



Nieuwsbrief, 2^e jaargang, nr. 5

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

juni 2021

Beste parochianen,

Met het weer van de laatste weken zou je niet zeggen dat het al weer juni is. Deze maand begint de zomer. Om ons daar meer bewust van te worden, zal de zon zich toch echt iets vaker moeten laten zien en de boel wat weten op te warmen. Maar laat ik niet pessimistisch zijn. Het weer kan zomaar omslaan en voordat je het weet, doe ik in de volgende Nieuwsbrief mijn beklag over hitte en droogte. Gelukkig heeft er met de coronacrisis ook een omslag plaatsgevonden. De aantallen besmettingen, ziekenhuis- en IC-opnames zijn behoorlijk gedaald waardoor het plan van het demissionair kabinet voor versoepeling van de maatregelen verder kan worden uitgevoerd. Hoe snel en op welke wijze de kerken, en met name de RK Kerk in Nederland, het coronabeleid van de overheid zullen volgen, is nog niet bekend. Wat dat betreft wachten wij op nieuwe richtlijnen van onze bisschop. Zodra die er zijn, zullen wij aan de hand daarvan, in overleg met de beheercommissies en pastoraatgroepen, de versoepeling van de maatregelen in onze parochie doorvoeren.

Deze Nieuwsbrief is weer goed gevuld met informatie voor en van de geloofsgemeenschappen. Pater Antony Varghese vond het leuk en leerzaam om dit keer het pastoraal woord voor zijn rekening te nemen. Hij attendeert ons er op dat juni niet alleen de zomermaand is, maar in de traditie van de kerk, ook de maand van het Heilig Hart van Jezus. Hari Anthony, lid van de pastoraatgroep Titus Brandsma, sluit hier in zijn bijdrage 'Het hart centraal....' mooi op aan. De geloofsgemeenschap H. Pastoor van Ars neemt ons mee met een kerktoetreding op het Hoogfeest van Pinksteren. Een andere reden voor een bescheiden feestje was de in ontvangst name van een rijk geïllustreerd boek over 25 Haagse kerken, waar de Pastoor van Ars en de Emmaus deel van uitmaken. Verre van feest was het de afgelopen maand voor de slachtoffers van de grote brand aan de Wouwermanstraat in de Schilderswijk. In deze Nieuwsbrief leest u een oproep voor hulp aan hen. De Titus Brandsma komt met het bericht dat het feest voor het honderdjarig bestaan van de Heilige Familiekerk, vanwege corona, een jaar wordt uitgesteld. Hopelijk kunnen we er dan ook echt een feest van

maken. In de vaste rubriek 'In de kijker' is weer een indrukwekkend verhaal over een bijzondere parochiaan te lezen. Het regenachtige weer, en toch ook nog de beperkingen in de coronatijd, nodigen niet uit om er lekker op uit te gaan, maar wel om heerlijk thuis op de bank of in je luie stoel, met een kop koffie, thee of warme chocolademelk, te lezen. Deze Nieuwsbrief is wellicht een welkome afwisseling op dat spannende of interessante boek dat u aan het lezen bent. En als u geen lezer bent, maar u liever bezig houdt met andere hobby's, dan is de Nieuwsbrief hopelijk interessant en boeiend genoeg om tussen de andere bezigheden door, de informatie vanuit de parochie tot u te nemen. In ieder geval wens ik u er veel plezier mee.

Namens het parochieteam, diaken Jos van Adrichem

Van het pastoraal team

Pastoraal woord: Het Heilig Hart van Jezus

In zijn preek over het Heilig Hart in 2013 zei Paus Franciscus: *"Het is moeilijker om ons door God te laten liefhebben dan om God lief te hebben. De beste manier om op onze beurt van Hem te houden, is door onze harten te openen en zo Hem van ons te laten houden."*

Op de derde vrijdag na Pinksteren vieren wij ieder jaar het feest van het Heilig Hart van Jezus. De devotie tot het Heilig Hart is van zeer vroege oorsprong in de Kerk, maar de openbare devotie werd wijder verbreid als gevolg van de openbaringen aan de Heilige Margaretha Maria Alacoque van de Orde van de Visitatie in de 17e eeuw. Onze Lieve Heer verscheen aan haar met zijn Hart omgeven door vlammen van liefde, en vertelde haar van de grote liefde van zijn Hart voor de mensheid en het grote verdriet dat het te verduren kreeg door de onverschilligheid en ondankbaarheid van de mensen. Hij vroeg om de instelling van een liturgisch feest ter ere van zijn Hart en om de devotie van het ter communie gaan op de eerste vrijdag van elke maand.



Het Heilig Hart staat als een krachtig symbool voor het hele menselijke lichaam van Jezus Christus. Het hart vormt de kern en vertegenwoordigt het werkelijke leven van Jezus, onze Verlosser; een hart dat werd gevormd in de schoot van Maria; een hart dat klopte terwijl Hij het goede nieuws predikte en de zieken genas; een hart dat stopte bij het kruis en vervolgens werd doorboord door de lans van de soldaat. Het is ook het hart dat straks weer klopt bij de opstanding, maar dat ook nu al voor ons zijn kracht toont. Het Heilig Hart van Jezus is daarom een krachtige herinnering aan de liefde van Christus die voor ons allemaal is uitgestort. Het is tegelijk een weergave van zijn Goddelijke liefde en zijn menselijke liefde. In het Heilig Hart zien we de liefde van God die de hemel en aarde heeft geschapen; een liefde die de mensheid heeft geschapen en ons vervolgens heeft verlost van onze zondige aard. Maar het Heilig Hart is er ook één van volledig menselijke liefde; één die zich uitte in de liefde van Jezus voor Zijn Moeder; de liefde van Jezus voor Zijn apostelen, en de liefde die Hij toonde voor alles tot wie Hij predikte en waar Hij voor zorgde. Het was een liefde die degenen die Hem aan het kruis hadden genageld, kon vergeven.

De devotie van het Heilig Hart heeft in het verleden (18de en 19de eeuw) een belangrijke rol gespeeld bij de sociale aandacht voor de onderdrukte mens. En in Nederland zeggen we van iemand die heel sociaal is, dat hij of zij een ruim hart heeft. En dat is precies de boodschap van het Heilig Hart van Jezus: ruimte in het hart hebben voor de ander. In deze tijd leven we met de Covid-pandemie en het vraagstuk van de vluchtelingen in de wereld. Met de dreiging van het vreselijke Covid-virus zijn we geneigd eerst aan onszelf te denken en in onze harten geen ruimte voor de ander te creëren. Vaccinaties gaan eerst naar ons en niet naar ontwikkelingslanden. Ons hart is soms klein en zelfs gesloten voor anderen. Dat geldt ook voor onze omgang met de vele vluchtelingen. Als baby moest Jezus met zijn ouders vluchten voor zijn veiligheid. Daar mogen we wel eens vaker aan denken en dan ook de door haat en oorlog getroffen vluchtelingen opnemen in ons hart en daadwerkelijk helpen.

Het Heilig Hart van Jezus roept ons op om ons open te stellen voor de noden van anderen, om een luisterend oor te bieden aan mensen die door de zogenaamde hulpverleners niet gehoord worden, om duidelijk te maken dat de afgewezenen in Nederland er

wel toe doen en er mogen zijn, en dat wij er voor hen zijn. Mogen wij ons in deze junimaand uitgenodigd en geïnspireerd weten om onze eigen devotie tot het Allerheiligst Hart van Jezus, doorboord met een lans en brandend van liefde voor de mensheid, te hernieuwen.

Namens het pastoraal team, Pater Antony Varghese SVD

Vieringen in juni

Als gevolg van de geringe versoepeling van de maatregelen in de RK Kerk Nederland, ingezet sinds 29 april, waarover u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn momenteel in onze kerken de volgende maximum aantal bezoekers toegestaan:

Emmaus en Maria van Eik en Duinen: 50 kerkbezoekers,
Titus Brandsma en Pastoor van Ars: 40 bezoekers.

Gezien deze toch nog altijd lage aantallen blijft aanmelding voor deelname aan de vieringen op zaterdagen en zondagen, en voor bijzondere vieringen op werkdagen vooralsnog noodzakelijk. Aangezien het aantal mensen dat inmiddels gevaccineerd is steeds meer toeneemt, en het aantal mensen dat besmet raakt sterk dalende is, is er goede hoop dat de Nederlandse bisschoppen binnenkort met verdere versoepelingen komen. Op dit moment is daar echter nog niets over bekend. Mocht er in de loop van juni verdere versoepeling worden aangekondigd, dan zullen we u daar via een mailbericht van op de hoogte brengen.

Hieronder treft u het overzicht van de in juni en het eerste weekend van juli geplande zondagsvieringen aan.

Datum	Dag		EMM	MED	ARS	TB
05 juni	zat.	Hoogfeest vh Heilig Sacrament	13.00 u. W&C Wielzen	17.00 u. E Hayon		
06 juni	zon.	Hoogfeest vh Heilig Sacrament	10.00 u. E Hayon	10.00 u. W&C Wielzen	10.30 u. E Varghese/ v. Adrichem	10.30 u. E Pex
12 juni	zat.	11 ^e zondag door 't jaar	13.00 u. E Hayon	17.00 u. E Hayon		
13 juni	zon.	11 ^e zondag door 't jaar	10.00 u. E Pex	10.00 u. E Vervooren	10.30 u. E Hayon	10.30 u. E Varghese/ v. Adrichem
19 juni	zat.	12 ^e zondag door 't jaar	13.00 u. W&C Kuhlmann	17.00 u. W&C Kuhlmann		
20 juni	zon.	12 ^e zondag door 't jaar	10.00 u. E Hayon	10.00 u. E Groenewegen	10.30 u. W&C Kuhlmann	10.30 u. E Pex

Datum	Dag		EMM	MED	ARS	TB
26 juni	zat.	13 ^e zondag door 't jaar	13.00 u. E Hayon	17.00 u. W&C v. Adrichem		
27 juni	zon.	13 ^e zondag door 't jaar	10.00 u. E Hayon	10.00 u. E Pex	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. W&C v. Adrichem
3 juli	zat.	14 ^e zondag door 't jaar	Geen viering		17.00 u. E Hayon	
4 juli	zon.	14 ^e zondag door 't jaar	10.00 u. E Varghese/ v. Adrichem	10.00 u. E Groenewegen	10.30 u. W&C Kuhlmann	10.30 u. E Hayon

E= Eucharistie, W&C=Woord-/Communieviering

Ook bij onze vieringen op werkdagen bent u van harte welkom. Deze vinden standaard volgens onderstaand schema plaats.

Geloofsgemeenschap	viering op werkdag	
Maria van Eik en Duinen	dinsdag	10.00 u
Emmaus	woensdag	10.00 u
H. Pastoor van Ars	donderdag	10.00 u
	vrijdag	09.00 u
Titus Brandsma	vrijdag	10.00 u

Doopviering

De eerstvolgende doopviering, waarvoor tot uiterlijk 24 juni kinderen kunnen worden aangemeld, is gepland op zondag 18 juli a.s. in de Emmauskerk. Als u uw kind die zondag wilt laten dopen, kunt u dat kenbaar maken aan het centraal parochiesecretariaat, via de mail (cps@p4ev.nl) of telefonisch (elke werkdag van 09.30-12.00 uur; 070-3080414 of 06-41822225). U ontvangt dan het aanmeldformulier en de nodige informatie betreffende de voorbereiding en de viering van de doop.

In de Emmaus geen vieringen op zaterdagen 3 en 10 juli

Vanwege een cursus bedrijfshulpverlening, aan vrijwilligers van onze parochie, die in de Emmaus plaatsvindt, zullen op de zaterdagen 3 en 10 juli, geen vieringen worden gehouden. Voor de cursus is veel ruimte nodig, en in deze coronatijd extra ruimte voor een veilige afstand. De kerkzaal in de Emmaus is daar de meest geschikte plek voor. Aangezien de cursus de gehele dag duurt, is er voor gekozen op deze twee zaterdagen de viering van 13.00 uur niet door te laten gaan. Zij die op deze zaterdagen naar de kerk willen, zijn van harte welkom bij de viering in de Pastoor van Ars die om 17.00 uur begint.

Oproep vrijwilligers en donatie voor hulp slachtoffers brand

Voor de hulp aan slachtoffers van de grote brand aan de Wouwermanstraat in de Schilderswijk is door de bewonersorganisatie Schilderswijk een oproep gedaan om beruikbare spullen, kleding en dergelijke in te leveren, om die onder de slachtoffers te verdelen. Inmiddels heeft de organisatie gecommuniceerd dat er spullen in overvloed zijn aangeleverd. Er is nu dringend behoefte aan vrijwilligers die helpen de spullen verdelen en distribueren. Als u een paar uur beschikbaar bent en zich zou willen inzetten voor dit goede doel, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via 070 380 9200. Ook een financiële bijdrage om de nood van de slachtoffers te lenigen is van harte welkom. Deze kunt u overmaken op IBAN NL25INGB0004505123 t.n.v. Bewonersorganisatie Schilderswijk de Paraplu o.v.v. bijdrage slachtoffers brand Wouwermanstraat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mededelingen van het parochieteam

Administrator parochie

Op dit moment hebben we helaas nog geen informatie over de benoeming van een administrator die met name de bestuurlijke verantwoordelijkheden voor onze parochie op zich zal nemen. Wanneer ons hieromtrent meer bekend is, zullen wij u nader informeren.

Aanmelden voor vieringen op zaterdag en zondag

Voor de vieringen op zaterdag en zondag is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. U loopt anders de kans dat u geen toegang tot de kerk wordt verleend omdat het maximaal aantal toegestane kerkbezoekers is bereikt.

Voor het vooraf reserveren kunt u gebruik maken van het online-reserveringssysteem. Op de hoofdpagina van onze website <https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/> treft u een link naar dit systeem aan. Als u het lastig vindt om online te reserveren of dat niet kan omdat u zelf niet over internet beschikt, dan kunt u het secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. De medewerker op het secretariaat zal dan de aanmelding voor u verzorgen. Zie hiervoor onderstaand overzicht:

locatie	Aanmelden voor viering zaterdag en zondag	Telefoonnr.
Emmaus	do en vrij 10-12 u voorafgaand aan viering	070-3665562 06-42640045
Pastoor van Ars	ma t/m vrij 10-20 u voorafgaand aan viering	070-3257269
Titus Brandsma	ma,wo,vrij 9.30-12 u voorafgaand aan viering	070-3255675
Maria v. Eik en Duinen	wo,vrij 10-12 u voorafgaand aan viering	070-3979413

Ook kunt u voor uw reservering in één van onze vier kerken bellen naar het centraal parochiesecretariaat (elke werkdag van 09.30-12.00 uur; 070-3080414 of 06-41822225).

Uw gegevens worden alleen gebruikt om u eventueel te kunnen informeren als er een coronabesmetting bij kerkbezoekers heeft plaatsgevonden. Uiteraard worden daarbij de regels van de Wet op de Privacy toegepast. De gegevens worden na de incubatietijd van het virus (14 dagen) vernietigd.

Livestreamvieringen

Heeft u een computer en internet, vier dan de zondagse eucharistievieringen en andere bijzondere vieringen mee via <https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live>.

Voor parochianen zonder internet biedt de eucharistieviering op televisie natuurlijk ook een goede mogelijkheid om in verbondenheid met de Kerk de zondag te vieren.

Collecte

In de kerken staan na de viering schalen gereed voor uw bijdrage aan de collecte. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook aan de parochie overmaken; bankrekeningnummer NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten onder vermelding van 'collecte'.

U kunt daar de weergegeven QR-code voor gebruiken. Deze kunt u niet gebruiken voor deur- of tweede collectes, omdat de omschrijving van de overmaking niet kan worden aangepast en dus alle betalingen met behulp van de QR-code als een bijdrage aan de normale collecte worden beschouwd.



Collecteopbrengst april

Ondanks dat onze vier kerken de afgelopen maanden maar maximaal dertig parochianen konden ontvangen, en dus slechts dit aantal de collectebijdrage in de schaal heeft kunnen doen, vallen de ontvangen collecteopbrengsten niet tegen, doordat er ook parochianen zijn die via de bank hun collecte overmaken, al dan niet gebruik makend van de QR code. Over de maand april 2021 hebben we het mooie bedrag van € 4.749,29 mogen ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank. De kosten blijven wel op het oude niveau en daarom hoopt het bestuur dat u de parochie financieel blijft steunen.

Yvonne Hartman, penningmeester

Berichten uit onze geloofsgemeenschappen

Dierbare overledenen van de afgelopen maand

Overleden:	Bijzonderheden
Ria Brok, op 28 april, in de leeftijd van 81 jaar	Ria was een geboren en getogen Loosduinse. Voor de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen was ze actief op het gebied van het rondbrengen van folders voor de actie Kerkbalans en het bezorgen van het parochieblad. De laatste jaren verbleef ze in een verpleeghuis in Maassluis. In het bijzijn van haar zus en nicht is ze in alle rust overleden.
Lies van der Lans, op 6 mei, in de leeftijd van 99 jaar	Zij was trots een 'echte' Loosduinse te zijn. Bij velen bekend als juffrouw van der Lans van de RK school in Loosduinen. Lies zou in augustus 100 jaar zijn geworden.
Rien van Leeuwen, op 11 mei, in de leeftijd van 66 jaar	Rien, de man van Corrie en vader van Bart, Ronald en Rianne, die zelf niet geloofde maar wel de actieve inzet van zijn vrouw en kinderen in de (Emmaus)kerk respecteerde en waardeerde, werd vlak voor zijn pensioen door corona getroffen en overleefde het virus helaas niet. De filialen van het bedrijf waar hij werkte, hielden op de dag dat hij met pensioen zou gaan 2 minuten stilte ter gedachtenis aan hun zeer gewaardeerde collega.

Wij bidden voor deze overledenen en wensen hun nabestaanden veel sterkte toe bij het dragen van het verlies van hun dierbaren.

Uit de Pastoor van Ars

Opname in de RK kerk

Tijdens het Pinksterfeest is mevrouw Joyce 't Hoen, door middel van toediening van de initiatiesacramenten, doopsel, vormsel en eerste heilige communie, opgenomen in de RK kerk en daarmee lid geworden van de parochie. Pater Vervooren had voor het toedienen van het vormsel toestemming gekregen van de bisschop. In de aanvraag tot opname in de katholieke kerk heeft Joyce haar motivatie als volgt verwoord: 'Betrokkenheid en eenheid. Dankbaarheid. In de Ars kerk tot elkaar komen'. Joyce is de buurvrouw van Jo-Ann Lont, al jaren zeer betrokken en actief in de Ars als koster, lector, EHBO-er etc. Samen met haar vriendin Beppie Biesot komt Joyce al enige jaren op zondag naar de Ars. De bisschop schreef bij deze gelegenheid aan haar: De sacramenten zijn bijzondere tekenen van Christus waarin Hij ons persoonlijk wil ontmoeten. Hij blijft bij ons, iedere dag van ons leven. Het is een rijkdom als je in de Kerk in geloof JA kunt zeggen tegen Christus en op deze manier God welkom heet in je leven.

'All men are created equal'

Op moederdag 9 mei ging pater Vervooren in op de 1^e lezing uit de Handelingen der apostelen: 'bij God bestaat geen aanzien des persoons'. Hij vertaalde dit naar gelijkheid tussen man en vrouw. Hij sprak daarbij de hoop uit dat ooit één van de vrouwen die als vrijwilliger de Ars gemeenschap dragen, diaken zou mogen zijn. Hij refereerde ook aan paus Franciscus die de rol van de vrouw benadrukt. De 2^e lezing uit Johannes, 'God is Liefde', verbond hij met het Evangelie. En met het Evangelie van de week ervoor: in de eerste helft van het Johannes Evangelie (15) komen de wijnstok en de wijngaardenier aan bod. In de 2^e helft geeft Jezus het gebod (Weisung) 'hebt elkaar lief'. Pater Vervooren ziet de wijn als metafoor van de liefde. Het eerste openbare optreden (bruiloft van Kana) van Jezus opent met zijn moeder: zij wijst hem erop dat er wijn ontbreekt. Dit kan gelezen worden als het ontbreken van liefde. De grootste liefde is je leven geven voor een ander: als je plaats maakt voor de ander, komt er ruimte waarin liefde (in overvloed en zonder onderscheid) zichtbaar wordt.

'Een lust voor het oog'

In opdracht van de gemeente Den Haag, afdeling Monumentenzorg, en de Stichting Publicaties Haags Erfgoed is een rijk geïllustreerd boek verschenen over 25 Haagse kerken, als inspirerende kennismaking met de schoonheid van Haagse kerken. Kerken zijn



belangrijk voor de stad: ze zijn vertrouwde bakens voor het stadsbeeld en voor de identiteit van de wijken. De schoonheid schuilt zowel in het exterieur als in het soms spectaculaire interieur

waar de religieuze gemeenschap en kunstenaars hun ziel en zaligheid in hebben gelegd. Het boek over 25 Haagse kerken wil een bijdrage leveren aan een breed gedragen waardering, als basis voor een duurzame integratie van deze prachtige gebouwen en hun interieur in het Den Haag van de toekomst. Zowel de Emmauskerk als de H. Pastoor van Ars kerk komen in het boek voor. Op donderdag 6 mei werd het boek door de samenstellers, Kunsthistorica Botine Koopmans en fotograaf Dick Valentijn, aangeboden aan de Ars gemeenschap. De aanbieding in de Emmauskerk vond eerder plaats. Pim van der Bol, lid van de beheercommissie van de Emmaus, heeft het in ontvangst genomen.



Uit de Emmaus

In de kijker

Interviewer Willem Brizee hield dit keer een gesprek met Henny Akkerman, parochiaan van de Emmaus-geloofsgemeenschap.



Wat weet je nog over je jeugd te herinneren?

Ik ben met het geloof geboren, het is er met de paplepel ingegoten. Niet dat ik er ooit moeite mee heb gehad! Het geloof heeft me mijn hele leven een enorme steun gegeven. Op jonge leeftijd ging ik iedere ochtend naar de kindermis om 8 uur. Vaak ging mijn moeder mee. Thuis werd er natuurlijk ook veel gebeden: voor en na het eten, voor het slapen gaan. Bij een overledene werd het rozenhoedje gebeden, de ene avond door de burens, een andere avond door de familie, drie avonden lang. En voor de uitvaart was er ook nog een plechtigheid in de kerk! Tot de oorlog heb ik een fijne jeugd gehad.

Wat kun je over de oorlogsjaren vertellen?

Ik was 9 jaar toen de oorlog uitbrak. Ik zat in de derde klas maar de school werd gevorderd door de Duitsers, dus geen onderwijs meer! Het was een vreselijke, angstige tijd! Mijn vader had een 'ausweis' maar werd desalniettemin drie keer opgepakt omdat de Duitsers dachten dat hij een jood was. Gelukkig werd hij dan weer vrijgelaten. Mijn moeder werd aan het einde van de oorlog ziek. Eerst werd gedacht dat het door de honger kwam, maar het bleek kanker te zijn en ze heeft negen maanden in het Westeinde-ziekenhuis gelegen. In die periode overleed plotsklaps mijn vader op 49 jarige leeftijd! Ik was toen 15 jaar. Mijn moeder heeft op haar sterfbed het huis, waarin we woonden, verkocht en bedongen dat mijn broer (die 4 jaar ouder was) en ik in het huis mochten blijven wonen.

Dat moet voor je broer en jou vreselijk zijn geweest zo kort achter elkaar beide ouders verliezen?

Dat klopt, maar gelukkig werden we goed opgevangen door de



zusters uit de Lange Lombardstraat.

Zij waren een enorme steun.

Ik wilde graag kleuterjuf worden maar ik beschikte niet over een

schoolopleiding. Zij lieten me bij de kleuters werken voor een vergoeding

van 2,50 gulden per week. Ik moest toch geld verdienen! In 1949 ben ik,

samen met een ander meisje, naar het klooster in Heerlen gegaan. Toen

mijn broer mij daar bezocht schrok hij enorm. Ik was heel erg afgevallen,

broodmager. Het bleek van heimwee te komen hoewel ik het er best naar mijn zin had. Ik ben weer teruggegaan naar de zusters in de Lombardstraat. Met het meisje dat samen met mij in het klooster was gegaan heb ik nog steeds contact. Zij woont nog steeds in het moederhuis in Heerlen

Wat heb je daarna gedaan?

Allerlei baantjes die de pastoor van de toenmalige kerk in de Assendelftstraat voor mij geregeld had: onder andere werk in de slagerij, in het huishouden, in een melkzaak. Daar leerde ik mijn man kennen, hij deed daar de boekhouding. Deze pastoor heeft bij mijn huwelijk gezorgd voor een rode loper en mooie witte bloemen....

Hoe ben je met onze parochie in aanraking gekomen?

Ik heb 33 jaar in de Tomatenstraat gewoond. Ik ging toen naar de kerk in de Kamperfoeliestraat waar ik bij de handwerkclub terechtkwam. Dat was mijn ding, daar leefde ik mij helemaal in uit! Ik heb drie dochters, maar ik moet zeggen had. Een dochter is op 40 jarige leeftijd bij een brommerongeluk overleden. Inmiddels woon ik al 24 jaar in de Tinaarlostraat en kwam ik in de Emmaus terecht. Daar was ik gastvrouw, vrijwilliger in het winkeltje, deed daar de handwerkclub wat later de



hobbygroep is geworden en zong in het koor. Manusje van alles! De toenmalig priester Tjeerd Visser heeft mij meegenomen naar Lourdes om het verdriet van het verlies van mijn dochter een plaats te geven. Bij de grot gebeurde het: ik kreeg eerst kippenvel en daarna spontaan een enorme huilbui. Al het verdriet kwam er uit. Ik was opgelucht daarna. Maar ik heb in Lourdes ook enorm gelachen met onze bedevaartgangers in onze stamkroeg 'Jeanne d'Arc'.

Wat doe je nu zoal nog voor de geloofsgemeenschap?

Ik kan niet meer het huis uit, slechts een klein stukje lopen met mijn rollator lukt nog.. Maar thuis ben ik nog heel actief! Ik brei truitjes voor de kinderen van de noodopvang en ook kleeft ik de poppen aan, ik maak nog allerhande kaarten voor het winkeltje en ik borduur heel graag. En, wat het belangrijkste is: ik heb mijn geloof...



Uit de Maria van Eik en Duinen

Mooie warme dekens.....

Vaak als we een paar dagen zijn weggeweest, vinden we bij thuiskomst een aantal tassen in het kastje naast de deur. En ja zo ook twee weken geleden. Drie volle tassen met prachtige gehaakte dekens voor de kinderen in Bangladesh. De dames van de breiclub uit onze parochie blijven zo enthousiast prachtige dekens maken. Ze zijn steeds anders, altijd in prachtige vrolijke kleuren en lekker warm. Soms zeggen mensen: "Het is toch warm in Bangladesh?" Ja dat is zo negen maanden van het jaar. Maar in de winter is het koud. Bovendien hebben de huizen nauwelijks dichte ramen of deuren. Het is open, de wind blaast erdoorheen, het is mistig, vochtig en de temperatuur daalt flink.

Als je dan bovendien niet kunt bewegen door je beperking en veel stil ligt, is het extra kil. Die warme dekens zijn daarom zo welkom, want een warme deken kopen, lukt vaak ook niet voor arme mensen. Kortom: de dekens zijn altijd een geweldig verwarmend en welkom cadeau.

Dank u wel dames, u maakt de kinderen en de moeders super blij.

Groeten, Ria Schmitz
Stichting PHYSCI



Uit de Titus Brandsma

Het hart centraal...

Langzaam aan mogen we steeds wat meer. We mogen weer naar de sportschool, we kunnen weer winkelen zonder afspraak, we mogen

meer bezoekers ontvangen en we mogen weer naar musea en amusementsparken. Daarvoor hebben we afgelopen maanden veel moeten laten en hebben we ons aan de maatregelen gehouden om corona zoveel mogelijk uit te bannen.

De maand juni staat meestal in het teken van de naderende zomer. Maar het is voor ons als katholieken ook nog eens een bijzondere maand. De maand juni is in de Rooms-Katholieke Kerk toegewijd aan het Heilig Hart, oftewel Heilig Hartmaand. In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, vreugde en hart. Sint Augustinus (354-430) beschreef het hart als symbool van liefde.

Ons hart is het belangrijkste orgaan, daar zijn we het wel met z'n allen over eens. Maar hoe we het hart zelf zien, dat kan verschillend zijn. Luister je naar je hart of toch meer naar je verstand? In de Bijbel staat het hart dus symbool voor moed en vreugde. Toepasselijk als je kijkt naar de afgelopen maanden. Zorgmedewerkers die met grote moed hun patiënten hebben moeten verzorgen, of de vrijwilligers die met vreugde een vriend, familielid of kennis door deze zware tijd hebben geloodst.

Het maakt denk ik niet uit waar ons hart nou precies symbool voor staat. Wat wel uitmaakt is wat we voelen met ons hart en dat wij ons met hart en ziel blijven inzetten voor onze medemens, hoe lastig dat soms ook kan zijn. Maar laten we 'hard' ons best doen om ons hart op een mooie manier te gebruiken.

Hartelijke groet, namens de pastoraatgroep Titus Brandsma,
Hari Anthony

Eeuwfeest Titus Brandsma

Het afgelopen jaar zijn veel feesten, festivals en evenementen niet doorgegaan. Corona gooide, zoals bij veel mensen, roet in het eten. Vorig jaar kwam de werkgroep Eeuwfeest Titus Brandsma bij elkaar, hopen de dat we er dit jaar een mooi feest van konden maken. Maar helaas zijn ook wij genoodzaakt om het 100-jarig bestaan van de Titus Brandsma uit te stellen. De onzekerheid om dit mooie feest met alle parochianen te vieren is gewoon te groot. Ontzettend jammer, want wij keken er erg naar uit. Op 21 november van dit jaar (2021) gaan wij wel kort stilstaan bij dit mooie jubileum.

Wij willen u wel alvast vragen om 20 november 2022 vrij te houden. Op deze datum zullen wij het 100-jarig bestaan van de

Titus Brandsma gaan vieren en hopen dan de festiviteiten op een normale manier door te kunnen laten gaan.

Daarnaast doen wij als werkgroep nog een oproep aan alle parochianen van de Vier Evangelisten: heeft u een mooi verhaal, foto's of ander materiaal over de Titus Brandsma van de afgelopen 100 jaar? Wij ontvangen ze graag. Met dat materiaal hopen wij een mooi aandenken te maken van de Titus Brandsma door de jaren heen. U kunt uw bijdrage mailen naar het e-mailadres: hari.96@me.com of afgeven op het secretariaat van de Titus Brandsma t.a.v. Hari Anthony. Alvast bedankt!

Werkgroep Eeuwfeest Titus Brandsma

Sint Jozef en het Christuskind (James Hanvey SJ)

Omdat paus Franciscus 2021 heeft uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef, besteden wij in de Nieuwsbrief regelmatig aandacht aan de persoon van Sint Jozef. Daarbij maken we dankbaar en met toestemming gebruik van Engelstalige artikelen *op de website* <https://millhillmissionaries.com>. Met dank aan Loek Ruijters voor de vertaling, leest u hieronder een artikel van de Jezüiet Hanvey waarin hij onderstaand schilderij van Sint Jozef met het kind Jezus, van de Italiaanse schilder Reni, belicht.



Sint Jozef herinnert ons eraan dat degenen die verborgen of in de schaduw lijken, een onvergelykbare rol kunnen spelen in de geschiedenis van de verlossing. Zo schreef paus Franciscus onlangs, in het licht van de inspanningen van zoveel mensen

tijdens de Covid-19 pandemie. James Hanvey SJ ziet Jozef – in een schilderij uit de zeventiende eeuw – uit die schaduw stappen, om ons uit te nodigen in het licht van het Christuskind. Wat gebeurt er als generaties elkaar ontmoeten? Het is Elizabeth die Maria's uniciteit herkent en haar in staat stelt haar profetische vreugde uit

te spreken in het Magnificat. De evangelist Lukas laat ons beide vrouwen horen. Elk is gevuld met de heilige Geest, en hun getuigenis reikt over teksten en tijden heen om ons in hun gezelschap te brengen en ons deel te laten uitmaken van hun geloofsgemeenschap. Met Elizabeth weet Maria dat ze niet alleen is. Samen vormt elke generatie de basis voor de ander en geeft het geloof zijn continuïteit en kracht. Maar hoe zit het met Jozef? Op de een of andere manier lijkt hij altijd op de achtergrond te zijn. Toch is zijn rol evident. Het is Jozef die een thuis biedt, een beschermde plaats in de gemeenschap waarin Christus kind kan zijn en op kan groeien. Zoals elke Joodse vader zal Jozef het Christuskind presenteren bij zijn besnijdenis en in de religieuze rituelen, die zijn stap naar de volwassenheid markeren.

In het portret van de Italiaanse schilder Guido Reni (1575-1642) stap Jozef uit de schaduw en komt in het licht. Hij houdt het Christuskind in zijn armen en ondersteunt het met zijn handen. De aanraking is niet alleen sterk, maar ook zachtaardig. Vader en kind zijn gevangen in elkaars blikken. Het licht van de baby beschijnt het gezicht van Jozef, die het absorbeert en terugkaatst. In de blik van Jozef gaat aanbidding stilletjes verloren in een tedere liefde. Hij is verrukt van het kind dat geluk en tevredenheid uitstraalt. Zoals elke baby met een nieuw voorwerp, houdt het kind de appel omhoog in een gebaar dat het ter observatie presenteert. Het kind kijkt er echter niet naar; het heeft alle aandacht voor zijn vader. De appel symboliseert het eind van de zondeval, de belofte van verlossing. Reni illustreert deze symboliek heel subtiel: hij slaagt erin een speels object te maken tot een belofte van nieuwe onschuld. De ietwat mollige baby belichaamt de realiteit, het menselijke vlees van Jezus. Een heel natuurlijk beeld van elk gezond en alert kind. Maar Reni wil dat we niet alleen weten dat de incarnatie echt is, hij wil ook dat wij het kind bijna kunnen aanraken, kunnen voelen.

Jozef wordt onze gids voor de waarheid, want we weten dat hij niet bedrogen zal worden en ons ook niet zal willen misleiden. In de armen van Jozef is dit kind echt, het is menselijk; zijn vlees is ons vlees. Dit is geen slapende baby, maar één die alert is en de wereld wil aanraken. En in de wijze waarop Jozef het kind vasthoudt, schuilt ook een verlangen om het kind aan te bieden aan iedereen die het in zijn armen en in zijn hart wil opnemen.

Ons wordt ook kwetsbaarheid voorgesteld: de kwetsbaarheid van het kind en de kwetsbaarheid van een man aan het einde van zijn

leven. Toch kijkt Jozef niet terug naar het verleden, noch naar een ongerealiseerde toekomst. Hij kijkt in het gezicht van het kind, van aangezicht tot aangezicht. Hierin herinnert hij ons eraan dat de belofte al is vervuld. En in het eeuwige leven dat het kind ons aanbiedt, zullen ook wij hem 'van aangezicht tot aangezicht' zien. Als we, net als het kind, naar het gezicht van Jozef kijken, weten we dat dit een man is die de verantwoordelijkheden van het vaderschap op zich neemt die hem zijn toevertrouwd. Hij zal de zoon die hem is gegeven en de vrouw die hij in haar uur van nood niet heeft ontmaskerd of afgewezen, verzorgen, beschermen, voeden en respecteren. En dus verbindt Reni Jozef en het kind niet alleen in een wederzijdse blik, hij plaatst ze ook in een cirkel van licht, die hun liefde voor elkaar creëert. Symbolisch hiervoor staat de mantel van Jozef, die beiden omwikkelt. Het is een cirkel van licht die de duisternis niet verstoort of doordringt. Door geloof en liefde nodigt Jozef ons uit om die cirkel binnen te gaan. Reni schenkt ons een portret van een tedere kracht, ten dienste van een kwetsbaar leven. Hij heeft ons het portret gegeven van een rechtvaardige man die niet bang is om verborgen te blijven, maar op wiens trouw en moed we kunnen vertrouwen. Hij heeft ons een glimp gegeven van het hart van een vader.

Gebed tot Sint Jozef

*Heilige Jozef,
bewaker van de Verlosser,
echtgenoot van de Heilige Maagd Maria.
Aan u vertrouwde God zijn enige Zoon toe;
in u plaatste Maria haar vertrouwen;
met u werd Christus mens.
Gezegende Jozef, ook voor ons,
toon uzelf een vader
en leid ons op het pad van het leven.
Verkrijg voor ons genade,
barmhartigheid en moed,
en verdedig ons tegen elk kwaad. Amen.*

Tot besluit

Delen van de Nieuwsbrief

Als u deze Nieuwsbrief per mail ontvangt en u kent een medeparochiaan in uw directe omgeving die geen e-mailfaciliteiten heeft, dan wilt u misschien de Nieuwsbrief voor hem/haar uitprinten en bij hem/haar in de brievenbus doen of hem/haar opbellen en de belangrijkste informatie doorgeven.

Als u de geprinte versie van de Nieuwsbrief in de kerk ophaalt voor uzelf, dan kunt u er mogelijk ook één meenemen voor een parochiaan in de buurt en bij hem/haar in de brievenbus doen.

Delen van ervaringen en opmerkelijke dingen in deze tijd

In deze tijd dat we elkaar minder dan anders ontmoeten, wordt het zeer gewaardeerd als we iets van elkaar vernemen. Misschien wilt u ook uw verhaal, dat u anders tijdens de koffie na de viering zou vertellen, heel graag met de lezers van de Nieuwsbrief delen. Misschien heeft u interesse in het interview van 'In de kijker' of kent u iemand die 'geknipt' is voor deze rubriek. Uw nieuwsbriefcorrespondent verneemt het graag van u. Ook op- of aanmerkingen en nieuwe ideeën voor de Nieuwsbrief kunt u bij hem of haar aangeven.

De correspondenten zijn:

Wil van der Lans voor MvED (chrisenwilvanderlans@ziggo.nl)

Ineke Giezeman voor de PvArs (I.Giezeman@hetnet.nl),

Loek Ruijters voor de Titus (eller@ziggo.nl)

Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).

Kopij volgende Nieuwsbrief

Voor de maanden juli en augustus zal één Nieuwsbrief worden samengesteld. Deze zomereditie van de Nieuwsbrief zal worden gedrukt en eind juni/begin juli zult u deze in uw brievenbus aantreffen. Kopij voor deze Nieuwsbrief kunt u uiterlijk 18 juni a.s. aanleveren bij uw nieuwsbriefcorrespondent. Alvast hartelijk dank!