



## Nieuwsbrief, 2<sup>e</sup> jaargang, nr. 4 R.K. Parochie de Vier Evangelisten mei 2021

Beste parochianen,

Zo rond Koningsdag was er bij mij toch zeker sprake van af en toe verwarring. De avondklok mocht er af, de horeca opent zijn terrassen en winkelen mag weer, maar tegelijkertijd blijft het devies: blij zoveel mogelijk thuis en liever geen bezoek ontvangen. Voor de kerk nog geen wijzigingen op de maatregelen vernomen, echter wel voor uitvaarten. We hebben te maken met versoepelingen, maar tegelijkertijd ook met blijvend hoge aantallen besmettingen en constant hoge aantallen ziekenhuisopnames, en daarom toch ook nog veel vrijheidsbeperkende maatregelen. En dat is goed te begrijpen, want elk kaartje van Nederland over Covid aantallen in het nieuws kleurt dieprood en de lijn van besmettingen in grafiekjes wil maar niet naar beneden buigen. Maar de verwarring slaat dan wel toe als je naar beelden van grote groepen feestende mensen kijkt op Koningsdag. Alsof er niets aan de hand is.

Voorals menen die in de zorg werken, met de ziekenhuizen voorop, krijgen het zo zwaar voor hun kiezen. De verpleegkundigen krijgen dagelijks mentale klappen, die ze manmoedig dragen tot het allemaal wat rustiger wordt. Ze werken door, alsof het normaal is wat er gebeurt, maar dat is het niet. Je mag hopen dat voor zorgwerkers die dat nodig hebben, de beste begeleiding beschikbaar is die je maar kunt wensen. De zorg laat de coronapatiënten tenslotte ook niet stikken.



Daarom wachten we nog steeds met versoepelingen binnen onze parochie. En ik geef het grif toe, de keerzijde van de medaille is wel dat we een prijs voor onze voorzichtigheid moeten betalen in de

vorm van ons gemeenschappelijke leven. In de parochie zijn alle activiteiten die we met meerderen van ons ondernemen zo goed als stil komen te liggen. Het weinige dat nog wel kan, binnen de grenzen van de regels, proberen we juist welbewust door te laten gaan. Zoals de vieringen, ook al zijn ze maar voor kleine groepen. Het contact met anderen staat op een laag pitje en contacten met mensen die je niet iedere dag tegenkomt, maar daarom soms juist extra te waarderen zijn, zou je maar wat graag weer een keer willen hebben. Geen mens kan zonder deze luchtige betrekkingen met verre bekenden, mensen die buiten je intieme kring vallen. Zij kunnen je nog eens iets anders vertellen. Iets dat je nou nooit hoorde in je eigen bubbel.

De grote vraag is in hoeverre er weer wat meer leefruimte komt, hoewel overduidelijk is dat die anderhalve meter er nog wel even in blijft. Maar hoe moet het verder? Is er ook een routekaart op weg naar een open parochiegemeenschap? Jammer genoeg niet, het enige perspectief is dat als het tempo van vaccineren er goed in blijft zitten en we in de zomer allemaal onze (eerste) inenting hebben gehad, dat er dan weer meer zal kunnen. Daar houd ik me aan vast.

Uiteraard is de gezondheid van ieder mens in alle opzichten het belangrijkste, ik wens u alle goeds toe in deze toch enigszins onzekere tijden van versoepelingen en hoge besmettingscijfers. Hou vol en pas op elkaar, dan helpen we elkaar door de crisis heen en kunnen we dat straks met elkaar vieren.

Namens het parochieteam,  
*Henk-Jan Kok, vicevoorzitter parochiebestuur*

## **Van het pastoraal team**

### **Pastoraal woord**

Op de vierde zondag van mei, namelijk op 23 mei 2021, vieren wij Pinksteren. Misschien weet iedereen wat Pinksteren betekent. Toch wil ik kort iets vertellen over Pinksteren.

Het woord Pinksteren is afkomstig van het Griekse woord 'pentekostè', en het betekent vijftig of op de 50<sup>e</sup> dag. In De Joodse traditie heette dit feest oorspronkelijk Sjavoet. Het was een oogstfeest dat op de 50<sup>e</sup> dag, precies zeven weken, na het Pesachmaal gevierd werd, want het was ook een herdenking van de afkondiging van de tien geboden van God aan Mozes bij de berg Sinaï. Dit zou zeven weken na het vertrek van de Israëlieten uit

Egypte plaats hebben gevonden. Voor ons, christenen, is Pinksteren het feest ter gedachtenis aan de uitstorting van de heilige Geest over de apostelen en daarmee de geboorte van de kerk. In de liturgie van Pinksterzondag komt dat tot uiting in de eerste lezing: Handelingen van de Apostelen 2,1-11.

Vanuit die achtergrond van 'pentekostè' of Pinksteren verzoek ik u om over de uitstorting van de heilige Geest over de apostelen na te denken in verband met onze huidige situatie. Het heeft meer dan een jaar geduurd - een jaar van pandemie, een jaar van beperkingen, een jaar van thuiszitten, een jaar van een beetje dood zijn - voordat we langzaam weer wat opkrabbelen en durven te gaan leven. Het lijkt of we allemaal weer uit de dood opstaan en opnieuw het leven omarmen.



Wat betekent dat nu voor ons? Waar ligt nu onze opdracht als parochianen in deze weg naar versoepelingen van de coronamaatregelen? Gaan we weer gewoon op de oude voet verder? Of heeft onze weg naar Pinksteren ons gerijpt en sterker gemaakt? Hebben we ervaren, dat er meer is dan eten, drinken en slapen? Hebben we naast de eenzaamheid ook de solidariteit gevoeld als een parochie, een geloofsgemeenschap, een kerk? Hebben we ook de positieve gevolgen van de corona ervaren? Staan we nu een beetje anders in het leven dan voorheen? Wat staat ons vanaf deze Pinksteren te doen?

Pinksteren betekent voor ons nu, in dit jaar, het loslaten van verdriet en angst, de moed om te durven getuigen dat corona ons geleerd heeft om solidair met elkaar te zijn, dat we enthousiast en optimistisch zijn. Velen zijn nog niet naar de kerkdienst gegaan. Ze nemen nog steeds deel aan de viering vanuit hun huis via tv of livestream. De angst en ongerustheid is nog niet weg uit ons leven. Wanneer houdt dit allemaal op?

Moge de ervaring van de leerlingen op de eerste Pinksterdag ons inspireren om van Gods grote daden te getuigen ook in deze pandemietijd. Moge de heilige Geest in ons werken, ons kracht geven om elkaar te bemoedigen, samen te werken voor het weer opbouwen van onze geloofsgemeenschap en parochie zodat wij als gelovigen een leven kunnen leiden, passend in de situatie van deze tijd.

*Pater Klemens Hayon SVD*

## **Vieringen in mei**

Na de beperkte versoepelingen, gecommuniceerd door de demissionaire premier, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten alleen voor grote kerkgebouwen, met meer dan 300 reguliere zitplaatsen, enige versoepeling toe te staan. In deze grote kerken mag sinds 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet worden. De huidige fase van de coronapandemie die als 'zeer ernstig' geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe, vinden de bisschoppen. In onze parochie zou deze geringe versoepeling voor één of twee kerklocaties betekenen dat er iets meer mensen naar de viering in de kerk kunnen komen. Met de betreffende pastoraatgroepen en beheercommissies zal worden besproken of dat wenselijk is en per wanneer dat kan. U zult daar dan nader over worden geïnformeerd. Vooralsnog blijft voor de vieringen in alle vier de geloofsgemeenschappen van kracht dat maximaal 30 personen kunnen deelnemen. Daarom blijft aanmelding voor deelname aan de vieringen op zaterdagen en zondagen, en voor bijzondere vieringen op werkdagen (in deze maand zijn dat Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag), noodzakelijk. Mochten er in de loop van mei door het bisdom verdere versoepelingen worden aangekondigd, dan zullen we u daar via een mailbericht van op de hoogte brengen. Hoewel in de media is gecommuniceerd dat bij uitvaarten de groep uit maximaal 100 personen mag bestaan, geldt voor een uitvaart in de kerk als maximum, het aantal personen dat veilig, dat wil zeggen op anderhalve meter afstand van elkaar, kan plaatsnemen. Voor het bespreken van een kerkelijke uitvaart is het daarom aan te raden om vooraf navraag te doen naar het maximum toegestane aantal personen in de gewenste kerk.

Hieronder treft u het overzicht van de in mei geplande zondags- en bijzondere vieringen aan.

Datum	Dag		EMM	MED	ARS	TB
01 mei	zat.	5 <sup>e</sup> zondag van Pasen	13.00 u. E Hayon		17.00 u. E Hayon	
02 mei	zon.	5 <sup>e</sup> zondag van Pasen	10.00 u. E Varghese/ v. Adrichem	10.00 u. E Hayon	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. W&C Wielzen
08 mei	zat.	6 <sup>e</sup> zondag van Pasen	13.00 u. E Hayon		17.00 u. E Hayon	
09 mei	zon.	6 <sup>e</sup> zondag van Pasen	10.00 u. E Pex	10.00 u. W&C Kuhlmann	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. E Hayon
13 mei	don.	Hemelvaart van de Heer	10.00 u. E Varghese/ v. Adrichem	10.00 u. E Hayon	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. E Pex
15 mei	zat.	7 <sup>e</sup> zondag van Pasen	13.00 u. W&C Wielzen		17.00 u. W&C Wielzen	
16 mei	zon.	7 <sup>e</sup> zondag van Pasen	10.00 u. E Hayon	10.00 u. E Groenewegen	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. E Pex
22 mei	zat.	Hoogfeest Pinksteren	13.00 u. E Hayon		17.00 u. E Hayon	
23 mei	zon.	Hoogfeest Pinksteren	10.00 u. E Dernee/ v. Adrichem	10.00 u. E Hayon	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. E Pex
24 mei	ma.	H. Maria Moeder van de Kerk				10.30 u. E Hayon/ Wielzen
29 mei	zat.	Hoogfeest H. Drie-eenheid	13.00 u. E Hayon		17.00 u. E Hayon	
30 mei	zon.	Hoogfeest H. Drie-eenheid	10.00 u. E Hayon	10.00 u. E Pex	10.30 u. W&C v. Adrichem	10.30 u. E Varghese/ Kuhlmann

*E= Eucharistie, W&C=Woord-/Communieviering*

Ook bij onze vieringen op werkdagen bent u van harte welkom. Deze vinden standaard volgens onderstaand schema plaats.

Geloofsgemeenschap	viering op werkdag	
Maria van Eik en Duinen	dinsdag	10.00 u
Emmaus	woensdag	10.00 u
H. Pastoor van Ars	donderdag	10.00 u
	vrijdag	09.00 u
Titus Brandsma	vrijdag	10.00 u

## Rozenhoedje in de meimaand

In de maand mei, Mariamaand, wordt bij verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie op vaste tijden het Rozenhoedje gebeden:

- Emmaus - elke woensdag en zaterdag, 20 minuten voor aanvang van de viering, dus om 09.40 uur, resp. 12.40 uur.
- MvED - elke dinsdag, 20 minuten voor aanvang van de viering, dus om 09.40 uur.
- PvArs - elke donderdag, half uur voor aanvang van de viering, dus om 09.30 uur, en elke vrijdag, aansluitend aan de viering, ca. 09.30 uur.
- Titus - elke vrijdag, 20 minuten voor aanvang van de viering, dus om 09.40 uur.

## Doopviering

De eerst geplande doopviering vindt plaats op zondag 6 juni a.s. bij de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen. Als u uw kind die zondag wilt laten dopen, kunt u dat tot uiterlijk donderdag 13 mei a.s. kenbaar maken aan het centraal parochiesecretariaat, via de mail ([cps@p4ev.nl](mailto:cps@p4ev.nl)) of telefonisch (elke werkdag van 09.30-12.00 uur; 070-3080414 of 06-41822225). U ontvangt dan het aanmeldformulier en de nodige informatie betreffende de voorbereiding en de viering van de doop.

De hierna volgende doopviering is gepland op zondag 18 juli a.s. in de Emmaus. Ook voor die viering kunt u uw kind alvast aanmelden, tot uiterlijk donderdag 24 juni.

## Vastenmaaltijden en - wandelingen waren een succes

In de Lente-editie van de nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat de vastenmaaltijd in de Titus Brandsma een succes was en dat toen ook alle gasten van de maaltijd in De Luifel van een bezorgmaaltijd zijn voorzien. In de Emmaus leek er eerst niet zoveel animo voor de maaltijd te zijn, maar op het laatst kwamen daar toch ook de bestellingen binnen en hebben vrijwilligers van de diaconie in



het weekend van 20 en 21 maart de nodige maaltijden verzorgd. Bij Maria van Eik en Duinen en de Pastoor van Ars waren maar enkele gegadigden voor de maaltijd. De vrijwilligers van Maria van Eik en Duinen hebben deze voor beide locaties verzorgd. Op woensdag 24 maart hebben vrijwilligers van het project 'Samen koken, samen delen' in Loosduinen nog wel voor meer dan 50 personen maaltijden bereid. Vrijwilligers van de Abdijkerk hebben deze maaltijden bij de mensen thuisbezorgd. Deze oecumenische actie heeft, naast dik tevreden maaltijdgebruikers, nog een aardige duit in het zakje van Vastenactie gedaan. Er was bij elkaar € 338,- aan bijdragen voor deze maaltijd ingezameld. Daarnaast kunnen er natuurlijk meer giften rechtstreeks aan Vastenactie zijn gedaan. Alle gebruikers van de afhaal-/bezorgmaaltijden worden bij deze hartelijk bedankt voor hun deelname aan deze actie en hun bijdrage voor Vastenactie.

Ook de deelname aan de wandeling voor Vastenactie was een succes. Deze virtuele wandeling van Sierra Leone, via Lilongwe (Malawi) en Kaapstad naar Addis Abeba (Ethiopië), met een totale afstand van 34.360 km is met ruim 300 Nederlandse deelnemers gelopen. Het groepje wandelaars in onze parochie heeft daar samen 479 km aan bijgedragen. Door een tussentijds mailbericht over deze wandelactie, is de digitale collectebus met € 638,- ook nog aardig gevuld geraakt. Aan ieder die heeft bijgedragen: hartelijk dank voor uw donatie in de collectebus. En aan allen die via andere wegen een gift aan Vastenactie hebben gedaan, veel dank daarvoor. Samen hebben we zo een mooie bijdrage geleverd aan het goede werk van Vastenactie om door beter onderwijs en begeleiding het toekomstperspectief van kansarme jongeren te verbeteren.

### **Bericht van de Parochiële Caritas Instelling (PCI)**

*Beste Parochianen,*

Hopelijk bent u de derde golf van corona goed doorgekomen en hebben velen van u al de eerste vaccinatie gekregen. Toch een teken dat er langzaam licht aan het einde van de tunnel schijnt. Zoals u weet, geeft de PCI van de Parochie financiële hulp ten behoeve van:

- individuele personen; aanvragen hiervoor komen via de parochie of de diaken en worden kritisch bekeken alvorens tot honorering over te gaan;

- de diaconie;
- ondersteuning van diaconale projecten op basis van een gedegen aanvraag met projectplan en begroting;
- maatschappelijke instellingen. Elk jaar ondersteunen wij bijvoorbeeld de Stichting Zonnebloem voor het organiseren van de Ouderenmiddag en Ziekenzondag en verdere activiteiten bij de parochie.

Vorig jaar hebben wij omstreeks deze tijd wegens corona geen deurcollecte kunnen houden. Maar onze oproep in de Nieuwsbrief heeft verrassend veel bijdragen opgeleverd. Een bewijs dat u hart heeft voor de medemens in nood. Nogmaals heel veel dank hiervoor. Ook aan degenen die ons regelmatig steunen.

Dit jaar zal op zaterdag en zondag, 1 en 2 mei, wel een deur- of tweede collecte in de kerken worden gehouden. Als u naar de kerk komt, wilt u dan aan ons denken en uw bijdrage in de collecteschaal doen? Als u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen, zouden wij het zeer op prijs stellen om een bedrag via de bank te ontvangen, zodat wij onze hulp voort kunnen zetten. Ons IBAN-nummer is **NL57INGB0000519205** t.n.v. PCI RK Parochie de Vier Evangelisten. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Hopelijk gaan wij een mooie zomer met meer vrijheid tegemoet. Doe nog wel voorzichtig en blijf vooral gezond allemaal!

Hartelijke groeten,  
namens het bestuur van de PCI van Parochie  
de Vier Evangelisten,  
*Pauline Lutter-Berkes*

### 4-mei-herdenking Den Haag 2021– livestream vanuit Grote Kerk

Den Haag herdenkt jaarlijks de vele slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Helaas zijn er dit jaar, vanwege corona, wederom geen herdenkingen bij de monumenten in de stad. We hebben daarom ook besloten de traditionele oecumenische bijeenkomst in de Maria van Eik en Duinen niet door te laten gaan. Wel nodigen we u graag uit om via de livestream deel te nemen aan een stads-brede herdenking vanuit de



live stream via:  
[www.huisvoorstad-den Haag.nl](http://www.huisvoorstad-den Haag.nl)



Grote Kerk. Een aantal bijzondere gasten, waaronder Paul van Vliet en burgemeester Jan van Zanen, zullen spreken en er zal prachtige muziek klinken. Van tevoren zijn jongeren en ouderen met elkaar in gesprek gebracht over oorlog en vrede en zijn ouderen geïnterviewd over hun ervaringen in oorlogstijd. Het zijn verhalen om stil van te worden en verhalen die vragen om reflectie. Volg de livestream van de herdenking op 4 mei van 18.30-19.30 uur via <https://huisvoorstad-denhaag.nl/den-haag-herdenkt-4-mei/>. Op deze website vindt u ook meer informatie, waaronder het programma van de livestream herdenkingsbijeenkomst.

### **Bedevaart naar Assisi van 22 t/m 30 september 2021**

Er is goede hoop dat we in het najaar 2021, wanneer het overgrote deel van de bewoners van Europa gevaccineerd is tegen Covid-19 en de maatregelen verder versoepeld zijn, weer veilig buiten Nederland kunnen reizen. Vandaar dat er volop wordt gewerkt aan



de voorbereiding van de bedevaart naar Assisi die in 2020 gepland stond, maar toen niet door kon gaan. Op 22 september a.s. hopen we met een touringcar te vertrekken naar deze plaats in Umbrië, een prachtige streek in Midden-Italië, waar we in de voetsporen van de HH. Franciscus en Clara zullen treden. Ook onderweg zullen we al volop met de Franciscaanse spiritualiteit in aanraking komen.

Op **zaterdag 29 mei a.s. om 10.00 uur** zullen reisleader Corina van der Ende en diaken Jos van Adrichem, die als geestelijk begeleider mee zal gaan, **een presentatie over deze bedevaart** verzorgen. Als de coronamaatregelen het toelaten, zal deze plaatsvinden in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. Als fysiek bij elkaar komen dan nog niet tot de mogelijkheden behoort, zal de presentatie in de vorm van een video, voorzien van alle benodigde informatie, online via een link te volgen zijn.

Wilt u meer over deze inspirerende reis weten, en graag bij de presentatie aanwezig zijn of deze online volgen, meld u zich dan aan door een telefoontje (0646524982) of een e-mailbericht aan [diaken.josvanadrichem@p4ev.nl](mailto:diaken.josvanadrichem@p4ev.nl). Hij zal u ongeveer een week van tevoren informeren op welke wijze de presentatie zal plaatsvinden.

## Parochiële Noodhulp

In deze tijd van de coronapandemie is het aantal personen en gezinnen dat het financieel zwaar te verduren heeft, flink gestegen. Onze Parochiële Noodhulp heeft het dan ook drukker dan ooit en de voorraad houdbare producten slinkt ook sneller dan ooit. Er is dringend behoefte aan de volgende artikelen: koffie, thee, rijst, deegwaren (macaroni, spaghetti e.d.), tomatenpuree, vis (in blik) en olie. Ook andere houdbare artikelen zijn welkom. Daarnaast is ook de behoefte aan deze non-foodartikelen groot: schoenen, kleding, luiers, shampoo/doucheschuim, huishoudelijke artikelen/keukenmaterialen.

Als u naar een viering in de kerk komt, wilt u misschien ook een keer aan de kwetsbare medemens denken en één of meer van de genoemde artikelen meenemen. Bij elke kerk in onze parochie kunt u kleine artikelen inleveren en wordt ervoor gezorgd dat deze bij de Noodhulp komen. Grotere artikelen of grote hoeveelheden kunt u het beste direct bij de Emmaus (Leyweg 930) brengen. Op maandagmiddagen zijn daar vrijwilligers van de Noodhulp aanwezig om de goederen van u in ontvangst te nemen.

Als u gewend bent om een financiële donatie aan de Noodhulp te doen, dan is het goed om te weten dat het aparte bankrekeningnummer voor de Noodhulp niet meer bestaat. U kunt een eventuele financiële bijdrage in het vervolg overmaken op bankrekeningnummer: **NL62RABO0106974904** t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten, onder vermelding van '**Parochiële Noodhulp**'. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

## Collecte met Pinksteren voor de Nederlandse Missionarissen

Traditiegetrouw wordt er na de vieringen van Pinksterzondag, 22 en 23 mei, weer gecollecteerd voor de Nederlandse missionarissen en de missionair werkers. Het thema dit jaar is: Geloven in de ander, Samen één Missie. Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor de kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij henzelf in het middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) voert campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Uw steun is daarbij onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken. Wanneer u met Pinksteren niet in de gelegenheid bent om een gift in de collecteschaal te doen, dan is

een gift op de bankrekening van de WNM natuurlijk meer dan welkom: NL30 RABO 0171 2111 11, t.n.v. WNM, Den Haag, o.v.v. Pinksteractie.

## **Mededelingen van het parochieteam**

### **Administrator parochie**

In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd dat pastoor Dolf Langerhuizen door de bisschop zou worden benoemd om, na het vertrek van pastoor Kees Dernee, administrator van onze parochie te zijn. Medio april ontvingen we het bericht dat de bisschop op dit voornemen is teruggekomen, onder andere vanwege het feit dat in korte tijd het pastoraal team van de parochie Maria Sterre der Zee kleiner wordt. Aangezien pastoor Langerhuizen daardoor meer taken in zijn eigen parochie te doen heeft en omdat hij ook al administrator van een andere parochie is, heeft de bisschop nu in overleg met hem besloten om op een andere manier te gaan voorzien in de opvolging van pastoor Dernee. Op dit moment is het wachten op nadere informatie van de bisschop. Wanneer ons hieromtrent meer bekend is, zullen wij u nader informeren.

### **Actie Kerkbalans**

Binnengekomen vragen naar aanleiding van de door u ontvangen folder over de Actie Kerkbalans, deden ons inzien dat het u momenteel aan relevante informatie ontbreekt om eenvoudig aan deze actie deel te kunnen nemen. In de eerste helft van de maand mei zult u daarom via de post een brief met toelichting en alle benodigde informatie ontvangen. Parochianen die tot de geloofsgemeenschap Pastoor van Ars behoren, ontvangen deze brief niet omdat zij al een begeleidende brief met alle benodigde gegevens bij de folder hebben ontvangen.

### **Aanmelden voor vieringen op zondag en eventuele andere bijzondere vieringen**

Voor de vieringen op zaterdag en zondag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag, is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. U loopt anders de kans dat u geen toegang tot de kerk wordt verleend omdat het maximaal aantal van 30 bezoekers is bereikt.

Voor het vooraf reserveren kunt u gebruik maken van het online-reserveringssysteem. Op de hoofdpagina van onze website

<https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/> treft u een link naar dit systeem aan. Als u het lastig vindt om online te reserveren of dat niet kan omdat u zelf niet over internet beschikt, dan kunt u het secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. De medewerker op het secretariaat zal dan de aanmelding voor u verzorgen. Zie hiervoor onderstaand overzicht:

<b>locatie</b>	<b>Aanmelden voor viering zaterdag en zondag</b>	<b>Telefoonnr.</b>
Emmaus	do en vrij 10-12 u voorafgaand aan viering	070-3665562 06-42640045
Pastoor van Ars	ma t/m vrij 10-20 u voorafgaand aan viering	070-3257269
Titus Brandsma	ma,wo,vrij 9.30-12 u voorafgaand aan viering	070-3255675
Maria v. Eik en Duinen	wo,vrij 10-12 u voorafgaand aan viering	070-3979413

Ook kunt u voor uw reservering in één van onze vier kerken bellen naar het centraal parochiesecretariaat (elke werkdag van 09.30-12.00 uur; 070-3080414 of 06-41822225).

Uw gegevens worden alleen gebruikt om u eventueel te kunnen informeren als er een coronabesmetting bij kerkbezoekers heeft plaatsgevonden. Uiteraard worden daarbij de regels van de Wet op de Privacy toegepast. De gegevens worden na de incubatietijd van het virus (14 dagen) vernietigd.

### **Livestreamvieringen**

Heeft u een computer en internet, vier dan de zondagse eucharistievieringen en andere bijzondere vieringen mee via <https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live>.

Voor parochianen zonder internet biedt de eucharistieviering op televisie natuurlijk ook een goede mogelijkheid om in verbondenheid met de Kerk de zondag te vieren.

## Collecte

In de kerken staan na de viering schalen gereed voor uw bijdrage aan de collecte. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook aan de parochie overmaken; bankrekeningnummer NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten onder vermelding van 'collecte'. U kunt daar de weergegeven QR-code voor gebruiken. Deze kunt u niet gebruiken voor deur- of tweede collectes, omdat de omschrijving van de overmaking niet kan worden aangepast en dus alle betalingen met behulp van de QR-code als een bijdrage aan de normale collecte worden beschouwd.



## Berichten uit onze geloofsgemeenschappen

### Dierbare overledenen van de afgelopen maand

Overledenen:	Bijzonderheden
Jetty Snelders, op 25 maart, in de leeftijd van 87 jaar	Jetty is meer dan 25 jaar vrijwilligster geweest: eerst in de H.H. Antonius en Lodewijk en later in de Emmausparochie. In de H.H. Antonius en Lodewijk is zij jarenlang bestuurslid geweest, en hield zich met diverse activiteiten binnen de parochie bezig. Zij was voor velen een steun en toeverlaat.
Paul Braashove, op 28 maart, in de leeftijd van 78 jaar	Paul was zeer sociaal bewogen en betrokken bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Paul heeft o.a. gewerkt bij de toenmalige Stichting Compaan. Hij was ook skileraar voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en begeleidde velen van hen bij wintersportvakanties.
Annie Groeneboer-Danckaarts, op 28 maart, in de leeftijd van 89 jaar	Een sterke vrouw, wie kent haar niet? Klein maar dapper. Een warmhartig, liefdevol mens met veel levenswijsheid, een groot Godsvertrouwen en een eerlijk maar vooral heerlijk gevoel voor humor.
Corry Monquil-Peters, op 1 april, in de leeftijd van 88 jaar	Corry was een geboren Loosduinse en vanaf haar jeugd vertrouwd met de kerk O.L.V. ten Hemelopneming. De laatste jaren woonde ze bij haar zoon in Oisterwijk. Thuis, omringd door haar

	dierbaren, is zij gestorven. Haar lichaam is gebracht naar de plek waar haar 'roots' lagen. Op begraafplaats St. Jozef is zij begraven.
Tineke Wubben-Hendriks, op 9 april, in de leeftijd van 74 jaar	Samen met haar man Herman was Tineke een trouwe kerkgangster bij de Titus Brandsma-geloofsgemeenschap. Zingen was haar passie en daarom zong ze graag bij het Titus Brandsmakoor en was zij enthousiast over een parochiebreed op te zetten koor voor 'rouwtjes en trouwtjes'. Ze deed en hielp ook graag mee aan activiteiten voor de senioren. Corona werd haar helaas noodlottig. Ze stierf op haar verjaardag.
Riet Rotteveel-de Vries, op 9 april, in de leeftijd van 90 jaar	Als oudste dochter, tweede kind, in een gezin van tien kinderen leerde Riet al vroeg zorgen voor anderen en verantwoordelijkheid dragen. Naast de opvoeding van haar eigen drie kinderen heeft zij ook gezorgd voor de jongsten van het gezin van haar ouders. Later kreeg zij tijd voor een baan buitenshuis, voor zingen op een kerkkoor en vrijwilligerswerk in de wijk.

Wij bidden voor deze overledenen en wensen hun nabestaanden veel sterkte toe bij het dragen van het verlies van hun dierbaren.

### **Uit de Pastoor van Ars**

Op eerste paasdag vierden organist Leo Hartman en zijn echtgenote, Tiny Hartman-Boerkamp, hun 60-jarig huwelijksfeest. Na afloop van de eucharistieviering werden zij in het zonnetje gezet. Dankzij Leo hebben we de zondagsvieringen tijdens de coronacrisis, ondanks het gemis van de koren, toch bijna elk weekend muzikaal kunnen ondersteunen. De afgelopen jaren verzorgde hij al regelmatig de muziek, vooral tijdens vakanties van de koren. Reden te meer om hem deze dag in het zonnetje te zetten. Organist in de hele parochie.....

### **Tweeling**

Op 18 februari werd de tweeling Madelon en Waldemar Mann geboren. De trotse ouders zijn Erik Jan Mann en Victoria Kos. Beiden zingen al jaren bij het koor Connection. Madelon en Waldemar zijn het zusje en broertje van Jonathan en Florian. Op 1<sup>e</sup> Paasdag mocht de Ars gemeenschap het blije gezin verwelkomen en de tweeling (die de hele viering geen kik gaf) bewonderen. Wij wensen het gezin veel geluk en Gods zegen toe.

## **Aanmelden voor de vieringen**

Voor telefonische aanmelding voor de vieringen wordt u dringend verzocht alléén het nummer van de Ars telefoon te gebruiken: 0703257269. Doe deze telefonische aanmelding graag uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de viering(en) van het weekend.

## **Kinderen actief voor Vastenactie**

De zusjes Clara en Sofia van der Biezen gaven het goede voorbeeld: in hun zelf geknutselde spaardoosje spaarden zij samen €50,-. Een deel daarvan haalden zij op door langs de huizen van burens in hun straat te gaan. Chapeau!

## **Uit de Emmaus**

### **Lied bij het afscheid van pastoor Kees Dernee**

Op zondag 11 april namen we als parochie afscheid van pastoor Dernee. We hadden na afloop van de viering in de Emmaus hem graag samen onderstaand lied toegezongen, maar door de coronamaatregelen was dat niet mogelijk. Gelukkig waren Marian Bosch en Jessica ten Bosch (van Connection) bereid om het lied te zingen en daar een opname van te maken. Na het afscheidswoordje van de vicevoorzitter, Henk-Jan Kok, het overhandigen van het afscheidscadeau, en de online 'boodschappen' van de leden van het pastoraal team, hebben we het filmpje met dit lied afgespeeld. Het werd met applaus van de pastoor en de mensen in de kerk ontvangen.

*Herinneringen aan het roomse leven van weleer  
(melodie het dorp, Wim Sonneveld)*

De kerk was 's-zondags vijf maal vol,  
dat speelde toen een grote rol,  
men ging tenminste wel twee keer.  
De kapelaans, een stuk of wat,  
liepen ook de deuren plat,  
verkondigden de roomse leer.  
En eens per maand in ganzenpas  
gingen we met de hele klas  
om onze zonden te belijden.  
En in de biechtstoel kwam gesmeerd,  
het rijtje, uit het hoofd geleerd, ja Kees, dat waren nog eens tijden.



Refrein:

Ach ja, dat rijke roomse leven,  
daar denk ik nu nog dikwijls aan.  
Ik was een kind, hoe kon ik weten  
dat dit voorgoed voorbij zou gaan.



En dan een feest vol zaligheid,  
processie met veel heiligheid,  
je deed mee met heel je wezen.  
Je voelde je gelukkig toen,  
als je de optocht mee mocht doen,  
had van het kwade niets te vrezen.  
Als iemand aan een ziekte leed,  
of als je eindexamen deed,  
hield de familie een novene.  
Je ontkwam er ook niet aan  
om nu en dan op retraite te gaan  
in het klooster ging je henen

Refrein:

Ach ja, dat rijke roomse leven,  
daar denk ik nu nog dikwijls aan.  
Ik was een kind, hoe kon ik weten  
dat dit voorgoed voorbij zou gaan.

Je werd in Nootdorp aangesteld,  
je schapen stuk voor stuk geteld,  
geen moeite om het volk te mennen.  
Vergaren bleek een fobie  
en dat in iedere pastorie,  
de mensen moesten aan je wennen.  
Het roomse leven bij jou in huis,  
de 'heiligen' voelen zich daar thuis,  
je hoeft er geen afscheid van te nemen.  
Dat komt er helaas wel voor jou, we zijn behoorlijk in de rouw  
want je neemt nu echt de benen!



Refrein:

Ach ja, dat rijke roomse leven,  
daar dacht ik nog eens even aan.  
Ik was een kind, hoe kon ik weten  
dat dit alles eens voorbij zou gaan?



Ga henen, je neemt de benen, je bent verdwenen, het rijmt lekker op elkaar. Het feit is dat we zondag 11 april jongstleden afscheid van je hebben genomen tijdens een sobere viering waarbij slechts 30 parochianen (iedere geloofsgemeenschap was vertegenwoordigd) aanwezig konden zijn. 'Partir c'est mourir un peu', zeggen de Fransen. Je overwegingen waren altijd een bron van inspiratie! Je laat 'een groot gat' achter wat we met elkaar moeten zien op te vullen. Gelukkig ben je niet helemaal uit het gezichtsveld verdwenen en kunnen we je af en toe vanuit Nootdorp 'invliegen' om in een viering voor te gaan, te beginnen met Pinksteren. Ook heb je aangegeven graag met de bijbelgroep door te willen gaan wanneer corona het weer toelaat. Daar houden we je aan! En natuurlijk, het geloof is niet afhankelijk van het gebouw of de voorganger, hoewel de priester wel een belangrijke inspiratiebron is. Je draagt het geloof in je hart, wij zijn zelf de plek waar het geloof inhoud moet krijgen. Zei Jezus niet: 'Breekt deze tempel af en op de derde dag zal Ik hem doen herrijzen' (Joh. 2:20-21). Hij sprak over de tempel van zijn lichaam, aan Jezus moeten we ons vasthouden! Ik wens het pastorale team, Jos, Klemens, Duncan en Paul, veel wijsheid en inspiratie om de weg voort te zetten die we met elkaar zijn ingeslagen. Dat zal zeker niet makkelijk zijn. Maar met vertrouwen in degene die ons voorgaat en leidt, onze Goede Herder, Jezus Christus, moet dit vast lukken!

*Willem Brizee*

## **Uit de Maria van Eik en Duinen**

### **Een poëziealbum met herinneringen aan de oorlogsjaren**

Naarmate je ouder wordt, komen steeds vaker herinneringen aan je jeugd naar boven. Mijn poëziealbum helpt mij daar ook een handje bij. Aan het begin van de meimaand, rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, wil ik graag een paar bladzijden uit dit album met de lezers van de Nieuwsbrief delen. In de oorlogsjaren had je voor de aankoop van veel dingen bonnen nodig. In mijn poëziealbum is er een aantal bewaard gebleven.



Dit versje, in september 1943 geschreven door mijn nichtje, staat op de bladzijde ernaast:

*Toen er vrede was op aard en 't geld nog veel waard,  
toen in ons land heerste rust, op het land en langs de kust,  
toen behoefden we niet veel te lopen om al het nodige te kopen.  
Maar toen de oorlog is gekomen, is ons veel leed overkomen.  
Nu moeten we uren lopen om ons voedsel te kopen.  
Dikwijls staan we in de rij en als we wat krijgen, zijn we blij.  
Alleen op de bon kan je terecht en dat bevalt ons slecht.  
Soms is er niet genoeg in de zaken  
en dan zou je wel uit je vel raken.  
Maar hoeveel er ook is gekeerd,  
toch hebben we in deze tijd veel geleerd.  
Hoe moeilijk het leven nu is, het geeft voldoening gewis.  
Dat de oorlog gauw is voorbij, is de wens van mij.*

*Je nichtje Mies*

Een stukje verderop in het album had een vriendinnetje een tekening van Mickey Mouse gemaakt en daaronder geschreven:

*Er wordt in de oorlog zo bitter geleden,  
schrijf hieronder later de datum van vrede.  
Vrede ..... 19..*

Later heb ik op de puntjes '5 mei' en '45' geschreven.

*Riet Waarsenburg*

Noot van de redactie: Deze terugblik op de oorlogsjaren helpt ons misschien de huidige crisis in coronatijd enigszins te relativiseren. Op de website van onze parochie is nog een bijdrage van Riet Waarsenburg opgenomen. Het is een aangrijpende brief van een vriendinnetje die Riet net na de bevrijding ontving en al die jaren bewaard heeft. Deze brief is ook gepubliceerd in het Magazine van KBO-PCOB, mei 2021.

## Uit de Titus Brandsma

### In de kijker

*De interviewer uit de Emmaus, Willem Brizee, interviewt dit keer een parochiaan bij de Titus Brandsmagemeenschap: Gerard van Vianen.*



*Wat kunt u over uw jeugd vertellen?*

Ik ben geboren in 1936. Het gezin bestond uit 5 kinderen. De oorlogsjaren heb ik aan den lijve ondervonden. Ik zat vanaf 1942 op de lagere school bij de broeders aan het Korte Bos, de a-kant oftewel de arme kant. De kinderen van zakenlui en tuinders uit het Westland zaten aan de b-kant. Dit is nu niet meer voor te stellen! Iedere ochtend moest ik van mijn vader vóór schooltijd naar de kerk, de Theresia van Avila aan het Westeinde, van 8 tot half 9 en daarna naar school. Vooral op school ben ik met het geloof in aanraking gekomen. Daar kreeg ik catechese en deed mijn communie. Als het luchtalarm afging moesten we bukken en duiken in de klas onder de schooltafel. En als de hoofdbroeder de klas in kwam, stonden we allemaal stijf in de houding totdat hij de klas weer verliet... Ik heb tot mijn 14<sup>e</sup> op school gezeten, en ging als



vanzelfsprekend werken, bij mijn vader in de loodgieterij. Tijdens de dienstitijd bij de luchtmacht heb ik bij de aalmoezenier godsdienstlessen gevolgd. Ik ben destijds ook een periode te werk gesteld in de drukkerij. Uiteindelijk is dat, na mijn dienstitijd en wat omzwervingen, mijn beroep geworden:

offsetdrukker. Ik wilde eigenlijk verpleger worden. Zieken helpen leek me fantastisch! Helaas was het in mijn tijd vrouwenwerk en had je

alleen maar verpleegsters!

*Welke plaats nam het geloof in?*

Het geloof heeft mij vanaf mijn kindertijd houvast gegeven. In de jaren 70 werd ik lid van een zangkoor dat in diverse kerken zong, maar bijvoorbeeld ook in de gevangenis. In 1974 werd het koor daar 5 dagen gegijzeld door 2 gevangenen. Ik was daar gelukkig niet bij omdat ik die dag niet kon meezingen. Het heeft een enorme

impact op het koor gehad dat daarna uit elkaar is gevallen. De leider van het koor, de hr. Kahman heeft mij na een tijdje gevraagd voor het Fatimakoor. Hij had bassen nodig! Later werd het Fatimakoor het Titus Brandsmakoor met dirigent Coen Ruyvenkamp. Hij is al een tijd met pensioen, eigenlijk net als wij, de koorleden: we hebben vanwege corona al een dik jaar niet meer gezongen!

*Wat heeft u aan vrijwilligerswerk gedaan?*

Ik heb de pastorale school gevolgd en heb vele mensen thuis bezocht. Het diaconale werk vind ik fijn om te doen. Klaar staan voor de ander! Ik heb ook een cursus van 2 jaar 'terminale zorg' gevolgd. Mensen die uit het ziekenhuis ontslagen waren thuis begeleiden bij het sterven. Heel intensief! Je bood 4 uur lang zorg. Dan werd je afgelost door een collega. Die zorg was 24 uur per dag. Dat heb ik 6 jaar gedaan. Daarnaast was ik vrijwilliger van de Zonnebloem. Ik maak thuis nog het nodige 'drukwerk' in de vorm van opbeurende kaartjes voor mensen die dit nodig hebben.



*Als ik u zo beluister komt u tijd tekort?*

Ik ben nu 85 en 25 jaar met pensioen. Ik doe nog van alles. Wandelen en fietsen doe ik heel graag. Ik heb 4 keer de vierdaagse gelopen en bezoek regelmatig de vieringen in de Titus. Dat is van mijn huis een half uur fietsen. En weer terug. Ik woon op de vierde verdieping maar weiger de lift te nemen! Trappen lopen houdt mij kwiek! Ik heb het boekje voor mijn afscheidsviering al in elkaar gezet. Regeren is vooruitzien. Nu kan ik zelf bepalen hoe de viering er uit gaat zien. Wat alleen ontbreekt is de datum van overlijden. Dat hoop ik nog zo lang mogelijk uit te stellen.



### **Vastenactie 2021 succesvol verlopen**

Ook dit jaar deden we als MOV weer mee aan de Bisschoppelijke Vastenactie en vonden creatieve manieren om hier aandacht voor te vragen. Via de gebruikelijke zakjes in de collecteschalen - met minder kerkgangsters - toch € 285,36 opgehaald. In de vorige Nieuwsbrief had ik u al geïnformeerd over het succes van de afhaalmaaltijden en de € 231,55 opbrengst daarvan. Het

voorbereiden en koken in De Luifel was even doorwerken, maar gezellig samen met Suzan en Greet. En het heeft de parochianen goed gemaakt. Onze actie van 'Steek voor Steek' was het grootste succes. Met veel enthousiasme werden de gebreide en gehaakte baby- en poppenkleding, speeltjes, mutsen, shawls, beelden en schilderijen door de dames geschonken. De energie van Ank werkte ook aanstekelijk en dat resulteerde in een opbrengst van maar liefst € 254,-. Alles opgeteld was de uiteindelijke opbrengst:

€ 770,91. Van harte bedankt allemaal...!

*Engeline v.d. Ark*

### **Sint Jozef, patroonheilige van de Mill Hill Missionarissen (2)**

De bijzondere gave van Jozef om de zwakken te beschermen heeft ook effect op ons. De Heilige Theresia van Avila – niet echt de persoon om iemand onnodig te prijzen – getuigt hier ook van. "Sint Jozef was voor mij heer en pleitbezorger; ik gaf mij volledig aan hem over en beval mij bij hem aan. En ik ervoer dat hij mij verlostte van twijfels om mijn oprechtheid en verlies van mijn ziel. Zijn zegeningen waren groter dan ik ooit van hem had kunnen vragen."

En is dat niet precies de kracht van de vaderlijke affectie? Jozefs gave om een sterke, zichzelf wegcijferende vader te zijn. Hij vertelt ons niet bang te zijn voor macht, noch voor kwetsbaarheid. Maar dat een ware volgeling beide omarmt. Daarin lijkt hij op zijn voorvader David, die een onverzettelijk strijder was, maar niet bang om zichzelf opzij te zetten, toen hij danste voor het tabernakel.

We begeven ons op gevoelig terrein... Geslacht en identiteit. Ook bij Jozef ontkom je er niet aan. Men houdt zich tegenwoordig bezig met de vraag hoe je het beste een 'echte man' kunt zijn. Tarzan met een semiautomatisch wapen? Of een overgevoelige 'hipster'? Jozef zou er heden ten dage niet aan beantwoorden. Hij stamt uit een aartsvaderlijke, culturele traditie, die niet te vergelijken is met die van ons. Je kunt dat opmaken uit de evangeliën. Jozef gaat tegen die cultuur in. Hij is niet in de war gebracht door de eer die



hem ten deel viel. Tegen de verwachting in staat hij Maria bij, bereid om een kind groot te brengen dat niet van hem is. Zelfs met een leven van langdurige ballingschap, gevuld met roddels tot gevolg. Een leven met een 'andere mannelijkheid', maar... met een verlossende kracht.

*Vertaling, door Loek Ruijters, van artikel op de website <https://millhillmissionaries.com>.*

### **Ik ben er voor jou**

20 april was er weer een persconferentie en werden voorzichtig de 1<sup>e</sup> stappen aangekondigd naar een vrijere samenleving in tijden van deze Covid-pandemie. Zo mogen sinds 28 april de terrassen weer deels open, zijn er meer mensen welkom tijdens een uitvaart en (wellicht de allerbelangrijkste) mogen we weer 2 mensen per dag thuis ontmoeten. Het breekt ons allemaal steeds meer op, om de sociale contacten zo te moeten missen. Het doet de vrijwilligers van onze kerk pijn, dat we per viering maar 30 parochianen mogen toelaten. Wat zouden we graag weer de vieringen voor iedereen toegankelijk maken, de koren laten zingen en na afloop nog even een kopje koffie drinken met elkaar. De Pasen afgelopen maand zo in stilte en met beperkingen moeten vieren voelt vreemd en kaal. Toch ben ik ook trots, op hoe wij dit met elkaar doen! Het thema van de Passion van dit jaar was "Ik ben er voor jou"; een thema dat hoop, liefde en verbinding uitsprekt. Als kerkgemeenschap proberen wij, ondanks alle Covid-beperkende maatregelen, er voor elkaar te zijn. Ik denk dat we, terugkijkend naar alle initiatieven van afgelopen jaar, hier goed ons best voor doen. Er zijn mooie initiatieven ontstaan; we hebben een goede livestream vanuit de Emmaus; er zijn kerst- en paasgedachten rondgebracht en ook voor de kinderen in onze parochie hebben we rond Kerstmis en Pasen mooie online activiteiten georganiseerd. Laten we dat vasthouden en samen zo doorgaan, hopen op betere tijden.

*Miranda Dingemans*

### **Oproep voor administratieve hulp**

Een parochiaan uit de Titus Brandsma zou graag eenmaal per maand geholpen willen worden met haar administratie. Wie zou haar van dienst kunnen zijn..? Potentiële kandidaten kunnen contact opnemen met Ank Schrever: 06 12262039.

Veel dank alvast!

## Tot besluit

### Delen van de Nieuwsbrief

Als u deze Nieuwsbrief per mail ontvangt en u kent een medeparochiaan in uw directe omgeving die geen e-mailfaciliteiten heeft, dan wilt u misschien de Nieuwsbrief voor hem/haar uitprinten en bij hem/haar in de brievenbus doen of hem/haar opbellen en de belangrijkste informatie doorgeven.

Als u de geprinte versie van de Nieuwsbrief in de kerk ophaalt voor uzelf, dan kunt u er mogelijk ook één meenemen voor een parochiaan in de buurt en bij hem/haar in de brievenbus doen.

### Delen van ervaringen en opmerkelijke dingen in deze tijd

In deze tijd dat we elkaar minder dan anders ontmoeten, wordt het zeer gewaardeerd als we iets van elkaar vernemen. Misschien wilt u ook uw verhaal, dat u anders tijdens de koffie na de viering zou vertellen, heel graag met de lezers van de Nieuwsbrief delen. Misschien heeft u interesse in het interview van 'In de kijker' of kent u iemand die 'geknipt' is voor deze rubriek. Uw nieuwsbriefcorrespondent verneemt het graag van u. Ook op- of aanmerkingen en nieuwe ideeën voor de Nieuwsbrief kunt u bij hem of haar aangeven.

De correspondenten zijn:

Wil van der Lans voor MvED ([chrisenwilvanderlans@ziggo.nl](mailto:chrisenwilvanderlans@ziggo.nl))

Ineke Giezeman voor de PvArs ([I.Giezeman@hetnet.nl](mailto:I.Giezeman@hetnet.nl)),

Loek Ruijters voor de Titus ([eller@ziggo.nl](mailto:eller@ziggo.nl))

en Peter The voor de Emmaus ([peter.the@geodww.nl](mailto:peter.the@geodww.nl)).

### Kopij volgende Nieuwsbrief

Kopij voor de Nieuwsbrief van juni 2021 kunt u uiterlijk 18 mei a.s. aanleveren bij uw nieuwsbriefcorrespondent. Alvast hartelijk dank!

*De vrijheid kwam in het voorjaar - Ankie Peypers*

*de vrijheid kwam in het voorjaar  
de vrijheid komt in het voorjaar  
kijk maar we vieren haar*

*ze kwam kapot en in tranen  
ze had oorlog onder de leden  
je kon niet geloven  
dat komt ze te boven  
haar lauwerkrans was voor doden  
maar ze vroeg ons haar door te geven*

*ik lig in jullie handen, zei ze  
wees niet stil, zoals ik niet stil was  
denk niet dat het onmogelijk is  
denk dat het onmogelijk is, maar doe het*

*neem me mee  
naar waar ik niet ben  
neem me mee, zegt ze  
laat me leven.*

Gedicht voorgedragen tijdens herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk,  
4 mei 2000.

