



Nieuwsbrief, 2^e jaargang, nr. 2 R.K. Parochie de Vier Evangelisten maart 2021

Beste parochianen,

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat we geconfronteerd zijn met een nieuw virus. Dat lijkt me wel een aardig moment om samen met u eens terug te kijken op de afgelopen periode. Begin maart vorig jaar kwamen de eerste signalen van een virus dat in China al de nodige slachtoffers begon te eisen. Daarna is het heel snel gegaan. In minder dan een maand werd er gesproken over een wereldwijde pandemie en begin april zaten we met ons allen in een lockdown. Alles dicht, inclusief onze eigen kerkgebouwen. Het parochiebestuur heeft samen met het pastoraal team vrijwel direct besloten om gezamenlijk op te trekken en het parochieteam ingesteld. Het belangrijkste was en is om snel te kunnen inspelen op de omstandigheden. Wekelijks is een Nieuwsbrief uitgegeven om u zo goed mogelijk te kunnen informeren. Veel aandacht voor de bijdragen uit de geloofsgemeenschappen. De persoonlijke verhalen van parochianen, want samen zijn en blijven we kerk, ook al zijn de gebouwen gesloten. Door inzet van een paar vrijwilligers konden we nog vóór de Pasen een livestream realiseren zodat de ophanden zijnde Goede Week en Paasvieringen via internet uw huiskamer in konden komen. Natuurlijk was het allemaal niet optimaal. Wie we allemaal bereikten met de Nieuwsbrief was de vraag en de livestream was van twijfelachtige kwaliteit. Maar we hadden in ieder geval iets en het zou toch allemaal niet zo lang duren! Rond de zomer kwamen de eerste versoepelingen in zicht. Er mochten weer tot 100 mensen de vieringen bijwonen en zelfs koorzang behoorde tot de opties. In overleg met pastoraatgroepen en beheercommissies werden protocollen opgesteld om vieren veilig mogelijk te maken. Er werden EHBO mensen geregeld en veel vrijwilligers meldden zich aan om de vieringen te begeleiden. Het is allemaal anders, dat wel. Communie uitreiken met een tang, geen acolieten, afstand houden, niet meezingen, aanmelden, desinfecteren, luchten en ga zo maar door. Het parochieteam liet zich adviseren door onze muzikaal coördinator en er kwamen

plannen om ook zang weer mogelijk te maken. Helaas haalde de tweede golf van besmettingen een streep door de rekening. Met lede ogen moesten we constateren dat kerst vieren, zoals we dat gewend waren er niet in zat. Met man en macht werkten een aantal vrijwilligers, onder aansturing van het parochieteam, aan het realiseren van een hoogwaardige livestream. Mede door de inzet van velen gingen we een week voor de kerst voor het eerst met groot succes live. De collecte werd grotendeels vervangen door de QR code en we zien dat daar meer en meer gebruik van wordt gemaakt. Daarvoor natuurlijk onze hartelijke dank.

Nu komt Pasen alweer in zicht. Ook nu is wel duidelijk dat we er op moeten rekenen dat de beperkingen van kracht blijven. Nu zijn het weer de mutaties van het virus die ons parten spelen. Wat we wel weten is dat het eind in zicht is. Wanneer precies dat kan ik u helaas nog niet zeggen. Wat ik wel kan, is u allemaal een groot compliment geven. De vrijwilligers in de kerken zetten zich met volle overgave in om veilig vieren mogelijk te maken. De Nieuwsbrief is uitgegroeid tot een goed gevuld maandelijks parochieblad. Een groot deel van de inhoud komt via onze correspondenten op de locaties van u af. Het aanmelden voor de vieringen loopt erg goed, mede dankzij de inzet van de secretariaten. Maar laten we vooral u als kerkganger en parochiaan niet vergeten. Ook al is het nog zo lastig, overal houdt u zich aan de protocollen en de aanwijzingen van de coördinatoren. Daarmee laten we met elkaar zien dat we nog steeds samen kerk zijn met aandacht voor elkaar. Een groter goed is er toch niet?

Namens het parochieteam, Ruud de Vreugd

Van het pastoraal team

Pastoraal woord

Heilige Jozef - feestdagen 19 maart (*Bruidegom van de H. Maagd Maria*) en 1 mei (*H. Jozef de arbeider*)

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van de heilige Jozef. Hij maakte dit dinsdag 8 december 2020 bekend op het Hoogfeest van Maria Onbevleete Ontvangenis, de dag waarop precies 150 jaar geleden paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot 'Patroon van de Universele Kerk'. Het bijzondere Jozefjaar is die dag direct van start gegaan, zo maakte de paus

bekend in zijn apostolische brief Patris Corde ('Met een Vaderhart') en het jaar wordt op 8 december 2021 afgesloten. Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt komend jaar extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders.

Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint Jozef te wijden. "De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien," aldus de paus. "Ze lijken daarmee op de heilige Jozef, deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is."



De heilige Jozef is in de Kerk altijd een boeiende persoonlijkheid geweest. Hoeveel mensen dragen niet zijn naam? Hoeveel kerken zijn niet aan hem toegewijd? Toch zal de heilige Jozef altijd de stille, verborgen heilige blijven. Zijn leven is zo vol van mysterieuze dingen, dat hij zelf door dat mysterie verhuuld blijft. Je moet heel stil worden om het geheim van zijn leven te begrijpen. De heilige Schrift heeft geen enkel woord van hem overgeleverd, maar wij vinden wel een beschrijving van zijn daden, simpele, alledaagse daden, waardoor echter Gods beloften aan de mens in vervulling gingen. Zijn hele leven was een voortdurend "ja" als antwoord op de roep van God. De heilige Jozef wordt in het evangelie uitgetekend als het type van de rechtvaardige (Mt. 1,19). De Kerk noemt hem, naar het voorbeeld van de gelovige Abraham: aartsvader. Want op de roep van God begaf ook hij zich op weg, zonder te weten waarheen. Hij verliet zijn familie en zijn vaderland, in het geloof dat God aan hem zijn belofte waar zou maken.

Het is opvallend dat de heilige Jozef Gods oproep altijd ontvangt in een droom. In het Oude Testament heeft dit woord een theologische duiding. Gods woord, Gods stem wordt vernomen vanuit de diepte van de ziel. Op die manier spreekt God tot elke

rechtvaardige. Wij leven tijdens deze coronapandemie soms zo gespannen en oppervlakkig, dat wij Gods oproep vaak niet meer horen. Wij laten die stille rust niet toe in ons leven, zodat Gods aanwezigheid en Zijn handelen niet meer ervaren worden.

Wat ook nog opvalt in het leven van de heilige Jozef is, dat hij altijd opstaat om Gods wil te doen (Mt. 1,24). 'Toen Jozef uit de slaap opstond, deed hij wat de engel Gods hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich' (Mt. 1,24). En als de engel hem later zegt: "Sta op, neem het Kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik u waarschuw", dan staat Jozef op en gaat. Hij vraagt niet waarom, hij spreekt niet tegen, Jozef zwijgt en hij gaat weer op weg. Als dan later in Egypte de engel hem weer verschijnt en zegt: "Sta op, neem het Kind en zijn moeder en trek naar het land van Israël", dan neemt Jozef weer zijn staf in de hand en gaat. Hij zegt niet: "Maar...." Zwijgend gehoorzaamd hij.



Jozef zal zeker, denk ik, Gods plannen niet altijd hebben begrepen, maar in vertrouwen op Gods woord heeft hij zijn eigen twijfels en onzekerheid overwonnen. Hij geloofde dat God het goed met hem meende. Hij durfde het avontuur van zijn leven met God aan.



Hij verzaakt zijn eigen plannen om voor het welzijn van het kind en zijn moeder te zorgen. Door zijn zwijgende dienstvaardigheid maakt hij Gods plannen mogelijk. Jozef is de man die altijd in de schaduw van de

anderen geleefd heeft, die nooit op de voorgrond getreden is. Hij heeft steeds de anderen gediend.

Als wij zo over de heilige Jozef nadenken, dan wordt hij groot in onze ogen. Dan beseffen wij, dat wij in deze tijd van sensatie, van publiciteit, juist zulke mannen en vrouwen nodig hebben om de

Kerk daadwerkelijk te vernieuwen. Mensen die stand houden op de plaats waar God hen roept, ook al is dit een plaats van stille verborgenheid. Mensen die stil en zwijgend bereid zijn eigen initiatieven prijs te geven om anderen te kunnen beschermen en te leiden. Mensen die bereid zijn om eigen zekerheden los te laten, die bereid zijn om telkens weer verworvenheden prijs te geven als het welzijn van anderen dat vraagt. Zo'n geloofshouding vraagt mensen die zelfverloochening en lijden niet schuwen, mensen die zich tevreden stellen met, stil op hun plaats, hun plicht te doen en die vertrouwen op de kracht van Gods woord.

Deze stille, zwijgzame man, is de patroon geworden van de universele Kerk, omdat hij in zijn persoon verwerkelijkt, wat de Kerk in wezen moet zijn: een Kerk die stil en bescheiden Gods plannen wil verwezenlijken in deze wereld; een Kerk die op weg durft gaan, op Gods woord, ook als de toekomst duister is; een Kerk die zichzelf wil prijsgeven, om zwakken te beschermen en anderen het leven mogelijk te maken. De Kerk mag dit beeld van de heilige Jozef nooit vergeten! Hij is nog altijd een stille heilige, hij staat niet op de voorgrond bij de heiligenverering, maar zwijgend blijft hij ons aanspreken om de staf te nemen en op weg te gaan, om bescherming te zijn voor hen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.

Gebed

*Heer onze God,
wij's onze parochie de weg
die wij moeten gaan,
en mogen wij,
zoals de heilige Jozef,
gehoor geven aan uw stem.
Amen.*

Kees Dernee, Pastoor.

Vieringen in maart en eerste week van april (Goede week)

Voor de vieringen in de kerk blijft voorlopig de maatregel van kracht dat slechts 30 personen kunnen deelnemen. Daarom is aanmelding voor deelname aan de vieringen op zaterdagen en zondagen, en voor bijzondere vieringen op werkdagen, noodzakelijk. Verderop leest u hoe u zich kunt aanmelden.

Hieronder treft u het overzicht van de in maart en de eerste week van april geplande zondags- en bijzondere vieringen aan.

Datum	Dag		EMM	MED	ARS	TB
06 mrt	zat.	3 ^e zondag 40dagentijd	13.00 u. E Dernee		17.00 u. E Hayon	
07 mrt	zon.	3 ^e zondag 40dagentijd	10.00 u. E Dernee	10.00 u. E Pex	10.30 u. E Hayon	10.30 u. W&C Kuhlmann
13 mrt	zat.	4 ^e zondag 40dagentijd	13.00 u. E Dernee		17.00 u. E Hayon	
14 mrt	zon.	4 ^e zondag 40dagentijd	10.00 u. E Dernee	10.00 u. W&C Wielzen	10.30 u. E Hayon	10.30 u. E Pex
20 mrt	zat.	5 ^e zondag 40dagentijd	13.00 u. E Hayon		17.00 u. E Hayon	
21 mrt	zon.	5 ^e zondag 40dagentijd	10.00 u. E Pex	10.00 u. E Groenewegen	10.30 u. W&C Adrichem	10.30 u. W&C Hayon
26 mrt	vrij.	Boete- viering ¹⁾				10.30 u. W&G Wielzen
27 mrt	zat.	Palmzondag	13.00 u. E Dernee		17.00 u. E Hayon	
28 mrt	zon.	Palmzondag	10.00 u. E Dernee	10.00 u. E Hayon	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. E Pex
30 mrt	di.	Boete- viering ¹⁾		10.00 u. W&G v. Adrichem		
31 mrt	woe.	Boete- viering ¹⁾	10.00 u. W&G Kuhlmann			
1 april	do.	Witte Donderdag	19.00 u. E Dernee	19.00 u. E Hayon	19.00 u. E Vervooren	19.00 u. E Pex
2 april	vrij.	Goede Vrijdag	15.00 u. Kruisweg 19.00 u. W&C v. Adrichem	15.00 u. Kruisweg 19.00 u. W&C Hayon	15.00 u. plechtigheden Vervooren	15.00 u. Kruisweg 19.00 u. Stilte&Passie
3 april	zat.	Paaswake ²⁾	21.30 u. E Dernee	21.30 u. E Hayon	21.30 u. E Vervooren	21.30 u. E Pex
4 april	zon.	Hoogfeest Pasen	10.00 u. E Dernee	10.00 u. E Hayon	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. E Pex
5 april	ma.	2 ^e Paasdag	10.00 u. E Hayon			

E= Eucharistie, W&C=Woord-/Communieviering, W&G=Woord-/Gebedsviering

1)Tijdens en na de boeteviering is er gelegenheid om te biechten. In de PvArs is op donderdag 25 maart, na de eucharistieviering van 10.00 uur, gelegenheid om te biechten.

2)Mits de avondklok dan niet meer van kracht is.

Ook bij onze vieringen op werkdagen bent u van harte welkom. Deze vinden standaard volgens onderstaand schema plaats.

Geloofsgemeenschap	viering op werkdag	
Maria van Eik en Duinen	dinsdag	10.00 u
Emmaus	woensdag	10.00 u
H. Pastoor van Ars	donderdag	10.00 u
	vrijdag	09.00 u
Titus Brandsma	vrijdag	10.00 u

Doopviering

De eerstvolgende doopviering is gepland op zondag 18 april bij de geloofsgemeenschap Emmaus. Als u uw kind die zondag wilt laten dopen, kunt u dat kenbaar maken aan het centraal parochiesecretariaat, via de mail (cps@p4ev.nl) of telefonisch (elke werkdag van 09.30-12.00 uur; 070-3080414 of 06-41822225).

U ontvangt dan het aanmeldformulier en de nodige informatie betreffende de voorbereiding en de viering van de doop.

De doopviering daarna is gepland op zondag 6 juni aanstaande in de Maria van Eik en Duinen. Ook voor die viering kunt u uw kind alvast aanmelden.

Dragen van mondkapje tijdens vieringen

Mede omdat het dragen van een mondkapje verplicht is in alle openbare en overdekte ruimten, hebben de bisschoppen in het corona-protocol voor kerken opgenomen dat het dragen van een mondkapje in kerkruimten dringend geadviseerd wordt. Daarom wordt u dringend verzocht om, niet alleen bij binnenkomst en bij het naar buiten gaan het mondkapje te dragen, maar dit tijdens de viering op te houden, ook bij het lopen voor het ontvangen van de communie. Voor het nuttigen van de communie kunt u uw mondkapje even los maken. Dank u wel voor uw medewerking!

Kruiswegmeditatie op vrijdagen in de veertigdagentijd

Elke vrijdagmiddag in de veertigdagentijd wordt om 15.00 uur een kruiswegmeditatie gehouden waaraan u thuis via de livestream kunt deelnemen. De link naar de livestream vindt u op <https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live/>.

Elke vrijdag zijn de kruiswegstaties, de gezangen en de gesproken teksten weer anders. Als u bij de meditatie in de kerk aanwezig wilt zijn - u bent van harte welkom! - is het wel noodzakelijk dat u zich

vooraf op de gebruikelijke wijze aanmeldt, want we moeten ons helaas aan het maximum aantal van 30 kerkgangers houden.

Vastenactie: met parochianen wandelen voor een ander

Andere jaren organiseerde Vastenactie ergens in Nederland een meerdaagse vastenactie-wandeling om daarmee, onder andere door sponsoring, geld voor de projecten van Vastenactie 'in te zamelen'. Door de coronapandemie kan zo'n wandeling dit jaar niet worden georganiseerd. Vastenactie heeft echter een mooi alternatief in de vorm van een virtuele wandeling door Afrika.

Iedereen die wil, kan in zijn eigen buurt wandelen en de afgelegde kilometers op een speciale actiewebsite melden.

De kilometers van alle deelnemers worden toegevoegd aan de reis en zo wordt samen een afstand van ruim 9200 kilometer dwars door Afrika gelopen, van Sierra Leone naar Zambia. Op deze speciale actiewebsite kun je steeds zien hoe de reis vordert:

<https://www.myvirtualmission.com/missions/83744/wandel-voor-een-ander>

Iedereen die zich voor deelname aanmeldt, wordt gevraagd om minimaal €25,- over te maken. Zo brengt deelname dus geld op. Daarnaast kun je je ook nog laten sponsoren.



Nu kunnen we ons allemaal individueel aanmelden, maar het leek de werkgroepen diaconie een mooi idee om er een parochiële actie van te maken. We kunnen in deze coronatijd niet met een hele groep gaan wandelen, maar als we van elkaar weten dat we wandelen, schept dat ook een band. En misschien heeft u wel zin om te wandelen, maar loopt u liever niet alleen. U kunt zich dan melden bij het centraal parochiesecretariaat. Wanneer meerdere parochianen zich op die manier melden, hopen we

wandelduo's te kunnen vormen. Deze vasten-wandelactie geeft u dan wellicht de mogelijkheid om lekker wat meer, en ook nog met een doel, naar buiten te kunnen. Als u na uw wandeling de gelopen kilometers doorgeeft aan het centraal parochiesecretariaat, dan melden wij één keer in de paar dagen de door de parochie gelopen

kilometers op de actiewebsite van Vastenactie. Van een aantal parochianen is al bekend dat ze meelopen. Ook diaken Jos van Adrichem, Hanneke, zijn echtgenote, en twee van hun kinderen lopen in deze vastentijd mee voor dit goede doel. Dat groepje lopers heeft tot nu toe samen al zo'n 100 km gelopen. Als de groep groter wordt en we samen regelmatig wandelen, zullen we een behoorlijk deel van de virtuele route door Afrika lopen. Bent u ook benieuwd hoeveel kilometers dat uiteindelijk zullen worden? We houden u op de hoogte!

Hoe brengt ons wandelen nu geld op voor Vastenactie?

Als we ons als individuele wandelaars zouden aanmelden, dan zou ons worden gevraagd om bij inschrijving minimaal €25,- over te maken. U hoeft zich nu niet bij Vastenactie aan te melden, maar misschien wilt u als deelnemer aan de wandelactie zelf wel een klein bedrag doneren. U kunt ook vragen aan familie, vrienden, burens en overige bekenden of ze u willen sponsoren. Alle niet wandelende lezers van de Nieuwsbrief worden bij deze uitgenodigd om de wandelaars te sponsoren. Speciaal voor deze wandelactie hebben we een digitale collectebus in het leven geroepen. U kunt deze zelf gebruiken om een bedrag aan Vastenactie te doneren, of sturen aan uw relaties met het verzoek om u met een bedrag te sponsoren. De digitale collectebus bereikt u via deze QR-code (niet direct in te lezen in bank-apps maar gewone QR-scanner gebruiken) of onderstaande link.



https://vastenactie.digicollect.nl/rk-parochie-de-vier-evangelisten?utm_campaign=vastenactie&utm_content=new_action&utm_medium=email&utm_source=digicollect&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=website

Afhaalmaaltijden als alternatief voor vasten-soepmaaltijd

Vorig jaar hebben we nog één vasten-soepmaaltijd kunnen houden voordat we onze kerken moesten sluiten vanwege de lockdown. Dit jaar zit het er helemaal niet in dat we samen een vastenmaaltijd kunnen houden. De werkgroepen Diaconie hebben de koppen bij elkaar gestoken en een alternatief bedacht. We bereiden een maaltijd die in het **weekend van 20/21 maart 2021** na de vieringen, coronaproef, in de kerk afgehaald kan worden. De koelverse maaltijd, geen soep want dat is lastig vervoeren, wordt

verpakt in een eenpersoons bakje, geschikt voor de magnetron. De maaltijd kunt u dus thuis voor consumptie eenvoudig verwarmen. Omdat we geen mensen teleur willen stellen en ook geen eten weg willen gooien, werken we op bestelling. Tot **uiterlijk woensdag 17 maart** kunt u een maaltijd bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap bestellen (de mailadressen zijn: emmaus@p4ev.nl, mariavaneikenduinen@p4ev.nl, titusbrandsma@p4ev.nl en pastoorvanars@p4ev.nl; voor de telefoonnummers, zie het overzicht op de volgende pagina). Wanneer het eigen secretariaat niet bereikbaar is, kunt u de bestelling doorgeven aan het centraal parochiesecretariaat. Geef dan wel duidelijk aan bij welke kerk u de maaltijd(en) af zult halen.

Bij uw bestelling kunt u kiezen tussen een vegetarische maaltijd en een maaltijd met vlees. U

VASTENACTIE

kunt voor meerdere personen bestellen, maar we gaan wel uit van één maaltijd per persoon. U kunt dus ook voor uw huisgenoten bestellen, voor bijvoorbeeld een eenzame buurvrouw en/of voor een mede-parochiaan die bij u in de buurt woont. We gaan ervan uit dat het aantal maaltijden dat u bestelt ook in één keer wordt afgehaald. Geef bij het bestellen duidelijk uw naam en telefoonnummer door (voor het geval de actie onverhoopt niet door kan gaan, zodat wij u daar over kunnen berichten) én het aantal maaltijden (vegetarisch en/of met vlees).

Voor de maaltijden rekenen we geen vaste prijs. Uw vrijwillige bijdrage voor de maaltijd wordt geheel besteed aan Vastenactie. De kosten van de maaltijd dragen we als parochie. Uw financiële bijdrage kunt u bij het afhalen van de maaltijden (op zaterdag 20 of zondag 21 maart), al dan niet in het zakje van Vastenactie, in een collecteschaal achterlaten. Ook kunt u natuurlijk een vrij bedrag aan Vastenactie overmaken, of een 'duit' in de digitale collectebus doen (zie vorige pagina).

Wacht niet te lang met bestellen, want onze capaciteit om maaltijden te bereiden, is niet oneindig. Op een gegeven moment moeten we wellicht 'nee' verkopen. Dus wees er tijdig bij en steun hiermee de projecten van Vastenactie die in het teken staan van betere scholing en daarmee een beter toekomstperspectief van arme medemensen, met name in Afrika. Dank voor uw deelname!

Mededelingen van het parochieteam

Aanmelden voor vieringen op zondag en eventuele andere bijzondere vieringen

Voor vieringen op zaterdag en zondag en eventuele andere bijzondere vieringen (deze zijn vooraf aangegeven) is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. U loopt anders de kans dat u geen toegang tot de kerk wordt verleend omdat het maximaal aantal van 30 bezoekers is bereikt.

Voor het vooraf reserveren kunt u gebruik maken van het online-reserveringssysteem. Op de hoofdpagina van onze website <https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/> treft u een link naar dit systeem aan. Als u het lastig vindt om online te reserveren of dat niet kan omdat u zelf niet over internet beschikt, dan kunt u het secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. De medewerker op het secretariaat zal dan de aanmelding voor u verzorgen. Zie hiervoor onderstaand overzicht:

locatie	Aanmelden voor viering zaterdag en zondag	Telefoonnr.
Emmaus	do en vrij 10-12 u voorafgaand aan viering	070 3665562 06-42640045
Pastoor van Ars	ma t/m vrij 10-20 u voorafgaand aan viering	070 3257269
Titus Brandsma	ma,wo,vrij 9.30-12 u voorafgaand aan viering	070-3255675
Maria v. Eik en Duinen	wo,vrij 10-12 u voorafgaand aan viering	070 3979413

Ook kunt u voor uw reservering in één van onze vier kerken bellen naar het centraal parochiesecretariaat (elke werkdag van 09.30-12.00 uur; 070-3080414 of 06-41822225).

Uw gegevens worden alleen gebruikt om u eventueel te kunnen informeren als er een coronabesmetting bij kerkbezoekers heeft plaatsgevonden. Uiteraard worden daarbij de regels van de Wet op de Privacy toegepast. De gegevens worden na de incubatietijd van het virus (14 dagen) vernietigd.

Livestreamvieringen

Heeft u een computer en internet, vier dan de zondagse eucharistievieringen en andere bijzondere vieringen mee via <https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live>.

Voor parochianen zonder internet biedt de eucharistieviering op televisie natuurlijk ook een goede mogelijkheid om in verbondenheid met de Kerk de zondag te vieren.

Collecte

In de kerken staan na de viering schalen gereed voor uw bijdrage aan de collecte. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook aan de parochie overmaken; bankrekening-nummer NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten onder vermelding van 'collecte'.

U kunt daar de weergegeven QR-code voor gebruiken. Deze kunt u niet gebruiken voor deur- of tweede collectes, omdat de omschrijving van de overmaking niet kan worden aangepast en dus alle betalingen met behulp van de QR-code als een bijdrage aan de normale collecte worden beschouwd.



Het uitdagende werk van een parochiesecretaris

Tegenwoordig staan bestuursleden van een parochie vaak op afstand van de parochianen omdat ze één bestuur voor verschillende geloofsgemeenschappen vormen. Ze zijn dus voor andere dan hun eigen geloofsgemeenschap minder bekend en worden door parochianen minder gezien dan vroeger, toen aan een parochiebestuur slechts één geloofsgemeenschap gerelateerd was. Het leek ons daarom goed om zo nu en dan een bestuurslid aan het woord te laten om daarmee enig inzicht te krijgen in de taken van een bestuurslid, de persoon en vooral ook zijn of haar drijfveren voor het invullen van de betreffende bestuursfunctie. Diaken Jos van Adrichem ging als eerste in gesprek met Ineke Brizee-Baay, secretaris van het parochiebestuur.



Wie is Ineke Brizee-Baay?

Dochter van een Rooms-Katholieke moeder en Nederlands Hervormde vader, de helft van een twee-eiige tweeling, opgegroeid in Den Haag, in de buurt van de Sportlaan. Ik heb geen roomse

opvoeding gehad, maar ging wel regelmatig met mijn katholieke oma mee naar de kerk. Met mijn moeder gingen we altijd naar de Nachtmis. Dat vond ik prachtig. Toen ik Willem leerde kennen, ben ik me, samen met hem, intensiever met geloven bezig gaan houden. We zijn ook voor de kerk getrouwd. Na de geboorte en eerste jaren van onze kinderen, Iris en Friso, zijn wij actiever bij de kerk betrokken geraakt door deelname aan kinderactiviteiten die toen nog veelvuldig georganiseerd werden. Naast mijn betaalde werk van 38 uur per week en de ongeveer 8 tot 10 uur die ik aan mijn vrijwilligerswerk als secretaris besteed, hou ik me met veel andere dingen bezig: met klussen bij dochter, fietsen met zoon, lezen van boeken en met diverse verzamelingen, waaronder muziekdozen, medailles, munten en postzegels. Mijn verzameling Bijbels heb ik inmiddels overgedragen aan een ander. Tot enkele jaren geleden heb ik ook nog veel getennist, samen met Willem. Ik heb veel energie, heeft mijn tweelingbroer en had mijn vader ook. Zit blijkbaar in de genen.



Hoe ben je tot het doen van vrijwilligerswerk bij de kerk gekomen?
Ik werd gevraagd. Het was in 1995, net na de fusie van vier kerken tot de Emmausparochie. Men kende mij omdat onze kinderen aan de kinderactiviteiten deelnamen en mij werd dus ook gevraagd om me over het jongerenwerk te ontfermen. Mijn eerste taak was het inventariseren van de misdienaars bij de vier kerken en voor hen een dagje uit organiseren. Vanuit de parochie wilde men ook een zomerkamp voor kinderen vanaf 6 jaar. Daar heb ik toen mijn schouders onder gezet, vooraf de dingen uitgezocht. Dat vind ik leuk om te doen. Het was de bedoeling om met de trein te gaan, maar ik had direct ook maar uitgezocht wat de mogelijkheden en kosten met auto's of een bus waren. Die pro-activiteit werd zeer gewaardeerd. We zijn met een groep kinderen twee jaar achter elkaar op kamp in Geldrop geweest. Ik kijk er met veel plezier op terug.

Wat dreef je om bestuurslid te worden?

In die tijd nam ik deel aan de parochievergadering en begon daar

kritische vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen over de wijze waarop de parochievergadering en het -bestuur acteerden. Waarschijnlijk om die kritische houding werd ik toen gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Daar hield ik me vooral bezig met een nieuwe opzet en de redactie van het parochieblad. Later kwam ik in het kernteam voor de reorganisatie van de Emmausparochie en nam ik ook deel aan de 'feestcommissie' die regelmatig gezellige activiteiten organiseerde. Het was een hele leuke tijd waarin je het niet erg vond om zo nu en dan iets extra's te doen en tot de kleine uurtjes met elkaar te vergaderen.

En op een gegeven moment maakte je de stap naar secretaris?

Ja, op 1 januari 2001 zou de termijn van de toenmalige secretaris aflopen en ik het stokje van haar overnemen, maar op 6 december 2000 kregen we het droevige bericht dat zij plotseling gestorven was. Ik werd toen dus direct de nieuwe secretaris, ben in het diepe gegooid en heb veel aspecten van het secretariswerk zelf moeten uitvinden. Ik heb toen niet kunnen vermoeden dat ik zo lang secretaris zou blijven. Tijdens mijn derde termijn bij de Emmausparochie stond de fusie tot Parochie de Vier Evangelisten voor de deur. Toen tijdens het fusieproces een nieuw bestuur werd gevormd, heb ik mij opnieuw beschikbaar gesteld voor de functie van secretaris. In juni dit jaar loopt mijn derde en laatste termijn in deze functie af. Ik hoop dat we een enthousiaste vrijwilliger vinden die het stokje zou willen overnemen. Deze wordt niet, zoals ik destijds, in het diepe gegooid, want ik ben zeker bereid haar of hem in te werken, hetgeen mijn voorgangster helaas bij mij niet meer kon doen.

Welke werkzaamheden moeten we ons bij een secretaris voorstellen?

Je bent eigenlijk de contactpersoon voor de parochie. Correspondentie van buiten de parochie naar binnen en van de parochie naar buiten loopt via de secretaris. In het verlengde hiervan houd je ook in de gaten wat er zich buiten de parochie afspeelt en van belang is voor de parochie. Daarover informeer je de overige bestuursleden. Vrijwel alle officiële stukken namens de parochie moet je als secretaris mede ondertekenen. Samen met de (vice)voorzitter bereid je de maandelijkse bestuursvergadering voor, stel je de agenda op en verstuur je deze met een vergaderverzoek aan de medebestuursleden. Eerst maakte ik ook de notulen van deze vergaderingen, maar daarvoor krijgen we nu -

sinds kort- assistentie vanuit het centraal parochiesecretariaat. Als secretaris ben je ook verantwoordelijk voor het archief en het secretariële proces binnen de parochie.

Wat vind je leuk aan het werk als secretaris?

De vele contacten met mensen binnen en buiten de parochie. Je bent als secretaris vaak als eerste op de hoogte van nieuwe dingen die spelen en daardoor direct betrokken bij de communicatie en uitwerking daarvan in de parochie. Verder vind ik het uitzoeken en ordenen van dingen leuke aspecten van het werk.

Wat vind je minder leuke kanten van de secretarisfunctie?

De functie op zich vind ik nog steeds boeiend, alleen ervaar ik grote verschillen in het besturen toen ik begon in vergelijking met hoe het nu gaat. De saamhorigheid leek toen veel groter. Er was toen meer ruimte voor gezellige activiteiten tussendoor. Bestuursleden zagen elkaar vaker dan alleen met de bestuursvergaderingen. In mijn beleving hadden we als bestuur bij de Emmausparochie ook meer 'feeling' met de geloofsgemeenschappen. Ik ervaar dat bij onze parochie nu als veel afstandelijker.

Als je terugkijkt naar de jaren waarin je secretaris was, waar ben je dan trots op?

In mijn bestuursperiode heb ik op 5 verkoopcontracten van kerkgebouwen mijn handtekening mogen zetten. Het voelt toch wel bijzonder om dat, bij het instituut kerk, als vrouw te hebben gedaan; dat mijn handtekening op die contacten nog jaren in het archief bewaard blijft. En misschien ben ik ook wel trots op mijn bijnaam: 'de rode kardinaal'. Deze kreeg ik omdat men ervaarde welke invloed ik had op de dingen die in de parochie gebeurden. Volgens mij is dat inherent aan de functie van secretaris, want je hebt dan immers een sleutelpositie.

Zijn er dingen waar je in de functie van secretaris spijt van hebt?

Niet zozeer spijt over wat ik gedaan heb, misschien wel over iets wat ik heb nagelaten. Achteraf hadden we ons beter moeten laten informeren over wat er op ons af zou komen bij de fusie tot RK-Parochie de Vier Evangelisten. We zijn in dat proces vaak zoekende geweest en hebben nauwelijks ondersteuning van het bisdom ervaren.

Met het oog op een potentiële opvolger, welke kwaliteiten moet deze in huis hebben?

Zij of hij moet allereerst betrokken zijn bij de RK kerk en redelijk op de hoogte zijn van de structuur en organisatie van een parochie. Verder zijn goede contactuele eigenschappen en mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van belang. Zij of hij moet accuraat kunnen optreden, een positief-kritische houding hebben en nauwkeurig werken. Bestuurlijke ervaring is niet per se noodzakelijk. In de functie krijg je die vanzelf. Verder is het handig te beschikken over humor en een gezond relativiseringsvermogen, want als bestuurslid moet je soms ongezouten kritiek incasseren.

Welke tips heb je voor je opvolger?

Ik kan er twee bedenken:



- Houd het archief van het begin af aan goed bij. Het scheelt zo als je dingen goed en snel terug kan vinden.
- Als jou een vraag wordt gesteld, geef dan niet te snel zelf antwoord. Ga eerst na wie van het bestuur, of misschien wel van het pastoraal team, het beste antwoord kan geven. Als secretaris is jouw rol eerder het doorspelen van een vraag en het bewaken dat er een antwoord wordt gegeven, dan dat je zelf antwoord moet geven.

Misschien denk je na het lezen van deze ervaringen van Ineke: voor die uitdagende functie zou ik best iets voelen, maar mijn beschikbare tijd laat dat niet toe. Wellicht zou je er toch serieus over na willen denken en je interesse kenbaar willen maken door middel van een mailbericht aan het parochiebestuur (bestuur@p4ev.nl). In een vrijblijvend oriënterend gesprek kan dan ook worden besproken hoe voor de beperking van de factor tijd eventueel een oplossing kan worden gevonden, in de vorm van bijvoorbeeld een herverdeling van taken onder de bestuursleden of verruiming van de ondersteuning door het centraal parochie-secretariaat.

Berichten uit onze geloofsgemeenschappen

Dierbare overledenen van eind november tot eind januari

Overleden:	Bijzonderheden
Martin Vroomans, op 28 januari, in de leeftijd van 91 jaar	Martin en zijn echtgenote, Maria, waren trouwe bezoekers van de Emmauskerk. Martin deed veel vrijwilligerswerk. Als vicevoorzitter van het parochiebestuur, was hij nauw betrokken bij de fusie tot de Emmausparochie. Martin en Maria verhuisden naar Rijswijk. Maria is vorig jaar gestorven. In het huis van de Vader zijn zij nu weer verenigd. Beiden zijn begraven op het kerkhof achter de Bonifatiuskerk.
Roos Ledderhof-Fliers, op 1 februari, in de leeftijd van 88 jaar	Roos werd geboren in Medan, Sumatra in Indonesië. In 1951 kwam zij met haar man naar Nederland en gingen zij in Den Haag wonen. Ze was zeer gelovig en geloofde sterk in het leven na de dood. Zoals zij wenste, is Roos thuis gestorven. Zij wilde absoluut niet naar een verpleeghuis.
Kees Hendriks, op 3 februari, in de leeftijd van 91 jaar	Kees was trouwe parochiaan in de Emmauskerk. Hij heeft daar veel vrijwilligerswerk gedaan, onder andere als vicevoorzitter van het parochiebestuur. Bij de zaterdagmiddagviering is hij nog lang organist geweest. Tot het niet meer ging, zette hij zich in ten behoeve van de geloofsgemeenschap.
Hubert Ignacio, op 11 februari, in de leeftijd van 62 jaar	Hubert is geboren op Aruba en groeide daar op in een groot muzikaal gezin. Hij speelde diverse instrumenten en had een goed hart: hij stond voor iedereen klaar die hem om hulp vroeg. Zo was hij de steun en toeverlaat van een visueel gehandicapte vriendin. Het coronavirus werd hem noodlottig. Zijn lichaam was te moe om er tegen te vechten.
Aty Kool-Rijstenbil, op 21 februari, in de leeftijd van 96 jaar	Aty is geboren op het eiland Tholen in de provincie Zeeland. Zij groeide op in een Nederlands Hervormd gezin. Haar man was Rooms katholiek. Voordat zij gingen trouwen werd Aty in de katholieke kerk opgenomen. Zij en haar man ervaarden de kinderen als het licht in de wereld.

Uit de Pastoor van Ars

19 maart: feest van de Heilige Jozef

Enkele jaren geleden waren wij in het dorp Tuscania (Italië, niet te verwarren met de regio Toscane) en bezochten het klooster San Paolo delle Clarisse, waar het opleidingsinstituut van de Blauwe Zusters gevestigd is. Daar deed zich op 8 maart 1881 het volgende wonder voor:

Aan een van de zusters die al drie jaar aan ongeneeslijke kanker leed, bedlegerig was en veel pijn had, verscheen een man aan haar ziekbed. Op haar vraag wie hij was antwoordde hij: "Ik ben de timmerman van het klooster." Hij vroeg wat haar mankeerde. Op haar antwoord dat haar ziekte als ongeneeslijk werd beschouwd zei hij: "Vertrouw op God", stond op en ging weg. Toen de overige zusters terugkeerden van de H. Mis naar de ziekenboeg zagen zij een stoel midden in haar kamer die er voordien niet zo gestaan had. De zieke zuster vertelde dat de timmerman van het klooster op bezoek was geweest en gezegd had dat ze op God moest vertrouwen. Er ontstond onrust omdat niemand zonder sleutels het klooster binnen kon komen, de vraag rees wie de mysterieuze timmerman kon zijn. De Abdis wist dat de zieke zuster veel tot de H. Jozef had gebeden om genezing. Daarom nam de abdis twee stoelen, ging op haar knieën en bad tot de H. Jozef: "Als u vanmorgen geweest bent, laat mij dan zien op welke stoel u zat." Daarop begon één van de stoelen te bewegen zonder dat iemand deze aangeraakt had. De zusters bedankten God voor deze genade. De zieke zuster genas. Zij overleed in 1920 op 81 jarige leeftijd. Tot op de dag van vandaag is de kamer met de stoel voor de zusters een plek van stilte en meditatie waar zij zich tot Sint Jozef en God kunnen richten.

Een Nederlandse zuster merkte ons buiten de poorten op doordat ze ons NL kenteken zag, waarop zij ons uitnodigde binnen te komen. Zij heeft ons rondgeleid en de kamer met de stoel laten zien. Toeval of niet: mijn grootvader, geboren op 19 maart, heette Joop (Giuseppe/Jozef). Nadere info: www.servidorasdelsenor.org.

Ineke Giezeman

Uit de Emmaus

Dierendag

De mededeling afgelopen weekend over het emeritaat van onze

pastoor kwam niet onverwachts. Het lag in de lijn der verwachtingen dat hij er 'eens' mee zou ophouden. Na ruim 35 jaar werkzaam geweest te zijn in Den Haag Zuid is het tijd om het stokje over te dragen. Verwacht, maar toch ook een schok. Het vertrouwde beeld van de herder die er was voor zijn parochianen zal binnenkort tot het verleden behoren. Hoe nu verder is voor ons op dit moment een vraag waar binnenkort hopelijk antwoorden op komen.

Nu ik erover nadenk, ken ik onze pastoor zeker 30 jaar. Eén van de eerste ontmoetingen staat me nog helder voor de geest. Het was dierendag en daar wilden we in de kerk extra aandacht aan besteden. Een handige vrijwilliger, de overleden man van Ria Naessens, had een enorme ark van Noach vervaardigd. De ark bestond uit drie grote houten panelen die aan elkaar werden geschoven en voor de ingang van de kerk, de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de Drapeniersgaarde, werden neergezet. De panelen waren prachtig als de ark van Noach beschilderd met dieren die over de reling hingen. Om de kerk te betreden, moest je door het middelste paneel stappen, de ingang van de ark, waardoor je het idee had dat je de boot binnenstapte....



Rondom het altaar lagen balen met stro waar konijntjes en cavia's zich in verstopten. In de kerk was het een kakafonie aan geluiden: honden katten, vogels die door parochianen waren meegenomen, probeerden elkaar te overstemmen. Het was een 'levendig' gebeuren! Toch ontbrak er nog iets op het altaar. Een grote kom met vissen zou uitkomst bieden! Ik ben vlug naar mijn toenmalige school gesnel en heb van het bureau van mijn collega een grote kom met goudvissen geplukt en die op het altaar neergezet. De viering was een groot succes! Alle dieren en hun eigenaren werden gezegend en rijkelijk besprenkeld.

Zelfs de pers was dit gebeuren niet ontgaan. Willibrord Frequin stond met een kameel voor de ingang van de Ark. Dit belette onze pastoor niet om na de viering even naar buiten te gaan om ook de kameel te zegenen. We kwamen zelfs in het 8-uur journaal,



met de goudvissen duidelijk zichtbaar in beeld!

Toen ik de volgende dag aan mijn collega vroeg of hij het item in het journaal van 8 uur had gezien, antwoordde hij: "Ja, en wat mij opviel was de sprekende gelijkenis van de goudvissenkom op dat altaar met mijn vissenkomp". Ik heb hem verteld dat hij nu 'wereldberoemde' vissen op zijn bureau had staan, die overal in het land te zien waren geweest.....

Willem Brizee

Koken voor daklozen

In september kwam een verzoek binnen bij Yongke en mij of wij wilden helpen om maandelijks op een woensdag een maaltijd te verzorgen voor daklozen. Het initiatief was afkomstig van de paters Klemens en Vincent van de missiecongregatie 'Gezelschap van het Goddelijk Woord' (Societas Verbi Divini, SVD) en de zusters Elvira en Juliana van de congregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS). Deze maaltijd-



verzorging is onderdeel van hun missiewerk in Den Haag. Elke woensdag worden volgens een rooster maaltijden bereid bij het Multicultureel Ontmoetings Centrum (MOC) in de Schilderswijk. Yongke en ik zijn ingedeeld, samen met paters Klemens en Vincent, en bij toerbeurt met zusters Juliana en Elvira. Op dinsdag halen Yongke en ik de

benodigde ingrediënten voor een maaltijd voor 40-50 daklozen. Er is voor elke maaltijd een richtbudget vastgesteld. Het is een 'feestje' om in de keuken van het MOC te mogen koken. Deze is voorzien van een werkeiland, roestvrijstalen werkbladen, twaalf grote gasbranders, ovens, een horeca spoelbak en een vaatwasser. De keuken is ruim genoeg om coronaproof met vier personen met mondkapjes te werken. Yongke voelde zich snel thuis in deze omgeving.

Om vier uur in de middag wordt begonnen met de bereiding. De bereide maaltijden worden in plastic bakjes verdeeld en voorzien van bestek en een servet. Het is fijn dat de leden van het

kookteam op elkaar zijn ingespeeld. Binnen anderhalf uur is alles gereed. Iets na half zes vertrekken we naar het Malieveld/hoek Centraal Station. Daar staat ook het busje van de Kessler stichting die warme soep en koffie of thee verstrekt. Ook is het Leger des Heils vertegenwoordigd met een bakfiets met diverse artikelen zoals schoenen, scheermesjes, kleren ten behoeve van de daklozen. Regelmatig is er ook een Filipijns echtpaar met broodjes aanwezig. Vaak is een welzijnswerker van de gemeente aanwezig. Deze kent de daklozen goed en helpt als er bijvoorbeeld een beroep gedaan wordt op een slaappleats. Wat ons is opgevallen, is dat de groep dak- en thuislozen voor een groot deel uit werkmigranten uit Oost Europa bestaat.

Het is dankbaar werk en het geeft voldoening om een praktische invulling te geven aan de diaconie, de zorg voor onze meest kwetsbare medemensen, naar het voorbeeld van onze Heer zelf. De stap voor een schaalvergroting om meer mensen te helpen was gauw gemaakt, toen in de Nieuwsbrief een oproep kwam om mee te werken aan de maaltijden voor daklozen, verzorgd door het straatpastoraat.

Het straatpastoraat organiseert elke vrijdagmiddag in het Stads klooster (Westeinde) een gebedsdienst en aansluitend een maaltijd, die vóór coronatijd in een grote zaal samen werd gebruikt. In verband met de coronamaatregelen worden nu afhaalmaaltijden, bestaande uit hoofd- en nagerecht, fruit en eventueel een flesje water verstrekt. Vrijwilligers uit onze hele parochie en de eerder genoemde paters en zusters verzorgen elke vijfde vrijdag van de maand (dat zijn er ongeveer vijf per jaar) deze maaltijd, op dit moment voor ca.120 dak- en thuislozen. We hebben gelijk onze dochter, Lanny, die een koksopleiding heeft afgerond, gevraagd mee te doen. En Lanny's aanstaande schoonmoeder was ook direct bereid om te helpen. Yongke en ik hebben de inkoop verzorgd. Het paste allemaal net in onze stationswagen.



Ook in de keuken van het Stadsklooster is het goed werken. De keukenploeg bereidde een heerlijke pastamaaltijd en de groep in de eetzaal vulde de 120 bakjes met salade, het nagerecht en uiteindelijk ook de warme pastamaaltijd.

De straatpastor en tevens gastheer was even bang geweest dat bij zo'n eerste keer dat wij dit deden, assistentie van hun vrijwilligers nodig zou zijn, maar het liep allemaal op rolletjes. Keukenwerk en opschep- en inpakwerk verliepen vlekkeloos. En het was, ondanks de coronamaatregelen en -protocollen, weer fijn en gezellig zo samen te werken. Nadat de 120 maaltijden, op één of twee na, verstrekt waren, en de keuken opgeruimd en schoon was, zijn we allen tevreden huiswaarts gegaan.

Peter The

Uw kerkbijdrage onmisbaar

In het begin van 2020 hebben we namens de werkgroep Actie Kerkbalans een succesvol evenement georganiseerd waarbij wij de bezorgers van de Kerkbalans-pakketten van de vier geloofsgemeenschappen bij elkaar hebben gebracht en een fantastische High Tea hebben gehad met meer dan 50 mensen, niet wetende dat een kleine maand later de wereld volledig veranderd zou zijn. Door de maatregelen van de overheid en de noodzakelijke beslissingen van het bisdom om ieders gezondheid te waarborgen, zijn de kerken vanaf maart, nu dus al een jaar lang, af en aan open geweest. Indien de kerk geopend was, werden strenge limieten gehanteerd ten aanzien van het aantal bezoekers.

Gelukkig zijn de resultaten van de Actie Kerkbalans in 2020 op ongeveer hetzelfde niveau als 2019 gebleven, namelijk bijna 38 duizend euro. Voor de collecte-opbrengsten geldt helaas niet zo'n positief verhaal. Zoals u kunt begrijpen, hebben de sluiting en limieten daar desastreus effecten op gehad. Deze opbrengsten zijn meer dan gehalveerd in 2020. De opbrengst van de collectes zijn ongeveer 30% van de totale baten van onze geloofsgemeenschap. En dat is toch een aanzienlijk deel. Het zou mooi zijn als we de daling van de collecte-opbrengsten zouden kunnen compenseren met een stijging van de kerkbijdragen. Zou u misschien willen overwegen een extra bijdrage te doen om het verlies in de collecte te kunnen compenseren?

In het najaar heeft u kunnen merken dat er een flinke investering is gedaan om de kwaliteit van beeld en geluid ten behoeve van het meevieren via de livestream te verbeteren. Daarnaast hebben we

het afgelopen jaar te maken gehad met vandalisme bij onze kerk, wat resulteerde in meerdere ingegooide ramen. U zult begrijpen dat het vervangen van deze ramen een dure aangelegenheid is. We hebben ook rasters laten plaatsen om te voorkomen dat de ramen opnieuw worden ingegooid.

U ziet, het afgelopen jaar hebben wij ondanks de pandemie toch nog veel tot stand gebracht en daardoor ook kosten moeten maken. Voor dit jaar staan diverse onderhoudswerkzaamheden gepland, onder andere nieuwe verlichting boven het priesterkoor en schilderwerk in beide kapellen. Wij willen dat graag ten uitvoer brengen. Mogen we rekenen op uw financiële bijdrage om dat ook te kunnen doen? U kunt uw extra bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL54INGB0000558447 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten, geloofsgemeenschap Emmaus. Hartelijk dank daarvoor! Wij hopen u snel weer in elkaars samenzijn in de kerk, in normale omstandigheden, te kunnen begroeten.

Ricky Bleumer, budgethouder Emmaus

Uit de Maria van Eik en Duinen

Bericht van de werkgroep Kinderwoorddienst

Lieve kinderen en ouders,

Na een pauze vanwege de sneeuwval kwamen wij weer bij elkaar. Het was de eerste zondag van de Veertigdagentijd en het was fijn om samen de weg naar Pasen te beginnen. Het spelbord 'Levensweg' kwam hierbij goed van pas. Eén van de eerste zetten op het bord was 'Aswoensdag', een grijze grens die de donkere dagen achter zich laat en waar de weg naar het licht begint. Op een 'verbazingwekkende' manier gaf de dobbelsteen ons het nummer '7' en zo belandden wij in de woestijn. De woestijn die op het eerste gezicht een plek is met alleen maar zand, droge bomen en cactussen. Maar na het lezen van het Evangelie volgens Marcus (1, 12-15), zagen wij dat er hier in de woestijn veel meer was: er waren ook de wilde dieren en de engelen. Het was een bijzondere plek in de woestijn. Jezus maakte deze plek bijzonder. Kinderen konden goed hun fantasie gebruiken om deze plek op hun tekeningen bijzonder te maken.

En dat is gelukt. Ze tekenden een tent van droge takken die Jezus tegen de zon kon beschermen en een kameel die zou helpen als Jezus dorst had. Goed nagedacht, want Jezus moest veertig dagen

in de woestijn blijven, om in de stilte en door vasten en gebed zich voor te bereiden op zijn openbare leven.



Dat was ook een opdracht voor de kinderen: hoe kunnen zij zich in deze 40 dagen voorbereiden op Pasen; wat willen zij in die 40 dagen doen om zichzelf te verbeteren. Sommigen wisten het meteen en anderen zouden in de Veertigdagentijd daarover nog gaan nadenken. We hebben een emmertje gemaakt waarin zij kaartjes met hun goede

intenties voor deze tijd kunnen doen. Dat emmertje kan worden gevuld tot de laatste zet op het speelbord 'Het lege graf', met Pasen dus. Het emmertje staat in de kerk en iedereen die wil, kan zijn intentie daar op elk moment, tot Pasen, in leggen. Wij zien elkaar hopelijk weer op 7 en 21 maart, en vergeet niet dat **alleen wie aangemeld is mag meedoen**. Aanmelden via jufalena@gmail.com.

Met groet, meester André en juf Alena

Uit de Titus Brandsma

Een stille getuige...

Niets zo veranderlijk als... We hebben de afgelopen weken aan den lijve ondervonden hoe grillig de natuur soms kan zijn. En hoe verrassend ook...

Toen ook de laatste restjes winter – als sneeuw voor de zon – verdwenen waren, werd mijn aandacht getrokken door een eenzame wortel, die enkele dagen eerder nog had toebehoord aan een door buurkinderen opgetrokken sneeuwpop. De takjes die dienstdeden als ledematen zijn mogelijk inmiddels dankbaar gebruikt door een vogelpaar, dat zich met de huidige temperaturen niet meer kon bedwingen om aan te vangen met het bouwen van een liefdesnestje.

In vele lagen van de bevolking sloeg inmiddels – dankzij de pandemie – de verveling toe. De weergoden staken er echter tijdelijk een stokje voor. Want, voor zover we elkaar zagen waren de weersomstandigheden – in ieder geval een week lang -

onderwerp van gesprek. De afgesproken maatregelen ten spijt trok menig een erop uit om de witte omgeving op schaats of slee te verkennen. Nederland kreeg weer kleur..!

Persoonlijk prijs ik mij gelukkig met het feit dat ik mij – ook in de huidige omstandigheden – uitstekend kan vermaken. Natuurlijk worden ook door mij de gebruikelijke activiteiten niet gemist, maar daar kwam inmiddels veel voor in de plaats. Zo heb ik mij tijdens de sluiting van de scholen kunnen inzetten voor het zogeheten thuisonderwijs, door de oudste drie kleinkinderen in mijn geïmproviseerde klasje (bijna) dagelijks bij te staan met hun schoolwerk. Enerverend, maar ook erg leuk..!

Tenslotte wil ik graag van de gelegenheid gebruikmaken om waardering uit te spreken voor alle vrijwilligers die zich achter de schermen – vaak letterlijk – inzetten om de (beperkte) activiteiten binnen de parochie draaiende te houden. Voor hoelang nog op deze manier..? Het kan vriezen, het kan dooien..., maar hou nog even vol..!

Loek Ruijters

Creatief in actie...

De dames van de handwerkclub Steek voor Steek hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten. Enthousiast namen zij thuis wol, breipennen en haaknaalden ter hand om hun creativiteit te uiten met het vervaardigen van onder meer poppetjes, dassen en mutsen. Ten behoeve van de Vastenactie worden de kunstzinnige creaties na iedere viering in de Familiekkerk te koop aangeboden. Voor slechts € 5,- (of iets meer) bent u de trotse eigenaar van een uniek stukje handwerk..! Van harte welkom en van harte aanbevolen..! Natuurlijk houden we bij de verkoop van de brei- en haakwerken de coronamaatregelen nauwgezet in acht. Dank voor uw medewerking!

Tot besluit

Delen van de Nieuwsbrief

Als u deze Nieuwsbrief per mail ontvangt en u kent een medeparochiaan in uw directe omgeving die geen e-mailfaciliteiten heeft, dan wilt u misschien de Nieuwsbrief voor hem/haar uitprinten en bij hem/haar in de brievenbus doen of hem/haar opbellen en de belangrijkste informatie doorgeven.

Als u de geprinte versie van de Nieuwsbrief in de kerk ophaalt voor uzelf, dan kunt u er mogelijk ook één meenemen voor een parochiaan in de buurt en bij hem/haar in de brievenbus doen.

Delen van ervaringen en opmerkelijke dingen in deze tijd

In deze tijd dat we elkaar minder dan anders ontmoeten, wordt het zeer gewaardeerd als we iets van elkaar vernemen. Misschien wilt u ook uw verhaal, dat u anders tijdens de koffie na de viering zou vertellen, heel graag met de lezers van de Nieuwsbrief delen. Misschien heeft u interesse in het interview van 'In de kijker' of kent u iemand die 'geknipt' is voor deze rubriek. Uw nieuwsbrief-correspondent verneemt het graag van u. Ook op- of aanmerkingen en nieuwe ideeën voor de Nieuwsbrief kunt u bij hem of haar aangeven.

De correspondenten zijn:

Wil van der Lans voor MvED (chrisenwilvanderlans@ziggo.nl)

Ineke Giezeman voor de PvArs (I.Giezeman@hetnet.nl),

Loek Ruijters voor de Titus (eller@ziggo.nl)

en Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).

Kopij volgende Nieuwsbrief

Kopij voor de Nieuwsbrief van april 2021 kunt u uiterlijk 18 maart aanleveren bij uw nieuwsbriefcorrespondent. Alvast hartelijk dank! Die nieuwsbrief zal weer in geprinte vorm worden uitgebracht en bij u thuis worden bezorgd.

Voorjaarslicht breek door in ons

Winterlicht

loop nu maar ten einde.

Gedaan met je licht zo schaars, kortstondig en kil.

Voorjaarslicht, wees welkom.

Elk begin is aarzelend en onzeker.

En toch, je laat de eerste kleuren komen,

je doet het licht warmer schijnen.

Zo durven wij hopen op wat nog komende is.

Lentelicht, aan liefde verwant,

wek in ons weer het verlangen

om ons te geven aan het leven,

om te branden voor elkaar:

met warme aanwezigheid en aandacht,

met vriendschap en zorg.

Voorjaarslicht ,

breek door in ons, in duizendvoud.