



Nieuwsbrief 12

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Tijdens de corona-crisis; 19 juni 2020

Beste parochianen,

De afgelopen twee weken zijn veel vrijwilligers op alle vier de locaties met elkaar druk bezig geweest om alle voorbereidingen te treffen voor het veilig vieren en de eerste ervaringen zijn beslist bemoedigend. Ondanks alle beperkingen lukt het ons om onze kerken weer open te laten zijn en samen te komen.

Sommige maatregelen die we daarbij moeten treffen liggen voor de hand: anderhalve meter afstand houden. Andere richtlijnen doen – in ieder geval op het eerste gezicht – de wenkbrauwen fronsen. Waarom bijvoorbeeld contact met het eigen lichaam vermijden tijdens het maken van een kruisteken? Het is mogelijk allemaal uit te leggen vanuit het oogpunt van de hygiëne, maar die uitleg ontbreekt in de communicatie die tot ons kwam rondom het protocol. Het is dus zoeken naar de goede weg.

Om ons heen gaat het leven verder en lijkt het soms wel of alles weer kan. Op de scholen nemen de lessen weer hun aanvang, we mogen weer bij elkaar op bezoek en kunnen uitgaan en zelfs zijn er af en toe massale demonstraties als de aanleiding velen in beweging brengt. Dat roept onvermijdelijk de vraag op waarom wij binnen de parochie dan ook niet meer kunnen.

Bij elke stap in dit proces staan we voor het dilemma en de afweging tussen enerzijds het handhaven van alle geldende regels zoals de anderhalve meter afstand en zo min mogelijk mensen over de vloer hebben en anderzijds de deuren open te zetten en iedereen die daar behoefte aan heeft binnen onze parochie weer elkaar te laten ontmoeten. Want dat is toch immers een belangrijk streven binnen onze parochie?

We kiezen er als parochiebestuur en pastoraal team voor een behoedzame weg hierin te bewandelen. Stap voor stap het verkennen van wat mogelijk is, waarbij veiligheid voorop staat.

Maar toch, het optimisme overheerst, vanaf zondag 14 juni mochten we weer ter communie. Op Sacramentsdag, de dag waarop wij vieren dat Christus tijdens de eucharistie op sacramentele wijze werkelijk aanwezig is. Laat het een moment van genade zijn: de viering van een God die in Christus op solidaire en verlossende wijze naar ons toegekomen is en die in de viering van de eucharistie telkens opnieuw vergevend en liefdevol één wordt met ons.

Namens het parochieteam,
Henk-Jan Kok (lid parochiebestuur)

Van het pastoraal team

Maandelijks Coventry gebed om vrede en verzoening.

Dit gebed heeft een geschiedenis die teruggaat tot 14 november 1940: Het Duitse bombardement op de Engelse stad Coventry. De St. Michael-kathedraal werd daarbij verwoest. In de ruïne trof men de volgende dag twee dakspanten die in de vorm van een kruis lagen. Voor de deacon (diaken) van de kathedraal was dat een teken dat als reactie op de verwoesting niet gekozen moest worden voor vergelding maar voor verzoening. Na de oorlog ontstond geleidelijk een internationaal netwerk van plaatsen waar men wekelijks of maandelijks het gebed voor Vrede en Verzoening (het Coventrygebed) ging bidden. Eén keer per maand sluiten wij ons daar ook bij aan. Iedereen die mee wil bidden is welkom op het plein van de Emmauskerk, Leyweg 930. Op vrijdagmiddag 3 juli, om 13.30 uur komen wij, na de corona-crisistijd weer voor het eerst samen, met inachtneming van de maatregelen 'kerkelijk leven op anderhalve meter'. Daarna weer elke eerste vrijdag van de maand.

Paul Kuhlmann, diaken

Nationale Bedevaart: Vier mee via de livestream

Ook dit jaar bent u uitgenodigd voor de Nationale Bedevaart Brielle

Normaliter komen er bij de Nationale Bedevaart meer dan duizend pelgrims naar Brielle om te bidden bij de relieken van de heilige Martelaren van Gorcum. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Maar de organisatie zorgt ervoor dat iedereen deze bijzondere dag mee kan maken. De eucharistieviering van de Nationale Bedevaart wordt live gestreamd. Zo is het toch mogelijk om samen te bidden op voorspraak van de heilige martelaren en samen stil te staan bij hun geloofsgetuigenis.

De Martelaren van Gorcum stierven vanwege hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. Ook vandaag de dag worden mensen vervolgd en gedood, omdat ze getuigen van hun geloof in Jezus. 'Getuigen van het Woord' is het thema van de viering van de Nationale Bedevaart. Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant. Bisschop Van den Hende concelebreert. De Nationale Bedevaart sluit met het thema aan bij het Jaar van het Woord van God dat wordt gehouden in het bisdom Rotterdam.

De uitnodiging om de Nationale Bedevaart mee te maken is dit jaar vernieuwd. De custos van het heiligdom, pastoor Jack Glas, zegt daarover: "Het is een poster met een krachtige uitstraling, die de historische gebeurtenissen in Brielle en de geschiedenis van de Martelaren van Gorcum combineert met onze opdracht nu: Getuigen van het Woord van God." In het ontwerp van de



poster zijn de namen van de negentien Martelaren van Gorcum verwerkt doordat de eerste letter van hun naam is opgenomen. De kleur rood verwijst naar hun martelaarschap.

De viering van de Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 11 juli is vanaf 11.00 uur te volgen op www.martelarenavangorcum.nl. Op deze website vindt u ook informatie over de noveen die voorafgaand aan de eigenlijke feestdag van de Martelaren van Gorcum wordt gebeden op dinsdag 30 juni t/m woensdag 8 juli. U kunt dagelijks online de noveen meebidden om 14.00 uur. Op de feestdag zelf, donderdag 9 juli, is er om 14.00 uur een eucharistieviering. Ook deze plechtigheid is live te volgen via de website. Bekijk ook op zondag 28 juni het Geloofsgesprek met custos Jack Glas. Dit wordt uitgezonden om 9.45 uur op NPO2.

Mededelingen van het parochieteam

Aftreden vice-voorzitter parochiebestuur

Afgelopen week heeft Dirk Knook besloten op grond van persoonlijke overwegingen per direct zijn functie als vice-voorzitter van het parochiebestuur neer te leggen en beschikbaar te stellen. Het parochiebestuur vindt het besluit, gegeven de omstandigheden, heel jammer, maar wel te respecteren.

Het parochiebestuur en pastoraal team willen Dirk Knook bedanken voor zijn niet aflatende inzet en enorme energie die hij heeft getoond voor de parochie in de afgelopen 8 jaar en de jarenlange plezierige samenwerking en contacten. Vooral zijn inzet om alles wat binnen de parochie te maken heeft met onderhoud van de gebouwen en bouwzaken in goede banen te leiden en zijn betrokkenheid bij het zorgen voor een aansprekende Actie Kerkbalans in de parochie mogen niet onvermeld blijven.

Het is nog niet bekend wie Dirk Knook als vice-voorzitter in het parochiebestuur zal opvolgen. Tot er een opvolger is aangesteld door het bisdom zal bestuurslid Henk-Jan Kok met instemming van het bisdom deze taak tijdelijk overnemen.

Aanmelden voor publieke vieringen

In goed overleg met de beheercommissies en pastoraatgroepen van onze vier locaties zijn we voorzichtig weer begonnen om samen te vieren. Deze maand nog met maximaal 30 parochianen, maar als alles goed gaat kunnen we vanaf de volgende maand naar maximaal 100 bezoekers toe. Hoeveel parochianen er daadwerkelijk per gemeenschap kunnen samenkomen, hangt af van het aantal mensen dat veilig, volgens de richtlijnen van het protocol, in onze kerkgebouwen kan plaatsnemen. Eén van de voorwaarden om mee te kunnen vieren is dat u zich vooraf aanmeldt. Bij de aanmelding geeft u aan wanneer u wilt komen en met hoeveel personen. Ook moet u aangeven geen klachten te hebben. U kunt zelf de locatie kiezen waar u de viering wilt bijwonen. Als u naar de viering komt, kijkt de betreffende coördinator of u op de lijst staat, vraagt nog even of u inderdaad geen klachten heeft en dan kunt u naar binnen. Staat u niet op de lijst en deze bevat al het maximum aantal personen dat aan de viering mag deelnemen, dan wordt u geen toegang tot de kerk verleend. Dat u zich moet aanmelden is vervelend, maar is door de

Bisschoppen in het protocol voorgeschreven. Om het zo makkelijk mogelijk te maken, wordt nog een online aanmeldsysteem gerealiseerd. Houdt u de informatie op onze website www.rkparochiedevierevangelisten.nl in de gaten. Zodra het reserveringssysteem beschikbaar is, treft u daar de link naar het systeem aan. In de Nieuwsbrief van komende week zullen we u hier ook nader over informeren. Op dit moment is dus alleen nog telefonische aanmelding mogelijk, zie hiervoor onderstaand overzicht:

locatie	Aanmelden voor viering zat/zondag	Aanmelden voor viering op werkdag	Telefoonnr.
Emmaus	do en vrij 10-12 u voorafgaand viering	di 10-12 u voorafgaand viering	070 3665562
Pastoor v. Ars	ma t/m vrij 10-20 u voorafgaand viering	ma t/m woe 10-20 u voorafgaand viering	070 3257269
Tit. Brandsma	ma,wo,vrij 9.30-12 u voorafgaand viering	ma,wo 9.30-12u voorafgaand viering	070-3255675
Maria v. Eik en Duinen	do,vrij 10-12 u voorafgaand viering	vrij,ma 10-12 u voorafgaand viering	070 3979413

Ook kunt u voor uw reservering in één van onze vier kerken bellen naar het centraal parochiesecretariaat (elke werkdag van 09.30-12.00 uur; 070-3080414).

Livestream-vieringen

De livestream-vieringen blijken voor veel parochianen een welkom alternatief om deel te nemen aan de zondagse eucharistieviering. We hebben er dan ook voor gekozen, ook nu we weer publieke vieringen in onze kerken houden, de livestream in stand te houden. Zo kunnen parochianen die zich niet meer hebben kunnen aanmelden of om andere redenen niet naar de kerk kunnen komen, zij het op afstand, toch aan de viering deelnemen. Alles is nu verplaatst van de kapel naar de kerkruimte. Houdt u er wel rekening mee dat deze livestream pas ongeveer een kwartier vóór de viering actief wordt. De link naar de viering kunt u vinden op de website van onze parochie.

Collecte

In de kerken staan na de viering schalen gereed voor uw bijdrage aan de collecte. Als u niet naar de kerk komt of als u het prettiger vindt om in deze tijd het aanraken van cash geld te vermijden, kunt u uw bijdrage aan de collecte natuurlijk ook aan de parochie overmaken; bankrekeningnummer NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten onder vermelding van collecte. U kunt daar de weergegeven QR-code voor gebruiken. De afgelopen dagen hebben we via overmaking van u weer zo'n € 141,- mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Ook natuurlijk veel dank voor de bijdragen die weer via de collecteschalen zijn ontvangen.



Uw financiële steun aan de parochie blijft meer dan welkom en hard nodig. Om vieringen mogelijk te maken hebben we het nodige aan materialen moeten aanschaffen. Denkt u daarbij maar aan het hoestscherm, de desinfectiezuilen en de communietangen. Maar ook is er voor elke locatie een AED en een volledige EHBO-uitrusting beschikbaar gesteld. Per geloofsgemeenschap betekent dit toch al gauw een extra kostenpost van € 1500,- tot € 2000,-. Mogen we weer op uw gulle gaven rekenen? Alvast bedankt!

Berichten uit onze gemeenschappen

Omdat parochianen soms in meer dan één geloofsgemeenschap bekend zijn en/of actief waren, worden de overlijdensberichten hieronder in één parochiebreed overzicht opgenomen:

Overleden:	Bijzonderheden
Mieke de Koning – Roggekamp, op 4 juni 2020, in de leeftijd van 89 jaar	Mieke was een fervent Lourdespelgrim. Ze is vele malen, samen met haar man en later ook met georganiseerde bedevaarten, in dit Maria-bedevaartsoord geweest. Haar uitvaart vond plaats op donderdag 11 juni vanuit de Titus Brandsma.
Alice de Paauw, op 6 juni 2020, in de leeftijd van 86 jaar	Alice was lange tijd een actieve en trouwe steunpilaar in de Ars, o.a. als koorlid en deurwacht. 'Sierknipkunst was haar leven, tot de draad werd doorgeknipt', vermeldt de rouwkaart. Haar uitvaart vond plaats op donderdag 11 juni vanuit de P.v.Ars.
Anita Laarakkers-van Zwet, op 18 juni 2020, in de leeftijd van 64 jaar	Hoewel Anita vanaf haar jeugd gelovig was, is zij pas in 2017 toegetreden tot de kerk en actief lid van onze parochie geworden. Haar geloof gaf haar veel steun bij het dragen van haar ziekte en het aanvaarden van het einde van haar aardse leven.

Uit de pastoor van Ars

Corpus Domini

Tien dagen, dus op de tweede donderdag, na Pinksteren is het officieel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament: In het Italiaans 'Corpus Domini'. Dit jaar was dat donderdag 11 juni, maar in Nederland wordt het feest de zondag erna gevierd. Dit jaar deden we dat op zondag 14 juni. Op deze dag mochten we, na 3 maanden, weer de H. Hostie ontvangen. Dat is vast geen toeval.

Hoewel er in de 'Lage Landen' in de 13 eeuw al meerdere wonderen rondom de hostie zich hadden voorgedaan, is de aanleiding voor de instelling van Sacramentsdag, in 1264 door paus Urbanus IV, het zogeheten 'wonder van Bolsena'. Een boheemse priester, Peter van Praag, droeg tijdens zijn bedevaart op weg naar Rome de Mis op in de kerk van de H. Catharina in Bolsena. Deze priester stond bekend als zeer gelovig, maar toch twijfelde hij over de

'transsubstantiatie'. Tijdens de consecratie vloeyde er plots bloed van de geconsacreerde hostie over zijn hand naar het altaar en over het corporaal. Hij onderbrak, verward, de Mis en vroeg naar Orvieto gebracht te worden waar paus Urbanus IV zich op dat moment bevond. De paus zond onmiddellijk gezanten voor onderzoek, en liet de linnendoek met de bloedvlekken naar Orvieto overbrengen. Hij vroeg niemand minder dan Thomas van Aquino een nieuw gebed ('officie') te schrijven: 'Sacerdos in aeternum'. Dat vormt tot op de dag van vandaag de basis voor de liturgie van Sacramentsdag. Eind 13e eeuw werd door paus Nicola IV opdracht gegeven tot de bouw van de kathedraal van Orvieto, teneinde de relik, de corporale met het bloed, te herbergen. Deze kathedraal wordt beschouwd als een van de fraaiste van Italië.

Ineke Giezeman

Uit de Emmaus

Altkirchen (vervolg)

Vorige keer (Coronanieuwsbrief 9) heeft u een beeld gekregen van het stadje Altkirchen met de vakwerkhuisen en het witte kerkje in 'der Altstadt', op een heuvel gelegen boven het stadje. Nu wil ik het kapelletje bezoeken dat in de beboste heuvels gesitueerd is. Om hier te komen moet ik met de railbus, 'die rote Brummer', van Altkirchen eerst naar het plaatsje in het dal, Steinheim geheten.



Dit is waarachtig een toeristische route! Door de beboste heuvels met links het prachtige slot en iets verderop een ruïne, zie ik het kapelletje aan mijn rechterhand liggen! De trein steekt middels een gebogen, stenen viaduct het dal over, verdwijnt in een lange tunnel, en rijdt daarna het stadje Steinheim binnen. Daar aangekomen neem ik de weg langs 'Gasthaus zum Röseli', onder

het spoorviaduct door en dan de weg omhoog met haarspeldbochten, die uitmondt bij het kapelletje. Nahijgend van de stevige klim sta ik voor een dubbele deur, met prachtig smeedijzeren traliwerk. Ik heb mij laten vertellen dat dit het kapelletje is van de Heilige Corona!

Corona is de naam van een relatief onbekende heilige van de katholieke kerk, die waarschijnlijk rond 160 in Syrië of in Antiochië (grens Syrië/Turkije) is geboren en die op 16-jarige leeftijd het martelaarschap onderging. Haar heiligenleven of (heiligen)legende is verbonden met die van de heilige Victor van Damascus. Vaak worden ze ook samen genoemd. Victor was een Romeinse soldaat, afkomstig van het Italiaans



schiereiland, die in Damascus diende ten tijde van keizer Antoninus Pius. Vanwege zijn christelijk geloof werd hij gemarteld en terechtgesteld. Corona, een jong meisje, stond hem bij tijdens zijn marteling. Zij troostte hem en moedigde hem aan om vol te houden. Ze werd ook gearresteerd en ter dood veroordeeld. Ze werd op een gruwelijke wijze gedood. Haar herdenkingsdag is 14 mei.



Corona is een uit het Latijn afgeleide versie van het Griekse woord korone, dat bij de Romeinen de hoofdbetekenis 'krans' heeft gekregen. Voor alle duidelijkheid: het corona-virus heeft zijn naam niet gekregen van de Heilige Corona. Als je het virus onder de microscoop bekijkt, zie je een soort 'krans', vandaar de naam 'corona-virus'. Sint-Corona wordt voornamelijk vereerd in Oostenrijk en Beieren. In 1504 werd bijvoorbeeld een beeld van Sint-Corona gevonden in een holle lindenboom in Oostenrijk. Het dorpje heet sindsdien Sankt Corona am Wechsel.

Na het prachtige beeld van St. Corona in het kapelletje bewonderd te hebben, begeef ik mij weer terug naar het station van Steinheim. De weg terug bergafwaarts gaat aanzienlijk sneller! Ik twijfel of ik in Gasthaus 'Röseli' nog een pintje zal pakken. Ik heb er geen idee van hoe laat mijn trein terug naar Altkirchen gaat omdat van een vaste dienstregeling nog geen sprake is. Ik besluit toch maar door te lopen. Bij het stationnetje aangekomen hoor ik nog net het vertreksignaal. De railbus komt langzaam in beweging langs het perron. Ik zie hem 'wegronken' en verderop in de tunnel verdwijnen.... Wanneer zou de volgende trein komen?

Willem Brizee



Uit Maria van Eik en Duinen

Het begin is gemaakt

Het is alweer drie maanden geleden dat corona ons de toegang tot de kerk versperde. Afgelopen zondag werd de ban verbroken. Het was een verademing om de kerk weer van binnen te zien en het orgel te horen. Zingen mag niet meer en dat is jammer. Een medeparochiaan zei daarover: "Ik heb hard

'binnenwaarts' gezongen". Gelukkig hadden we de cantor, die het gemis verzachtte. Maar vooral was het inspirerend om samen met 15 anderen te luisteren naar de lezingen, het evangelie, naar de duiding die voorganger Pex in zijn overweging gaf aan het eten van het lichaam en het drinken van het bloed van Christus en om samen ter communie te gaan.

Zeker, corona is niet weg en daarom moeten er maatregelen in acht worden genomen. Een beletsel is dat niet, het gaat maar om een paar dingen: handen desinfecteren bij binnenkomst, zitten op de aangegeven plaatsen, niet zingen, op aanwijzing van een coördinator ter communie gaan en ook dan handen desinfecteren en op aanwijzing van een coördinator de kerk weer verlaten. Echt geen probleem, met als voordeel dat je veilig op 1,5 meter afstand in de bank kunt zitten.

Gebruiken veranderen, soms noodgedwongen zoals in deze coronatijd. Zo was ik gewend om naar de kapper te gaan op het moment waarop de gedachte bij me opkwam. Maar ja, dat kan niet meer: ook bij mijn herenkapper moet er nu een afspraak worden gemaakt. Dus heb ik vorige week voor het eerst in mijn leven een afspraak gemaakt bij de kapper. Maar, en daar gaat het me hier om, het is natuurlijk geen probleem. Voor ons allemaal geldt, dat we niet gewend zijn om te reserveren voor een viering; vanwege corona moet dat nu wel. Laten we eerlijk zijn, ook dat is natuurlijk geen probleem. Even bellen naar het secretariaat (070-3979413) en het is geregeld.

Cor Havermans

Veenbrand

Als wij met de scouts aan het kamperen waren, midden in het bos, ver van de wereld, dan kookten we op een houtvuurtje. Niet zomaar op de grond natuurlijk, dat was te gevaarlijk! Nee, ze maakten dan een vuurtafel. Paaltjes met touw en dan bovenop een stevige plag, onderste boven, zodat je lekker kon stoken. Ook handig dat het op hoogte was, dan hoefde je niet op je knieën te kruipen om het aan te houden en van nieuw hout te voorzien.

Maar op een nacht, toen zo'n beetje iedereen sliep, maakten we nog een laatste rondje. Een raar schijnsel door de bomen. Dichter bij zagen we dat één van de vuurtafels brandde. Het viel niet mee om dat vuurtje te blussen, maar uiteindelijk lukte dat. Toch zijn we die nacht nog een keertje gaan kijken, voor de zekerheid. Toen we de volgende dag nog eens goed keken zagen we ook wat er mis was: het was een plag uit een stukje peelgrond, veenachtig en moeilijk te blussen. In stilte, ongezien, brandt het door. Het lijken vonken onder de as, een beetje aanblazen het vlamt weer op.

Corona, in stilte smeult het door, soms laait het weer op, als een veenbrand die veel stuk maakt. Maar ik wil ook een andere vergelijking maken. Het vuur dat in ons brandt, soms op een laag pitje, laait zo nu en dan hevig op. In deze tijd, nu de kerken geleidelijk aan weer meer activiteit ontplooien, brandt het vuur wellicht ook weer heviger in ons. Een veenbrand, een vuur dat nimmer dooft. Dat de beweging in en rond het huis van de Heer het vuur mag aanwakkeren.

Graag tot ziens in de kerk!

Gerard van Dijk

Uit de Titus Brandsma

Tevreden over de eerste viering

Terugblikkend op de herstart van publieke vieringen in onze kerk, afgelopen zondag, waarbij we zo goed mogelijk probeerden te voldoen aan het protocol 'kerkelijk leven op anderhalve meter' kunnen we zeker onze duim opsteken! De coördinatoren hebben hun taken goed uitgevoerd. De parochianen zijn vriendelijk ontvangen. De presentielijst bevatte 23 namen, waarvan er 19 aanwezig waren. We zaten dus nog niet aan het maximum aantal van dertig dat deze maand in de kerk mee mag vieren. Maar de sfeer was prima en het is goed om langzaamaan te zijn begonnen. Want het is best spannend en onwennig om steeds voldoende afstand te houden, ook voor de coördinatoren. De viering op het hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament was goed verzorgd. Met de muzikale ondersteuning door organist en cantor - voor het eerst klonken de mooie klanken van het nieuw geplaatste orgel - ervaren we de viering als een echt feest. Toen deze was afgelopen, regende het pijpenstelen, waardoor verschillende mensen nog even in de kerk bleven wachten. Gelukkig hielden de meesten de anderhalve meter afstand toen goed in de gaten en anders waren er de coördinatoren die dan met een milde hand corrigerend optraden. De schoonmaak na afloop was ook snel uitgevoerd en met de dienstdoende en enkele overige coördinatoren hebben we de viering daarna nog even geëvalueerd. Natuurlijk waren er enkele puntjes ter verbetering, maar over het algemeen kunnen we zeer tevreden zijn.

Samengesteld door de redactie o.b.v. kort verslag Marijke van Breukelen

Bereikbaarheid van de parochie

In deze tijd van beperkte activiteit van onze kerken zijn de secretariaten op de locaties mogelijk niet altijd even goed bereikbaar. Wel wordt op het moment dat de kerk is opengesteld de brievenbus geleegd. U kunt dus altijd een briefje achterlaten. Wilt u met iemand in gesprek komen of heeft u een dringende boodschap, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het centraal parochiesecretariaat (cps@p4ev.nl of via telefoon:070 3080414). Zij zorgen er dan voor dat u met de juiste persoon of personen in contact wordt gebracht.

Delen van de Nieuwsbrief

We zijn heel blij dat we deze Nieuwsbrief aan een deel van de parochianen per mail kunnen versturen. Zo kunnen wij hen optimaal op de hoogte houden. Een groot deel beschikt echter niet over internet. Helaas kunnen we de papieren Nieuwsbrief niet elke week bij deze mensen bezorgen. Mogelijk kunnen we er samen voor zorgen dat in ieder geval een deel van hen toch geïnformeerd blijft:

- Als u deze Nieuwsbrief per mail ontvangt en u kent een mede-parochiaan in uw directe omgeving die geen emailfaciliteiten heeft, dan wilt u misschien de Nieuwsbrief voor hem/haar uitprinten en bij hem/haar in de brievenbus doen of hem/haar opbellen en de belangrijkste informatie doorgeven.
- Als u de geprinte versie van de Nieuwsbrief in de kerk ophaalt voor uzelf, dan kunt u er mogelijk ook één meenemen voor een parochiaan in de buurt en bij hem/haar in de brievenbus doen.

Delen van ervaringen en opmerkelijke dingen in deze tijd

In deze tijd dat we elkaar minder dan anders ontmoeten, wordt het zeer gewaardeerd als we iets van elkaar vernemen. Misschien wilt u ook uw verhaal, dat u anders tijdens de koffie na de viering zou vertellen, heel graag met de lezers van de Nieuwsbrief delen. Als u iets heeft dat u graag met anderen zou willen delen, schrijf het op en mail het aan uw Nieuwsbrief-correspondent. Dat zijn:

Cor Havermans voor Maria van Eik en Duinen (cor.havermans@planet.nl)

Ineke Giezeman voor de Pastoor van Ars (I.Giezeman@hetnet.nl),

Loek Ruijters voor de Titus Brandsma (eller@ziggo.nl)

en Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).

Dank u wel!