



# Nieuwsbrief 25 maart 2020

## R.K. Parochie de Vier Evangelisten tijdens de corona-crisis

### **1. Woorden ter bemoediging**

Beste parochianen,

Steeds duidelijker wordt dat het coronavirus ons dagelijks leven in al zijn facetten treft en dat de crisis niet op korte termijn voorbij zal zijn. Dat betekent dat ook wij ons maximaal moeten inspannen om het virus te beteugelen. De maatregelen die we nemen zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen. Vanaf maandag 23 maart zijn die verder aangescherpt en dat betekent dat alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, vanaf nu, en gedurende de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) worden afgelast.

Het is onwettelijk dat we niet kunnen samenkomen in onze kerken, zelfs niet met Pasen en Pinksteren, maar juist in deze onzekere tijd kunnen we als kerk en als gelovigen toch veel voor elkaar betekenen. We willen niet dat iemand aan zijn of haar lot wordt overgelaten; we zijn elkaars hoeder. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben gemerkt dat ondanks alle beperkingen er in onze parochie nog velen zijn die zich waar mogelijk inzetten om anderen (parochiaan of geen parochiaan) te helpen en aandacht te geven.

Dat kunnen we door allereerst voor elkaar te bidden, dat we in goede gezondheid mogen verkeren en met elkaar deze corona-crisis zullen doorstaan. Daarnaast blijven we bereikbaar. Het centraal parochiesecretariaat (070 3080414) blijft op weekdays van 9.00 tot 12.00 uur bemenst om u te woord te staan. Tegelijkertijd zullen we u zo goed mogelijk informeren over actuele ontwikkelingen, dat doen we via berichten op onze website en dat zullen we ook af en toe doen met nieuwsbrieven zoals deze. Binnen de beperkingen van de strikte maatregelen, zien we dat in onze parochie mooie initiatieven worden genomen om op kleine schaal



Nieuwsbrief 25 maart 2020

R.K. Parochie de Vier Evangelisten tijdens de corona-crisis

en persoonlijk niveau kwetsbare mensen binnen en buiten de parochie 'nabij' te zijn. Zoals hulp bij boodschappen, het sturen van een kaartje om aandacht te geven of een telefoongesprek. Het parochiebestuur kijkt met gepaste trots naar de inzet van velen om als parochiegemeenschap toch zo goed en zo kwaad als het kan te blijven functioneren. Knap hoe iedereen met deze situatie omgaat. Wij doen echter een dringend beroep op u om altijd de richtlijnen van de overheid strikt na te leven, wat betreft de omvang van gezelschappen, de te bewaren afstand en de aanwijzingen inzake hygiëne (handen wassen) en gezondheid (thuisblijven als u hoest of verkouden bent en/of als u of iemand anders van het gezin koorts heeft).

Hoe lang dit alles gaat duren kan niemand nu zeggen. Voorlopig zal dit nog wel de realiteit blijven. Nogmaals, namens het hele parochiebestuur, veel dank voor alle inspanningen en improvisatievermogen van u als vrijwilliger, parochiaan en medemens en veel sterkte in deze tijd.

*Namens het parochiebestuur, Henk-Jan Kok, bestuurslid*

Namens het pastoraal team sluit ik me volledig aan bij deze woorden van bemoediging. Nu we zo erg worden geconfronteerd met dit virus vragen sommigen zich af: "Waar hebben we dit aan verdiend?" "Waarom moet mij dat gebeuren?" Nog steeds wordt een ernstige bedreiging of ziekte een beetje als een straf van boven gezien. De geloofsgenoten van Jezus meenden dat in ieder geval wel heel sterk. Maar Jezus helpt hen uit de droom. Onthoud het, zegt Jezus, ongeluk en dood zijn vaak niet te beredeneren, en zijn in ieder geval geen straf van boven. Toen niet, nu niet en nooit! Zo zit de God van Jezus, onze God, niet in elkaar. De God van Jezus is de God die zegt: "Ik ben er. Ik trek met je op, en ik deel je verdriet." De God van Jezus, onze God, heeft bovendien geduld met mensen en luistert naar ons aanhoudend gebed.



Nieuwsbrief 25 maart 2020

R.K. Parochie de Vier Evangelisten tijdens de corona-crisis

Nogmaals, velen zullen zich in de gegeven situatie eenzaam voelen en dat is een ellendige ervaring. Als dat gevoel al te lang doorzet kan zelfs elk gevoel van levensgeluk verdwijnen. In onze kerkgebouwen kunnen we doorgaans met velen bijeen zijn. We zoeken de nabijheid van elkaar en terecht. We verzamelen ons om ons niet alleen te voelen. Dit samenzijn zullen we de komende periode moeten missen. Maar onze kerkgebouwen zullen, zolang dat mogelijk is, op bepaalde tijden worden opengesteld voor stil gebed, zodat eenieder Gods nabijheid kan zoeken en ervaren. Zo blijven we in geloof en gebed verenigd met elkaar en in Christus.

*Namens het pastoraal team, Kees Dernee, pastoor*





Nieuwsbrief 25 maart 2020

R.K. Parochie de Vier Evangelisten tijdens de corona-crisis

## **2. Wat betekenen de maatregelen voor onze parochie?**

Naar aanleiding van de op 23 maart j.l. door het kabinet gecommuniceerde strengere maatregelen in verband met de coronapandemie, hebben de Nederlandse bisschoppen ook de eerder afgekondigde maatregelen voor de RK kerk in Nederland aangescherpt. De consequenties hiervan voor onze parochie leest u in deze nieuwsbrief.

### Vieringen

Tot en met Pinksteren (31 mei/1 juni a.s.) is het niet mogelijk om publieke eucharistievieringen te houden. Dat betekent dat niet alleen de vieringen in het weekeinde, maar ook de doordeweekse vieringen, evenals de boetevieringen, komen te vervallen. Tevens is het dit jaar niet mogelijk om ter voorbereiding op Pasen het sacrament van boete en verzoening (biecht) te ontvangen.

Het open stellen van de kerken voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje is volgens de maatregelen van de Nederlandse bisschoppen nog wel toegestaan. Dit houdt in dat, zoals al sinds de bisschoppelijke maatregelen van 13 maart het geval is, dat de Emmaus enkele uren op zaterdagmiddag en de andere kerken op zondagochtend geopend zijn. Daarnaast worden de kerken ook opengesteld op de momenten waarop anders op weekdays een eucharistieviering zou plaatsvinden. Ook op de dagen van het Paastriduüm zullen de kerken enige tijd zijn geopend. Zie het overzicht per geloofsgemeenschap op de volgende pagina.

Bij deze openstelling worden te allen tijde de hygiëne-aanwijzingen van het RIVM strikt in acht genomen, zoals het minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar en het maximum aantal van 30 personen dat tegelijkertijd in de kerkruimte mag zijn.



## Nieuwsbrief 25 maart 2020

### R.K. Parochie de Vier Evangelisten tijdens de corona-crisis

Kerk	Dag <sup>1</sup>	Tijdstip	Bijzonderheden
Emmaus	zaterdag	13.00 - 15.00 uur	met aanbidding van H. Sacrament
	woensdag	10.00 - 12.00 uur	
	Witte donderdag en Goede vrijdag	15.00 - 17.00uur	
Maria van Eik en Duinen	zondag	10.00 - 12.00 uur	
	dinsdag	10.00 - 12.00 uur	
	Witte donderdag en Goede vrijdag	15.00 - 17.00uur	
H. Pastoor van Ars	zondag	10.00 - 12.00 uur	met aanbidding van H. Sacrament
	donderdag <sup>2</sup>	10.00 - 11.00 uur	
	Witte donderdag en Goede vrijdag	15.00 - 17.00 uur	
Titus Brandsma	zondag	10.00 - 12.00 uur	
	vrijdag <sup>3</sup>	10.00 - 12.00 uur	
	Witte donderdag en Goede vrijdag	15.00 - 17.00 uur	

<sup>1</sup> Wat bij 'zondag' vermeld staat, geldt ook voor Tweede Paasdag (13 april), Hemelvaartsdag (21 mei) en Tweede Pinksterdag (1 juni).

<sup>2</sup> Op Witte donderdag (9 april) is er geen openstelling in de ochtend.

<sup>3</sup> Op Goede vrijdag (10 april) is er geen openstelling in de ochtend.

De Mariakapellen van de Emmaus en Maria van Eik en Duinen zijn tot en met Pinksteren gesloten. De naleving van de maatregelen in deze ruimten is daar niet goed beheersbaar.

Bij de besloten vieringen op de zondagen, tijdens het Paastriduüm, met Hemelvaartsdag en op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag, ter vervanging van de publieke vieringen, zullen slechts een priester en een diaken van het pastoraal team aanwezig zijn. Als u thuis over Internet beschikt, kunt u deze op afstand meevieren via live-streaming. U vindt de link op internetpagina <https://p4ev.nl/live>.



Nieuwsbrief 25 maart 2020

R.K. Parochie de Vier Evangelisten tijdens de corona-crisis

De tijden van de vieringen zijn:

zondagen (ook Hemelvaartsdag en 2e Paasdag/2e Pinksterdag)	10.00 uur
Witte donderdag (9 april)	19.00 uur
Goede vrijdag (10 april)	19.00 uur
Paaswake (zaterdag 11 april)	21.30 uur

De misintenties voor deze dagen, die u bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap heeft opgegeven of nog zult opgeven, worden in deze besloten vieringen meegenomen bij de voorbeden.

Via internet kunt u, als u wilt, dagelijks om 9.30 uur de eucharistie meevieren en/of om 19.00 uur de dagsluiting:

<https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk>.

Kijk ook regelmatig op de website van de parochie. Daar houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijft elke week een ander lid van het pastoraal team een bemoedigende tekst. Ook voorziet onze website in links naar andere websites met informatie, gebeden, en dergelijke.

Als u niet over Internet beschikt, kunt u ook heel goed 's zondags op televisie (10.00 uur KRO-NCRV) en/of dagelijks via Radio Maria de eucharistie meevieren. Via Radio Maria kunt u ook met diverse gebeden meebidden en op de dinsdagen zendt deze zender om 11.00 uur een extra gebedsuur vanwege het coronavirus uit.

### Palmtakjes

Tijdens de besloten eucharistieviering op Palmzondag (5 april) worden de palmtakjes gezegend. Wanneer u daarna op één van de momenten van kerkopenstelling naar de kerk komt (kan ook nog na Pasen), kunt u dan een palmtakje meenemen.

### Paaskaarsen geloofsgemeenschappen en paaskaarsjes voor thuis

Tijdens de besloten Paaswake op zaterdagavond 11 april zullen de Paaskaarsen van alle vier de geloofsgemeenschappen voor het eerst worden ontstoken. Als u de viering van de Paaswake thuis via internet volgt, kunt u op tastbare wijze mee delen in het licht van Christus door het aansteken van een paaskaarsje dat anders tijdens



Nieuwsbrief 25 maart 2020

R.K. Parochie de Vier Evangelisten tijdens de corona-crisis

de Paaswake in de kerk zou zijn aangestoken aan de nieuwe Paaskaars. Tijdens de kerkopenstelling op Goede vrijdag kunt u paaskaarsje(s) voor u en uw gezin mee naar huis nemen. Ook zijn er dan missaaltjes met de liturgie van de Paaswake beschikbaar om thuis te gebruiken. Als u een huis-paaskaars heeft besteld, dan ligt ook die dan voor u klaar.

### Kerktoetreders, Heilig Vormsel, Eerste Heilige Communie

Voor de kerktoetreders en dopelingen die tijdens de Paaswake in onze parochie zouden worden gedoopt en/of gevormd, zal na de corona-crisis een nieuwe datum worden afgesproken. Ook de vormselviering en eerste-communievieringen, zullen niet doorgaan. Ook hier zullen nieuwe data voor worden gezocht. De direct betrokkenen zullen hier separaat over worden geïnformeerd.

### Doopvieringen en uitvaarten

Ook de doopvieringen, gepland op de zondagen 19 april en 7 juni komen te vervallen. Uitvaarten kunnen plaatsvinden, maar met een zeer beperkt aantal aanwezige nabestaanden. Hierin volgt de kerk strikt het beleid dat door de overheid wordt bepaald.

### Ziekencommunie en ziekenzalving/-zegening

Gezien het dringend advies om niet bij mensen op bezoek te gaan, is het momenteel helaas niet mogelijk om thuis de heilige communie te ontvangen. Bij een dringend verzoek om een ziekenzalving of -zegening zal een lid van het pastoraal team deze toedienen, mits de geldende voorzorgsmaatregelen strikt (kunnen) worden toegepast.

### Overige activiteiten in de parochie

Gezien de maatregel vanuit de overheid dat het tot en met 31 mei niet is toegestaan om met groepen samen te komen, ongeacht de omvang van de groep, vinden de activiteiten, zoals gecommuniceerd in het boekje 'Den Haag Zuid doet.....wa(n)t zij gelooft' geen doorgang in deze periode.



Nieuwsbrief 25 maart 2020

R.K. Parochie de Vier Evangelisten tijdens de corona-crisis

### **3. Hulpvraag en -aanbod**

#### Noodhulp

Als u tijdens de kerkopenstelling voor persoonlijk gebed naar de kerk komt, zou het fijn zijn als u ten behoeve van de noodhulp van de parochie één of meer houdbare levensmiddelen (blik met soep, vlees, groenten of fruit, pak pasta of rijst, pastasaus, pak crackers of koeken, e.d.) meebrengt. Juist in deze corona-crisistijd willen en kunnen we op die manier als gemeenschap toch iets voor de meest kwetsbaren in Den Haag Zuid betekenen. Met vrijwilligers van de noodhulp zullen we in de week voor Pasen een pakketje levensmiddelen bezorgen bij de bij ons bekende mensen/gezinnen die dat het meest nodig hebben.

#### Vastenactie

Tijdens de kerkopenstelling kunt u ook het vastenactiezakje inleveren in de daarvoor bestemde collectebussen. Ook is het natuurlijk mogelijk en misschien zelfs eenvoudiger om uw bijdrage aan de Vastenactie over te maken: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

#### Kerkbijdrage

Hoewel er in deze crisistijd belangrijkere dingen zijn dan de kerkelijke financiën, is het wel goed om ons te realiseren dat door het vervallen van de publieke vieringen er geen collectegelden binnenkomen, terwijl de kosten nauwelijks minder zijn.

#### Materiële en/of andere nood

Gemeente Den Haag heeft één telefoonnummer beschikbaar gesteld, speciaal bedoeld voor kwetsbare inwoners die door corona in de knel komen. Voor welke (hulp)vraag ook, neem contact op met telefoonnummer (070) 205 30 03.

Als u een materiële/financiële nood heeft, waar andere instanties u niet (snel genoeg) mee kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met onze Parochiële Caritas Instelling (PCI), via [pci@p4ev.nl](mailto:pci@p4ev.nl), of telefonisch bij het centraal parochiesecretariaat (070 3080414). U kunt daar uw telefoonnummer achterlaten en vragen of iemand van de PCI u terug kan bellen.





Nieuwsbrief 25 maart 2020

R.K. Parochie de Vier Evangelisten tijdens de corona-crisis

#### **4. Betrokken op elkaar, zij het op afstand**

Aangezien we elkaar, door het ontbreken van de publieke vieringen, een tijdje niet of nauwelijks ontmoeten, en we op advies van de overheid zo veel mogelijk thuis moeten blijven, zijn vele parochianen, misschien ook u, de komende tijd vooral op zichzelf aangewezen. Voor sommigen is dat geen probleem, maar voor anderen kunnen gevoelens van eenzaamheid en reddeloosheid (steeds meer) parten gaan spelen. Soms biedt ons geloof, het vertrouwen dat onze Heer ons ook, of misschien wel juist, in deze crisistijd nabij wil zijn, al een hele troost en steun. Maar soms is er een sterke behoefte aan een gesprek om even het hart te luchten en woorden van bemoediging te horen. Daarom willen we u met deze nieuwsbrief ook aansporen, om wanneer u kunt, een medeparochiaan die u kent een keer te bellen of een kaartje of e-mailtje te sturen.

Als u zelf gebeld wilt worden, uw verhaal kwijt wilt of een vraag of verzoek hebt aan de parochie, wilt u dat dan alstublieft laten weten door een telefoontje of berichtje aan het centraal parochiesecretariaat: 070 3080414 of [cps@p4ev.nl](mailto:cps@p4ev.nl).

Ook als u tegen andere problemen aanloopt, waarvoor u op dat moment niet weet wie u daarbij zou kunnen helpen, laat het weten. Als mensen van één parochie zijn wij er om elkaar te helpen, en dat doen we dan ook, al is het op afstand.

Op elkaar betrokken en met elkaar verbonden zijn we natuurlijk ook door middel van het gebed. Laten wij bidden voor elkaar en tezamen voor anderen, de door het corona-virus getroffen, diegenen die aan het virus overleden zijn, de nabestaanden en ook diegenen die zich onophoudelijk inzetten in de zorg en voor het beteugelen van de pandemie. De gebeden op de volgende pagina's, door onze Nederlandse bisschoppen aangereikt, kunnen u daarbij mogelijk van dienst zijn.



Nieuwsbrief 25 maart 2020

R.K. Parochie de Vier Evangelisten tijdens de corona-crisis

## Gebed van de bisschoppen

God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst,  
 vertroosting in ziekte en lijden.  
Wees ons, uw volk, nabij en genadig  
nu wij allen de gevolgen ondervinden  
van het uitgebroken corona-virus.  
Wees een Beschermmer voor hen  
die dit virus hebben opgelopen,  
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.  
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus  
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.  
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn  
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,  
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk  
ten dienste van heel de samenleving.  
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons  
en dat Gij met ons zijt  
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.  
Versterk ons geloof en onze hoop  
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven  
aan uw vaderlijke voorzienigheid.  
Door Christus onze Heer.  
Amen.



Nieuwsbrief 25 maart 2020

R.K. Parochie de Vier Evangelisten tijdens de corona-crisis



### Noveengebed om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,  
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven  
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.

Daarom komen wij vol vertrouwen tot u  
en wij vragen door u aan de Heer:

Bevrijd ons land van de corona-epidemie,  
genees en sterk de zieken

en zegen hen die zorg voor hen dragen.

Geef wijsheid aan onze bestuurders  
en geef dat wij spoedig weer kunnen samenkomen  
om ons geloof te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst,  
verlicht ons in pijn en verdriet.

Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,  
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,  
geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,  
geef ons overgave aan de wil van de Vader  
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.

Amen

*Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020 +Johannes Hendriks*



Nieuwsbrief 25 maart 2020

R.K. Parochie de Vier Evangelisten tijdens de corona-crisis

### Zie op Hem

Weet jij je afhankelijk van je Schepper die leeft?  
Die hemel en aarde en zelfs jouw leven in handen heeft?

Als zoveel mensenlevens in gevaar dreigen te zijn  
Het virus nog steeds verder wordt verspreid  
Wat zijn wij mensen dan kwetsbaar en klein.  
Als we zien hoe de wereld verandert  
binnen zo'n beperkte tijd.

Hoe heerlijk is het dan dat juist wij  
als christenen in deze tijd  
Onze blik mogen richten naar boven.  
Omdat wij zeker mogen geloven  
Dat midden in alle onzekerheid die de wereld beleeft,  
wij mogen bouwen op Christus.  
Die nooit verdwijnt en eeuwig leven geeft.

Wat een rust midden in een chaotisch bestaan.  
Laten we bidden dat iedereen deze woorden leert verstaan.  
Daar komt het uiteindelijk op aan.

Ons land (en de wereld) heeft God zo nodig  
Gebed is daarom absoluut niet overbodig.  
Ook al leeft het zolang al zonder God voort  
dan juist nu wordt Zijn stem gezien en gehoord.

Zie het als kostbaar moment om juist nu  
Hem de eer te geven  
door in vertrouwen voor Hem te leven.  
En zo de verspreiding van Zijn Naam  
-Hoop voor de WERELD-  
de wereld door te laten gaan.

!!Hij kan en wil en zal in nood,  
zelfs bij het naderen van de dood,  
Volkomen uitkomst geven.

Christina van  
den Berg (23),  
gedicht ter  
bemoediging,  
gepubliceerd op  
[www.puntuit.nl](http://www.puntuit.nl)