

**DEZINNEN**

katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog



Parochie  
Maria Sterre  
der Zee



# Menswaardig sterven; Pleidooi voor nuance en niet-weten



Dinsdag 19 Februari 19.30 - 21.15u

## Marc Desmet SJ

Locatie: O.L.Vr. Hemelvaartkerk

Loosduinse Hoofdstraat 4 Den Haag

Graag tevoren aanmelden

Toegang: vrije gift

Info/inschrijving: [www.dezinnen.nl](http://www.dezinnen.nl) / [info@dezinnen.nl](mailto:info@dezinnen.nl) / 06 22607908

We worden in Nederland ouder dan voorheen en blijven langer gezond. Dat is goed nieuws. Tegelijk blijft gezondheid een kwetsbaar iets en dient het levenseinde zich nogal eens onder moeilijke omstandigheden aan. Tegen deze achtergrond stelt men zich in onze samenleving ook de vraag naar het ‘menswaardig sterven’ en euthanasie. Marc Desmet is meer dan twintig jaar actief als palliatieve-zorgarts en vindt dat er in het dominante maatschappelijk debat over euthanasie iets essentieels ontbreekt: nuance.



Hij schreef er een boek over: *‘Euthanasie: waarom niet? – Een pleidooi voor nuance en niet-weten’*.

Hij komt hierover spreken en gaat in gesprek met o.m. Willy Hoogendoorn, geestelijk verzorgster bij MC Haaglanden en anderen.

### **Organisatie:**

*‘RK Parochies ‘De vier Evangelisten’, ‘Maria Sterre der Zee’ en De Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog’.*