

## Pastoraal Beleidsplan 2017-2019: God en elkaar ontmoeten door verbinden

### Ten geleide

#### OP WEG

*Hierna wees de Heer tweeënzeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan.*

*Hij sprak tot hen: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.*

*Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.*

*Gaat dan, maar zie, ik zend u als lammeren tussen wolven.*

*Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel; en groet niemand onderweg.*

*Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis!*

*(Lucas 10, 1-5)*

We moeten ons begeven als lammeren onder de wolven. Daar is beslist enige durf voor nodig, want wat en wie je onderweg zoal tegen kunt komen is een beetje onzeker. Maar we zijn in goed gezelschap, Jezus zelf is onze reisgenoot. Zo worden we in Den Haag-Zuid erop uitgestuurd zoals indertijd die 72 leerlingen.

We moeten weer beginnen bij het begin.

Wat we nu moeten gaan doen is hetzelfde als toen, niet ingewikkeld, heel voor de hand liggend: Vrede brengen en zieken genezen.

Vredelievende mensen aanspreken om vriendschap, genegenheid, blijdschap en zo meer uit te stralen en onvrede en ontevredenheid te verdrijven, troost te brengen. Mensen die ziek zijn van depressiviteit, passiviteit, van overconsumptie en egoïsme, van moedeloosheid en verdriet genezen.

Waar dat gebeurt is het Koninkrijk Gods gekomen niet omdat erover wordt gepreekt, maar omdat het wordt gedaan.

Hoe moet dat dan? Jezus zegt: "De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig."

Oh, er worden dus arbeiders gevraagd, gewone mensen zonder speciale opleiding. Nou, vrijwilligers zijn er gelukkig, maar natuurlijk nooit genoeg.

We worden er allemáál op aangesproken, want leunen op enkele pastores of (kern)vrijwilligers zet geen zoden aan dijk.

Onze paus Franciscus maakt zich weer sterk voor de kleine gemeenschap, die gedragen wordt door het gelovige volk en niet uitsluitend door enkele voorgangers of voorgangsters.

We mogen het verleden laten voor wat het is, maar niet het heden.

We pakken onze marsroute (beleidsplan) weer op en we gaan samen op weg en weten wat ons te doen staat.

Kees Dernee, pastoor

## 1. Inleiding

Onze uitdaging voor de komende jaren vloeit voort uit de evangelische opdracht om het Goede Nieuws van Gods koninkrijk te verkondigen (vgl. Mc. 1,14-15). Deze verkondiging wint aan kracht wanneer wij de handen uit de mouwen steken om te bouwen aan Gods koninkrijk midden onder ons, in dit deel van Den Haag, stad van vrede en recht. Immers, wij bidden dagelijks in het Gebed des Heren, het Onzevader: "Uw Koninkrijk kome...". Wij geloven dat wanneer wij ons inzetten voor (het bevorderen van) het geluk van mensen, wij meewerken aan de komst van Gods Koninkrijk. In dit pastoraal beleidsplan zetten wij de lijnen uiteen voor een verdere (en sterkere) groei van het besef en de beleving dat wij samen één parochie zijn. In de afgelopen vijf jaren hebben wij de winst ontdekt van één pastoraal team voor de gehele parochie. Leden van het pastoraal team voelen zich, na een lange periode van eenwording, meer ingeburgerd in de vier geloofsgemeenschappen. Zij worden als teamleden ook als zodanig erkend en verwelkomd. Als team voelen zij zich op basis van de eigen verantwoordelijkheden en kwaliteiten supplementair in het totale pastoraal van onze parochie.

In de komende jaren willen wij het gevoel van één parochie krachtig vanuit onze geloofsgemeenschappen verder stimuleren en bevorderen. Dat vraagt om een planmatige aanpak. Het vraagt erom, activiteiten op het gebied van de diaconie, catechese en pastoraat, locatie overstijgend te organiseren en aan te bieden. Dat willen wij doen door elkaar vaker te ontmoeten en ons gezamenlijk laten verbinden met God via de liturgie die wij regelmatig gemeenschappelijk vieren in één kerk. Maar ook op en via de andere pastorale werkvelden willen we elkaar blijven ontmoeten en tegelijk een Godsontmoeting bevorderen. Verbinden en ontmoeten zijn sleutelbegrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn om op het spoor gezet te worden van een dergelijke Godsontmoeting.

## 2. Missie: God ontmoeten door verbinden

Onze missie voor de komende jaren luidt: God ontmoeten door verbinden. Religie of godsdienst is afgeleid van het woord *religare* wat 'verbinden' betekent. *Religare* of godsdienst is onze dagelijkse parochie praktijk. Uiteraard worden wij geroepen om mensen met God en met elkaar te verbinden. Daarvoor willen wij een gemeenschap zijn, waar mensen aandacht, warmte, nabijheid en nieuwe kracht ervaren. Kortom hoop en perspectief op een nieuwe toekomst, of in Bijbelse termen, "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde". De polariserende tendensen in onze samenleving, vaak ingegeven door angst en populisme, maken deze opdracht om te verbinden prangend.

Geïnspireerd door de verkonding van Jezus willen wij erop uitgaan om mensen te ontmoeten en ze Hem en elkaar laten ontmoeten. We willen ons met Hem en met elkaar verbinden aan de hand van allerlei activiteiten zoals opgesomd in ons activiteitenboek "R.K. Kerk Den Haag Zuid doet ... wa(n)t zij gelooft".

## 3. Visie

Achter deze missie ligt een visie die voortvloeit uit onze evangelische opdracht. Als christenen zijn wij geroepen om zuurdesem te zijn in het sociale beslag van onze samenleving. We zijn geroepen om in de wereld te zijn, maar we zijn niet van de wereld. Wij leven en werken in deze wereld en willen onze talenten en mogelijkheden maximaal inzetten bij het vervullen van onze evangelische opdracht. Het vraagt van ons solidariteit en betrokkenheid; solidair met (groepen) mensen die zich achtergesteld voelen in onze samenleving, en betrokken bij de 'vreugde en hoop, verdriet en angst van de mensen van vandaag, vooral van mensen in nood en van hen die hoe ook, te lijden hebben.

Met behulp van de inzet van ons vrijwilligerskader (diaconale medewerkers, koorleden, secretariaat medewerkers, etc.), willen wij samenwerken met maatschappelijke organisaties in onze wijken, waarmee wij een gedeeld belang hebben: het bevorderen van het algemeen welzijn van mensen. Voor onze inzet grijpen wij terug naar de twee ankerpunten uit ons vorig pastoraal beleidsplan 'Uitnodigen tot een leven met God': missionaire dynamiek en pastoraat op maat. Aan de hand van deze twee ankerpunten, ontleend aan het diocesane beleidsplan Samenwerking geboden 2 (2007), willen wij een 'pastoraal van ontmoeting' ontwikkelen die daadwerkelijke ontmoeting en echte verbinding schept.

De hier omschreven visie is bepalend voor de beleidskeuzes die wij als parochie de Vier Evangelisten willen maken voor en in de komende jaren en de daaraan gerelateerde prioriteiten. Deze visie is eveneens bepalend voor hoe wij kerk willen zijn in Den Haag Zuid.

#### **4. Pastoraal van ontmoeting voor gemeenschapsopbouw**

In de komende jaren willen wij nog nadrukkelijker dan tot nu toe het geval is geweest, komen tot intensieve samenwerking met instituten en personen in onze wijken. We denken aan sociale buurt- en wijkcentra, gemeentelijke instellingen, scholen, mandirs, moskeeën, wijkagenten, gemeentelijke opbouwwerkers en sociaal maatschappelijke werkers. We willen als kerk in de wijk Christus midden in de samenleving present stellen. Samen met wijkbewoners binnen en buiten onze kerken onze gemeenschap opbouwen.

Hiervoor is het noodzakelijk dat wij onze communicatiekanalen goed op orde hebben, maximaal en efficiënt benutten, en onze parochianen meekrijgen in hoe wij een gastvrije kerk willen zijn. Daarnaast vinden wij het van belang om onszelf bekend en zichtbaar te maken in onze wijken, door aan niet-parochianen te vertellen wie wij zijn en waarvoor wij staan.

Tegelijkertijd geven wij prioriteit aan goede zorg voor onze vrijwilligers en overige parochianen. Met name voor onze vrijwilligers betekent dit dat er randvoorwaarden worden geschapen om hun talenten maximaal te kunnen inzetten met behoud en optimale beleving van de vreugde van het Evangelie, waarvoor Paus Franciscus vurig pleit (zie zijn: post synodale exhortatie '*Evangelii Gaudium*' – de vreugde van het Evangelie).

In het verlengde hiervan wordt van ons vereist onszelf open te stellen voor en ruimte te bieden aan vrijwilligers die geen katholiek of christen zijn, maar zich wel geroepen voelen om iets voor onze parochie te doen of te willen betekenen. Een pastoraal van ontmoeting probeert antwoorden te vinden op de uitdaging om als parochie 'naar buiten te treden'. Een dergelijk pastoraal die ontmoeting en verbinding schept moet ook zichtbaar zijn op de pastorale velden diaconie, catechese, liturgie en pastoraat. Dat vraagt allereerst om een goede onderlinge communicatie.

#### **Communicatie**

Communicatiekanalen van onze parochie zijn o.a. het parochieblad Spirit, de parochie website en de nieuwsbrieven van de vier geloofsgemeenschappen. Er bestaat één Parochie Werkgroep Communicatie. Om de eenheid van de parochie te demonstreren streven wij ernaar om de vier afzonderlijke nieuwsbrieven op te laten gaan in één maandelijks Parochie Nieuwsbrief (Spirit Nieuwsbrief).

Het belang van een goede onderlinge communicatie is verankerd in de beleidspeerpunten van ons parochiebestuur.

## **5. Vertaling pastoraal beleid naar de pastorale werkvelden**

### ***Diaconie***

Onze diaconale activiteiten zijn gericht “op het voorkomen, opheffen, verminderen, dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.” In de komende jaren willen wij zorg en aandacht blijven geven aan het dienen van noodlijdende medemensen in de nabije omgeving van onze geloofsgemeenschappen in de betreffende wijken van Den Haag Zuid, waarvan enkele gekenmerkt zijn door armoede en eenzaamheid, gevolgd door een toenemende noodzaak voor de opvang van vluchtelingen. De betreffende werkgroep doet jaarlijks verslag van haar evaluatie op basis waarvan een nieuw werkplan voor het daaropvolgend jaar wordt samengesteld. Diaconale activiteiten worden zowel vanuit de eigen geloofsgemeenschap als parochie breed ondernomen. Wij brengen de diaconie ter sprake bij onze eigen parochianen, via de verkondiging en door het inzetten van onze communicatiekanalen. Daarmee willen wij gevoeligheid en begrip kweken, vanuit de overtuiging dat de medemens in nood, de arme, de eenzame, de vluchteling, enz., onze naaste is en door God bemind.

Werkgroepen diaconie, MOV en Kerk en Samenleving, werken veelal vanuit de eigen geloofsgemeenschap. In de komende jaren willen wij gaan stimuleren dat deze werkgroepen 2x per jaar samenkomen in een parochie-breed overleg. Hier gaat vooral aandacht uit naar de nood van mensen: zowel parochianen als niet-parochianen die in de buurten en wijken van onze parochie wonen, alsook voor mensen ver weg (MOV).

### ***Catechese***

Het catechetisch aanbod wordt gevoed vanuit de bronnen van ons geloof: de Bijbel en de christelijke traditie. Dit aanbod is erop gericht om het goede nieuws van het Evangelie onder elkaar te verspreiden en Gods liefde in onze wijken zichtbaar te maken, m.a.w. Christus present stellen in onze omgeving. Dit houdt in dat wij in onze catechese oog hebben voor de noden, vragen en behoeften van onze parochianen en andere wijkbewoners en willen wij ontdekken hoe de Bijbel relevant voor ons leven is. Onze catechese wil vanuit Evangelisch perspectief ook thema's aanreiken die maatschappelijk relevant zijn (b.v. eenzaamheid, duurzaamheid).

De bestaande Parochie Werkgroep Doopcatechese willen wij verder uitbouwen.

De bestaande Bijbelcatechese bijeenkomsten worden als parochie activiteit aangemerkt en onder de aandacht van de gehele parochie gebracht via de parochiële communicatiekanalen.

### ***Liturgie***

In de liturgie komen we samen rond Schrift en Sacramenten om in een ritueel het Leven/leven te vieren en zo God en elkaar te ontmoeten.

Wij willen de vreugde en troostende kracht van het vieren laten ervaren door in onze liturgie een pluriform aanbod aan te bieden dat aansluit bij de hoop, de vreugde en het verdriet van mensen. Samenhangend hiermee willen wij zintuiglijke liturgie verder bevorderen.

Daarom willen wij zoveel mogelijk samenwerking en betrokkenheid tussen vrijwilligers van onze verschillende geloofsgemeenschappen bevorderen en krachten (kwaliteit en kennis) bundelen.

De hiervoor opgerichte Adviescommissie Liturgie adviseert het pastoraal team hieromtrent. Het zang- en korenbeleid ter ondersteuning van de liturgie is al in gang gezet. Het richt zich op o.a. meer samenwerking tussen koren, een centrale co-ordinerende rol voor een bekwame musicus, en bij gelegenheid het inzetten van een desgewenste parochieel koor.

Samen met onze oecumenische broeders en zusters komen wij regelmatig samen in gebed en rond de Schrift om de eenheid te vieren waarvoor Jezus tot Zijn Vader heeft gebeden (Johannes 17,21-26).

### **Pastoraat**

Ook in ons pastoraat komt Jezus aan het licht. Dat gebeurt wanneer wij, geraakt door het Evangelie, en in zijn voetspoor, in woord en daad getuigen van Gods liefde. Dat gebeurt door aandacht voor onder andere zieke, oude en eenzame parochianen, en zij die een extra geestelijk 'steuntje in de rug' nodig hebben.

Het pastoraal team is voor de dagelijkse pastoraat (o.a. ziekenzalving, ziekenzegeningen, huiszegeningen, individuele pastoraat [waaronder huisbezoeken en biechtgesprekken], huwelijksvoorbereiding, uitvaarten, etc.) voor de gehele parochie beschikbaar en inzetbaar op basis van de eigen bevoegdheden, kwaliteiten en verantwoordelijkheden.

De vier pastoraatgroepen dragen medeverantwoordelijkheid voor de pastorale noden van de eigen geloofsgemeenschappen. In de komende jaren willen wij verdergaande samenwerking tussen de vier pastoraatgroepen bevorderen door kwaliteit en kennis meer met elkaar te delen.

### **6. Prioriteiten voor de komende jaren**

Uit een inventarisatie van prioriteiten aangedragen door de vier pastoraatgroepen komen de volgende aandachtspunten (prioriteiten) naar voren:

- De pastoraatgroepen vinden onze PR een belangrijk aandachtspunt. De communicatie moet worden verbeterd zodat we ons nog meer kunnen profileren. Dat kan o.a. door parochianen en overige buurtbewoners te inspireren en uit te nodigen voor meer en andersoortige activiteiten in onze kerken, zoals bijv. een brunch, barbecue of anderszins. Zo zijn wij zichtbaar en hoorbaar aanwezig in de wijk, en kunnen wij naar elkaar omzien (aandacht voor de naaste).
- Actieve werving van vrijwilligers ook onder niet-parochianen, en buurtbewoners actief betrekken, b.v. door buurtpreventie.
- Eenheid in verscheidenheid vanuit een houding van wederzijds respect en vertrouwen met een pastoraat op maat, waarbij de sterke kanten van de plaatselijke gemeenschappen zo goed mogelijk tot hun recht komen en verder ontwikkeld worden, maar ook elkaar vinden en ondersteunen.
- Contacten tussen (basis)scholen en parochie te verstevigen.
- Uitbouwen van de bestaande parochiële werkgroep doopcatechese.
- In ieder geloofsgemeenschap de groei van een verzorgde gemeenschap naar een zorgende gemeenschap verder stimuleren.
- Onszelf als parochie zichtbaarder en beter bereikbaar maken voor onze wijkbewoners.

***Pastoraal Team R.K. Parochie de Vier Evangelisten, december 2017***