



Spirit

Parochieblad van R.K Parochie de Vier Evangelisten, Den Haag Zuid Jaargang 3 - 4^{de} kwartaal 2014

Redactioneel

Over de hele wereld zijn er mensen die zich bekeren tot het rooms-katholicisme en door het doopsel opgenomen worden in de rooms-katholieke kerk. Dat maakt de rooms-katholieke kerk tot een wereldkerk. Volgens het statistisch jaarboek van het Vaticaan, 'Annuario Pontificio', waren in het Jubeljaar 2000 voor het eerst wereldwijd meer dan 1 miljard katholieken. De afgelopen jaren is dit aantal toegenomen tot ruim 1.2 miljard. In veel landen en streken heeft de katholieke kerk een lokaal gezicht. De plaatselijke kerk, hoewel verbonden met de kerk van Rome, heeft te maken met eigen lokale uitdagingen en culturele contexten, te midden waarvan zij haar geloof in de verrezen Heer belijdt en viert. Telkens weer staat de kerk ter plaatse voor de uitdaging dit geloof wortel te laten schieten in de eigen cultuur en tradities van de mensen. De eigen aard van de kerk is de evangelisatie. Over de hele wereld worden mannen en vrouwen opgeleid en toegerust om mee te werken aan de opdracht van de evangelisatie. In ons bisdom hebben wij later dit jaar de priester- en diakenwijding van enkele kandidaten. Zij treden in de voetsporen van vele missionarissen, religieuzen en lekenangelovigen die zich met hart en ziel inzetten voor de opbouw van de lokale kerk, en niet gehinderd door een lokale cultuur die vaak anders is dan de eigen.

Omdat wij als parochie De Vier Evangelisten onderdeel zijn van de wereldkerk heeft de redactie van Spirit gemeend, ter kennis-making, in een serie artikelen het lokale gezicht van de wereldkerk in verschillende delen van de wereld te laten zien. In deze

editie van Spirit wordt de kerk in Brazilië voor het voetlicht geplaatst. Leo Cloosterman beschrijft daarin vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid en jarenlange ervaring met deze lokale kerk, en haar vele uitdagingen. Onze lezers wensen wij veel leesplezier.

De redactie

Priester- en diakenwijding

Op zaterdag 15 november 2014 is de priesterwijding van Bouke Bosma en de diakenwijding van Bertran van Paassen in de kathedraal van Rotterdam. Veel parochianen kennen de beide priesterstudenten die al vele jaren in ons midden werkzaam zijn. Net als bij vorige wijdingen van diakens en priesterstudenten die in onze parochie werkzaam waren wordt u in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. Voor belangstellenden uit de parochie de Vier Evangelisten wordt een bus gehuurd. In de nieuwsbrieven leest u hier binnenkort meer hierover!

Cisca van der Sluijs

Inhoudsopgave

Redactioneel.....	1
Priester- en diakenwijding.....	1
Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten	2
Pastoraal Woord	3
Vrijwilliger in de kerk	4
Nieuws uit het Bisdom	4
Bijbelgroep parochianen	4
Interview met Bertran van Paassen....	5
Bedevaarten	6
Bazilië: niet het Brazilië van het wereldkampioenschap voetbal	7
Liturgisch rooster.....	8
Emmaus.....	8
Emmaus.....	8
Maria van Eik en Duinen.....	8
Maria van Eik en Duinen.....	9
Pastoor van Ars.....	9
Titus Brandsma.....	10
Katholiek Vrouwengilde Den Haag / afdeling Kijkduin	10
Missio Wereldmissiemaand 2014.....	10
Adventsactie.....	11
Allerzielen in 't Licht	13
Kindje wiegen 1e Kerstdag	15
Arrogantie, is in de Katholieke Kerk niet vreemd!.....	15
Mysterieuze nacht in de kerk	16
Rozekrans van de Goddelijke	16
Bereikbaarheid kerken	16

Colofon

Email: redactie@rkparochiedevierevangelisten.nl

Redactie:

Duncan Wielzen, pastor,
Peter Madjid,
Peter The,
Peter Visser,
Koos Voermans,
Claudia Smit,
Ria van Dommelen,.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden tekst te weigeren of in te korten

**Kopij inzenden voor:
15 november 2014**

Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Adressen en secretariaten

Parochiesecretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten:

Leyweg 930, 2545 GV Den Haag, secretariaat open maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.30 u-12.00 u,
tel 070-3080414, email: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl
website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl

Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV Den Haag,

secretariaat open ma, di, do en vrij: 9.30 u-12.30 u, tel 070-3665562,
email: info@rkemmaus.nl, www.rkemmaus.nl

Maria van Eik en Duinen: Loosduinse Hoofdstraat 4, 2552 AJ Den Haag,

secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-12.30 u, tel 070-3979413
email: mariavaneikenduinen@hetnet.nl, www.mariavaneikenduinen.nl

H. Pastoor van Ars: Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA Den Haag,

bereikbaarheid ma-vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070-3257269
email: simoneleene@hotmail.com, www.pastoorvanarskijkduin.nl

Titus Brandsma: Kamperfoeliestraat 279, 2563 KH Den Haag,

secretariaat open ma, wo, vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070-3255675
email: secretariaat@titusbrandsmaparochie-den Haag.nl
www.titusbrandsmaparochie-den Haag.nl

Pastoraal team

Pastoor Kees Dernee, tel 070-3665562
Pastor Hans Smulders, tel 070-3979413
Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070-3255675
Diaken Paul Kuhlmann, 070-3665562

Bestuur

Kees Dernee, pastoor, voorzitter Ineke Brizee-Baay, secretaris
Dirk Knook, vice-voorzitter
Henk-Jan Kok, penningmeester

Rekeningnummers

Geloofsgemeenschap Emmaus

NL54INGB0000558447 t.n.v. Parochie Vier Evangelisten wijkkerk Emmaus
NL48INGB0001557364 t.n.v. Parochie Vier Evangelisten kerk A&L
NL57INGB0000614265 t.n.v. Parochie Vier Evangelisten Beheer cie Emmauskerk

Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen

NL90INGB0000114800 of NL11RABO0129911860 t.n.v. Parochie Maria van Eik en Duinen
NL57INGB0000519205 t.n.v. PCI
NL64INGB0000260089 of NL06RABO0129901571 Misintenties Maria van Eik en Duinen
NL37INGB0000744702 t.n.v. Parochieel Missie Centrum

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

NL41FVLB0226431908 t.n.v. Pastoor van Ars (misintenties)
NL58INGB0002395749 t.n.v. penningmeester H. Pastoor van Ars (kerkbijdragen)
NL60INGB0000061602 t.n.v. nieuwsbrief Pastoor van Ars (abonnement € 17,50)
NL15INGB0002985604 t.n.v. Par. Com. Missie en ontw. werk - H. Pastoor van Ars

Geloofsgemeenschap Titus Brandsma

NL91INGB0003259910 t.n.v. Bestuur Titus Brandsma Parochie (giften, misintenties en bijdrage parochieblad)
NL83INGB0003259860 t.n.v. Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
NL47INGB0000515020 t.n.v. Parochieel Solidariteits Centrum (P.C.L)

Pastoraal Woord

De wereld kreunt en lijdt onder barensweeën...

Woorden van deze strekking hoorden wij in de liturgie van de 15e zondag door het jaar uit de epistellezing (Rom. 8,18-23). Deze woorden zijn tekenend voor onze tijd. Dagelijks zien wij beelden van de ene geweldsgolf na de andere. Drommen op de vlucht geslagen mensen, die een veilig heenkomen zoeken. Mensen die hun eigen bizarre geloofsopvattingen opleggen aan anderen en weigeraars zonder pardon van het leven beroven. Het martelen van onschuldige mensen in naam van een pseudo-geloof. Uit de lucht geschoten vliegtuigen met honderden doden. Afrikaanse bootvluchtelingen door een woeste zee verzwolgen.

Met deze beelden op ons netvlies maken velen van ons 's-zondags de gang naar de kerk. Op zoek naar woorden van troost en bemoediging misschien? Want dat is beslist nodig om innerlijk niet verteerd te worden door de waanzin van al het geweld. Dat vraagt om een 'sterk' geloof. Maar hoe rekbaar is dat geloof? Hoeveel geloof kan een mens opbrengen, wanneer hij wordt ondergedompeld in een wereld vol duisternis, of om het met Paulus te zeggen: "Een wereld die kreunt en onder barensweeën lijdt", nog altijd.

Sommige mensen vragen zich af of wij thans een soort eind-tijdperk naderen, het 'einde der tijden'. De huidige 'barensweeën' zien zij als voorbode van de apocalyps. Welke geboorte staat ons dan te wachten? Voor sommigen is dat eerder iets onheilspellends dan hoopgevend. Alles wijst volgens hen in de richting van een 'armageddon', om het filmisch uit te drukken. En zo kunnen we nog verder doorgaan, de ene onheilsprofeet na de andere achterna lopen of napraten.

Wat heeft de kerk hierop aan te merken? Welke geloofstaal of overtuiging kunnen christenen nog te berde brengen te midden van een oprukkend pessimisme? Ik vrees dat velen het woord van de kerk met een korreltje zout zullen nemen, of als niet-relevant zullen beschouwen. Dit, in schril contrast met vroeger, toen de kerk zichzelf het recht van spreken toemat. Immers, de kerk had het toen voor het zeggen. Nu is dat niet meer zo. De kerk heeft het niet voor het zeggen, maar heeft wel iets te zeggen...

Waar halen wij nog dat beetje moed vandaan om

vrijmoedig te kunnen spreken over ons geloof in een God die de kant kiest van de lijdende mens? Dezelfde Paulus die de schepping het lijden toebedeeld, is hoopvoller gestemd dan op het eerste gezicht lijkt. Aan het begin van de eerder aangehaalde epistellezing schrijft hij: "Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat." Deze overtuiging is een soort tegengif in onze harde wereld. Want de vraag van velen die lijden raakt ons diep. Ze gaat door merg en been. 'Waarom laat God dit lijden toe?' 'Waarom doet hij niets?' 'Waarom grijpt hij niet in?'

Ongetwijfeld worstelen vele nabestaanden van door geweld omgekomen familieleden met deze vraag, die sinds mensenheugenis wordt gesteld. Deze oeroude vraag stellen ook gewone mensen die een dierbare kwijtraken aan een vreselijke ziekte. Het is de vraag van het achtjarig kind wiens moeder bruto uit haar leven is gerukt. Of van de vrouw die zich jarenlang erop had verheugd om na de pensionering van haar man, samen die wereldreis te maken. Een droom die een paar maanden vóór zijn pensioen letterlijk uitelkaar spat, omdat hij toch besloot die ene vliegreis te maken die de zaak hem aanbood...

Dergelijke ingrijpende, of, zo-je-wil, zinloze ervaringen leiden voor sommigen tot een al dan niet permanente 'Adieu God-toestand'. Het geloof waaruit zovelen inspiratie en kracht haalden in voorbije jaren, lijkt geen antwoorden meer te geven, of slechts lang achterhaalde antwoorden die vooral hol en leeg klinken.

Het is beangstigend om dan nog iemand moed te willen inspreken, iemand te troosten met woorden als: "Hij/zij heeft nu rust gevonden!" Holle woorden die geen soelaas bieden. Niet vreemd dat sommigen dit als een trap na ervaren, zich niet begrepen voelen.

'Wat dan wel?', zult u zich afvragen. Die eeuwen oude taal van de liefde, die zich niet zozeer uit in woorden, maar in simpele gebaren van aanwezigheid. Er zijn! Niets meer of minder. In letterlijke lichaamstaal uitgedrukt: een schouder zijn om op uit te huilen; een arm zijn om vast te houden; een oor zijn om zich gehoord te weten.. Presentievolle aandacht voor mensen om hun verhaal, hun verdriet te uiten. In dat mee-lijden, zonder de pretentie daadwerkelijk mee te kunnen voelen wat de ander voelt, breekt misschien, of

heel even, een beetje licht door. Zo wordt weerwoord gegeven aan kille hardvochtigheid. Doen barensweeën echt leven geboren worden.

Gij die geroepen hebt "licht", en het licht werd geboren en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.

Gij die geroepen hebt "o mens", en wij werden geboren.

Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.

Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

(Huub Oosterhuis)

pastor Duncan Wielzen

Vrijwilliger in de kerk

Op veel terreinen en op verschillende niveaus zijn vrijwilligers in de kerk werkzaam: in werkgroepen, commissies, bestuur, leden van het zangkoor, de bezorgers van het parochieblad, etc.

De vrijwilligers hebben hiervoor diverse beweegredenen zoals mensen ontmoeten, uit plichtsbefef, om actief te blijven in goede gezondheid, omdat het leuk is om te doen of omdat je nieuwe vaardigheden kunt leren.

Naast het actief bezig zijn is het interessant om te weten wat vrijwilliger zijn in de kerk nu precies inhoudt.

Over dit onderwerp gaat de startmodule van de Pastorale School met als titel 'Vrijwilliger in de kerk'. Andere onderwerpen die behandeld worden zijn: geloof en motivatie, verschillende functies in de kerk en de rol van de kerk in de wereld.

Onze parochie de Vier Evangelisten biedt deze module aan voor alle vrijwilligers en parochianen die meer willen weten over het werk van kerkelijk vrijwilliger.

De startmodule bestaat uit vijf bijeenkomsten die zullen plaatsvinden in het najaar van 2014 en bij voldoende aanmeldingen in de parochie worden gegeven. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer u denkt 'dit lijkt me wel iets voor mij', neem dan contact op met Joke Borsboom (tel. 321 12 58) of Willem Brizee (tel. 393 62 46).

Wij zijn de contactpersonen voor de vier geloofsgemeenschappen in de parochie voor cursussen die door het bisdom worden gegeven.

Wij zullen in de toekomst steeds minder kunnen 'leunen' op onze pastorale beroepskrachten en in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid moeten dragen.

Daar hebben wij enthousiaste, geïnspireerde vrijwilligers voor nodig! In dat licht bezien hopen we dat u serieus wilt overwegen om u aan te melden. Er zijn meerdere instroommomenten voor modules van de Pastorale school.

Joke Borsboom en Willem Brizee

Nieuws uit het Bisdom

Nieuw Themajaar

Op 12 juli jongstleden sloot Mgr. Van den Hende, tijdens de Nationale Bedevaart te Brielle het geloofsjaar Daden van Liefde af. Tegelijkertijd kondigde hij een nieuw themajaar aan voor het bisdom Rotterdam: het Laurentiusjaar. "Na het Jaar van het Geloof en de Daden van Liefde, willen we in het komende jaar heel bijzonder stil staan bij de patroonheilige van het bisdom Rotterdam, de heilige Laurentius. In het leven van de heilige diaken Laurentius komen geloof en daden van liefde op inspirerende wijze bij elkaar," aldus de bisschop.

Het Laurentiusjaar, dat dit najaar aanvangt, zal volgens Mgr. Van den Hende "een goede voorbereiding zijn op het 60-jarige jubileum van het bisdom Rotterdam, dat we zullen vieren in 2016." Dit nieuw themajaar wil gelovigen ertoe aanzetten in de voetsporen van de heilige Laurentius de weg van geloof en liefde te blijven gaan, in antwoord op de hedendaagse uitdagingen en vragen in onze samenleving.

Meer informatie over de heilige diaken Laurentius is onder andere te vinden via de website van het bisdom Rotterdam: www.bisdomrotterdam.nl

pastor Duncan Wielzen

Bijbelgroep parochianen

Op vrijdag 29 augustus is de bijbelgroep weer gestart onder de bezielende leiding van pastoor Kees Dernee in de parochiezaal van de geloofsgemeenschap Emmaus.

De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en duren tot ongeveer 15.30 uur met een pauze voor een kopje koffie of thee.

Doel is om met elkaar het Evangelie van de komende week te beluisteren, te lezen en te bespreken: wat wil Jezus ons vertellen en hoe kunnen we zelf inhoud geven aan zijn woorden? De eerste twee bijeenkomsten waren 29 augustus en 12 september, de derde en vierde bijeenkomst zijn gepland op 26 september en 10 oktober. Een ieder is van harte welkom.

De bijbelgroep bestaat op dit moment uit zo'n 15 enthousiaste parochianen.

Als u belangstelling heeft en zich bij de bijbelgroep wilt aansluiten, neem dan contact op met het parochiebureau van de geloofsgemeenschap Emmaus, tel. 366 55 62.

We horen graag van u!

Willem Brizee

Interview met Bertran van Paassen

Bertran van Paassen, 47 jaar, heeft tijd voor ons vrijgemaakt om iets te vertellen over zijn leven. Sinds 2012 werkt Bertran als pastoraal projectmedewerker in onze parochie, aanvankelijk specifiek voor de diaconie, maar na korte tijd werd hij vanuit het pastoraal team de eerste aanspreekbare voor de geloofsgemeenschap van de Pastoor van Ars.

Wil je ons iets vertellen over je jeugd?

Ik ben geboren in 1967 en opgegroeid in Schipluiden, Den Hoorn. Op mijn achtste jaar deed ik (nog klassikaal) mijn Communie. Kort daarna werd ik misdienaar en na mijn vormsel werd ik acoliet. Vanaf mijn veertiende tot aan mijn veertigste heb ik gezongen bij het koor Harmonie in Den Hoorn. Als koorlid kon ik geen acoliet zijn. Zingen is een grote passie van mij. Ook in andere koren heb ik gezongen, waaronder het koor Joko Leidschendam van 1988-2001. Ik houd voornamelijk van klassieke muziek, Vivaldi, Lully, Bach, al beleef ik ook genoeg aan andere stijlen en zit een cd van het koor Connection al verdraaid lang in mijn autoradio.

Hoe ben je tot de ontdekking gekomen dat je priester wilde worden?

Ik heb een oom die priester (Missionaris van het Heilig Hart, msc) is in Indonesië, Noord-Sulawesi. Mijn tante is non (Franciscanes van Aerdenhout) en is nog steeds actief in Noord-Sumatra. Zij heeft

daar een centrum opgericht waar gehandicapten door Nederlandse artsen worden behandeld en begeleid. In 1999 mocht ik haar drie weken volgen in haar werkzaamheden. Op een zondag was er een mis met een Italiaanse gastpriester Matteo. Ik vond het erg interessant om te weten dat iemand van mijn leeftijd nog de missie in ging. In november 2001 zocht ik Matteo op in Indonesië, Siberut (Mentawai eilanden). Tijdens mijn verblijf op dat eiland, waar nog flink wat mensen in rieten rokjes en boomschorslapjes lopen, had ik veel tijd om te lezen en heb ik een zogenoemde godservaring gehad. Die ervaring was zó heftig, dat ik voor mijn gevoel deze weg wel móest volgen. Welke weg ben je gegaan die je uiteindelijk in de Parochie de Vier Evangelisten heeft gebracht?

Na mijn terugkomst uit Indonesië zocht ik contact met de pastoor van mijn parochie. Hij heeft mij verwezen naar de HBO opleiding Theologie. Na twee jaar stopte ik met het HBO, omdat de colleges niet waren te combineren met mijn werk en nevenactiviteiten, waaronder de politiek. Toch wilde ik alsnog het priesterschap ingaan. Ik ging in gesprek met de gedelegeerde voor de priesterstudenten, Rector Bakker. Ik kon vervolgens een overstap maken naar de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, het seminarie voor de 'late roepingen', ofwel de 'late antwoorden'. Het is een weekendopleiding voor mensen tussen ongeveer 28 en 50 jaar.

Na het seminarie ben ik voor twee en een half jaar naar Den Haag Zuid gezonden.

Wat vond of vind je een grote uitdaging in het pastoraat?

Mijn grootste uitdaging is het samenbrengen van mensen-op-weg-naar-en-met-God! Ik heb geprobeerd om de verschillende geloofsgemeenschappen met elkaar in contact te brengen. Wel altijd met één doel voor ogen: proberen de mensen te wijzen op de weg die we moeten gaan, hopen op blijvende betrokkenheid met de geloofsgemeenschap. Enerzijds elkaar respecteren, anderzijds elkaar leren kennen en zoeken naar momenten van ontmoeting en/of samenwerking. Ook hebben we samen met de jongeren in de parochie gezocht naar activiteiten die we parochiebreed kunnen invullen en aanbieden.

Het is van belang dat ook de jongeren van deze tijd zich aangesproken voelen, al hebben zij, in hun geloofsbeleving, woordkeus en muziekstijl, soms andere ideeën dan de oudere generaties.

Met mijn nieuwe aandachtsterrein als eerst aanspreekbare van de Ars, kreeg ik ook het koor Connection 'in de schoot geworpen'. Nota bene: het koor waarvan mijn oude koor uit Leidschendam het maar nooit kon winnen tijdens het Nationale Jongerenkorenfestival. Met hen heb ik diverse activiteiten mogen ondernemen, waaronder het voorbereiden van de maandelijkse eucharistievieringen, het middenkorenfestival en een koorweekend in de Abdij van Averbode (België).

Hoe ziet je nabije toekomst eruit?

Na een paar gesprekken met de Bisschop heb ik hem recentelijk een brief geschreven met de vraag of hij me wil opnemen onder de wijdingskandidaten. De Bisschop heeft hiermee ingestemd. Op 15 november word ik door Mgr. Van den Hende tot diaken gewijd voor het Bisdom Rotterdam en medio volgend jaar tot priester.

Vooruitlopend op deze momenten ben ik per 1 september benoemd in Gouda en (wijde) omgeving. Deze parochie omvat Bodegraven, Boskoop, Gouda (twee geloofsgemeenschappen), Moordrecht, Reeuwijk, Waddinxveen en Zevenhuizen/Moerkapelle. Ik kom terecht in een team met één andere priester-pastoor, twee diakens en een pastoraal werkster.

Ik vind het oprecht jammer om Den Haag Zuid te moeten verlaten. Het is mijn eerste plek in het pastoraat en daaraan zal ik met warme gevoelens terugdenken. Ik troost me met de gedachte dat de Bisschop heeft beloofd dat hij bij mijn vertrek goed voor Den Haag Zuid zal zorgen en ik heb hem door de jaren heen ervaren als een man naar zijn woord. Ik hoop ook dat wat in gang gezet is in de afgelopen jaren zich steeds verder zal ontwikkelen in positieve zin.

Ik wil iedereen bedanken met wie ik in de afgelopen jaren heb mogen samenwerken; de leden van het pastoraal team, de vele vrijwilligers maar ook degenen die de gemeenschap versterken met hun aanwezigheid. Ik wens jullie alle goeds en hoop jullie af en toe nog te ontmoeten, bijvoorbeeld op de dag van mijn wijding(en).

Claudia Smit

Bedevaarten

De zomer is weer voorbij en graag informeren wij u over de bedevaarten in het najaar! Van 3 t/m 7 oktober is er een 5-daagse bedevaart naar Banneux Notre Dame. Tijdens de bedevaart is er iedere dag een Eucharistieviering en in de middag om 15.00 uur lof met ziekenzegen. Op zaterdag is er een kruisweg en in de avond een lichtprocessie. Op zondagochtend een Hoogmis en maandagavond is er een gezellige afscheidsavond. De kosten bedragen € 255,00 p.p.

Op 15 september kunt u mee met de Haagse bedevaart naar Heiloo. Maria wordt in Heilo vereerd als Onze Lieve Vrouw ter Nood: de Moeder die noden en zorgen van de mensen kent. Zij hoort elke stem, ook de zwakste. Zij luistert naar de minderbedeelden, de zieken en de stervenden. Na de lunch is er een lof in de St. Adelbertabdij in Egmond. Ter afsluiting een diner in Haarlemmerliede. De kosten van deze dag zijn ongeveer € 58,00 p.p.

In oktober is het ook mogelijk om naar Lourdes te gaan, maar dan op eigen gelegenheid met de VNB-reizen. Zie voor meer informatie op de website www.vnb.nl

De Haagse bedevaart gaat dit jaar naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaar: de Trooster der Bedroefden. Op 31 oktober en 1 november is de sluitingsbedevaart.

In 2015 gaan we weer een 9-daagse parochiereis naar Lourdes organiseren in samenwerking met de VNB-reizen. Begin volgend jaar worden in alle geloofsgemeenschappen informatiebijeenkomsten gehouden, waarbij u zich kunt inschrijven. De kosten bedragen € 879,00 p.p. gebaseerd op een tweepersoonskamer. De juiste datum staat nog niet vast, maar zodra dit bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. U kunt zich natuurlijk altijd wenden tot de contactpersonen van de werkgroep bedevaarten van uw geloofsgemeenschap.

Wilt u de parochiële bedevaarten financieel steunen, zodat ook parochianen met een kleine beurs mee kunnen, maak dan gebruik van het banknummer NL16RABO 0121 6513 47 o/v Lourdeswerk Nationale Bedevaarten in Den Haag en dan ten gunste van de Emmausparochie nummer 066534

Werkgroep Bedevaarten

Johan Blonk, Walter Jillissen, Cisca van der Sluijs en Gitty Vogels,

Bazilië: niet het Brazilië van het wereldkampioenschap voetbal

Mag ik me even voorstellen? Ik ben Nederlander, maar ik woon al 55 jaar in Brazilië.

Wij (mijn vrouw, mijn zoon en ik) hadden besloten in juni voor een maand naar Nederland te gaan om mijn familie weer eens te zien. Waarom juist in de maand van de wereldkampioenschappen voetbal als al de wedstrijden in Brazilië gespeeld zouden worden? Omdat dan de scholen in Brazilië gesloten waren en mijn zoon zodoende geen lessen zou missen. Daarom vlogen we dus naar Nederland en gedurende vier zondagen woonden we de Eucharistie bij in de Kamperfoeliekerk. Zo kon ik ook mijn heimwee naar mijn jeugd jaren een beetje stillen, want de Heilige Familiekerk is de kerk van mijn kinderjaren en de kerk waar mijn vader gedurende 25 jaar collectant was.

Sorry, maar we voelden ons wel een beetje geschokt toen we de kerk binnenkwamen die maar voor één vijfde gevuld was met in hoofdzaak mensen en echtparen van hogere leeftijd. De eerste zondag dat wij deelnamen aan de Eucharistie was mijn zoon (vijf jaar) het enige kind in de kerk. Hij gaat altijd met ons mee om het H. Misoffer bij te wonen: goed voorbeeld doet goed volgen.

Ja, en nog iets: om het beperkte nummer van gelovigen niet zo schokkend te maken, waren de laatste vijf of acht banken achter in de kerk aan iedere kant verwijderd om plaats te maken voor koffietafels...

Gelukkig nam het aantal kinderen in de volgende missen toe en tijdens de laatste zondag van juni zong er een kinderkoor met goed ingestudeerde muziek en met mooie stemmen.

Ja, inderdaad ben ik wat kritisch en ik las in katholieke weekbladen dat een derde van de rooms katholieke-kerken gesloten zijn bij gebrek aan priesters en meer nog bij gebrek aan gelovigen...

En hoe is dan de religieuze situatie in Brazilië? Alles rozengeur en maneschijn? Nee, zeker niet. Brazilië dat vijftig jaar geleden HET katholieke land van Zuid-Amerika werd genoemd, heeft nu deze lofprijzing verloren: nog maar 45 % van de inwoners noemt zich katholiek en al 25% is overgegaan naar protestantse of evangelische kerken. De overige 30% kan men tegenwoordig al indelen bij onkerkelijken.

De grote vraag is: waarom deze schokkende veranderingen in het kerkelijk Braziliaanse leven?

De Braziliaanse Conferentie van Bisschoppen heeft haar vinger al op een paar grote wonden gelegd..

A: Hoe was het in het verleden? De gelovigen gingen getrouw iedere zondag naar de kerk als de klokken luiden. Wat raden de bisschoppen nu aan? Dat de Kerk op zoek gaat naar de gelovigen! Hoe dan?

- met huisbezoek door leken gedaan;
- met een religieuze concentratie in een ver afgelegen woonwijk met een bijbellezing of zelfs met het opdragen van het H. Misoffer;

B: De protestantse en evangelische genootschappen gaan óók op huisbezoek MET DE BIJBEL IN DE HAND...

Juist, laten we het maar eerlijk bekennen: wij katholieken weten (bijna) niets van en/of over de Bijbel. De Braziliaanse bisschoppen dringen er nu op aan dat de gelovigen iedere zondag hun Bijbel meenemen naar de kerk! Zo, dus in plaats van het boekje met de liturgieviering van iedere zondag, hangt er nu een bord voorin in de kerk met aanwijzing van de teksten van de Eerste en de Tweede Lezing en de Evangelietekst.

Is dat een oplossing? Nee, in geen geval. Wat er hier ontbreekt is instructie. Het wordt onderhand tijd dat de katholieken nu eindelijk eens beginnen de Bijbel serieus te bestuderen. De bijbelstudie is geen privilege van onze protestantse broeders, maar gewoonweg een verplichting om ons met Gods Woord te verrijken.

Met dit klein(!) artikel probeer ik u een beeld te geven van de huidige religieuze situatie in Brazilië.

Weet wel dat Brazilië alleen al zo groot is als HEEL Europa. Dus het is niet gemakkelijk de problemen op religieus gebied in een handomdraai op te lossen. De leken moeten dus degelijk voorbereid en dan ingeschakeld worden. Ondergetekende probeert daaraan echt deel te nemen door regelmatig bijbelcursussen te geven aan geïnteresseerden. Ikzelf voelde eertijds een enorme behoefte mijn bijbelkennis te verruimen en die geef ik nu met Gods hulp aan vrienden en kennissen door.

Voor jullie allen mijn broederlijke omhelzing in Christus.

Leo Cloosterman

Liturgisch rooster

(wijzigingen voorbehouden)

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee en/of limonade.

Emmaus

Woensdag	10.00 uur	Eucharistieviering
Zaterdag	13.00 uur	Eucharistieviering
Zondag	10.00 uur	Eucharistieviering

Koren

Op de 1e, 4e en 5e zondag van de maand zingt het Emmauskoor

Op de 2e zondag van de maand zingt het Phoenixkoor

Op de 3e zondag van de maand zingt het Emmaus kinderkoor of het Jongerenkoor 'Let it Out'.

Bijzonderheden

Zaterdag 13 september: Ziekenzalving, 14.00 uur, m.m.v. Gelegenheidskoor.

Zondag 21 september: 10.30 uur, is er een gezamenlijke Eucharistieviering voor de gehele parochie in de Familiekerk (Titus Brandsma) met medewerking van de koren van de geloofsgemeenschappen van Emmaus, Maria van Eik en Duinen, Titus Brandsma en Pastoor van Ars. Alle andere kerken in de parochie zijn gesloten.

Zaterdag 1 november: Allerheiligen, 10.00 uur, Eucharistieviering.

Zondag 2 november: Allerzielen, 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Emmauskoor.

Zondag 23 november: Christus Koning, 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Emmauskoor.

Zondag 30 november: 1e zondag van de Advent, 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Emmauskoor.

Woensdag 17 december: Boeteviering, 10.00 uur, m.m.v. Gelegenheidskoor.

Woensdag 24 december: 19.00 uur, Kinder- en gezinsviering, m.m.v. Emmauskinderkoor.

22.00 uur, Kerstnacht mis m.m.v. Phoenixkoor.

Emmaus

Donderdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis, 10.00 uur, m.m.v. Emmauskoor.

Zondag 28 december: H. Familie, 10.00 uur, m.m.v. Emmauskinderkoor.

Middaguurgebed: iedere dinsdag om 13.45 uur en aansluitend gelegenheid tot het bidden van de rozenkrans.

Middaguurgebed:

iedere dinsdag om 13.45 uur en aansluitend gelegenheid tot het bidden van de rozenkrans.

Kinderkerk en Crèche

Tijdens iedere viering op zondag om 10.00 uur is er een crèche voor kinderen tot vier jaar en Kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar. Tijdens schoolvakanties is er geen kinderkerk, wel kinderopvang tot 8 jaar.

Maria van Eik en Duinen

Dinsdag	10.00 uur	Eucharistieviering
Zaterdag	13.00 uur	Eucharistieviering
2 ^e zaterdag van de maand	13.00 uur	Woord- en communieviering
Zondag	10.00 uur	Eucharistieviering

Koren

Op de 1e zondag van de maand zingt het Gezinskoor.

Op de 2e zondag van de maand zingt het gemengdkoor Deo Sacrum.

Op de 3e zondag van de maand is er muzikale ondersteuning van een cantor.

Op de 4e zondag van de maand zingt het gemengdkoor Deo Sacrum Gregoriaans.

Op de 5e zondag van de maand zingt het Herenkoor.

Bijzonderheden

Tijdens de adventtijd op maandag t/m vrijdag om 17.00 uur vesperviering in de zaal van de pastorie.

Liturgisch rooster

(wijzigingen voorbehouden)

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee en/of limonade.

Maria van Eik en Duinen

- Zondag 21 september:** 10.30 uur, is er een gezamenlijke Eucharistieviering voor de gehele parochie in de Familiekkerk (Titus Brandsma) met medewerking van de koren van de geloofsgemeenschappen van Emmaus, Maria van Eik en Duinen, Titus Brandsma en Pastoor van Ars. Alle andere kerken in de parochie zijn gesloten.
- Zaterdag 1 november:** Allerheiligen, 13.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor Deo Sacrum.
- Zondag 2 november,** Allerzielen, 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor Deo Sacrum. Na afloop in processie naar de begraafplaats.
- Dinsdag 18 november:** Ouderenviering, 10.00 uur, m.m.v. Gemengdkoor Deo Sacrum. Na afloop van de viering een gezellig samenzijn.
- Zondag 23 november:** Christus Koning, 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor Deo Sacrum
- Dinsdag 16 december:** Boeteviering, 10.00 uur, samenzang.
- Woensdag 24 december:** 19.00 uur, Kinder- en gezinsviering, m.m.v. Gezinskoor.
22.00 uur, Kerstnacht mis m.m.v. Gemengdkoor Deo Sacrum
- Donderdag 25 december:** Hoogfeest van Kerstmis, 10.00 uur, m.m.v. Gemengdkoor Deo Sacrum.
- Donderdag 25 december:** Kindjeweigen, 12.00 uur
- Woensdag 31 december:** Eucharistieviering, 17.00 uur, m.m.v. het Herenkoor
- Donderdag 1 januari:** Nieuwjaarsdag, 11.00 uur, m.m.v. Gemengdkoor Deo Sacrum.

N.B. In bepaalde religieuze gemeenschappen en in verzorgings- en verpleeghuizen in Den Haag Zuid worden vieringen gehouden. Hierover en voor verdere gegevens kunt u de nieuwsbrief van de afzonderlijke geloofsgemeenschappen raadplegen.

Pastoor van Ars

- Zondag** 10.30 uur (Eucharistieviering)
- Donderdag** 10.00 uur in Tabitha (Eucharistieviering)
- Op alle donderdagen, behalve de eerste donderdag van de maand, is er om 15.30 u aanbidding.
- Op zaterdag om 18.30 u zijn er Gezongen Vespers. Tevoren informeren !
- Adres Tabitha woonzorgcentrum: Mozartlaan 280, 2555 KZ Den Haag
- Koren**
- e zondag van de maand een gastkoor of een organist
- 2e zondag het koor Connection
- 3e zondag het Gemengdkoor Phoenix
- 4e zondag het Parochiekoor
- Bijzonderheden**
- Zondag 21 september:** 10.30 uur, is er een gezamenlijke Eucharistieviering voor de gehele parochie in de Familiekkerk (Titus Brandsma) met medewerking van de koren van de geloofsgemeenschappen van Emmaus, Maria van Eik en Duinen, Titus Brandsma en Pastoor van Ars. Alle andere kerken in de parochie zijn gesloten.
- Zaterdag 1 november:** Allerheiligen, 10.30 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor.
- Zondag 2 november:** Allerzielen, 10.30 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Phoenixkoor.
- Woensdag 3 november:** 10.30 uur, zilveren priesterfeest pastoor LJW Berger (em.)
- Woensdag 24 december:** 19.00 uur, Kinder Kerstviering.
- Om 22.00 uur, Kerstnacht mis,** m.m.v. koor Connection. Donderdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis, 10.30 uur, m.m.v. het Phoenixkoor.
- Donderdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis, 10.30 uur, m.m.v. het Phoenixkoor.

Titus Brandsma

Vrijdag 10.00 uur (Eucharistieviering)

Zondag 10.30 uur (Eucharistieviering)

Koren

Op de 1e en 3e zondag van de maand zingt het Titus Brandsmakoor.

Op de 2e zondag van de maand zingt VocAnimo.

Op de 4e zondag van de maand zingt het Caritaskoor.

Kinderwoorddienst

Kinderwoorddienst op de 2^e en 4^e zondag van de maand.

Bijzonderheden

Zondag 21 september: 10.30 uur, is er een gezamenlijke Eucharistieviering voor de gehele parochie in de Familiekerk (Titus Brandsma) met medewerking van de koren van de geloofsgemeenschappen van Emmaus, Maria van Eik en Duinen, Titus Brandsma en Pastoor van Ars. Alle andere kerken in de parochie zijn gesloten.

Zondag 2 november: Allerzielen, 10.30 uur, Eucharistieviering m.m.v. Titus Brandsmakoor.

Zondag 23 november: Christus Koning, 10.30 uur, Eucharistieviering m.m.v. Caritaskoor.

Vrijdag 19 december: Boeteviering, 10.00 uur.

Woensdag 24 december: 19.00 uur, Familieviering, m.m.v. Kinderkoor.

22.00 uur, Kerstnacht mis m.m.v. VocAnimo.

Donderdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis, 10.30 uur, m.m.v. Emmauskoor.

Vrijdag 26 december: H. Stefanus, 2e Kerstdag, 10.30 uur, gezamenlijke Eucharistieviering voor de gehele parochie. Alle andere kerken in de parochie zijn gesloten.



Katholiek Vrouwengilde Den Haag / afdeling Kijkduin

De Koninklijke stallen en de gouden koets

Donderdagmiddag 2 oktober aanstaande is de heer Ton van Duin uit Gouda te gast bij het Katholiek Vrouwengilde.

De Koetserij van Ton van Duin is al meer dan 40 jaar een begrip in Gouda. Het is de enige Koetserij in Gouda en omstreken met Friese paarden. De paarden en vele rijtuigen van Ton worden gebruikt voor een groot aantal gelegenheden, onder andere mencursussen, trouwerijen en begrafenissen, rondritten en evenementen. In de Koninklijke stallen bevinden zich onder andere de vele rijtuigen van het Koninklijk Huis. Het meest bekend is natuurlijk de Gouden Koets.

Ton van Duin komt ons op deze middag met alle ins en outs hierover vertellen.

Aanvang: 14.00 uur in 'De Bergerie', Pastoor van Arskerk,

Aaltje Noordewierstraat 4, Den Haag.

Toegang vrij voor KVG-leden. Belangstellenden betalen € 4,- incl. koffie of thee.

U bent van harte welkom. U kunt ook lid worden van het KVG.

Voor informatie over het KVG: tel. 743 91 70.

Anny van Rodijnen

Missio Wereldmissiemaand 2014

MYANMAR:

De vlam van het geloof doorgeven

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke kerk in Myanmar (Birma). De katholieke kerk is er in geslaagd om in de jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de volgende generatie.

Op weg naar democratie

Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds het aantreden van president Thein Sein in 2011 stelt het land zich open en worden stappen gezet naar een democratie met meer vrijheden voor de bevolking. Volgend jaar in 2015 zijn er

presidentsverkiezingen. Velen vestigen hun hoop op Aung San Suu Kyi, oppositieleidster en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

Vluchtelingen

Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur eigen milities opgericht en strijden tot op de dag van vandaag voor autonomie. Spanningen tussen de groepen onderling leiden de laatste tijd steeds vaker tot gewelddadige conflicten. Het gevolg is dat veel mensen op de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken in opvangkampen in het buitenland (Thailand). In Myanmar zelf bevindt zich in het noorden (Kachin State) een groot opvangkamp in Myitkyina waar veel christenen verblijven in moeilijke omstandigheden.

Katholieke kerk in opbouw

Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en genationaliseerd, buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich voor zieken, gehandicapten en armen. Er zijn veel roepingen tot het priesterschap, enerzijds vanwege de armoede en anderzijds omdat men zo lang geen vrijheid had: het geloof in Jezus Christus bevrijdt.

Grote behoefte aan onderwijs

Het onderwijsniveau is zeer laag. Goed opgeleide burgers en kritische studenten werden door de militairen gezien als een bedreiging. Universiteiten bleven jarenlang dicht.

De kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs. In landelijke gebieden kunnen kinderen terecht op internaten die naast een staatsschool liggen. Een belangrijke rol in de aanvulling op het staatsonderwijs nemen ook de door de kerk georganiseerde zomerkampen in. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men leren.

Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte op Missiezondag 19 oktober of stort uw bijdrage op rekening NL65 INGB 000 000 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl

Adventsactie

De adventsactie staat weer voor de deur. Deze begint op 29 november, de eerste zondag van de advent en tevens begin van een nieuw kerkelijk jaar, en loopt tot en met 25 december.

Dit jaar kiezen we voor het thema: Vreedzaam samenleven in Bethlehem.

In de Westelijke Jordaanoever leven moslims en christenen samen. In de media lezen en zien we echter regelmatig dat de omstandigheden er moeilijk en gespannen zijn. Vanwege de ingewikkelde politieke situatie is het lastig en zelfs onveilig om te reizen in het gebied. Een scheidingsmuur met controleposten bemoeilijkt het reizen nog meer. Veel bewoners van de Westbank komen nauwelijks buiten hun eigen regio.

Op de Westbank liggen twee bekende steden: Ramallah en Bethlehem, de stad waar juist tijdens de Adventsperiode onze aandacht zo naar uitgaat. De Nederlander Toine van Teeffelen woont met zijn gezin al jaren in Bethlehem. Hij ervaart dagelijks hoe het is om te wonen in deze historische stad, die hij 'een gemeenschap van warme, gastvrije en spontane mensen' noemt.

Toine werkte hier als onderwijsconsulent en hij zag dat de Palestijnse jongeren en hun docenten snakten naar een hoopvol toekomstperspectief en naar een actieve rol in de samenleving. Hij zet zich daarom persoonlijk in voor een bijzonder onderwijsprogramma:

Leven in het Heilig Land: verschillen respecteren.

Het onderwijsprogramma bevordert het begrip tussen jongeren met een christelijke en een islamitische achtergrond, die samenleven op de Westbank. Via deze jongeren wordt er gebouwd aan een nieuwe generatie Westbankbewoners, die open staat voor elkaar en die respectvol met andere religies omgaat. Daarnaast draagt het programma bij aan het gemeenschapsgevoel in dit geïsoleerde gebied.

Het unieke aan dit programma is dat jongeren van verschillende religieuze achtergronden met respect voor elkaars geloofsovertuiging samenkomen. Interreligieus onderwijs wordt nergens in de Arabische wereld gegeven, maar dit schooljaar zegde de Palestijnse overheid toe dat dit programma ook op openbare scholen gegeven mag worden.

Met dit programma worden ruim 750 leerlingen bereikt tussen de 14 en de 17 jaar. Zij worden

Hartman Ark Administratie



Wij verzorgen alle administraties voor bedrijven tot maximaal 10 werknemers. U kunt bij ons terecht voor boekhouding, loonadministratie en belastingen, ook voor particulieren.

Y.P.F. Hartman-van der Ark
J. Boezerstraat 35
2552 DJ Den Haag
tel: 06-2248 4423
email: info@hartmanarkadministratie.nl
web: www.hartmanarkadministratie.nl

Bert's Wielershop

BETJE WOLFFSTRAAT 215-223
2533 HL DEN HAAG TEL: 070 3661010
40 JAAR 'N ZAAK VAN VERTROUWEN



<http://www.bertswielershop.nl>

Fietsen & Bromfietsen voor het hele gezin.

ALLE SOORTEN:
FIETSEN
SNORFIETSEN
ELEKTRISCHE FIETSEN
ALLE VOORKOMENDE:
REPARATIES.
ONDERHOUD.
ONDERDELEN
ACCESSOIRES



2,4km
per dag

de pedicure

Uw voeten leggen dagelijks heel wat meters af. Professionele voetverzorging helpt om ze gezond te houden. En verlost u van eventuele klachten. Verwen uw voeten en maak een afspraak met uw medische pedicure. Ook met de ooievaarspas bent u welkom!

LOOP OP WOLKEN Pedicure
Natascha Jutte-Bleumer

Meppelweg 202
2544BE Den Haag
070- 369 52 46
loopopwolken@planet.nl



Provoet
lidnummer:
304105
Kwaliteit
registratie voor
Pedicure nr. :
7126



INTERIEURCHEQUE
Bij inlevering van deze cheque
10% korting op al uw aankopen*
* m.u.v. kortingen, aanbiedingen en andere acties
* uitsluitend op materiaal en goederen

JEROEN PEETERS
HENGELOLAAN 399
2545 JN DEN HAAG

TEL : 070 367 63 72
FAX : 070 329 55 09
MOB: 06 41 42 48 13

INFO@JCINTERIEUR.NL



Hair Flair

Dames & Heren
Kapper zonder afspraak

Maartensdijklaan 427
2541 XP Den Haag
Tel: 070-7532949

Openingstijden :
dinsdag t/m vrijdag vanaf 8.30 tot 17.15
zaterdag vanaf 8.00 tot 16.00

**De schoenmaker,
zie 'm vaker!**

Sleutelservice
voor alle soorten
huis- en autosleutels



VAKSCHOENMAKERIJ
ESDRAS
Winkelcentrum Leyweg Den Haag
Tel.: 070 - 321 2877 www.esdras.nl

altijd eerst even kijken
bij **elvira damesmode**



een mooie trui, een
warme jas of een
elegante pantalon

bij **elvira** slaagt u altijd

Bouwlustlaan 107 tel. 3675952 Den Haag

begeleid door twee godsdienstdocenten: één moslim en één christen. Tijdens de schoolreizen gaat een speciaal getrainde jeugdwerker mee.

Omdat dit project buiten de schoolmuren treedt, bereikt het meer mensen dan alleen de jongeren.

Op deze manier groeit het netwerk van mensen die openlijk met elkaar over verschillende religies praten. Dit biedt hoop voor de verscheurde Westbank.

Dit project willen wij als parochie van harte ondersteunen. Tijdens de Adventsperiode zullen wij hier dus ook in de liturgie en via de nieuwsbrieven aandacht aan besteden.

*Namens de MOV-werkgroepen,
Paul Kuhlmann, diaken*

Allerzielen in 't Licht

Binnen de parochiegrenzen van de parochie de Vier Evangelisten bevinden zich meerdere goed verzorgde plaatsen waar we onze dierbare overledenen een laatste rustplaats kunnen geven in een familiegraf (zand- of keldergraf), een algemeen graf of in een urnentuin. Sinds 1835 is de parochiële begraafplaats St. Jozef aan de Burg. Hovylaan een mooie en unieke plaats die door het parochiebestuur en de Stichting R.K. Begraafplaatsen, beheerder van de begraafplaats, met alle zorg wordt omringd. Maar niet alleen door hen. Ook nabestaanden dragen daar aan bij, door hun niet aflatende zorg voor de graven van hun dierbaren.

In 1834 kocht het toenmalige kerkbestuur aan de zuidkant van Loosduinen een stuk grond. Met de aanleg van de begraafplaats was men in 1835 dusdanig gevorderd, dat de eerste overledenen ter aarde konden worden besteld. Op 17 november 1835 werd de begraafplaats ingewijd, waarbij veel genodigden, waarvan velen uit Loosduinen, aanwezig waren, onder andere de toenmalige burgemeester van Loosduinen, D. Francois. Het een en ander speelde zich af in een periode waarin uiterlijk vertoon van katholieken niet was toegestaan, of tenminste werd tegengewerkt.

Sindsdien heeft katholiek Loosduinen zijn eigen begraafplaats en wordt er op 2 november op die bijzondere plaats Allerzielen gevierd. Dan gedenken wij in gezamenlijkheid hen die het afgelopen jaar van ons heengingen, maar ook alle dierbaren die wij al langer moeten missen

In dat grote gemis is het soms troostend als je naar een graf kunt gaan, even je gedachten de vrije loop te laten, om te herinneren, om te bidden, om te zorgen met behulp van plantjes en bloemen dat het graf en dus ook de dierbare overledene, er goed verzorgd bij ligt.

Ook dit jaar willen we op 2 november samen de weg naar de begraafplaats gaan. Sinds drie jaar een nieuw ingeslagen weg, Allerzielen in 't Licht. Na de viering van 10.00 uur gaan we met brandende grafkaarsen in processie op weg naar de begraafplaats om onze dierbaren te eren, te herinneren. Het is goed om met én voor elkaar een troost te zijn in het gemis van onze overleden dierbaren, op een unieke plaats, midden in de stad, waar het stil en vredig is.

*Namens de pastoraatgroep Maria van Eik en Duinen,
Peter Visser*

Deo Sacrum herdenkt 150e geboortjaar van Alexander Gretchaninov met zijn Missa Festiva

Op 25 oktober is het precies 150 jaar geleden dat de laat-romantische componist Alexander Gretchaninov in Moskou werd geboren. Gretchaninov studeerde, ondanks dat hij uit een winkeliers milieu kwam, aan het conservatorium in Moskou. Zijn ouders wilden dat eigenlijk niet. Zij wilden dat Alexander hen opvolgde in de winkel, maar hij bleef volharden in een studie aan het conservatorium. Na een geschil met een van de leraren ging Alexander naar het conservatorium in Sint Petersburg en kreeg daar onder andere les van de bekende componist Nicolai Rimski Korsakov, die ontdekte dat Gretchaninov talent had. De twee werden vrienden voor het leven en het is niet verwonderlijk dat de invloed van Korsakov terug te vinden is in de muziek van Gretchaninov. Gretchaninov schreef veel muziek voor de orthodoxe kerk, opera en piano. Ook componeerde hij een aantal symfonieën en liederen. In 1925 vertrok hij naar Parijs en in 1939 emigreerde Gretchaninov naar New York, waar hij in 1956 als Amerikaans burger overleed.

Er is één compositie die het koor Deo Sacrum al sinds jaar en dag van hem zingt, de Missa Festiva Opus 154. Gretchaninov componeerde de mis in 1937 in Parijs voor vierstemmig gemengd koor met orgelbegeleiding. In het Kyrie heeft de componist duidelijk de voorkeur om de stemmen afzonderlijk te laten klinken, om ze vervolgens in het laatste

De Notenbar

www.facebook.com/DeNotenbar

Frisia

Noten



Gember



Vruchten

Thee

Wijn

Pindakaas



Honing

Geschenken

Leyweg 595 Z tel. 070-3211222

Gediplomeerd pedicure:



Specialisatie diabetische voet.
Behandeling ook bij u thuis.
Pedicure praktijk

Sandra te Boekhorst
Jutfaasstraat 16
2546 XZ Den Haag
070 3214851

ProVOET

*behandeling volgens afspraak
* Lid van branche organisatie Pro Voet

het PANTALON huis

Het Pantalohuis, al 50 jaar een begrip als het gaat om Herenmode.



De wintercollectie is vanaf heden te vinden in ons pand aan het Almeloplein!

- Kostuums in moderne winterkleuren
- Pantalons in alle maten voorradig
- Stijlvolle en klassieke Colberts

Tevens een uitgebreide keuze in overhemden,(gevoerde) vesten, pullovers,dassen, sokken (anti-knel), riemen en meer aantrekkelijk geprijsde Herenmode

<http://www.hetpantalonhuis.tk>

Almeloplein 27 - 2533AB Den Haag - 070/308 00 80

Meesters makelaars

Voor meer service dan de bekende makelaar uit uw buurt.
Bel en vergelijk.

funda

VBO MAKELAAR



tel: 070-211.49.26
info@meestersmakelaars.nl
www.meestersmakelaars.nl



Hair Flair

Dames & Heren
Kapper zonder afspraak

Maartensdijklaan 427
2541 XP Den Haag
Tel: 070-7532949

Openingstijden :
dinsdag t/m vrijdag vanaf 8.30 tot 17.15
zaterdag vanaf 8.00 tot 16.00

Speciaal Slagerij Jeursen

De Slager met de grote **S**
Loosduinse Hoofdplein 221 Tel. 397 14 30

Kyrie samen te laten smelten in een majestueus slotkoor. Het Gloria laat zich kenmerken door snelle en langzame delen. In het langzame middengedeelte laten de stemmen zich weer afzonderlijk of in duetvorm horen. In het Gloria is duidelijk te horen dat de componist een flinke rol heeft gegeven aan de organist. Het Gloria eindigt wederom in een majestueus slotkoor en in het Amen laat hij de stemmen in duetvorm horen. In het Sanctus heeft de componist gekozen voor een vraag en antwoord spel, vrij lastige passages voeren naar het rustige en lieflijke Benedictus. In tegenstelling tot de voorgaande delen eindigt het Benedictus in een sereen slotkoor.

Wederom laat Gretchaninov in het ingetogen Agnus Dei de stemmen afzonderlijk horen. In het laatste Agnus Dei laat de componist weer de duetvorm horen en het Dona Nobis Pacem doet ons denken aan de verrijzenis. De Missa Festiva is niet alleen zalig om te zingen, het is ook zeer aangenaam om er naar te luisteren. Op zondag 26 oktober om 10.00 uur zal tijdens de Eucharistieviering in de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen de Missa Festiva door Deo Sacrum onder leiding van André Vis ten gehore worden gebracht. Een ode aan de jarige componist!

Peter Visser, koorzanger van Deo Sacrum.

Kindje wiegen 1e Kerstdag

Op 1e Kerstdag is er kindje wiegen in de kerk van de geloofsgemeenschap van Maria van Eik en Duinen voor de kleintjes en de onderbouw van de basisschool. Ook de grotere kinderen zijn van harte welkom.

Dit jaar is de aanvangstijd gewijzigd. Wij beginnen al om 12.00 uur.

Wij vertellen het kerstverhaal, terwijl de kinderen zelf mee mogen spelen als Jozef, Maria, herders, engeltjes, koningen, etc. Tussendoor zingen we samen met ouders, opa's, oma 's en iedereen die aanwezig is kerstliederen.

Wij hebben verkleedspullen en kroontjes, dus als je mee wilt spelen kom dan iets eerder, dan is er tijd genoeg om iedereen te verkleeden.

Wij hopen dat er veel kinderen komen.

De kindernevendienstgroep Maria van Eik en Duinen

Arrogantie, is in de Katholieke Kerk niet vreemd!

Heel onderhuids ervaar ik bij niet-gelovigen in Nederland een stijgende afschuw voor alles wat katholiek is. Konden wij tot voor kort nog rekenen op een soort wederzijds respect, nu is veel in dit opzicht tanende.

De bekendheid wereldwijd van seksuele wantoestanden binnen de rooms-katholieke kerk en het rapport Deetman, dat recent in Nederland is verschenen, zijn daar mijns inziens niet vreemd aan.

Binnen bestaande werkgroepen in r.k. parochies, maar ook binnen bisdommen en voormalige dekenaten is het opvallend stil. De verhalen, die den ronde doen over de overleden bisschoppen Gijzen en Nienhuis krijgen geen commentaar van de kerkelijke leiding.

Deze manco's doen ons pijn, vooral de oudere generatie, die gewend was in het verleden veel meer zekerheden van de kerk te krijgen. Er leven nu nog mensen, die gewend waren in mei en oktober de rozenkrans te bidden, eenmaal per maand te biechten en zondags voor de communie vanaf zaterdagavond nuchter te zijn. Elke zondag waren ze verplicht de H. Mis bij te wonen en zij zien de rooms katholieke kerk als de enige kerk met het ware geloof. Nu worden ze met alles wat jaren verzwegen is en nu boven water komt in de verdediging gedrukt en moet men het celibaat van onze priesters blijven verdedigen, moet men het kloosterleven blijven verdedigen als een groot offer, dat de mens brengt.

Natuurlijk is op het gebied van gezondheid, onderwijs en zending fantastisch werk verricht in het verleden en zeg gerust ook nu nog, maar door hetgeen wat nu bekend is geworden is hierover een hele donkere schaduw gevallen en dat doet pijn, heel veel pijn.

Een oproep voor gebed voor deze gebeurtenissen, mis ik ook in onze kerk.

De stap onze kerk te verlaten, is heel makkelijk te maken, maar trouw blijven zie ik nog steeds als een groot offer. Arrogantie volledig achterwege laten, nog meer openheid, je nederig opstellen is heden-ten-dage van groot belang. MEA CULPA, MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA!

Kees de Ridder

Wilt u reageren op deze column? Mail de redactie.



Mysterieuze nacht in de kerk

In de nacht van 27 op 28 juni gebeurden er vreemde dingen in de pastorie van de oude Pauluskerk. Ons groepje jongeren, gevormd in januari, was wat aan het chillen na de pannenkoekenmaaltijd.

Onverwacht kregen wij bezoek van een mystery guest! Na de eerste schrik en een aantal vragen, bleek het Shirleny Blanken te zijn, die ons over M25 wilde vertellen. Het was een heel interessant gesprek. We hopen haar op het Vredesfeest weer te zien.

Daarna deden we een spel, waar je lef voor nodig hebt. Alle zintuigen werden gebruikt en het gegil was tot in de wijde omtrek te horen.

Tot slot keken we een goede film (Intouchable) en rolden de slaapzakken in.

Omdat Lisa al vroeg werd opgehaald, was het ontbijt om 8 uur. Ook toen stond er nog iemand voor de deur, die mee wilde eten. Gelukkig was het Rebecca, dat was gezellig!

De laatste pannenkoeken werden opgegeten en de spullen weer ingepakt.

Pastor Bertran van Paassen vond het erg leuk, dat we bij hem op bezoek kwamen.

Met een voldaan gevoel en vol lef gingen we naar huis!

Steven, Mugisho, Lisa, Julia, Ramona, Valerie en Rebecca

Rozekrans van de Goddelijke

Innige barmhartige Vader
 Lankmoedige goedertieren Heer.
 Genadig gezalfd Aanschijn.
 Bestendige gestadige Liefde.
 Onuitsprekelijke Waarheid.
 Gij die woont in het ontoegankelijke licht.
 Martelende genezende Bestraling.
 Folterende sterke Aanwezigheid.
 Ondoorgroendelijke Erbarmelijkheid.
 De honden likken hun zweren,
 Wentel je niet in je verdriet.
 Vertrouw op de goddelijke
 Voorzienigheid.

Hanna

Bereikbaarheid kerken

1. Emmaus

Leyweg 930, Tram lijn 9 en 16, Leyweg
 Buslijn 23 en 25, Leyweg

2. Maria van Eik en Duinen

Loosduinse Hoofdstraat 4, Tramlijn 2,
 Burgemeester Hovylaan Buslijn 26, Louis
 Armstrongplein

3. Pastoor van Ars

Aaltje Noordewierstraat 4,
 Randstadrail 3, Heliostrooplaan.
 Bereikbaar per auto, gratis parkeren in de
 directe omgeving

4. Titus Brandsma

Kamperfoeliestraat 279, Tramlijn 3,
 Goudenregenstraat, tramlijn 12,
 Goudenregenstraat, Buslijn 21, Mient/
 Kamperfoeliestraat