



Spirit

Parochieblad van R.K. Parochie de Vier Evangelisten Den Haag Zuid, april 2012 Jaargang 1 nr 2

Het bestuur van de Parochie de Vier Evangelisten is sedert de oprichting op 1 januari 2012 tweemaal bijeen geweest. Veel zaken komen ter tafel. Een daarvan is communicatie, intern zowel als extern. Hoe lopen de contacten binnen de nieuwe parochie en hoe presenteren wij ons naar buiten? Daarbij komen de namen van de kerken en de voormalige parochies ter sprake. Het bestuur heeft hierover een besluit genomen. Hier volgt de toelichting daarop.

Doopnamen en roepnamen

In de katholieke kerk krijgt een dopeling een doopnaam. In het dagelijkse leven wordt die naam ingekort of soms wordt zelfs een andere naam gebruikt. Wij hebben het dan over zogenaamde doopnamen en roepnamen. Ook een kerkgebouw krijgt bij de wijding, de doop, een doopnaam. Een doopnaam blijft verbonden aan de persoon en aan het kerkgebouw. Bij roepnamen is dat anders.

Zo heet de kerk in Loosduinen na de fusie met de Paulusparochie Maria van Eik en Duinen, de kerk aan de Leyweg Emmaus en de kerk aan de Kamperfoeliestraat Titus Brandsma. De Pastoor van Arskerk heeft geen roepnaam gekregen.

Dit zijn de roepnamen na een eerdere fusie. Hiermee werd beoogd alle gelovigen uit de voormalige parochies een nieuw thuis te geven.

In onze nieuwe parochie van de Vier Evangelisten is dit punt onderwerp van gesprek geweest.

Het bestuur heeft, in overleg met het pastoraal team en op advies van de afdeling communicatie van het bisdom Rotterdam, ervoor gekozen om, voor de vier kerken die samen de parochie vormen, de roepnamen te blijven gebruiken.

Deze keuze is gemaakt om ook nu die gelovigen hun thuis niet af te nemen. Dat er in de volksmond gesproken wordt over de kerk aan de Leyweg, de Kamperfoeliestraat en in Loosduinen geeft een zekere vertrouwdheid aan van de plaats van de kerk in de gemeenschap. Formeel blijven de doopnamen intact.

Wij vertrouwen op uw begrip.

Namens het parochiebestuur,
José GHM ten Berge-de Fraiture

Inhoudsopgave

1. Doopnamen en roepnamen
2. Inhoudsopgave, algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten
3. Pasen...vanzelfsprekend?
4. Van het bestuur, wat betekent het bestuur en bestuurslid zijn voor mij?, Kennismaking met het bestuur, Kennismaking nieuw lid pastoraal team, Dankwoord
6. Installatie van het pastoraal team, Bisschoppelijke vastenactie 2012
7. Jaarlijks Ziekentriduüm, Werkgroep Bedevaarten, Twaalf Gebeden om roepingen
8. Uit het Liturgisch Rooster Emmaus, Maria van Eik en Duinen, Pastoor van Ars, en Titus Brandsma
11. Rubriek Emmaus, Rubriek Maria van Eik en Duinen, Rubriek Pastoor van Ars, Rubriek Titus Brandsma, De Boskant maakt wat los... en verbindt, Bereikbaarheid kerken

Algemene informatie R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Adressen

Emmaus, Leyweg 930, 2545 GV, Den Haag
 Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 4, 2552 AJ, Den Haag
 H. Pastoor van Ars, Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA, Den Haag
 Titus Brandsma, Kamperfoeliestraat 279, 2563 KH, Den Haag

Pastoraal team

Pastoor Kees Dernee, tel 070 36655622
 Pastor Hans Smulders, tel 070 3979413
 Pastoraal werker Duncan Wielzen, tel 070 3255675
 Diaken Paul Kuhlmann, 070 3665562
 Pastoraal projectmedewerker Bertran van Paassen, tel 070 3665562

Secretariaten

Emmaus: Leyweg 930, 2545 GV, Den Haag, secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-13.00 u, tel 070 3665562, email: info@rkemmaus.nl
 Maria van Eik en Duinen: Loosduinse Hoofdstraat 4, 2552 AJ, Den Haag, secretariaat open ma-vrij: 9.30 u-12.30 u, tel 070 3979413
 email: mariavaneikenduinen@hetnet.nl
 H. Pastoor van Ars: Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA, Den Haag, bereikbaarheid ma-vrij: 9.30 u-12.00 u, tel 070 3257269
 email: simoneleene@hotmail.com
 Titus Brandsma: Kamperfoeliestraat 279, 2563 KH, Den Haag, secretariaat open ma-vrij: 9.00 u-12.00 u, tel 070 3255675
 email: secretariaat@titusbrandsmaparochie-den Haag.nl

Bestuur

Kees Dernee, pastoor, voorzitter	José ten Berge-de Fraiture, lid
Dirk Knook, vice-voorzitter	Stephan Tio, lid
Matthijs Boeser, penningmeester	Lidewij van Aken, lid
Ineke Brizee-Baay, secretaris	

Rekeningnummers

Geloofsgemeenschap Emmaus

ING 558447 t.n.v. R.K. Emmaus Parochie Kerkbijdragen
 ING 1557364 t.n.v. R.K. Emmausparochie Kerk-bijdrage Leyweg
 ING 614265 t.n.v. R.K. Emmausparochie Bestuursrekening

Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen

ING 114800 of Rabobank 129911860 t.n.v. Parochie Maria van Eik en Duinen
 ING: 519205 t.n.v. PCI

Misintenties Maria van Eik en Duinen: ING 260089, RABO 129901571

ING 744702 t.n.v. Parochieel Missie Centrum

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

226431908 t.n.v. Pastoor van Ars (misintenties)
 2395749 t.n.v. penningmeester H. Pastoor van Ars (kerkbijdragen)
 61602 t.n.v. parochieblad Ars Amandi Nieuwsbrief (abonnement € 17,50)
 2985604 t.n.v. Par. Com. Missie en ontw. werk – H. Pastoor van Ars

Geloofsgemeenschap Titus Brandsma

ING 3259910 t.n.v. Bestuur Titus Brandsma Parochie (giften, misintenties en bijdrage parochieblad)
 ING 3259860 t.n.v. Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
 ING 515020 t.n.v. Parochieel Solidariteits Centrum (P.C.I.)

Colofon

Redactie:

José ten Berge-de Fraiture
 Ria van Dommelen
 Peter The
 Toos Verboon
 Peter Visser
 Duncan Wielzen

email: redactie@rkparochiedevierevangelisten.nl
rkparochiedevierevangelisten.nl
rkemmaus.nl
mariavaneikenduinen.nl
pastoorvanarskijduin.nl
titusbrandsmaparochie-den Haag.nl

Kopij inzenden voor: **1 juni 2012**

Van het pastoraal team

Pasen...vanzelfsprekend ?

Het is eigenlijk helemaal niet verrassend voor ons, dat het straks Pasen is. Zoals na de winter vanzelf de lente komt, zo komt na de veertigdagentijd het paasfeest! Het ritme van vasten, Goede Week, Pasen is een bekend ritme; het zou gek zijn als het anders was. Veronderstel dat het dit jaar geen Pasen wordt; dat zou niet kunnen!

Maar ik ben bang dat het daardoor te vanzelfsprekend wordt.

Na Goede Vrijdag wordt het Pasen. Of: na het kruis komt de verrijzenis. Echter door die vanzelfsprekendheid kan het ook een beetje goedkoop worden; zoiets als: na regen komt zonneschijn en: achter de wolken schijnt de zon. Een beetje goedkoop; de tijdgenoten van Noach hadden ook niet veel aan zulke gezegdes!

Weet U waarom ik het jammer vind, dat Pasen zo vanzelfsprekend geworden is?

Omdat het bij Pasen hoort, dat het niet zo gewoon is. Het Johannesevangelie kent helemaal geen paasverhaal vol jubel, glans, licht, vrede en engelenzang. Het is een verhaal in de schemer. Maria Magdalena gaat vroeg op weg naar het graf; "het is nog donker" staat er letterlijk - en niet voor niets! Ze vindt geen engelen met een blijde paasboodschap, maar een onverwachte toestand in het graf. Ze denkt helemaal niet aan een verrezen Heer, maar ze denkt aan de meest natuurlijke verklaring als ze Jezus' lijk niet vindt: ze hebben hem weggehaald. Als ze dat aan de apostelen heeft verteld, rennen er twee door het schemerduister naar het graf. Ze vinden de toestand zoals die verteld werd. Van Petrus staat er helemaal niet dat hij in opgewonden alleluia's uitbarst; later in het evangelie staat er wèl hoe bang en vol onbegrip hij bleef, ook na de ontdekking op de vroege paasmorgen in het graf.

Eén glimpje paaslicht is er in dit verhaal: die andere leerling . . . hij keek in het graf en "geloofde", staat er. Maar Johannes, de evangelist, haast zich eraan toe te voegen: ze begrepen nog niet wat er geschreven stond!

Maar... wie van ons weet daar iets van, van "wat er geschreven staat"?

We kunnen misschien wel vermoeden wat er geschreven staat: ons is het leven gegeven . . . door iemand . . . ergens voor. Achter, onder, boven, in je leven staat hij . . . God.

Een woord? Je kunt het niet begrijpen, niet pakken, niet bewijzen. Maar je kunt geloven: dat iemand je leven draagt, mogelijkheden ontsluit, hoop geeft. Dat Hij je veiligheid geeft, je veiligheid is, de grond waarop je staat. Dan is je leven geen rondwalen, maar een weg, zoals er geschreven staat, naar het huis van je Vader. Er staat geschreven, dat Hij nooit weg is, dat je nooit alleen bent. Israël heeft dat geweten niet alleen in de tijd van voorspoed, maar juist in de tijd van de diepste ellende. God is er voor ons; er zal altijd toekomst zijn.

Dat geloofde Jezus. Hij leefde in dat, wat er geschreven staat. In de diepste verlatenheid van het kruis blijft zijn geloof aan de belofte overeind en beveelt hij zich in de hand van de Vader aan. Alleen door dat geloof komt Pasen achter Goede Vrijdag. Zo vanzelfsprekend is Pasen niet . . .

Als we alle vanzelfsprekendheid er vanaf hebben gehaald, dan blijft het echte Pasen over. Dat is: in alle verwarring die je in je leven kent, bij al je zorgen, vragen, twijfels, onmacht:

durf je veilig te voelen

durf je over te geven

durf hoop te blijven hebben, geloven in een toekomst

durf blij te zijn

durf te geloven dat er iemand over je waakt.

Wees niet bang voor de schemering.

Het kan zijn de schemering voor de nacht, als alles donker wordt en er niets meer is, alleen eindeloze donkerte, óf de schemering van de morgen, die de voorbode is van de dag en de belofte inhoudt van de zon.

Pasen is de toezegging dat je van je schemerachtige leven een morgen-stond kunt maken. Wij worden toch genoemd: kinderen van het licht ? !

Namens het Parochiebestuur en de collega's: Zalig Pasen.

Kees Dernee

pastoor.

Van het bestuur

Wat betekent het bestuur en bestuurslid zijn voor mij?

Ik ben momenteel (al 30 jaar) woonachtig in de Vogelwijk te Den Haag. Ooit ben ik actief geweest in de Agneskerk aan de Beeklaan, zowel in de parochieraad als in het kerkbestuur. Daarna behoorde ik tot de 'Sportlaan-parochie'. Ook hier was ik actief in het doen van verschillende taken.

Ik voel me en ik ben betrokken bij het Kerk-zijn binnen en buiten de parochie. Toen de vraag kwam om eventueel invulling te geven aan een nieuw bestuur voor onze nieuwe parochie Den Haag Zuid, had ik aanvankelijk grote weerstand om ja te zeggen. Mijn flitsgedachte was: nog meer op afstand van de mensen, van de parochianen na eerdere processen van samengaan van 10 gewezen parochies. En het besturen was ook wat ik niet meer wilde. Ik wil dicht bij mensen en met mensen onderweg zijn.

Toch hebben een paar redenen mij doen besluiten om ja te zeggen en de uitdaging aan te gaan:

1. Ik wil vanuit dit bestuur een steun zijn voor het nieuwe pastorale team, opdat zij ons als parochianen binnen de vier locaties inspireren en uitnodigen tot een leven in verbondenheid met God en met elkaar.
2. En ik wil als bestuur voorwaardenscheppend zijn om wegen te zoeken, die dit mogelijk maken vanuit de vier gemeenschappen ook voor de toekomst.

Dit besturen is nieuw en vraagt van het bestuur een speciale houding t.o.v. de locaties en de parochianen, die verbonden zijn aan de vier kerken. Mijn en onze inzet van het bestuur is om de betrokkenheid in de lokale geloofsgemeenschappen vast te houden, dichtbij de mensen en te zoeken naar hoe we in deze tijd vanuit kleine gemeenschappen samen meer krachtig kunnen zijn om Kerk te zijn binnen én buiten de parochiegemeenschap.

Dirk Knook

vice-voorzitter parochiebestuur R.K. Parochie de Vier Evangelisten.

Kennismaking met het bestuur

Kees Dernee

pastoor en voorzitter, heeft zich in Spirit 1 al voorgesteld.

Dirk Knook (vice-voorzitter)

Dirk Knook is benoemd als vice-voorzitter. Hij woont met zijn vrouw in de Vogelwijk te Den Haag en heeft 4 kinderen (inmiddels met 6 kleinkinderen buitenshuis). Dirk is opgeleid als civiel ingenieur en werkzaam geweest als directeur van een groot bouwbedrijf in de infrastructuur met o.a. de beruchte 'Tramtunnel' in Den Haag. De laatste 7 jaar is hij adviseur bij Rijkswaterstaat. Ook is hij eerder lid geweest van het bestuur van de Agnesparochie en de Sacramentsparochie in Den Haag. Verder is hij samen met zijn vrouw volop actief binnen Marriage Encounter, dat staat voor onderhouden van je relatie, jezelf ontwikkelen en het verdiepen van je leven. En één van zijn hobby's is lange afstand-wandelingen.

Matthijs Boeser (penningmeester)

Matthijs is tijdelijk benoemd als penningmeester. Hij woont met zijn vrouw en drie kinderen in Hillegom.



van links naar rechts, klokgevijs: Stefan Tio, Lidewij van Aken, José Ten Berge, Matthijs Boeser, Dirk Knook, Kees Dernee, Ineke Brizee

Matthijs is opgeleid als register-accountant en onder meer werkzaam geweest als econoom in een bisdom. Ook is hij lid geweest van het bestuur van een parochie in Hillegom, waar ook sprake was van fusie. Hoewel Matthijs niet in Den Haag woont, weet hij heel goed wat er leeft in de plaatselijke R.K. Kerk.

Ineke Brizee (secretaris)

Ineke Brizee is secretaris van het nieuwe parochiebestuur. Zij is getrouwd en moeder van twee studerende kinderen waarvan één kind nog thuis-wonend. Zij werkt parttime en heeft ruime ervaring met secretariaatswerkzaamheden. Zij is ruim 13 jaar lid geweest van het Emmausparochiebestuur en heeft daarvan de laatste 11 jaar het secretariaat gerund.

José ten Berge-de Fraiture (lid)

José ten Berge-de Fraiture is lid van het bestuur van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten omdat zij het belangrijk vindt dat de katholieken in Den Haag Zuid hun weg vinden in de nieuwe parochie, dat ze zich er thuis voelen en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Daar wil ze graag een bijdrage aan leveren. José is verpleegster en theoloog en heeft bestuurservaring, o.a. bij het Kaski en in landelijke besturen van katholieke vrouwenorganisaties. Zij was vice-voorzitter van de parochie H Pastoor van Ars.

Lidewij van Aken (lid)

Zij woont met haar man in Loosduinen en heeft drie kinderen woonachtig buiten Den Haag. Lidewij heeft zich tijdens en na haar studie (klinische en ortho)pedagogiek actief ingezet bij vraagstukken rondom de instroom van nieuwe Nederlanders met name op het gebied van het leren van de Nederlandse taal en opvoedingsvraagstukken. Momenteel werkt zij als adviseur in het middelbaar beroepsonderwijs waar zij in de kinderopvang haar aandacht richt op het zo goed mogelijk opleiden van de pedagogisch medewerkers in de praktijk waarbij de samenwerking tussen het onderwijs en beroepspraktijk onontbeerlijk is. Inspiratie voor haar geloof vindt ze daar waar mensen zorg hebben voor elkaar, zorg voor de ruimte waar ze bijeen komen. De abdij van Zundert is voor haar een favoriete plek. Ook maakt ze jaarlijks een of twee koor- en orgelreizen langs kerken en kathedralen.

Stephan Tio (lid)

Wil graag een steentje bijdragen aan de financiële en economische beleidszaken. Hij verzorgt de muziek in diverse familievieringen. Hij was bestuurslid van de Emmausparochie en heeft jarenlange werkervaring in het bedrijfsleven in verschillende technische en management functies.

**Kennismaking nieuwe lid
pastoraal team**

Bertran van Paassen (pastoraal projectmedewerker)

Ik ben opgegroeid als oudste in een gezin van drie kinderen. In ons gezin werden maatschappelijke en kerkelijke betrokkenheid niet alleen als heel belangrijk gezien, maar ook werd het voorgeleefd. Ik ben opgegroeid in het groenrijke gebied Midden-Delfland. Na mijn middelbare schooltijd heb ik gewerkt bij een tweetal gemeenten. Naast mijn werk was ik van jongs af aan actief in de kerk, bij verschillende verenigingen en in de politiek. Geraakt door een ervaring in Indonesië ben ik theologie gaan studeren, in eerste instantie aan de Fontys Hogeschool in Amsterdam. Omdat het beter aansloot bij mijn situatie ben ik overgestapt naar de priester- en diakenopleiding Bovendonk, het seminarie voor de late roepingen, of zoals ik zelf meestal zeg: het seminarie van het late antwoord. Nadat ik deze opleiding eind vorig jaar heb afgerond heb ik van onze bisschop, Mgr. van den Hende met ingang van 1 februari jl. de zending gekregen om in uw nieuw gevormde parochie 'De Vier Evangelisten' te werken als pastoraal projectmedewerker t.b.v. de diaconie. Ik hoop van harte dat we elkaar mogen ontmoeten op de vier verschillende locaties binnen onze nieuwe parochie. Samen onderweg met Christus, die wekelijks, ja dagelijks tot ons spreekt via onze parochiepatronen, de vier evangelisten.



Bertran van Paassen

Dankwoord

Als vicevoorzitter van het nieuwe bestuur wil ik iedere vrijwillig(st)er, oud-bestuurslid, emeritus-pastors en alle pastores van de voormalige parochies bedanken voor jullie inzet in de afgelopen jaren. Wij blijven samen onderweg. Wij allen hebben in de komende tijd de opdracht en de uitdaging om vooral met elkaar verbonden te blijven. Zoals we in de viering van 29 januari jl. met elkaar hebben gezongen; 'Keer ons toe naar elkaar'. Namens het bestuur van de nieuwe R.K. Parochie de Vier Evangelisten, Den Haag Zuid,

Vice-voorzitter,

Dirk Knook

Installatie van het pastoraal team

Zondag 29 januari was mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, in de parochiekerk aan de Leyweg aanwezig. Daar werd de installatie van en de kennismaking met het pastoraal team gevierd van de nieuwe R.K. Parochie de Vier Evangelisten, die is ontstaan uit een fusie van vier parochies in Den Haag Zuid.

Heel veel mensen uit de nieuwe parochie lieten zien met hoeveel vertrouwen zij de toekomst tegemoet zien. Uit heel Den Haag Zuid waren ze gekomen. Samen vieren, samen leven, de bisschop onderstreepte dat gevoel nog eens in het woordje waarmee hij het pastoraal team installeerde.

Pastoor Dernee ontving uit handen van de bisschop een herderstaf, zoals de herdersstaf waarmee de herder de schapen door en langs de moeilijkheden van de tijd naar de mooie stukken op de heide voert, om daar rustig te grazen. Het eerste dat pastoor Dernee deed, na het welkom aan de aanwezigen, was een woord van dank aan de leden van het nieuwe parochiebestuur, dat al voorbeeldig werk heeft gedaan in de voorbereidingsfase, in goede samenwerking met de leden van de verschillende kerkbesturen van de fuserende parochies.

In zijn toespraak ging de bisschop uitgebreid in op de Vier Evangelisten. De evangeliën zijn verschillend van toon, elk heeft een eigen klankkleur. De evangeliën staan toch niet los van elkaar, samen geven ze een goed beeld van Jezus. Juist samen maken ze het beeld completer, rijker. Zo mogen wij ook bij elkaar horen, een volk onderweg. Hoewel verschillend, mensen hebben elkaar nodig. Mgr Van den Hende toonde de vier steentjes in zijn bisschopsstaf. Ze worden met een draadje bijeengehouden. Wij zijn verbonden met de vier evangeliën, verbonden met elkaar. Zo zijn wij op weg, voortaan samen, als R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Gerard van Dijk

Bisschoppelijke Vastenactie 2012

De vier kerken van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten hebben de Vastenactie van 2012 gehouden op de manier zoals zij dat in voorgaande jaren gewend waren. Er werd vastensoep met brood genuttigd dat in teken stond van het vasten en ... een nieuw initiatief was het verkopen van Paasbroden. De jongerengroep M 25 heeft dit georganiseerd.

Vasten is: genezen van overdaad en de onstilbare honger naar steeds meer, durven te stoppen. Maar vasten is niet alleen leren leven met minder. Het is ook leren genieten van meer. Meer spiritualiteit. Uit ervaring weten we hoe vrij het voelt wanneer we ons los kunnen maken van onze drang naar bezit, van onze drukke agenda's, van dwingende gewoontes. En hoe bevrijdend is het voor anderen wanneer ze zich, mede met onze steun, kunnen ontworstelen aan honger, onderdrukking en onrecht! Vasten is: grenzen stellen aan je eigen genoeg en ervaren wat de kracht is van delen. In de zes weken tussen Aswoensdag en Pasen zetten meer dan duizend parochiële werkgroepen en vele vrijwilligers zich in voor die campagne.

Met uw steun aan de vastenactie kunnen we er voor zorgen dat mensen zelf bouwen aan een structurele toekomst, voor een betere en leefbare wereld en dat kan als we delen.

Namens de werkgroepen MOV

Peter Visser

Jaarlijks Ziekentriduüm

Beste medeparochianen,

De stichting Ziekentriduüm voor Den Haag en omgeving organiseert voor de 83ste keer een driedaagse ontmoeting tussen zieke en gezonde mensen. Het zijn dagen van bezinning en ontspanning in de vorm van zang en muziek en vanuit de rooms katholieke traditie. Op dinsdag 22 mei, woensdag 23 mei en donderdag 24 mei zal het triduüm 2012 worden gehouden in het Multi Cultureel Centrum Don Bosco in Rijswijk. Op verzoek kunt u gehaald en gebracht worden.

Een of twee dagen deelnemen is ook mogelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel zijn er tijdens de vieringen collectes.

Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de geloofsgemeenschap Emmaus aan de Leyweg, tel 3 66 55 62.

Met vriendelijke groet

Gerda Bronsteijn

Werkgroep Bedevaarten

Beste parochianen

Als contactpersonen voor de bedevaarten, binnen de geloofsgemeenschappen van de nieuwe parochie, hebben we het initiatief genomen om de activiteiten binnen de nieuwe parochie te bundelen en een 'Werkgroep Bedevaarten' op te richten. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van bedevaarten die in Nederland en daarbuiten worden georganiseerd.

Zo zijn er bedevaarten van één dag naar bv. Banneux in België of Onze Lieve Vrouw van Kevelaer in Duitsland, De Heilige Willibrord te Echternach in Luxemburg. Maar ook de Stille Omgang in Amsterdam, Hemelvaartdag in Den Haag of een dag naar Onze Lieve Vrouw Ter Nood in Heiloo, Sint Jozef in Smakt, HH. Martelaren van Gorcum te Brielle, is mogelijk. Méérdaagse bedevaarten zijn er naar Lourdes, Fátima, Rome, Israël enz.

Achter in uw kerk vindt u folders en/of flyers met gegevens. Ook bij het parochiebureau kunt u ernaar vragen. De leden van de werkgroep kunnen u verder informeren over die bedevaart waar u belangstelling voor heeft of u doorverwijzen naar de betreffende organisatie. We hopen u bij één van de bedevaarten te mogen ontmoeten.

De werkgroep Bedevaarten Parochie de Vier Evangelisten

Gitty Vogels, Johan Blonk en Cisca van der Sluijs

Twaalf Gebeden om roepingen

Op 29 april is het Roepingenzondag. Jaarlijks geeft het bisdom een boekje uit met 'Twaalf Gebeden om roepingen', dit jaar onder de titel 'Verder dragen'. De kerk heeft herders nodig, priesters en diakens die de sacramenten kunnen bedienen. Maar ook religieuzen en leken, zoals pastoraal werkers, leerkrachten, ouders en grootouders zijn geroepen om het Woord van God in de wereld te brengen. De Twaalf Gebeden zetten ons aan om na te denken over onze rol in het leven. Ieder kind van God heeft een roeping. Hoe ziet mijn roeping er uit? Het boekje wordt verspreid in de kerken van het bisdom Rotterdam. U kunt het ook gratis bestellen via www.roepingenzondag.nl



Uit het Liturgisch Rooster

Emmaus

Woensdag	10.00 uur (eucharistieviering)
Vrijdag	10.00 uur (gebedsgroep)
Zaterdag	13.00 uur (eucharistieviering)
Zondag	10.00 uur (eucharistieviering)

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee (en/of limonade).

Bijzonderheden

In het **weekend van 31 maart/01 april** is het **Palmzondag, zaterdag** eucharistieviering om **13.00 uur**, **zondag** eucharistieviering om **10.00 uur**. Tijdens de Palmzondagviering worden de palmtakken gewijd en is er een processie met Palmpaasstokken

Woensdag 4 april is er om **10.00 uur** een **Boeteviering** met gelegenheid tot persoonlijke biecht.

Donderdag 5 april is het **Witte Donderdag**. Er is om **19.00 uur** een viering. Wilt u fruit meenemen voor de zieken in onze parochie? Na afloop van de viering wordt u in de gelegenheid gesteld het **Allerheiligste** te **aanbidden** in de dagkapel. Aanbidding kan tot **vrijdagmorgen 6.00 uur**. U bent hierbij van harte welkom.

Vrijdag 6 april is het **Goede Vrijdag**. Om **15.00 uur** is de kruisweg en om **19.00 uur** de Goede Vrijdag-plechtigheden. Voor beide vieringen bent u uitgenodigd witte en/of gele bloemen mee te nemen.

Zaterdag 7 april vervalt de viering van **13.00 uur**.

Om **21.00 uur** begint de **Paaswake**.

Zondag 8 april is het eerste **Paasdag**. Om **10.00 uur** is er een eucharistieviering.

Maandag 9 april is het tweede **Paasdag**. Om **10.00 uur** is er een eucharistieviering.

Woensdag 11 april wordt er tijdens de eucharistieviering van **10.00 uur** aandacht besteed aan het **feest van de Emmausgangers**.

Zondag 15 april is het **Beloken Pasen**. Om **10.00 uur** is er een eucharistieviering.

Zondag 22 april is er om **10.00 uur** een **familieviering** m.m.v. het jongerenkoor 'Let it Out'

Uit het Liturgisch Rooster

Emmaus

Zondag 13 mei zal om **10.00 uur** een aantal kinderen voor het eerst meedoen met de eucharistie. Zij vieren hun **Eerste Heilige Communie**.

Donderdag 17 mei is het **Hemelvaartsdag**. Om **10.00 uur** is er een eucharistieviering.

Zondag 27 mei is het **1^e Pinksterdag**. Om **10.00 uur** is er een viering.

In het weekend van **2 en 3 juni** vieren we het **feest van de H. Drieëenheid**.

In het weekend van **9 en 10 juni** vieren we om **10.00 uur** in een eucharistieviering het **feest van Sacramentsdag**

Zondag 24 juni is het Hoogfeest van de "**Geboorte van H. Johannes de Doper**". Om **10.00 uur** is er een eucharistieviering.

Middaguurgebed: iedere dinsdag om 12.30 uur.

Kinderkerk en Crèche

Tijdens iedere viering op zondag om **10.00 uur** is er een crèche voor kinderen tot vier jaar en Kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar. Tijdens schoolvakanties is er geen kinderkerk, wel kinderopvang tot 8 jaar.

Uit het Liturgisch Rooster

Maria van Eik en Duinen

Dinsdag	10.00 uur (eucharistieviering)
Zaterdag	13.00 uur (eucharistieviering)
Zondag	10.00 uur (eucharistieviering)

Na de viering op zondag is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee (en/of limonade).

Bijzonderheden

In het **weekend van 31 maart/01 april** is het **Palmzondag**, Eucharistieviering **zaterdag om 13.00 uur**, Eucharistieviering **zondag om 10.00 uur**. Tijdens de Palmzondagviering worden de palmtakken gewijd en is er een processie met Palmpaasstokken.



Uit het Liturgisch Rooster Maria van Eik en Duinen

Dinsdag **3 april** is er gelegenheid tot biechten na de **Boeteviering van 10.00 uur**.

Om **19.30 uur** is er een **oecumenisch avondgebed**.

Donderdag 5 april is het **Witte Donderdag**. Er is om **19.00 uur** een viering m.m.v. Dameskoor

Vrijdag 6 april is het **Goede Vrijdag**. Om **15.00 uur** is de kruisweg m.m.v. Deo Sacrum en om **19.00 uur** de Goede Vrijdagplechtigheden. M.m.v. Cantor.

Zaterdag 7 april is om **21.00 uur** de **Paaswake** m.m.v. Dameskoor.

Zondag 8 april is het **Hoogfeest van Pasen**. Om **10.00 uur** is er een eucharistieviering. M.m.v. Deo Sacrum.

Zaterdag 14 april is er om **13.00 uur** een **woord- en communieviering** m.m.v. het Gezinskoor

Zondag 15 april is er om **10.00 uur** een eucharistieviering m.m.v. Cantor.

Zaterdag 21 april is er om **13.00 uur** een eucharistieviering met samenzang.

Zondag 22 april is er om **10.00 uur** een eucharistieviering m.m.v. Deo Sarum (Gregoriaans)

Zaterdag 28 april is er om **13.00 uur** een eucharistieviering m.m.v. het Gezinskoor.

Zondag 29 april is er om **10.00 uur** een eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Vrijdag 4 mei is om **19.30 uur** een Dienst **Dodenherdenking** met aansluitend kranslegging.

Zaterdag 5 mei is om **13.00 uur** de eucharistieviering met samenzang

Zondag 6 mei is om **10.00 uur** een Kinder- en Gezinsviering m.m.v. het Gezinskoor.

Zaterdag 12 mei is om **13.00 uur** een **woord- en communieviering** m.m.v. het Gezinskoor

Zondag 13 mei is er om **10.00 uur** een eucharistieviering m.m.v. Deo Sacrum (Nederlands)

Donderdag 17 mei is het **Hemelvaartsdag**. Om **10.00 uur** is er een eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Uit het Liturgisch Rooster Maria van Eik en Duinen

Zaterdag 19 mei is om **13.00 uur** een eucharistieviering met samenzang.

met samenzang.

Zondag 20 mei zal om **10.00 uur** een aantal kinderen voor het eerst meedoen met de eucharistie. Zij vieren hun **Eerste Heilige Communie** m.m.v. het Gezinskoor.

Zaterdag 26 mei is om **13.00 uur** een eucharistieviering met samenzang.

Zondag 27 mei is het **Hoogfeest van Pinksteren**. Er is om **10.00 uur** een eucharistieviering m.m.v. Deo Sacrum (Gregoriaans)

Maandag 28 mei is het **2^e Pinksterdag**. Om **10.00 uur** is er een eucharistieviering.

Zaterdag 2 juni is er om **13.00 uur** een **woord- en communieviering**.

Zondag 3 juni is om **10.00 uur** een Kinder- en Gezinsviering m.m.v. het Gezinskoor.

Zaterdag 9 juni is om **13.00 uur** een **woord- en communieviering** m.m.v. het Gezinskoor.

Zondag 10 juni is er om **10.00 uur** een eucharistieviering m.m.v. Deo Sarum (Nederlands)

Zaterdag 16 juni is er om **13.00 uur** een **woord- en communieviering**.

Zondag 17 juni is er om **10.00 uur** een eucharistieviering m.m.v. Cantor.

Zaterdag 23 juni is er om **13.00 uur** een **woord- en communieviering** m.m.v. het Gezinskoor.

Zondag 24 juni is er om **10.00 uur** een eucharistieviering m.m.v. Deo Sarum (Gregoriaans)

Zaterdag 30 juni is om **13.00 uur** een eucharistieviering met samenzang

Kindernevendienst tijdens de vieringen op zondag

N.B. In bepaalde religieuze gemeenschappen en in verzorgings- en verpleeghuizen in Den Haag Zuid worden vieringen gehouden. Hierover en voor verdere gegevens kunt u de nieuwsbrief van de afzonderlijke geloofsgemeenschappen raadplegen.



Uit het Liturgisch Rooster Pastoor van Ars

Donderdag 10.00 uur (Tabitha, woonzorgcentrum)
Zondag 10.30 uur (eucharistieviering)

Adres Tabitha woonzorgcentrum:
Mozartlaan 280, 2555 KZ Den Haag

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee (en/of limonade).

Bijzonderheden

Zondag 1 april om 10.30 uur is de **Hoogmis van Palmzondag**, wijding van palmtakken en palmpaasstocken m.m.v. Parochiekoor

Donderdag 5 april om 19.00 uur zijn de **Witte Donderdag Plechtigheden** m.m.v. Parochiekoor

Vrijdag 6 april om 15.00 uur zijn de **Goede Vrijdag Plechtigheden** m.m.v. Schola Cantorum

Zaterdag 7 april zijn er Lezingen om **21.00 uur** en om **22.00 uur** de **Paaswake** m.m.v. Parochiekoor

Zondag 8 april is er om **10.30 uur** de **Hoogmis van Pasen** m.m.v. Parochiekoor

Donderdag 17 mei om 10.30 uur is de **Hoogmis van Hemelvaartsdag** m.m.v. Parochiekoor

Zondag 27 mei is er om **10.30 uur** de **Hoogmis van Pinksteren** m.m.v. KoorConnection

Iedere **tweede donderdag** van de maand is er van **15.30 uur – 16.30 uur aanbidding**

Uit het Liturgisch Rooster Titus Brandsma

Vrijdag 10.00 uur (eucharistieviering)
Zondag 10.30 uur (eucharistieviering)

Na elke viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee (en/of limonade).

Op **1 april** is het **Palmzondag**, eucharistieviering om **10.30 uur**. Tijdens de Palmzondagviering wijding palmtakken. Om **9:30 uur** is er voor de kinderen uit de Parkietschool en De Drie Linden een bijzondere palmpaasviering met na afloop een optocht met de palmpaasstocken.

Uit het Liturgisch Rooster Pastoor van Ars

Donderdag 5 april is het **Witte Donderdag**. Er is om **19.30 uur** een eucharistieviering m.m.v. Het koor VocAnimo.

Vrijdag 6 april is het **Goede Vrijdag**.

Om **15.00 uur** is de kruisweg m.m.v. het Titus Brandsma-koor. Om **19.30 uur** is er een **woord- en gebedsdienst (Goede Vrijdagplechtigheden)**.

Zaterdag 7 april begint om **21.30 uur** de **Paaswake** m.m.v. het koor VocAnimo.

Zondag 8 april is het eerste **Paasdag**. Om **10.30 uur** is er een eucharistieviering m.m.v. het Titus Brandsma-koor. Na de viering kunnen de kinderen paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie.

Zondag 15 april is er om **10.30 uur** een eucharistieviering m.m.v. het Titus Brandsma-koor

Zondag 22 april zal om **10.30 uur** een aantal kinderen voor het eerst meedoen met de eucharistie. Zij vieren hun **Eerste Heilige Communie**

Zondag 29 april is er om **10.30 uur** een eucharistieviering m.m.v. het Titus Brandsma-koor

Zondag 13 mei is er om **10.30 uur** een eucharistieviering m.m.v. het koor VocAnimo.

Donderdag 17 mei is het **Hemelvaartsdag**. Om **10.30 uur** is er een eucharistieviering.

Zondag 20 mei is er om **10.30 uur** een eucharistieviering m.m.v. het Titus Brandsma-koor.

Zondag 3 juni is er om **10.30 uur** een eucharistieviering m.m.v. het Titus Brandsma-koor.

Zondag 10 juni is er om **10.30 uur** een eucharistieviering m.m.v. het koor VocAnimo.

Zondag 17 juni is er om **10.30 uur** een eucharistieviering m.m.v. het Titus Brandsma-koor.

Zondag 24 juni is het Hoogfeest van de **“Geboorte van H. Johannes de Doper”**. Om **10.30 uur** is er een eucharistieviering.

Er is kinderwoorddienst op de zondagen 13 en 27 mei, 10 en 24 juni en op 8 juli.

Rubriek Emmaus

Concert Zuid Hollands Operakoor in de Emmauskerk



Op zondag 22 april a.s. geeft het Zuid Hollands Operakoor haar jaarlijkse uitvoering in de Parochie de Vier Evangelisten, geloofsgemeenschap

Emmaus, Leyweg 930. Het concert begint om 14.30 uur. Het programma ziet er als volgt uit:

Voor de pauze worden er veel werken van G. Verdi uitgevoerd en na de pauze komen operette en musical aan bod. Aan dit geheel zullen de sopraan Annemarie Zijsling en de bariton Jeroen Manders hun medewerking verlenen.

De muzikale begeleiding is in handen van Kamelia Miladinova.

Het geheel staat onder de bezielende leiding van Miroslav Dimitrov.

De toegangsprijs is € 15,00.

Het belooft weer een geweldige uitvoering te worden. Wij hopen u te mogen begroeten.

Bestuur van het Zuid Hollands Operakoor

Nachtwake

Op donderdag 5 april is er in de Emmauskapel, aansluitend aan de viering van de plechtigheden van Witte Donderdag, een nachtwake tot 6.00 uur vrijdagochtend. De wake in de nacht naar Goede Vrijdag is geheel in stilte. Steeds is een lid van het pastoraal team of pastoraatgroep aanwezig, wie wil sluit zich er in stilte bij aan. Het aanbod van de nachtwake is een antwoord op de vraag van de Heer in de uren van het verraad:

„Konden jullie dan niet één uur wakker blijven met mij?“



Tijdens de nachtwake bij Christus willen we inderdaad bij Hem blijven en bidden voor allen die om welke reden dan ook het leven als een nacht ervaren,

we waken daarom bij Christus onze Heer en bij zovele anderen. Tijdens de nachtwake liggen er boekjes ter meditatie. Informatie: parochiebureau geloofsgemeenschap Emmaus 070 - 3665562

Rubriek Maria van Eik en Duinen

4 Mei– Viering 2012

Ook dit jaar zal er 's-avonds, voorafgaand aan de kranslegging bij het Loosduins monument, Loosduinse Hoofdstraat hoek Van Lippe Biesterfeldweg, een korte samenkomst gehouden worden in de kerk van Maria van Eik en Duinen aan de Loosduinse Hoofdstraat 4. Tijdens deze dienst is er een meditatie voor de slachtoffers van alle oorlogen, worden er enkele liederen gezongen en een gebed uitgesproken. Op de krans die later naar het gedenkteken gedragen wordt, kunt u een kaartje prikken met een vredeswens erop. De samenkomst in de kerk begint om 19.30.

Werkgroep Oecumene

Hetty de Borst- van Setten

Jaarlijkse bedevaart naar O.L.V. van Eik en Duinen

Op Hemelvaartsdag 17 mei, wordt de jaarlijkse bedevaart gehouden naar Onze Lieve Vrouw van Eik en Duinen. Elk jaar loopt een steeds groeiende groep



Ruïne kapel O.L.V. van Seven Weeën

mensen vanuit onder andere de St. Jacobuskerk, Maria van Eik en Duinen en de Emmaus naar de ruïne op begraafplaats Oud Eik en Duinen. Deze ruïne laat de restanten van een kapel zien die rond het jaar 1247 is gebouwd. De kapel was gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Seven Weeën. Vertrek vanuit de Emmauskerk om 05.45 uur en de kerk Maria van Eik en Duinen om 06.00 uur. We

lopen in stilte en gebed naar de begraafplaats Oud Eik en Duinen. Om 07.15 uur is er een Eucharistieviering in de aula van de begraafplaats. Aansluitend is er koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Peter Visser



O.L.V. van Seven Weeën



Rubriek Titus Brandsma

De Pastoraatgroep

De pastoraatgroep wordt binnenkort versterkt met twee nieuwe leden in de personen van dhr. Jan Baas en mw. Karin Drijkoningen. Allebei zijn zij reeds geruime tijd actief in de geloofsgemeenschap van de Titus Brandsma. Jan is betrokken bij de kinderwoorddienst, terwijl Karin enkele jaren bestuurslid is geweest van de Titus Brandsma. De heer Henk-Jan Kok heeft geruime tijd de kindercatechese in de pastoraatgroep vertegenwoordigd. Hij treedt uit de pastoraatgroep maar zal zich voor de parochie blijven inzetten. We danken Henk-Jan voor zijn werk in de pastoraatgroep en bij de kinderwoorddienst. Wij wensen hem Gods zegen. Wij heten Jan en Karin van harte welkom bij de pastoraatgroep en wensen ook hen veel inspiratie en Gods zegen toe.

Duncan Wielzen, pastoraal werker

Rubriek Pastoor van Ars

InKleuren door KoorConnection

In november 2007 vierde KoorConnection het 15-jarig jubileum met de theatershow "Ontmoeten", in samenwerking met Greg&Baud (Kwadrant theater Zoetermeer). In juni 2012 wil KoorConnection opnieuw het theater in, ditmaal om het 20-jarig jubileum te vieren. Op 23 juni (avond) en 24 juni (middag) zullen we in Theater DAKOTA (Theater in Den Haag Zuidwest) het muziektheaterprogramma InKleuren opvoeren. In de voorstelling gaat KoorConnection op zoek naar kleur in het dagelijkse bestaan. Via een reis langs verschillende thema's, zoals onzekerheid, wanhoop, hoop, vertrouwen en blijdschap, worden we in de climax van het eerste deel aangespoord zelf iets te gaan doen om kleur in het leven te brengen: "droom, durf, doe & deel". Na de pauze slaat dit om in hoogmoed, maar zoals wel vaker komt deze hoogmoed ten val... Via thema's als heimwee, verwachting en bewustwording komen we tenslotte aan bij verbondenheid. Lukt het om samen de kleurrijkheid van het leven en de wereld te zien?

Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen, reserveert u 23 juni (20.00 uur) of 24 juni (14.30 uur) alvast in uw agenda? In juni kunt u voor meer informatie terecht op de website www.koorconnection.nl of bel de voorzitter, telefoon 329 77 67

"De Boskant" maakt wat los... en verbindt.

Al enige jaren kent Den Haag een open, eigentijds en gastvrij spiritueel centrum. Midden in de samenleving wordt er, samen met anderen, het beste uit de christelijke traditie verbonden met de uitdagingen van

onze tijd. De Boskant, gevestigd in het fraaie voormalig Franciscaner kerkje aan de Fluwelen Burgwal 45, staat op een unieke plek in de binnenstad van Den Haag. Zo is dit centrum een directe goede buur van onze nieuwe parochie De Vier Evangelisten. Tussen de Ministeries, vlakbij het Binnenhof, is het centrum een serieuze aanloopplek o.a. voor het winkelend publiek. Maar De Boskant biedt vooral een vaste en concrete vorm van missionaire presentie van onze kerkgemeenschap midden in de moderne stad. Het programma omvat o.a. (koor)muziek, lezingen, workshops, gebed, exposities en ontmoeting. Mensen als Jesse Jackson, oud premier Lubbers, en de monnik / auteur Anselm Grün geven er hun bezielde voordrachten. Huub Oosterhuis, Erik Borgman en Antoine Bodar lezen er voor uit eigen werk. Studenten van het Haags conservatorium verzorgen kleine lunchconcerten. Eind Januari was Paul Rusasebagina, hoofdpersoon van de film 'Hotel Rwanda' te gast in de Boskant. Met tevens een open meditatief aanbod en een uniek boekwinkeltje vormt De Boskant voor een brede groep mensen, van klassieke kerkgangers tot vrije zinzokers, een bezinningsruimte en spirituele werkplaats die wat losmaakt en verbindt. Zo kan er verder worden bereikt dan wat er gewoonlijk binnen kleinere kerklocaties - verbonden door dezelfde "Spirit" - in Den Haag mogelijk is. De Boskant is geopend van dinsdag - zaterdag van 12.00 - 16.00u en ten tijde van de speciale middag- en avondprogramma's. Geïnteresseerden kunnen voor het komende seizoen de gratis programmafolder aanvragen, zich abonneren op de maandelijkse 'digitale maandagenda' en/of de website raadplegen. www.deboscant.nl / info@deboscant.nl / 070 361 41 80

Bereikbaarheid kerken

1. Emmaus

Leyweg 930, Tramlijn 9 en 16, Leyweg
Buslijn 23 en 25, Leyweg

2. Maria van Eik en Duinen

Loosduinse Hoofdstraat 4, Tramlijn 2, Burgemeester
Hovylaan Buslijn 26, Louis Armstrongplein

3. Pastoor van Ars

Aaltje Noordewierstraat 4, Randstadrail 3,
Heliotrooplaan. Bereikbaar per auto, gratis parkeren
in de directe omgeving

4. Titus Brandsma

Kamperfoeliestraat 279, Tramlijn 3,
Goudenregenstraat, tramlijn 12, Goudenregenstraat
Buslijn 21, Mient/Kamperfoeliestraat