



Ars Agenda november 2022

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	17:00	H Mis in ARS
Zo	10:30	Hoogmis / W&C

Di	1	Allerheiligen 10.00 Hoogmis in MED 14.00 Leerhuis door pater F Vervooren, ocd met thema 'vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen van Augustinus'
Woe	2	Allerzielen 10.30 Hoogmis door pastoor T Kouijzer m.m.v. Huibert Heukenfeldt Jansen, orgel; voor overleden familie Barendsen-van Paasen, pastoor Louis Berger, pastoor EJ van Waasdijk, diaken George Carrière 12.00 Koffie en lunch
Do	3	H Hubertus, patroon van de jacht 9.30 Rozenhoedje 10.00 H Mis door pastoor T Kouijzer voor Lyd Goes-Kluiters 11.00 Catechese door pastoor Tom Kouijzer
Vr	4	H Carlo Borromeo, bisschop van Milaan 9.00 H Mis door pastoor T Kouijzer voor Frans de Jong 9.30 Rozenhoedje
Za	5	HH Elisabeth en Zacharias, ouders van St Jan de Doper 17.00 H Mis in Ars door pastoor T Kouijzer voor Joyce 't Hoen
Zo	6	32^e Zondag door het Jaar 10.30 Woord en Communiedienst door diaken P Kuhlmann m.m.v. Gezinskoor <i>Willibrordzondag</i> voor levende en overleden weldoeners van de parochie
Do	10	H Paus Leo de Grote 9.30 Rozenhoedje 10.00 H Mis door pastoor T Kouijzer voor Anton Spoor
Vr	11	H Martin van Tours, bisschop 9.00 H Mis door pastoor T Kouijzer voor Alice de Paauw en Corry Vogels 9.30 Rozenhoedje
Za	12	H Lebuïnus van Deventer, geloofsverkondiger 17.00 Woord en Communiedienst in Ars door diaken J van Adrichem Na afloop consultatie (zie tekst) <i>Deurcollecte voor Diaconie</i>
Zo	13	33^e Zondag door het Jaar 10.30 Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Connection, kinderwoorddienst <i>Werelddag voor de Armen, Deurcollecte voor Diaconie</i>

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Do	10:00	H Mis en Rozenhoedje
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje

		voor pastoor EJ van Waasdijk, Els van Schaik- de Gooijer, Louis ten Bosch, Karel en Riet Brouwer, Hanny Langendijk, Antje Koning, Joyce 't Hoen, Fietje van der Haagen, Mike Lont, Leny Molleman, Jan en Maria van Luyn-Wösten, George Carrière
Do	17 9.30 10.00 11.00	H Elisabeth van Hongarije Rozenhoedje H Mis door pastoor T Kouijzer voor Rietje Zaat Catechese door pastoor Tom Kouijzer
Vr	18 9.00 9.30	Wijding Basilieken St Petrus en St Paulus H Mis door pastoor T Kouijzer voor Fred en Anke Snijdwint Rozenhoedje
Za	19 17.00	H Obadja, profeet H Mis in Ars door pastoor T Kouijzer m.m.v. gezinskoor voor welzijn van parochianen die niet meer thuis kunnen wonen
Zo	20 10.00	Christus Koning Gezamenlijke Hoogmis in de Emmaus Leyweg voor pastoor EJ van Waasdijk, Karel Brouwer
Do	24 9.30 10.00	HH Andreas Dung Lac en vrienden, martelaren van Viëtnam Rozenhoedje H Mis door pastoor T Kouijzer voor Treesje van Bussel
Vr	25 9.00 9.30	H Catharina van Alexandrië, maagd en martelares H Mis door pastoor T Kouijzer voor Anneke Swart Rozenhoedje
Za	26 17.00	H Jan Berchmans, sj Woord en Communiedienst in Ars door D Wielzen, pastoraal werker voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie <i>Start Adventsactie</i>
Zo	27 10.30	Eerste Zondag van de Advent Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Gaudete voor Els van Schaik- de Gooijer, overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Karel en Riet Brouwer, Antje Koning, Nelly Visbach <i>Start Adventsactie</i>

Collecte opbrengsten

Gewone collectes in oktober:	€ 828,06
Wereldmissiedag zondag 23 oktober:	€ 280,89

Ars Kroniek

Op 12 oktober overleed Jozef Grashuis (geboren 1946), echtgenoot van Joyce Grashuis. Zijn geloof was groot; zo was hij lid van de Derde orde der Carmelieten en ging hij op bedevaart, naar Paray le Monial. De uitvaart vond plaats op 18 oktober vanuit de Familie-kerk.

De Ars als (gemeentelijk) monument

Al jaren doen we mee met het geven van rondleidingen in de Ars kerk tijdens de Open Monumentendagen, het tweede weekend van september. Dit jaar zijn er minstens 200 bezoekers geteld die geïnteresseerd zijn in het verhaal en dus een rondleiding willen.

Ook buiten deze open dagen krijgen wij veel verzoeken uit binnen- en vooral buitenland om de kerk te bekijken, o.a. studenten bouwkunde, architecten en ook gewoon bezoekers uit de buurt. Het aantal bezoekers neemt jaarlijks toe.

Daarom is de groep enthousiastelingen op zoek naar uitbreiding van het team voor Open Monumentendag en/of door het jaar heen voor het geven van een rondleiding.

Mocht u geïnteresseerd zijn, laat het ons horen. Christiaan Steenbergen, Els Scholtens, José ten Berge, Marcus Switzar en Simone Steenbergen: c.montes@hetnet.nl of via de Ars telefoon 3257269

Winter in de Ars

De energie discussie, met name de oplopende kosten, zal u niet ontgaan zijn. Ook in de parochie en in de Ars denken we na over aanpak en oplossingen. Zodra meer bekend is zullen we u nader informeren. In elk geval geldt: warm aankleden, jas aanhouden, lagere thermostaat in Bergerie en kerk.

ARS-Leerhuis najaar 2022 door pater dr F.Vervooren, ocd

Op 1 november en 6 december van 14-16 uur vervolgt pater Vervooren het Leerhuis over: **Aurelius Augustinus, Als een wachtwoord.**

Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen (Damon, Eindhoven 2022).

Catechese

Op 3 en 17 november geeft pastor Tom Kouijzer na de H. Mis in de Ars van 11-12.15 uur catechese over het evangelie van de zondag erna.

Verlof pater Hayon

Op 5 oktober is pater Klemens Hayon vertrokken voor een welverdiend en (te) lang uitgesteld verlof naar zijn geboorteland Indonesie. Na terugkomst in december zal hij binnen het Pastoraal Team niet meer primair verantwoordelijk zijn voor de Ars. De afgelopen 5 jaar hebben wij zeer goed met hem samengewerkt. In wederzijds vertrouwen, complementair, met erkenning en respect voor elkaars kwaliteiten. Pater Klemens betoonde zich een sociaal gevoelig herder die vrijwilligers op waarde wist te schatten. Wij betuigen hem onze grote waardering en dank!

Wijziging structuur parochie

Zoals u in TEAM Spirit hebt kunnen lezen (aug/sept en okt/nov) vormen Marga van Leest, Marcus Switzar en Ineke Giezeman niet langer de pastoraatsgroep van de Ars kerk. Zij zijn door de bisschop, op verzoek van het parochiebestuur, per 1 september eervol ontslagen. De 4 pastoraatsgroepen zijn gecentraliseerd tot één. Vanuit de Ars nemen daarin deel Jessica ten Bosch en Marian Bosch (als duo functie). Op kerk niveau heten wij nu kerngroep; daarin hebben naast Marga, Marcus en Ineke, ook zitting een bestuurslid van de parochie, Jennifa Dorleijn, Jessica en Marian, Ton Ammerlaan en Is van Woerden (vroeger 'beheer') en diaken Jos van Adrichem, die eerstverantwoordelijke wordt voor de Ars binnen het Pastorale Team.

Zaterdagviering 17 uur ARS/MvED.

Om uiteenlopende redenen overweegt het Pastoraal Team om de zaterdagviering van 17 uur (afwisselend in de Pastoor van Ars en Maria van Eik en Duinen) te schrappen. De bezoekers zijn (op 15 oktober in MED) resp. worden (Ars) hierover geconsulteerd. Voor de Ars zal dat plaatsvinden op zaterdag 12 november na afloop van de viering van 17 uur.

In memoriam Erik-Jan van Waasdijk

Op 8 oktober overleed Erik-Jan van Waasdijk, emeritus pastoor van de Paulus kerk. Geboren op 22 november 1943 was er sprake van een 'late roeping'. Na een loopbaan als leraar ging hij naar de priesteropleiding. Een deel daarvan volgde hij op Rolduc. Daar ontmoette hij Mgr. Jozef Ratzinger, de latere paus Benedictus, die namens de Paus adviseur was van Rolduc. De gesprekken die ze samen voerden zijn historisch: Mgr. Ratzinger sprak Duits en verstond Nederlands; pastoor van Waasdijk sprak Nederlands en verstond Duits.

Op 24 oktober 1981 werd Erik-Jan tot priester gewijd. In 1986 kwam hij in de Sacramentsparochie. Later volgde de benoeming tot pastoor van de Paulus. In november 2008 ging hij met emeritaat. Waarna hij nog op vele plekken in het bisdom voorging als priester-assistent. Zo ook vrijwel wekelijks op donderdag of vrijdag in de Ars, en maandelijks in Tabitha. Het is een dierbare herinnering dat wij als Ars gemeenschap, waar veel Paulus kerkgangers hun nieuwe thuis vonden, in oktober 2021 zijn 40-jarig priesterjubileum met hem mochten vieren. Aan het begin van deze zomer ging het niet meer en bleek hij ongeneeslijk ziek.

De tekst op de rouwkaart heeft Erik-Jan zijn (priester-) leven lang nageleefd: 'Hetgeen wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhehlen; wij willen vertellen aan het volgende geslacht des Heren roemrijke daden'. Psalm 78, 3-4. Op donderdagavond 13 oktober was er een avondwake met rozenkrans gebed. Bij de uitvaart op 14 oktober ging vicaris Egging samen met wvd pastoor Kouijzer voor. Aansluitend was de begrafenis op st Petrus Banden.

Voor wie er niet bij konden zijn volgt hieronder de (toelichting op de) keuze van de lezingen bij de uitvaart:

Erik Jan van Waasdijk heeft altijd veel zorg besteed aan de mensen om hem heen, met name aan de jeugd, dat zij toch Goddelijke kennis kregen, en Gods liefde zouden voelen, zodat zij er zelf baat bij hebben maar dat ook weer door zouden geven aan het volgende geslacht. Dat laatste is niet meer vanzelfsprekend en daar heeft hij tot het laatste toe zijn zorgen over uitgesproken. Als mensen zelf geen deel krijgen aan de Goddelijke natuur, ofwel hun geloof niet gevoed wordt, hoe kunnen ze dat dan nog doorgeven? Vandaar de keuze voor **2 Petrus 1: 3-15**.

De tekst van de **tussenzang** heeft hij in vroeger jaren met een groepje zitten lezen en toen hij las "En gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen" las hij niet alleen de woorden, hij hoorde ze ook echt in zijn hoofd. Omstanders hadden niets gehoord. En toen wist Erik-Jan van Waasdijk dat hij alsnog theologie moest gaan studeren en priester moest worden. Het gaat om de Lofzang van Zacharias: De Messias en zijn voorloper (Lucas 1, 68-79); refr. Benedictus Dominus Deus.

Dan het **Evangelie van Johannes (1, 1-5, 14, 16-18)**: Hij heeft altijd vergelijkingen gemaakt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Mozes gaf ons de wetten maar in het Nieuwe Testament ervaren we hoe 'Het woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond; Jezus Christus'. De wetten van Mozes zijn een inleiding geweest, maar staan natuurlijk op een ander niveau dan de genade en waarheid die Jezus Christus ons heeft gegeven. En over die genade en waarheid is het hele priesterschap zijn predikatie over gegaan.

GELOOF ALS INSPIRATIE UIT DE BIJBEL: DE MOED NIET OPGEVEN.

Toepasselijk was het thema van zondag 16 oktober. Een samenvatting van de homilie van pater Vervooren die zondag in de Ars: Op 11 oktober was het 60 jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie werd geopend. Inmiddels heeft paus Franciscus de wereldwijde Synode, het overlegproces in onze kerkgemeenschap over onze missie als gedoopten in de wereld van vandaag, verlengd tot oktober 2024. Bron van ons geloof is de Bijbel, in de vernieuwde liturgie vieren we dat geloof in onze eigen Nederlandse taal (soms opgeluisterd door het Gregoriaans).

In alle vormen van catechese (met kinderen en volwassenen) is de Bijbel de eigenlijke bron van inspiratie. Zo klonk deze zondag het verhaal van de onrechtvaardige rechter ofwel de koppige weduwe (Lukas 18,1-8). Zij gaf de moed niet op en bleef 'drammen en zeuren' tot zij gehoord werd en haar recht werd gedaan. Zal er ooit recht worden gedaan aan de weduwen in Oekraïne en elders in de wereld? Het open einde van dit evangelieverhaal stelt daarom de retorische vraag: hebben wij genoeg vertrouwen (geloof) om de lange weg naar Gerechtigheid en Vrede samen vol te houden? De Heilige Geest moge ons hart en verstand in beweging houden.

Ars Agenda november 2022

1 oktober 2022: Jarig Koor Connection viert zingend verbonden in geloof, hoop en liefde

Roze, paars, zonnegeel en kobaltblauw. Op een zaterdagavond staan wij in onze oude en welbekende kleuren op het podium. Samen hebben wij naar dit moment toe gewerkt en geleefd: het jubileumconcert. Voordat wij het podium op gingen hebben wij met elkaar gedeeld wat wij willen meenemen van deze avond. Kreten als: 'er écht van genieten', 'plezier maken' en 'samen iets moois neerzetten'. Samen is daarbij het verbindende woord.

Op het podium bezingen wij onder leiding van Nathalie Vos onze verbinding met geloof, hoop en liefde. Per thema staan er vier liederen op het programma. Met het concert vieren wij het dertigjarig bestaan van het koor. Om de mensen in zaal mee te nemen in deze reis begint het concert met het vertonen van de videoclip, die twintig jaar geleden vol trots gemaakt is. Tussen de liederen door worden mooie woorden gesproken over het ontstaan van het koor, de vele herinneringen – waarbij de foto's op de achtergrond voor vele 'o, ja-tjes' zorgen - en de veranderingen die het koor onderging om van jongerenkoor uit te groeien tot het huidige middenkoor dat elke maand de vieringen in de Pastoor van Ars kerk muzikaal inkleurt. Na een prachtige, muzikale avond komt er een einde aan het jubileumjaar. Voor iedereen voor én achter de schermen, voor iedereen in de zaal, voor wie graag naar ons luistert in de mis of op een andere manier bij ons betrokken is: wij voelen ons verbonden en onze dank is groot dat wij het jubileumjaar zo hebben mogen vieren. De avond voelde warm en fijn. Een hecht en vervuld groepsgevoel. Op naar het volgende jubileum!

Kirsten Schiebergen

Concert SUMMA 12 november 14.30 uur

Het zangkwartet Summa (Peggy, Eva, Kees en Meye) bestaat in november 1 jaar en dat is de aanleiding om op zaterdagmiddag 12 november om 14.30 uur een (huiskamer)concert te geven in de Bergerie van de Pastoor van Ars kerk voor vrienden, familie en parochianen. In een programma van een uur zullen zij een selectie zingen van de liederen die ze afgelopen jaar hebben laten horen tijdens de vieringen en enkele nieuwe liederen. U bent van harte uitgenodigd!

Gerardus kalender te koop!

U kunt bij Coby Korff de Gidts of Marga van Leest á 9 euro de Gerarduskalender kopen.

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

☎ 070 - 325 72 69

✉ pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl

🌐 www.rkparochiedevierevangelisten.nl

Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:

NL62 RABO 0106974904 / de Vier Evangelisten o.v.v. naam, datum én Pastoor van Ars

Kerkbijdragen, giften en missiewerk:

NL58 INGB 0002395749 / de Vier Evangelisten o.v.v. bijdrage Pastoor van Ars