



Ars Agenda juli 2022

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	17:00	H Mis in ARS
Zo	10:30	Hoogmis / W&C

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Do	10:00	H Mis en Rozenhoedje
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje

Vr	1	H Aaron, Aartsvader Eerste vrijdag van de maand 9.00 H Mis door pastor T Kouijzer voor Greetje Kusters 9.30 Rozenhoedje
Za	2	HH Processus en Martinianus, martelaren 17.00 Woord en Communie Dienst in ARS door diaken J van Adrichem m.m.v. het Gezinskoor voor het welzijn van parochianen die niet meer thuis kunnen wonen
Zo	3	Veertiende Zondag door het Jaar 10.30 Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Raquel met gitaar en zang voor overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Anton Spoor, Mike Lont
Do	7	H Maria van 's-Hertogenbosch 9.30 Rozenhoedje 10.00 door pater Kl Hayon, svd voor jaargetijde Louis Berger
Vr	8	H Procopius, martelaar 9.00 H Mis door pater C van der Geest, svd voor Els van Schaik- de Gooijer 9.30 Rozenhoedje
Za	9	HH Martelaren van Gorcum 17.00 H Mis door pater Kl Hayon, svd voor Familie Giezeman-Franken
Zo	10	Vijftiende Zondag door het Jaar 10.30 Woord en Communie Dienst door D Wielzen, pastoraal werker m.m.v. Cantate Domino voor Louis ten Bosch, Peter van Leeuwen, Mike Lont
Do	14	H Camillus de Lellis, priester 9.30 Rozenhoedje 10.00 H Mis door pater Kl Hayon, svd voor Rietje van Busseel
Vr	15	H Buonaventura, ofm, bisschop en kerkeraar 9.00 H Mis door pater Kl Hayon, svd voor Lyd Goes-Kluiters 9.30 Rozenhoedje

Za	16	17.00 Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel H Mis in ARS door pastor T Kouijzer voor George Carrière
Zo	17	Zestiende Zondag door het Jaar 10.30 Hoogmis door pater Kl Hayon, svd m.m.v. Yvonne Burch aan het orgel voor Riny-Henkes-de Jong, Joyce 't Hoen, Fietje van der Haagen, Mike Lont
Do	21	H Daniël, profeet 9.30 Rozenhoedje 10.00 H Mis door pater Kl Hayon, svd voor Ben en Ria van der Ham
Vr	22	H Maria Magdalena 9.00 H Mis door pastor T Kouijzer voor Tine Ton 9.30 Rozenhoedje
Za	23	H Birgitta van Zweden 17.00 H Mis in ARS door pater Kl Hayon, svd voor Els van Schaik-de Gooijer
Zo	24	Zeventiende Zondag door het Jaar 10.30 Woord en Communie Dienst door diaken P Kuhlmann voor het welzijn van parochianen die niet meer thuis kunnen wonen
Do	28	HH Nazarius en Celsus, martelaren 9.30 Rozenhoedje 10.00 H Mis door pater Kl Hayon, svd voor Gerry Jousma en haar zuster
Vr	29	HH Martha, Maria en Lazarus 9.00 H Mis door pater Kl Hayon, svd voor Willem van der Kooi 9.30 Rozenhoedje
Za	30	H Petrus Chrysologus, bisschop en kerkeraar 17.00 H Mis in ARS door pater Kl Hayon, svd voor Kees Hillenaar
Zo	31	Achttiende Zondag door het Jaar 10.30 Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Cantate Domino voor George Carrière, Jan en Maria van Luyn-Wösten, Anton Spoor, Joyce 't Hoen, Mike Lont

Collecte opbrengsten

De collectes in de Pastoor van Ars kerk hebben in juni het volgende opgebracht:

Gewone collectes	€ 1084,61
Deurcollecte 19 juni	€ 99,30

Ars Kroniek

Maandagavond 27 juni overleed Mike Lont in aanwezigheid van zijn zoon Brian en dochter Jo-Ann, trouwe koster en lector in de Ars. Die middag had pastor Kouijzer hem de ziekenzalving toegediend. Geboren in Curaçao op 2 juli 1947, was hij, anders dan Jo-Ann en haar moeder, niet zo'n kerkganger. Maar wel degelijk gelovig: iemand vertelde dat hij na het overlijden van pastoor Berger elke avond in de Ars was bij de dagelijkse avondwake vooraf aan de uitvaart. In zijn dagelijks leven was hij OK verpleegkundige in Leyenburg. Nadat hij vorig jaar getroffen werd door een herseninfarct krabbelde hij met hulp van Brian en Jo-Ann weer enigszins op. Zondag 19 juni werd hij met ademhalingsproblemen opgenomen op de IC, waar helaas geen herstel optrad. Pater Hayon leidt de uitvaart op dinsdag 5 juli 11.30 uur in de Ars, waarna de begrafenis op Westduin plaatsvindt.

Weet u dat u een pluim verdient?

De gemeente Den Haag geeft vrijwilligers jaarlijks een kadootje voor hun vrijwilligerswerk. Dat geldt ook voor ons in de parochie. U krijgt dan een aantal digitale punten (ofwel 'credits'). Hiermee kunt u een kadootje of tegoedbon bestellen in de webwinkel www.pluimen.nl. De gemeente bedankt u hiermee voor uw inzet als vrijwilliger voor de Haagse gemeenschap. Ga naar www.denhaagdoet.nl en meld u aan voor de webwinkel en uw kadootje of tegoedbon. Bij aanmelding voor 1 oktober 2022 ontvangt u uw pluim uiterlijk 1 november 2022 per post. Vervolgens kunt u inloggen op de website www.pluimen.nl en een leuk kadootje uitzoeken. De waarde van de pluim is 20 euro.

Marcus Switzar

Vrijwilligers

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op 5 juni jl. werd aan Walter Jilissen (**foto**) en Anneke Klaver (ook in herinnering en postume dank aan haar overleden echtgenoot Jan) de Ars penning toegekend. De feitelijke overhandiging aan Anneke zal op een later tijdstip plaatsvinden.



Doop Waldemar en Madelon

Op zondag 12 juni zijn Madelon en Waldemar gedoopt in de Ars tijdens een mooie viering, opgeluisterd door het koor Connection. Madelon Roos Mann en Waldemar Mozes Mann zijn kinderen van Victoria en Erik-Jan Mann-Kos en broertje en zusje van Jonathan en Florian. Tijdens de viering werden door vader Erik-Jan de motto's die de kinderen hebben meegekregen op hun geboortekaartje toegelicht. De liederen van Connection zijn daarbij als inspiratiebron gebruikt.

Het eerste motto is 'Je bent geboren om te stralen' dat aangeeft dat je vertrouwen mag hebben in wie je bent, je hoeft je niet minder te voelen dan een ander. Alleen al doordat je bent wie je bent zal je anderen inspireren. Het tweede motto is 'Kostbaar ben je in mijn ogen, ik heb je lief'. Waarbij het diepe gevoel is meegegeven dat elk bestaan belangrijk is, dat je vertrouwen mag hebben dat je eigen bestaan belangrijk is en dat je wordt geliefd, ook op momenten dat je dat eigenlijk niet zo voelt. Het derde motto dat aan Madelon en Waldemar is meegegeven wordt mooi bezongen in het lied 'Look at the world': Kijk naar de wereld, naar alle schoonheid om ons heen en verwonder je.

Stolpersteine

Op 3 juli vindt in de Abdij Koninghoeven in Berkel Enschoot (trappisten) de herdenking plaats van de broeders en zusters Löb. Zij werden op 2 augustus 1942 door de Nazi's uit hun respectievelijke kloosters Koningshoeven en Koningsoord gehaald en naar Auschwitz getransporteerd waar ze de dood vonden. 80 jaar geleden, maar helaas nog steeds actueel, als we zien wat er in Oekraïne gebeurt. De herdenking op 3 juli is het verhaal van de familie Löb, van gelukkige mensen, van vluchtende mensen, van vernietigde kloosterlingen, van onzinnig lijden. De herdenking herinnert ons aan levens die we nooit willen vergeten. Daarom plaatsen de monniken die zondag 3 Stolpersteine/struikelstenen met hun namen. En is er een monument ontworpen dat ook is voor broeder Drost, in 1948 omgekomen in China, en voor de 7 trappisten die in 1996 (hoe recent...) vermoord werden in de burgeroorlog in Algerije. Het monument is gebaseerd op het Oude Testament, het offer van Isaac. Daarmee willen de monniken uitdrukken dat de broeders en zusters Löb niet vermoord werden omdat zij christen waren, maar Joods. Gedenken leert ons omgaan met leed en helpt ons in onze zoektocht naar troost.

Bron: vader Abt en monniken van de Abdij Koningshoeven

7^e ABDIIDAG DONDERDAG 4 AUGUSTUS 2022 IN DE PASTOOR VAN ARS-KERK

DEUREN OPENEN NAAR HET LEVEN EN WERK VAN BIRGITTA VAN VADSTENA (ZWEDEN)

Vensters op de pelgrimage-spiritualiteit van een middeleeuwse visionaire vrouw

Birgitta van Vadstena (Zweden 1303-1373) was moeder van acht kinderen en wilde na het overlijden van haar echtgenoot een nieuwe religieuze orde stichten. Na een twintigjarig verblijf in Rome kreeg zij van de paus goedkeuring van haar Regel. Zij maakte vlak voor haar dood nog een pelgrimsreis naar het Heilig Land (Palestina).

Deze Middeleeuwse visionaire vrouw blijkt in haar spiritualiteit een krachtige kerk-hervormster te zijn van wie de stem in het huidige synodale proces in de katholieke kerk (een initiatief van paus Franciscus) én de oecumene niet mag ontbreken.

10.30: OPENING: door pater Hayon

10.45 – 11.30: drs. Huguette Jurriaanse:

DEUREN OPENEN NAAR HET LEVEN EN WERK VAN BIRGITTA VAN ZWEDEN

11.45 – 12.30: eucharistieviering tgv het patroonsfeest H. Pastoor van Ars

12.45 – 13.30: gezamenlijke lunch

13.45 – 14.30: dr. Frans Vervooren ocd:

GELEERDE ONWETENDHEID: VENSTERS OP DE SPIRITUALITEIT VAN BIRGITTA VAN ZWEDEN

Met uitwisseling van gedachten

14.30 – 15.15: AFSLUITING EN ONTMOETING met een drankje

Huguette Jurriaanse, is pianiste en theologe; zij houdt zich al jaren bezig met de spiritualiteit van Birgitta van Zweden en schreef daar het boek 'pelgrimeren met de H. Birgitta' over.

AANMELDEN IVM LUNCH GRAAG UITERLIJK 31 juli via de Ars telefoon 3257269 of pastoorvanars@p4ev.nl.

Vanwege de Abdiidag vervalt de gebruikelijke viering van 10 uur die dag!!!