



Ars Agenda februari 2022

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	17:00	H Mis in MED
Zo	10:30	Hoogmis / W&C

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Do	10:00	H Mis en Rozenhoedje
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje

Do	3	9.30 10.00	H Blasius, bisschop en martelaar Rozenhoedje H Mis door pastor T Kouijzer; Blasiuszegen; voor Lyd Goes-Kluiters
Vr	4	9.00 9.30	Sint Jan de Britto, sj H Mis door pater C van der Geest, svd voor Reginald Toney Rozenhoedje
Za	5	17.00	H Mis in MED
Zo	6	10.30	Vijfde Zondag door het Jaar Hoogmis door pastor T Kouijzer m.m.v. Gezinskoor MED voor Louis Berger, zijn broer Pieter en zus Marie José, Ben van der Ham en Ria overleden ouders in den Bosch-van der Ende
Di	8	14.00	Leerhuis pater F Vervooren, ocd over 'Wij zijn de tijden'
Do	10	9.30 10.00 11.00	H Scholastica, non, zus van H Benedictus Rozenhoedje H Mis door pastor T Kouijzer voor Els van Schaik-de Gooijer Katechese
Vr	11	9.00 9.30	Onze Lieve Vrouw van Lourdes H Mis door pater K Hayon, svd voor overleden schoonzus Inggriany Sitanely Lekwabun Rozenhoedje
Za	12	17.00	H Mis in MED
Zo	13	10.30	Zesde Zondag door het Jaar Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Connection voor Louis ten Bosch

Do	17	9.30 10.00	De Zeven HH Stichters van de Servietenorde Rozenhoedje H Mis door pastor T Kouijzer voor Corry Vogels
Vr	18	9.00 9.30	Fra Angelico, OP, Patroon van de schilders H Mis door pastor T Kouijzer voor Gerry Jousma Rozenhoedje
Za	19	17.00	H Mis in MED
Zo	20	10.30	Zevende Zondag door het Jaar Woord en Communie Dienst door diaken J van Adrichem m.m.v. Kinderkoor Alle 4 voor Fietje van der Hagen
Do	24	9.30 10.00 11.00	H Ida van Hohenfels, osb, weduwe Rozenhoedje H Mis door pastor T Kouijzer voor Alice de Paauw Katechese
Vr	25	9.00 9.30	H Walburga, abdis H Mis door pastor T Kouijzer voor Kees Hillenaar Rozenhoedje
Za	26	17.00	H Mis in de MED
Zo	27	10.30	Achtste Zondag door het Jaar Hoogmis door pater K Hayon, svd m.m.v. Gaudete voor Aty Lintel-Romijn, Els van Schaik-de Gooijer

Ars kroniek

Op 26 december overleed Paula van den Akker (geboren 2 mei 1933), tante van Ars parochianen familie van den Akker.

Op 11 januari overleed in Wassenaar Pieter Berger (geboren 17 september 1939), broer van wijlen pastoor Berger. Hoewel Pieter minder zichtbaar en aanwezig was in de Ars dan hun overleden zuster Marie José, gedenken wij ook hem met waardering en respect.

Kees Romijn is weer thuis en zal binnenkort zijn opwachting maken. Pauline van der Palm is verhuisd naar een verzorgingshuis in Overijssel nabij haar dochter.

Collecteopbrengst

De collectes tijdens de vieringen in de Pastoor van Ars kerk hebben in december 2021 € 1024,90 opgebracht, met de advent zakjes is € 76,00 opgehaald.



Ars Agenda februari 2022

Kerkbalans

In de brochure voor Kerkbalans staat een onjuist rekening nummer.

Het nummer dat in de begeleidende brief staat is het juiste nummer:

NL58 INGB 000 239 57 49

t.n.v. 4 evangelisten/Pastoor van Ars kerk.

Wilt U ons svp laten weten als U geen bericht over Kerkbalans ontvangen hebt?

Corona versoepelingen

Met ingang van heden hoeft er, zolang de beschikbare capaciteit op anderhalve meter niet bereikt wordt, niet meer aangemeld te worden voor de vieringen in het weekend. Tevens worden de vieringen op zaterdag hervat: in februari in MED om 17 uur, in maart weer in de Ars. Uiteraard blijft de mondkapjesplicht en anderhalve meter in stand evenals de andere basis regels.

De zaterdagviering op 29 januari om 17 uur in de Ars gaat ook door!

Koren mogen weer op anderhalve meter repeteren en zingen. Ingetogen meezingen mag. Bij de koffie blijft ook uiterste voorzichtigheid geboden.

'Te laat voor Luther, te vroeg voor Rome'

bron: Trouw 12 januari

Op 9 januari jl. was het 500 jaar geleden dat de Utrechter Adrianus Floriszoon na een conclaaf van enkele weken volkomen onverwacht tot Paus werd verkozen, als compromiskandidaat. Als Paus Adrianus VI stond hij een ander pausschap voor en een andere kerk, aldus Ad van der Helm, een van de initiatiefnemers van het Adrianusjaar. 'Hij liet ons zien dat een sobere kerk, een bescheiden kerk die dichter bij het evangelie staat, een krachtige kerk kan zijn'. Paus Franciscus lijkt in dat verband op hem, beide met een sobere levenswijze als getuigenis van hun visie. Adrianus was net als Franciscus iemand van de dialoog met andere kerken, die vond dat Luther op sommige punten gelijk had. Om Luther voor de katholieke kerk te behouden kwam hij echter te laat. Ook aan de andere uitdagingen waar hij voor stond (zoals hervorming van het pauselijk hof dat moreel en financieel aan de rand van de afgrond stond) kwam hij niet toe: Toen hij eindelijk na 9 maanden vanuit Spanje in Rome was aangekomen brak de pest uit. Bovendien paste zijn sobere levensstijl niet bij het Rome van de Renaissance. De kardinalen hadden al snel spijt van hun keuze voor die vreemde 'barbaar' uit het Noorden, de Lage landen. Adrianus stierf op 14 september 1523 eenzaam en gedesillusioneerd na een pontificaat van 20 maanden.

Verder informatie: www.pausadrianus500.nl.

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

☎ 070 - 325 72 69

✉ pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl

🌐 www.rkparochiedevierevangelisten.nl

Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:

NL62 RABO 0106974904 / de Vier Evangelisten o.v.v. naam, datum én Pastoor van Ars

Kerkbijdragen, giften en missiewerk:

NL58 INGB 0002395749 / de Vier Evangelisten o.v.v. bijdrage Pastoor van Ars