



Ars Agenda november 2021

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	17:00	H Mis in ARS
Zo	10:30	Hoogmis / W&C

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Do	10:00	H Mis en Rozenhoedje
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje

Ma 1	19.00	Allerheiligen H Mis door pater K Hayon, svd m.m.v. Ed van Aken aan het orgel voor overleden familie Barendse-van Paasen
Di 2	10.30	Allerzielen H Mis door pater K Hayon, svd m.m.v. Ed van Aken aan het orgel voor Aty Lintel-Romijn, voor de overleden parochianen van de Ars
Do 4	9.30 10.00	H Carlo Borromeo, bisschop van Milaan Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Vr 5	9.00 9.30	HH Elisabeth en Zacharias, ouders van St Jan de Doper H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. voor Gerry Jousma Rozenhoedje
Za 6	17.00	H Leonard van Noblat, kluisenaar H Mis in de ARS door pater K Hayon, svd m.m.v. gezinskoor MED voor Kees Hillenaar
Zo 7	10.30	H. Willibrord Hoogmis door pastor T Kouijzer m.m.v. Kwartet Meye Peters voor overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Els van Schaik-de Gooijer
Do 11	9.30 10.00 11.00	H Martin de Tours, bisschop Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd voor Lyd Goes-Kluiters katechese
Vr 12	9.00 9.30	H Lebuïnus van Deventer, geloofsverkondiger H Mis door pater C van der Geest, svd voor Alice de Paauw en Corry Vogels Rozenhoedje
Za 13	17.00	H Didacus van Alcalá, franciscaan H Mis in ARS door pater K Hayon, svd voor Fred en Ankie Snijdwint-Vos
Zo 14	10.30	33^e Zondag door het Jaar Woord en Communiedienst door D Wielzen, pastoraal werker; m.m.v.

		Connection dat 30 jaar bestaat; voor Louis ten Bosch
Do 18	9.30 10.00	Wijding Basiliek St Petrus en St Paulus Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd voor het welzijn van parochianen die niet meer thuis kunnen wonen
Vr 19	9.00 9.30	H Obadja, profeet H Mis door pater K Hayon, svd voor Greetje Kusters Rozenhoedje
Za 20	17.00	HH Nerses van Perzië e.a. H Mis in ARS door pastor T Kouijzer voor Willem van der Kooi
Zo 21	10.30	Christus Koning van het Heelal Hoogmis door pater F Vervooren, ocd; m.m.v. Gaudete; Uit dankbaarheid voor 30 jaar priesterschap van pater F Vervooren, ocd, voor pastoor E van Waasdijk die maandag jarig is, voor Louis Berger, Fietje van der Hagen, Els van Schaik-de Gooijer
Do 25	9.30 10.00 11.00	H Catharina van Alexandrië, maagd en martelares Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd; voor Ursula Simon katechese
Vr 26	9.00 9.30	H Jan Berchmans, sj H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. voor Francisca Büsscher Rozenhoedje
Za 27	17.00	H Maria, Icoon van het Teken H Mis in ARS door pastor T Kouijzer m.m.v. Gezinskoor MED; voor levende en overleden weldoeners van de parochie Start Adventsactie
Zo 28	10.30	Eerste Zondag van de advent Hoogmis door pater K Hayon, svd m.m.v. Nathalie Vos met orgel en zang voor Jan en Rutger Kurvers Start Adventsactie



Ars Agenda november 2021

Ars kroniek

Op 2 oktober overleed in de gezegende leeftijd van 98 jaar de heer Hedeman (geboren 2 augustus 1923), woonachtig Meer en Boslaan 109.

Collecteopbrengst

De collectes tijdens de vieringen in de Pastoor van Ars kerk hebben in september € 880.95 opgebracht.

Eerste H. Communie op 10 oktober jl. in de Ars

Het was feest zondag 10 oktober in de Pastoor van Ars kerk, want Boris, Christiaan, Abel en Luc deden éindelijk hun eerste heilige communie.



Begin 2020 waren zij begonnen aan de voorbereiding hierop, maar door alle covid-maatregelen kon dit nu pas echt gebeuren. In de viering in de volle en versierde kerk kregen zij van Pater Klemens Hayon en geassisteerd door diaken Jos van Adrichem voor het eerst hun heilige communie uitgereikt. Die viering werd opgeluisterd door het prachtig zingende koor Connection, en de communicantjes zelf, die zongen ook twee liedjes.

Na afloop was er buiten voor iedereen koffie en gebak, de zon kwam door, en het was fijn dat de derde keer toch echt scheepsrecht is!

Afscheid van het Parochiekoor van de Pastoor van Ars kerk

Mijn annalen gaan terug tot 1979. In het kasboek van het koor komt dan de animator aan het licht: broeder Wolfgang, ook op het orgel. Er waren voldoende stemmen voor een vierstemmige mis. In het Nederlands, maar ook in het Latijn. Jarenlang zong het koor daarna onder leiding van Ingrid Voermans. Zij had een bijzondere connectie met Pastoor Berger en dat

kwam in de liedkeuze vaak tot uiting. Regelmatig lukte het Ingrid om gastzangers in te vliegen, zodat het koor op hoogtijdagen met iets speciaals kwam. Wim van den Hoogen was lange tijd een markante verschijning op het orgel. Een aantal mannen van het koor zong in die tijd ook in de Schola, onder leiding van Ab Koopmans, Latijnse gezangen en daar stelde Ab hoge eisen aan.

Na Ingrid heeft Jos Lampert de dirigententaak op zich genomen bijgestaan door Wim op het orgel. Het repertoire veranderde langzaam mee met de nieuwe dirigente. Door de beperkte groei van het koor werd vierstemmigheid steeds lastiger.

Na Jos was Sjef Smit bereid als dirigent op te treden. Dat was voor hem nieuw en het was zeker niet gemakkelijk. Na het afscheid van Wim van den Hoogen was er geen vaste organist meer. Sjef loste dat op door deels te begeleiden op zijn fluit. Door de beperkte omvang van het koor was niet alles meer mogelijk. Toen hebben we bewust gekozen voor een kleiner repertoire, maar dat wel met overtuiging. Belangrijk was de samenzang met de kerk. Regelmatig zongen we a capella zonder te kunnen terugvallen op de veilige klanken van het orgel.

Vóór coronatijd spraken we regelmatig over de toekomst van het koor en telkens verlengden we weer voor een tijdje. Door corona werd iedereen gedwongen tot méér dan een pas op de plaats. Er kwam een natuurlijk moment voor een einde. Zo gebeurde het ook. Eind september vierde het koor het afscheid van elkaar als koorleden. Dit ging gepaard met een lunch in Taverne Meer en Bos. Dit was een gezellige bijeenkomst waar iedereen heel positief over is. Sjef, de laatste dirigent, ontving de medaille met de beeltenis van de Pastoor van Ars en was zeer vereerd. Het afscheid was goed zo. Er was nog een bedrag over van de contributiegelden. Besloten werd dit te schenken aan het missie/kindertehuis project van Jayantha in Sri Lanka.

Een koor kan niet zonder mensen die de kar trekken, dingen regelen, voor de koffie zorgen, voor de muziek zorgen, invallen als organist, iets feestelijks organiseren, jarenlang een bestuursfunctie vervullen etc. Ik bedank hier nogmaals allen die gedurende al die jaren daaraan hebben bijgedragen. Pastoor Berger zei het regelmatig: zingen is dubbel bidden. Dat hebben we van harte voor u gedaan.

Walter Jillissen

Herdenkingsconcert 31 oktober 15 uur met het requiem van Faure. Ook via livestream



Ars Agenda november 2021

Katechese in de Ars

Op dinsdag 9 november is er van 14-16 uur Leerhuis van pater Vervooren. Op donderdagen 11 en 25 november is er van 11-12.15 uur katechese in de Ars, over het evangelie van de zondag erna.

Di 2 november - Allerzielen; lunch na viering

Op 2 november herdenken we onze dierbaren. We staan stil bij het gemis, maar ook bij mooie herinneringen die het verdriet hopelijk verzachten. Een moment om die herinneringen te delen, zodat zij die overleden zijn dicht bij ons blijven. Hun ziel leeft in ons verder. Iedereen (familie, burens, vrienden, wijkgenoten) is welkom. We staan expliciet stil bij degenen die onze geloofsgemeenschap het afgelopen jaar ontvallen zijn. Familie van parochianen die vóór 2 november 2020 zijn overleden en waarvan het kruisje nog in de Ars kerk hangt worden uitgenodigd om het kruisje in ontvangst te nemen en mee naar huis nemen. Na afloop van de H. Mis is er koffie met een kort concert door de bewoners van de pastorie. Aansluitend rond 12 uur lunch in de Bergerie; vrijwillige bijdrage. Wilt U ons uiterlijk 31 oktober laten weten of U aan de lunch en/of viering deelneemt? Via de Ars telefoon 3257269 of pastoorvanars@p4ev.nl. Uw misintentie kunt U daar ook opgeven of op de lijst in de hal.

Zo 28 november – Vrijwilligersbijeenkomst

Tijdens en na de viering op 28 november zetten we de vele vrijwilligers in het zonnetje. Met een lekkere lunch, een cadeautje en een concert door het ensemble Vivace.

In het bijzonder besteden we aandacht aan diegenen die de afgelopen 2 jaar om wat voor reden dan ook (meestal fysiek/leeftijd) een stapje terug hebben gedaan. Zij worden zoveel mogelijk apart uitgenodigd: koorleden, een aantal koffiedames, Anneke Klaver en Trees Steens als leidsters van de koffiedames, Karel Brouwer, Jan van der Lans, Florry van Schendel, Bep Jansen, Ank van Amstel; ongetwijfeld vergeet ik nu mensen, hopelijk nemen die dat mij niet kwalijk. Ook verwelkomen we nieuwe vrijwilligers: Alex Mink, Charlie van Zijl, Angelique Zonneveld, Yvonne en Paul Nettessheim, Raquel, Lila, Joyce t Hoen, Beppie Biesot, Paula Spelmink, Corry Wellner als leidster van de koffiedames, Hanja de Jager, Maarten en Rosa van der Biezen, Gerben Blaauw, Jean Pierre de Breed; ook hier vergeet ik waarschijnlijk iemand....

Vanwege inkoop is **aanmelding noodzakelijk**: Via 070-3257269 of via pastoorvanars@p4ev.nl.

Gerardus kalender 2022

Op verzoek van parochianen is een aantal exemplaren van de Gerarduskalender besteld. Deze kunt u bij Coby Korff de Gidts of Marga van Leest aanschaffen. De prijs is 8,50/stuk. Zorgt u svp voor gepast geld indien mogelijk. OP=OP.

Koor Connection bestaat 30 jaar!

Oktober 1991 begon ons avontuur: met vijf zangers en een cassettebandje als begeleiding. 30 jaar later staan we er nog steeds. Gegroeid, ouder geworden, dirigent en pianist aangetrokken, aan festivals deelgenomen, theatershows gedaan, maar nog steeds en bovenal in verbinding met u tijdens de viering op de tweede zondag van de maand.

Verbinding, daar staat Connection voor. Zelfs in Coronatijd! Gelukkig mag het nu weer live en kunnen we u weer zonder omwegen muziek brengen. Wij worden er blij van en u hopelijk ook.

Wij vieren ons 30-jarige jubileum daarom graag ook met u. Op zondag 14 november na de viering starten wij ons jubileumjaar met wat lekkers bij de koffie. In december zullen we een muzikale bijdrage leveren aan het Dickensfestival in Loosduinen. En in 2021 zult u, naast de muzikale omlijsting tijdens de maandelijkse vieringen, zeker nog meer van ons horen en zien. Wat en hoe precies kunnen we nu nog niet zeggen; we kijken pas net weer voorzichtig vooruit. Maar we hopen dat het een feestelijk jaar wordt! U hoort van ons!

Muzikale groet van Jessica, voorzitter.



Ars Agenda november 2021

Zo 14 november 15.00 uur – Herdenkingsdienst Tabitha

Op zondag 14 november 2021 herdenkt Tabitha de bewoners en bewoonsters die de afgelopen 12 maanden zijn overleden. Vanwege een verbouwing van woon- zorgcentrum Tabitha zal de herdenkingsdienst plaatsvinden in onze Pastoor van Arskerk. Naast herdenken, woord en gebed is ruimte voor passende muziek van o.a. Bach. De dienst wordt geleid door Janneke Bregman, geestelijke verzorger Tabitha; Nico Rongen vertegenwoordigt de RK Kerk.

Kerkbalans 2021

Tot op heden is de opbrengst voor kerkbalans vrijwel gelijk aan 2020. In 2019, het jaar waarin onze kerk het 50 jarig bestaan vierde, was de opbrengst hoger. We hebben nog 2 maanden te gaan en vorig jaar kwam in die periode nog een aanzienlijk bedrag binnen. Ik hoop dat wij dit jaar minimaal het bedrag van 2020 zullen halen en wellicht 2019 kunnen evenaren. Er staat het komende jaar nogal wat onderhoud op het programma. De CV installatie is bijna 25 jaar oud en is (gedeeltelijk) aan vernieuwing toe. Het schilderwerk van de stalen ramen aan de buitenzijde moet worden uitgevoerd, alsmede een aantal kleine onderhoudswerken in en rond het gebouw vragen aandacht. Ik hoop dat de plaats waar wij samenkomen ook uw financiële aandacht krijgt, opdat u elke week trots naar 'onze' kerk kunt kijken en komen.

*Met hartelijke groet, de beheer commissie,
Is. van Woerden en Ton Ammerlaan*

Em. Pastoor Van Waasdijk jubileert

Op 24 oktober jl. was het feest in de H. Pastoor van Ars kerk! We vierden het robijnen priesterfeest van em. pastoor E. van Waasdijk. Veertig jaar priester, waarvan een groot deel werkzaam in onze parochie en de rechtsvoorgangers. Robijn siert de kronen van koningen en koninginnen; alle schatten in sprookjes

en legenden bevatten robijn, naast smaragd, saffier en diamant. De robijn is het zinnebeeld van het bloed van de aarde. Zijn rode kleur wordt geassocieerd met liefde, voortplanting en het scheppen van nieuw leven. Robijn betekent 'rode (steen)', het is afgeleid van het Latijnse woord rubeus, 'rood'. In het oude India gold de robijn als moeder van alle edelstenen en als zinnebeeld van de zon die alles laat groeien. Wat past er mooier bij dit feest!

In zijn feestpredicatie legde pastoor van Waasdijk uit dat taal belangrijk is en hoe er verbanden zijn tussen de verschillende talen. Zonder taal is er geen verhaal. Al die veertig jaar heeft pastoor Van Waasdijk op die manier geprobeerd het evangelie te verkondigen door verbanden te leggen tussen de verschillende verhalen. Zien is begrijpen. De mens is geschapen naar beeld en gelijkenis van de Schepper; wij hebben er allemaal iets van meegekregen. Daardoor voelen wij ons thuis op deze aarde. Onze Lieve Heer spreekt in beelden en gelijkenissen tot ons. We moeten beseffen dat wij leven in een verhaal en ieder van ons mag zijn eigen hoofdstuk schrijven, rekening houdend met het Grote Verhaal. Er is een groot plan. Dat loopt van het oude testament tot op de dag van vandaag. En daarin mogen wij een kleine bijdrage leveren, een klein hoofdstuk schrijven, als beeld en gelijkenis van de Schepper. Zó kunnen wij bijdragen aan de gemeenschap.

Aan het eind van de viering feliciteerde pater Klemens Hayon de feesteling, namens de Parochie de Vier Evangelisten en de gemeenschap van de 'Ars'. Hij dankte hem voor zijn inzet in de afgelopen veertig jaar en vooral ook voor zijn trouw in de afgelopen jaren. Nooit werd vergeefs een beroep op hem gedaan. Namens de pastoraatsgroep en beheercommissie overhandigde Robert in den Bosch Pastoor Van Waasdijk de 'Arspenning', een teken van waardering voor zijn vele werk, nog steeds, in de Ars kerk. Het was een mooi feest waarbij vele (oud-) parochianen de feesteling geluk kwamen wensen.

Gerard van Dijk

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

☎ 070 - 325 72 69

✉ pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl

🌐 www.rkparochiedevierevangelisten.nl

Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:

NL62 RABO 0106974904 / de Vier Evangelisten o.v.v. naam, datum én Pastoor van Ars

Kerkbijdragen, giften en missiewerk:

NL58 INGB 0002395749 / de Vier Evangelisten o.v.v. bijdrage Pastoor van Ars