



Ars Agenda september 2021

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	17:00	H Mis in ARS
Zo	10:30	Hoogmis / W&C

Do	2 9.30 10.00	H Margarita van Leuven Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd voor Ursula Simon
Vr	3 9.00 9.30	H Gregorius de Grote, paus en kerkleeraar H Mis door pater C van der Geest, svd voor Willem van der Kooi, Gerard Bloem Rozenhoedje
Za	4 17.00	H Rosalie, maagd en kluisenares H Mis in de Ars door pastor Tom Kouijzer voor zegen over een gezin
Zo	5 10.30	Drie en Twintigste Zondag door het Jaar Woord en Communiedienst in Ars door diaken Paul Kuhlmann m.m.v. Kees Konings, fluit voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Do	9 9.30 10.00	H Petrus Claver, priester Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd voor de jarige Truus ten Wolde
Vr	10 9.00 9.30	H Nicolaas van Tolentino H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. voor Anneke Swart Rozenhoedje
Za	11 17.00	H Theodora van Alexandrië H Mis in Ars door pater K Hayon, svd voor Annemij van Roon Open Monumentendag
Zo	12 10.30	Vier en Twintigste Zondag door het Jaar Hoogmis door pater dr. F Vervooren, ocd m.m.v. Connection; kinderwoorddienst; voor Els van Schaik-de Gooijer, Louis ten Bosch en voor de bijna jarige Coby Ziekenzondag Open Monumentendag
Do	16 9.30 10.00	HH Cornelius, paus en Cypriaan, bisschop van Carthago Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd voor Treesje van Bussel

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Do	10:00	H Mis en Rozenhoedje
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje

Vr	17 9.00 9.30	H Hildegard van Bingen, abdis H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. voor Lyd Goes-Kluiters Rozenhoedje
Za	18 17.00	HH Sophia en Irene, martelaressen H Mis in Ars door pastor Tom Kouijzer voor Aty Kool-Rijstenbil
Zo	19 10.30	Vijf en Twintigste Zondag door het Jaar Hoogmis door pater K Hayon, svd m.m.v. Leo Hartman aan het orgel voor Fietje van der Hagen, Gerry Jousma, Kees Hillenaar, Aty Lintel-Romijn Vredeweek
Do	23 9.30 10.00	H Padre Pio Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd voor Frans Hordijk
Vr	24 9.00 9.30	H Gerard van Hongarije, bisschop en martelaar H Mis door pater K Hayon, svd voor Fred en Anke Snijdwint-Vos Rozenhoedje
Za	25 17.00	H Gerulf van Drongen H Mis in Ars door pater K Hayon, svd voor Els van Schaik-de Gooijer, de trouwdag
Zo	26 10.30	Zes en Twintigste Zondag door het Jaar Hoogmis door pastor Tom Kouijzer m.m.v. Gaudete voor Jaargetijde van Anny Barendse, overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Louis en Carlotta Berger-Marshall, Alice de Paauw en Corry Vogels Vredeszondag
Do	30 9.30 10.00	H Hiëronymus van Bethlehem, monnik, priester en kerkleeraar Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd voor Reginald Toney

Aanmelden vieringen

Telefonische aanmelding voor de vieringen alléén op het nummer van de Ars telefoon: 3257269, uiterlijk vrijdag vooraf aan de vieringen van het weekend. Of zelf aanmelden via de website

www.meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/.



Ars Agenda september 2021

Collecteopbrengst

De collectes tijdens de vieringen in de Pastoor van Ars kerk hebben in juli € 772,40 opgebracht, en in augustus € 587,40. Bij de Miva collecte is € 130,40 opgehaald.

Zo 12 september – Ziekenzondag

Anders dan eerder aangekondigd heeft het Pastoraal Team besloten dat er, i.v.m. corona, geen 'collectieve' ziekenzalving zal zijn deze zondag. Wel zal pater Vervooren de algemene Ziekenzegen geven. Degenen die zich al hadden aangemeld voor de ziekenzalving kunnen desgewenst thuis individueel de ziekenzalving ontvangen.

Do 16 en 30 september – Catechese

Op donderdag 16 en donderdag 30 september zal pater Klemens Hayon weer catechese geven: na de H. Mis (om 10 uur), van **11-12.15 uur** in de Bergerie (op anderhalve meter). Basis is het evangelie van de daarop volgende zondag.

Leerhuis 2021/2022 – Wij zijn de tijden: zoeken naar zin in het ouder worden

In september hervat pater dr Frans Vervooren, ocd, het Leerhuis in fysieke vorm in de Bergerie, 1e dinsdag van de maand van 14-16 uur. (onder voorbehoud van wijzigende corona maatregelen). Een citaat uit het boek 'Zin in de ouderdom' (2015):

"Het is een bekend gezegde: je bent zo oud als je je voelt. Kalenderleeftijd zegt niet veel over ouderdom. We kunnen wel van alles beweren over onze jaren, maar, zo betoogt filosoof en kerkvader Augustinus: 'Het zijn slechte tijden! het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.'"

In 10 bijeenkomsten willen we aan de hand van het boek 'Zin in de ouderdom' gedachten en verhalen delen op de onontkoombare weg van het ouder worden. Voor sommigen wel, voor anderen geen feest. Het boek geeft ruime mogelijkheden tot verbindingen met de verhalen uit de Schriften. We lezen die als wegwijzers naar een goede toekomst. Iedereen is welkom, geen eigen bijdrage, behalve aanschaf van het genoemde boek. Nadere informatie of vragen bij c.montes@hetnet.nl;
Datums: 7 september, 5 oktober, 9 november, 7 december

Corona in Sri Lanka

Onze trouwe parochiaan en akoliet, Jayantha Kapuwatte vraagt uw hulp! Hij verblijft met zijn vrouw Desmi al een aantal maanden in zijn geboorteland Sri Lanka, vanwege zijn gezondheid (hoop op behandeling van een structurele oogkwaal, waar de geneeskunde hier geen oplossing meer voor weet). Desmi kan daar haar werk voor Shell op afstand doen. Al geruime tijd hebben Jayantha en Desmi een stichting om weeskinderen in Sri Lanka te helpen. Zij zien in Sri Lanka dat niet alleen de weeskinderen, maar ook de volwassen erg lijden onder de coronapandemie: zij proberen met hun stichting te helpen waar zij kunnen. De situatie is zeer ernstig, omdat met name de arme bevolking geen toegang heeft tot alle medische voorzieningen. De nieuwe variant van COVID-19, de delta-variant, grijpt er om zich heen. Velen hebben nog geen corona-vaccin ontvangen en zijn daardoor zeer bevattelijk. Velen sterven om deze redenen. Sommigen zelfs op straat! Daarom vragen Jayantha en Desmi Kapuwatte om uw hulp. Kunt en wilt u hen helpen?

Maak dan uw gift over op
IBAN: NL13 INGB 0002972060
t.n.v. Stichting Kinderterhuizen Sri Lanka.

Wij hopen Jayantha en Desmi snel weer in ons midden te mogen begroeten.



Ars Agenda september 2021

Abdijdag 2021: bespiegelingen over het thema 'moreel leiderschap'

Op 4 augustus jl. herdacht de geloofsgemeenschap toegewijd aan de Heilige Pastoor van Ars de sterfdag van de Heilige Jean-Marie Baptiste Vianney. Dit was de zesde keer dat dit geschiedde in de vorm van een 'abdijdag'. De eerste keer was in 2016, kort nadat de Blauwe Zusters waren vertrokken uit de pastorie om actief te worden in het centrum van Den Haag waardoor een einde was gekomen aan de H. Pastoor van Arskerk als 'stadsabdij'. Door een jaarlijkse 'abdijdag' te organiseren worden de gelovigen in staat gesteld een dag lang bijeen te zijn voor Eucharistie, gebed en bezinning.

'Moreel leiderschap' vanuit Bijbels perspectief

Dit jaar was gekozen voor het thema 'moreel leiderschap', iets wat heden ten dage, en niet alleen als gevolg van de COVID-19 pandemie, weer volop in de belangstelling staat. Pater dr Frans Vervooren, ocd, schetste enkele Bijbelse perspectieven, in het bijzonder de notie van *dienend leiderschap* zoals verwoord in het Lucas Evangelie. Daarnaast besprak pater Vervooren tien citaten uit het boek *'de zin van het leven'* van Fokke Obbema over bekende en minder bekende persoonlijkheden en wat hen heeft bewogen om bepaalde keuzes te maken. Pater Vervooren stelde dat in veel gevallen eigenlijk pas achteraf kan worden vastgesteld dat iemand 'moreel leiderschap' heeft uitgeoefend. Ook zijn het uiteindelijk (veelal) niet de morele leiders zelf, maar hun volgelingen, die bepaalde concrete positieve effecten bewerkstelligen. De moreel leider 'stuurt hen in de juiste richting' en fungeert als een soort 'veerman'. Denk ook aan de 'storm op het meer' in het Marcus Evangelie, waar de storm staat voor de onzekere en bezorgde mens die veiligheid en geborgenheid zoekt. Daarnaast is er de individuele verantwoordelijkheid van de gelovige om de juiste (morele) beslissingen te nemen, al dan niet gebaseerd op inspiratie geput uit het voorbeeld van een 'gids'. Ook anno 2021 blijft het belangrijk om een

stem te laten horen tegen bijvoorbeeld redeloze onderdrukking en dat is (uiteindelijk) nooit tevergeefs.

Lezing professor Brinkgreve: "Wat jij niet wilt dat u geschiedt, doet jij dat ook een ander niet ..."

Na de Heilige Mis ter ere van de Heilige Jean-Marie Vianney en de *COVID-19 proof lunch* was er in de middag een lezing door emeritus hoogleraar sociologie professor Christien Brinkgreve. Zij stelde dat de spreuk "Wat jij niet wilt dat u geschiedt, doet jij dat ook een ander niet .." feitelijk de kern van alle moraal is. Zij onderstreepte het belang van rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkwaardigheid en dat maakt het aan banden leggen van "de jungle van de vrije markt" noodzakelijk. In haar boek 'Het raadsel van goed en kwaad' gaat zij op zoek naar antwoorden op grote vragen over leven, dood en liefde en verbindt het persoonlijke met het wetenschappelijke en het literaire. Dat deed zij ook in haar lezing op 4 augustus (en voegde daar het architectonische aan toe), zonder overigens 'het raadsel' zelf ook echt te ontrafelen. Dat liet zij aan de toehoorders over. Zij noemde wel een aantal kenmerken van 'moreel leiderschap', die zich als volgt laten samenvatten: betrokken zijn; niet bureaucratisch; 'neen' kunnen zeggen; een idee hebben van wat behoorlijk bestuur inhoudt; doen aan zelfonderzoek; afwegen van verschillende belangen; niet uitbuiten van anderen en zelf op zoek gaan. Zij sloot af met een oproep tot zelfreflectie en concludeerde dat morele teloorgang doorgaans een sluipend proces is.

Hierna was er nog een informeel samenzijn in de open lucht en konden de circa vijftig parochianen en gasten terugkijken op andermaal een geslaagde 'abdijdag'. Dank aan de vrijwilligers voor de logistieke ondersteuning en aan de KGVV voor de verleende subsidie.

*Robert in den Bosch, voorzitter Pastoraatgroep
H. Pastoor van Ars geloofsgemeenschap*