



Ars Agenda maart 2021

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	17:00	H Mis in Ars
Zo	10:30	Hoogmis / W&C

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Do	10:00	H Mis en Rozenhoedje
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje

Do	4 9.30 10.00	H Casimir Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd voor Gerard Dirkse
Vr	5 9.00 9.30	H Adrianus van Cesarea H Mis door pater C van der Geest, svd voor pater Gerard Wilkens, sj Rozenhoedje
Za	6 17.00	H Coleta Boilet H Mis in Ars door pater K Hayon, svd voor Francisca Büsscher
Zo	7 10.30	Derde Zondag van de Vasten Hoogmis door pater K Hayon, svd m.m.v. enkele leden van Connection voor Anneke van den Berg-den Dunen, Gerry Jousma, Lyd Goes-Kluiters, Els van Schaik-de Gooijer, Annemij van Roon
Do	11 9.30 10.00	H Georgius de Nieuw-Verschenene Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd voor het 50-jarig huwelijk van Mia en Nico Rongen
Vr	12 9.00 9.30	H Simeon de Nieuwe Theoloog H Mis door pater K Hayon, svd voor Willem van der Kooi Rozenhoedje
Za	13 17.00	H Rodrigo van Cordoba, priester en martelaar H Mis in Ars door pater K Hayon, svd voor Ursula Simon
Zo	14 10.30	Vierde Zondag van de Vasten Hoogmis door pater K Hayon, svd m.m.v. Leo Hartman aan het orgel voor Fietje van der Haagen, Louis ten Bosch, Maria van Luyn-Wösten
Do	18 9.30 10.00	H Cyrillus van Jeruzalem Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd voor Treesje van Bussel
Vr	19 9.00 9.30	Sint Jozef H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. voor Rietje Zaat Rozenhoedje
Za	20 17.00	St Jan van het Sabbasklooster H Mis in Ars door pater K Hayon, svd voor Els van Schaik-de Gooijer

Zo	21 10.30	Vijfde Zondag van de Vasten Woord en Communiedienst door diaken J van Adrichem, m.m.v. Yvonne Burch aan het orgel voor pastoor Dernée die afscheid neemt
Do	25 9.30 10.00	Maria Boodschap Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd voor Lyd Goes-Kluiters Gelegenheid om te biechten na de H Mis
Vr	26 9.00 9.30	H Ludger van Münster H Mis door pastoor E van Waasdijk, em. voor Frans de Jong Rozenhoedje
Za	27 17.00	St Rupert, bisschop van Salzburg H Mis in Ars door pater K Hayon, svd voor Antonia Blonk-de Ruyter
Zo	28 10.30	Palmzondag Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Leo Hartman aan het orgel voor overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Louis Berger, Alice de Paauw en Corry Vogels, Gerry Jousma, Sipke de Jong, Aty Lintel-Romijn
Do	1 april 19.00	Witte Donderdag Plechtigheden door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Yvonne Burch aan het orgel
Vr	2 15.00	Goede Vrijdag Plechtigheden door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Marion van Es en Jaap de Wit
Za	3 21.30	Paaszaterdag Paaswake door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Winfried Verwey
Zo	4 10.30	Hoogfeest van Pasen Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. enkele leden van Connection voor Louis Berger, Frans en Anna van Berkel, ouders en voorouders en voor het 60-jarig huwelijk van bruidspaar Hartman-Boerkamp Einde Vastenactie
Ma	5 10.00	Tweede Paasdag Gezamenlijke Mis in Emmaus (o.v.b.)



Ars Agenda maart 2021

19 maart – Feest van de Heilige Jozef

Enkele jaren geleden waren wij in het dorp Tuscania (regio Lazio in Italië, niet te verwarren met de regio Toscane) en bezochten het klooster San Paolo delle Clarisse, waar het opleidingsinstituut van de Blauwe Zusters gevestigd is. Daar deed zich op 8 maart 1881 het volgende wonder voor:

Aan een van de zusters die al 3 jaar aan ongeneeslijke kanker leed, bedlegerig was en veel pijn had, verscheen een man aan haar ziekbed. Op haar vraag wie hij was antwoordde hij: 'ik ben de timmerman van het klooster'. Hij vroeg wat haar mankeerde. Op haar antwoord dat haar ziekte als ongeneeslijk werd beschouwd zei hij: 'Vertrouw op God', stond op en ging weg. Toen de overige zusters terugkeerden van de H. Mis naar de ziekenboeg zagen zij een stoel midden in haar kamer die er voordien niet zo gestaan had. De zieke zuster vertelde dat de timmerman van het klooster op bezoek was geweest en gezegd had dat ze op God moest vertrouwen. Er ontstond onrust omdat niemand zonder sleutels het klooster binnen kon komen, de vraag rees wie de mysterieuze timmerman kon zijn. De Abdis wist dat de zieke non veel tot de H. Jozef had gebeden om genezing. Daarom nam de abdis 2 stoelen, ging op haar knieën en bad tot de H. Jozef: "als u vanmorgen geweest bent, laat mij dan zien op welke stoel u zat'. Daarop begon een van de stoelen te bewegen zonder dat iemand deze aangeraakt had. De nonnen bedankten God voor deze genade. De zieke non genas. Zij overleed in 1920 op 81-jarige leeftijd. Tot op de dag van vandaag is de kamer met de stoel voor de zusters een plek van stilte en meditatie waar zij zich tot Sint Jozef en God kunnen richten.

Een Nederlandse blauwe zuster merkte ons buiten de poorten op doordat zij ons NL-kenteken zag, waarop zij ons uitnodigde binnen te komen. Zij heeft ons rondgeleid en de kamer met de stoel laten zien. Toeval of niet: mijn grootvader, geboren op 19 maart, heette Joop (Giuseppe/Jozef). Nadere informatie en foto:

www.servidorasdelsenor.org.

Ineke Giezeman

Goede Vrijdag 2 april, 15.00 uur:

Tijdens de viering van Goede Vrijdag zullen Marion van Es en Jaap de Wit (bewoners van de pastorie) 2 solaria's uit het Stabat Mater van Pergolesi ten gehore brengen. U wordt uitgenodigd bloemen mee te brengen t.b.v. de bloemenhulde aan het Kruis. Die bloemen zullen verwerkt worden tot het altaarstuk voor Pasen.

Emeritaat pastoor Dernee

Op zondag 11 april zal pastoor Dernee voor het laatst als pastoor voorgaan in onze parochie, vanwege zijn welverdiende emeritaat. Helaas is i.v.m. corona persoonlijk afscheid nemen beperkt mogelijk. U kunt desgewenst de komende weken deelnemen aan één van de vieringen in de Emmauskerk (na aanmelding) en hem daarna kort ontmoeten. De invulling door het bisdom van zijn opvolging laat nog enige weken op zich wachten.

Stagiair

Het komende half jaar zal pater Anthony Varghese stagelopen in onze parochie. Hij is afkomstig uit India en maakt deel uit van de congregatie van het goddelijk Woord, SVD, waartoe ook pater Hayon behoort. Nederland is zijn eerste plaatsing na zijn priesterwijding in 2018. Hij heeft inmiddels op 14 februari jl. in de Ars de mis opgedragen voor een groep internationale scouts. Wij heten hem van harte welkom.

Collecteopbrengst

De collectes tijdens de vieringen in de Pastoor van Arskerk hebben in van 13 tot 31 december 2020 € 730 opgebracht. In de januarimaand is er € 729,50 opgehaald.

Aanmelden vieringen

Voor de weekend-vieringen en de vieringen tijdens het Paas triduum moet u zich de week van te voren aanmelden. Dit kan via de website www.meevieren.nl/devierevangelistendenhaag of via telefoon 3257269.

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

☎ 070 - 325 72 69

✉ pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl

🌐 www.rkparochiedevierevangelisten.nl

Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:

NL62 RABO 0106974904 / de Vier Evangelisten o.v.v. naam, datum én Pastoor van Ars

Kerkbijdragen, giften en missiewerk:

NL58 INGB 0002395749 / de Vier Evangelisten o.v.v. bijdrage Pastoor van Ars