



Ars Nieuwsbrief 21 maart 2020

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

Vreest niet, want ik ben bij U':

Dat hield pater Hayon de aanwezigen voor tijdens de H. Mis op 19 maart jl., de dag waarop wij de H. Jozef gedenken: Sint Jozef had een onbegrensd vertrouwen in de Heer. In die geest houden we elkaar vast.

In deze extra Nieuwsbrief informeren wij U hoe onze RK Parochie de Vier Evangelisten omgaat met het Corona virus en welke consequenties dat heeft, in het bijzonder voor de H. pastoor van Ars geloofsgemeenschap. Wij streven ernaar U elke vrijdag of zaterdag langs deze weg op de hoogte te houden. Tevens vermelden wij andere wetenswaardigheden die op dit moment actueel en relevant zijn. Houdt U s.v.p. ook de website van de parochie in de gaten: www.rkparochiedevierevangelisten.nl. Uiteraard geldt e.e.a. zolang er geen verdergaande maatregelen worden afgekondigd.

Op de Zondagen 22 en 29 maart en 5 en 12 april is de H. Pastoor van Ars kerk van 10-12 uur open voor stil gebed en aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

Op die zondagen en op Tweede paasdag (om 10 uur), evenals op Witte Donderdag en Goede Vrijdag (om 19 uur) en de Paaswake (om 21.30 uur) is er in de beslotenheid van het Pastoraal Team een viering in de kapel van de Emmaus kerk, die live te volgen is via <https://p4ev.nl/live>.

Door de week: de vieringen in de Ars op donderdag om 10 uur gaan door, met pater Hayon als voorganger. Evenals de vieringen op vrijdag om 9 uur: met dien verstande dat hier een enkele keer sprake kan zijn van een woord & communieviering dan wel een woord- en gebedsdienst of openstelling voor stil gebed.

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag is de Ars kerk open van 15-17 uur voor stil gebed. Die dagen kunnen parochianen de palmtakken in ontvangst nemen die op Palmzondag 5 april in de besloten viering van het Pastoraal Team zijn gezegend.

In alle gevallen van openstelling geldt: voldoende afstand tot elkaar in acht nemen!
Vredewens op afstand en communie op de hand.

De vieringen in de andere geloofsgemeenschappen zijn:

Maria van Eik en Duinen	dinsdag 10.00 uur
Emmaus	woensdag 10.00 uur
H. Pastoor van Ars	donderdag 10.00 uur vrijdag 09.00 uur,
Titus Brandsma	vrijdag 10.00 uur

Boetevieringen worden gehouden op vrijdag 3 april (Titus Brandsma), dinsdag 7 april (MED) en woensdag 8 april (Emmaus).

Tijdens de besloten Paaswake van het pastoraal team op zaterdagavond 11 april zullen de Paaskaarsen van alle vier de geloofsgemeenschappen voor het eerst worden ontstoken. Als u de viering thuis via Internet volgt, kunt u op tastbare wijze mee delen in het licht van Christus door het aansteken van een paaskaarsje, dat U op Goede Vrijdag mee naar huis kunt nemen.



Ars Nieuwsbrief 21 maart 2020

Diaconie

Uiteraard kijken we in deze tijd extra om naar elkaar. Maar laten we ook anderen niet vergeten, zoals zij die afhankelijk zijn van de voedselbank: als u naar de kerk komt, wilt U dan houdbare voedingsmiddelen meebrengen?

En laten we ook het vastenproject niet vergeten. Als u niet naar de kerk komt, waar de vastenzakjes beschikbaar zijn, kunt u overwegen rechtstreeks de Vastenactie te bedenken: NL21INGB0000005850.

We onderhouden direct telefonisch contact met (oudere) parochianen waarvan de telefoongegevens bekend zijn. Voor zover dat niet het geval is kunt U zelf bellen met de Ars telefoon 070-3257269. Of via pastoorvanars@p4ev.nl. Wij zullen proberen U waar mogelijk te helpen, als er geen (andere) hulp van burens of familie beschikbaar is.

Kerkbalans

Hoewel financiën op dit moment niet de hoogste prioriteit heeft, vragen we toch uw aandacht voor Kerkbalans: Nu de wekelijkse collecte opbrengst als bron van dekking van kosten wegvalt, terwijl die kosten wel doorlopen (denk aan de wekelijkse misboekjes die twee maanden vooruit geleverd worden en dus betaald moeten worden, de kosten van het Pastorale Team etc.) is het des te belangrijker dat U allen meedoet aan Kerkbalans door een jaarlijkse (of maandelijks) bijdrage. Het rekeningnummer is NL58INGB0002395749 t.n.v. RK Parochie de vier Evangelisten/Pastoor van Ars.

Misintenties

De voor maart/april opgegeven misintenties worden door het Pastoraal Team meegenomen in de besloten viering in de kapel van de Emmaus. Mocht U desondanks reeds door u opgegeven misintenties naar een later tijdstip willen opschuiven of laten opdragen tijdens de doordeweekse Heilige Mis op donderdag in de Ars (waar u wel bij aanwezig kunt zijn), meld U dat dan via pastoorvanars@p4ev.nl of telefonisch op 070-3257269.

Vrijwilligers

Komende week zal er bilateraal contact zijn met betrokken vrijwilligers inzake hun inzet de komende weken.

Heilige Corona - een patroonheilige tegen epidemieën



'Corona' of 'Korona' / 'Stephania' is de naam van een heilige van de katholieke kerk, die waarschijnlijk rond 160 in Egypte of Syrië of Antiochië is geboren en die op 16-jarige leeftijd als martelaar stierf (rond 177), samen met haar vader, St. Victor van Siena. Volgens andere bronnen was Corona de vrouw van de martelaar Victor. Ze werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten die werden gemarteld. Haar dood was wreed. Haar herdenkingsdag is 14 mei. De heilige wordt vooral vereerd in Oostenrijk, Beieren en Bohemen. In St. Corona am Wechsel worden jaarlijks bedevaarten gehouden. In 1504 werd daar een beeld van de heilige gevonden in een holle lindeboom, een kapel werd opgericht en het dorp werd een bedevaartsplaats.

De Oostenrijkse munteenheid werd tot 1924 genoemd naar de heilige "kroon". Deze heilige wordt ook aangeroepen bij geldzaken, ze is daarom ook de beschermheilige van zakenmensen.

Daarnaast wordt ze aangeroepen om "standvastigheid in het geloof" te bewaren en ook om bijstand in tijden van epidemieën. Laten we haar speciaal aanroepen om bij God onze voorspreekster te zijn tegen dit virus!



Ars Nieuwsbrief 21 maart 2020

EEN (EVANGELIE)VERHAAL ALS MEDICIJN

Een mijmering over Johannes 9: de genezing van een blinde

De titel van deze mijmering 'een evangelieverhaal als medicijn' kwam mij voor ogen via een mail van Nexus over 'verhalen als medicijn'. Dat hebben we in deze crisistijd door het coronavirus nodig: geestkracht als medicijn in een periode waarvan we niet zien wanneer die voorbij is. We zijn er als het ware blind-geboren in terecht gekomen. De deuren van ons huis, van winkels, van onze kerken zijn dicht. Bij mensen leeft de angst: ik zal toch geen bedelaar moeten worden? Mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn, ze voelen zich nu eens te meer als 'bedelaars zonder uitzicht'. Het evangelieverhaal van deze zondag 22 maart, nota bene: zondag *Laetare* (verheug u!) opent met: "In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was." In het vluchtige voorbijgaan via de media van alle nieuws over de coronacrisis hebben we al meer leed gezien dan ooit gedacht. 'Eens in de honderd jaar' komt zo iets voor, analyseert een expert en vergelijkt deze pandemie met de Spaanse griep. In tal van laboratoria wordt er gewerkt aan een (voorlopig) medicijn. Welk licht laat het evangelie schijnen in deze donkere dagen, terwijl de lente 'op weg naar Pasen' begint?

Enkele verhaallijnen in dit genezingsverhaal wil ik onderstrepen, verhaallijnen die vertrekken vanuit een woord van Jezus over zichzelf: "Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld." (Joh 9,5). Wanneer dat inzicht (geloof, vertrouwen) doorgebroken is in de geest van de blindgeborene, zal hij zijn redder met eigen ogen zien. Maar voor het zover is, het laatste moment als de onthulling van de clou van dit verhaal, gaat de blindgeborene een lange weg van eenzaamheid en van uitstoting. Het zicht op zijn buitenwereld opent zich nadat hij zichzelf, inclusief zijn ogen, met water heeft gewassen. Het worden pijnlijke confrontaties. Zijn burens en kennissen vragen zich af of hij het, die vroegere bedelaar, wel écht is. Zijn verhaal over zijn ontmoeting met Jezus wordt door zijn eigen pastores niet geloofd. Wanneer zijn ouders moeten getuigen over zijn identiteit, geven ze niet thuis: 'Vraag het hem zelf maar.' Tenslotte zetten zijn pastores hem buiten de deur: "Jij,...wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg." Het uitzicht op de buitenwereld heeft deze bedelaar in een geestelijk isolement gedreven. Je kunt wel genézen zijn - ook van het coronavirus - maar de omgeving gelooft het niet, of vertrouwt het niet helemaal en sluit daarom de deuren.[Zoals het nu blijkbaar óók in de actualiteit gebeurt!]. De opmaat naar de clou van dit verhaal is kort en krachtig: "Jezus hoorde dat ze hem eruit gegoooid hadden en toen hij hem teruggevonden had..." (Joh 9,35). Hier HOORT de rondreizende profeet van het isolement van deze bedelaar en ZOEKT naar hem (als de goede herder). Dát is de sleutel tot zijn inzicht, dat Jezus de Mens-van-God is. Zoals de ENE de ellende van zijn volk heeft gehoord en kent, er niet aan voorbijgaat, zo blijkt Jezus 'in het voorbijgaan' de bedelaar GEZIEN te hebben en niet te hebben losgelaten. Laten wij in deze 'donkere' tijd onze ogen open houden voor elkaar; onze oren open houden voor elkaars verhaal; en Licht zijn, in onze navolging van Christus.

Pater Frans Vervooren (Karmeliet)

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars:

070 - 325 72 69 / pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl / www.rkparochiedevierevangelisten.nl

- **Pastoraatsgroep:** Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong.
- **Kerkbijdragen, giften en missiewerk:**
Rek. nr NL58 INGB 0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten bijdrage Pastoor van Ars
- **Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:**
NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier Evangelisten o.v.v. naam én Pastoor van Ars

Contactadressen:

- **Pastoraal Team:** Pater Klemens Hayon E-mail: pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl
- **Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten:** maandag - vrijdag 09.00 - 12.30 uur,
Tel. 070 - 308 0414 E-mail: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl.
- **Kerkleden- en adressenadministratie:** Marcus Switzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: marcusswitzar@yahoo.com
- **(Digitale) verspreiding nieuwsbrief:** Niels Vrolijk E-mail: niels@nielsvrolijk.nl