



Ars Nieuwsbrief november 2019

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	17:00	H Mis (oneven maanden)
Zo	10:30	Hoogmis
Do	10:00	H Mis (om 9.30 Rozenhoedje)

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje
2 ^{de} Za	14:00	H Mis in Uitzicht
3 ^e Wo	10:30	H Mis in Tabitha

Vr 1	9.00	Hoogfeest van Allerheiligen Hoogmis door pastoor E van Waasdijk, em. m.m.v. Leo Hartman voor overleden ouders in den Bosch-van der Ende
	9.30	Rozenhoedje
Za 2	10.30	Allerzielen Hoogmis door pater K Hayon, svd m.m.v. Leo Hartman aan het orgel voor Louis Berger, en de overledenen van de parochie
Zo 3	10.30	Een en Dertigste Zondag door het Jaar Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Phoenix voor de overleden familie Barendse-van Paasen, Reginald Toney, Gerry Jousma, Gerard Bloem, Franco Rigutto
Di 5	14.00	Leerhuis door pater F Vervooren, ocd
Do 7	9.30	H Willibrord, bisschop van Utrecht
	10.00	H Mis door pater K Hayon, svd; voor Wies de Graaf
Vr 8	9.00	Vier gekroonde martelaren
	9.30	H Mis door pater C van der Geest, svd; voor Florian Mann
	9.30	Rozenhoedje
Za 9	14.00	Wijding van de basiliek St Jan van Lateranen
	17.00	H Mis in Uitzicht voor pater G Kurvers, osa en broer Jan H Mis in de Ars door pater K Hayon, svd m.m.v. Gezinskoor voor Rietje Zaat
Zo 10	10.30	Twee en dertigste Zondag door het Jaar Hoogmis door pater K Hayon, svd m.m.v. Connection; kinderwoorddienst voor Families Giezeman-van der Luur, Giezeman-Valentin, en van der Luur-Schwiebert, voor Florian Mann, Els van Schaik-de Gooijer, Gerry Jousma, Louis ten Bosch, Frans de Jong, Fietje van der Haagen-Endert, Fred en Anke Snijdewint-Vos, Marco Antonio Cueva Perez
Do 14	9.30	H Veneria van Rome
	10.00	Rozenhoedje
	11.00	H Mis door pater K Hayon, svd; voor Sipke de Jong Catechese pater K Hayon, svd
Vr 15	9.00	H Albert de Grote, bisschop en kerkleeraar
	9.30	H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Tine Ton
	9.30	Rozenhoedje
Za 16	17.00	H Margareth van Schotland H Mis in de Ars door pater K Hayon, svd voor het welzijn van parochianen die niet meer thuis kunnen wonen
Zo 17	10.30	Drie en Dertigste Zondag door het Jaar Woord en Communiedienst door diaken P Kuhlmann m.m.v. Gezinskoor voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

Deurcollecte Diaconie

Deurcollecte Diaconie



Ars Nieuwsbrief november 2019

Wo 20 10.30	H Nerses van Perzië met Johannes e.a. H Mis in Tabitha door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Greetje Kusters
Do 21 9.30 10.00	Opdracht van Maria in de Tempel Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd; voor Anneke Swart
Vr 22 9.00 9.30	H Cecilea, maagd en martelares H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Willem van der Kooi Rozenhoedje
Za 23 17.00	H Clemens I, paus en martelaar H Mis in de Ars door pater K Hayon, svd m.m.v. Gezinskoor; voor Wies de Graaf Jongeren deurcollecte
Zo 24 10.30	Christus Koning Gezamenlijke Mis in Emmaus voor Els van Schaik-de Gooijer Jongeren deurcollecte
Do 28 9.30 10.00 11.00	H Catharine Labouré, kloosterling en mystica Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd; voor Tonny Zondag Catechese pater K Hayon, svd
Vr 29 9.00 9.30	H Saturnius van Toulouse, bisschop en martelaar H Mis door pater K Hayon, svd; voor Rozenhoedje
Za 30 17.00	H Andreas, apostel, patroon van Constantinopel H Mis in de Ars door pater K Hayon, svd voor levende en overleden weldoeners van de parochie
Zo 1 dec 10.30	Eerste Zondag van de Advent Hoogmis door pater K Hayon, svd m.m.v. Phoenix

Collecteopbrengst

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de Pastoor van Ars kerk in oktober bedraagt € 1241,07.

Ars kroniek

Op 15 oktober overleed Ron Harren [geb. 22 mei 1927]. Hij was een trouw bezoeker van de zaterdagviering, en is meer dan 35 jaar betrokken geweest bij Cursillo Nederland, waaruit hij kracht putte om als goed christen te leven. De uitvaartdienst vond op 22 oktober plaats in de Ars met pastoor van Waasdijk, em. als voorganger, waarna de begrafenis plaatsvond op St Petrus Banden.

Do 31 oktober 11.00 uur – Leven in het Hiernamaals

Op 31 oktober om 11 uur in de Ars kerk houdt pater Klemens Hayon, met Allerheiligen en Allerzielen in het vizier, een inleiding over het Leven na de Dood. Na de inleiding gaan we hierover in gesprek.

Za 2 november 10.30-13.30 uur – Allerzielen in de Ars

Inmiddels traditie [de 4^e keer] bent U na de Viering van Allerzielen hartelijk welkom voor koffie, lunch en concert. Ook kunt U misintenties opgeven voor de viering die dag op de lijsten die in de Bergerie liggen, dan wel aan Marga van Leest: mlangehenkel@live.nl.

Aanmelding voor de lunch graag via

pastoorvanars@p4ev.nl of 3257269.

Muzikale medewerking van het duo Blanchesse.

Vrijwillige financiële bijdrage.

Helaas kunnen wij dit jaar oudere parochianen niet persoonlijk uitnodigen vanwege het niet beschikbaar zijn van het adressenbestand omdat er gewerkt wordt aan een nieuw systeem. Nodig dus zelf uw familie, vrienden, burens uit om mee te gaan: gedeelde smart is immers halve smart!

Za 9/Zo 10 november – Wensboomactie

In het weekend van 9/10 november treft u in de kerk weer de wensboom aan. U wordt uitgenodigd om een wens uit de boom te 'plukken' en voor het betreffende kind in het ziekenhuis of wonend op een locatie van Middin een Sinterklaascadeautje van circa €10,- te kopen. In het weekend van 16/17 november levert U dat cadeautje in bij de kerk. De jongeren van Inside Out zorgen ervoor dat de cadeautjes naar de kinderen worden gebracht. We dragen hiermee, voor meer dan 100 kinderen met een chronische ziekte en/of beperking, samen bij aan een onvergetelijk Sinterklaasfeest.



Ars Nieuwsbrief november 2019

Wo 13 november 14.00-16.00 uur – High tea in de pastorie MED

De high tea in MED vindt plaats op woensdag 13 november a.s. (niet op de 27e!). U bent van 14 tot 16 uur welkom voor een gezellig praatje bij thee/koffie met zoete en hartige versnaperingen. Toegang gratis, vrije financiële bijdrage. Aanmelden vooraf bij marivaneikenduinen@p4ev.nl of 3979413.

Za 16/Zo 17 november – Diaconaal weekend

Zondag 17 november is het voor de 3^e keer Wereld-dag van de armen. Op deze door paus Franciscus ingestelde wereld-dag worden we uitgenodigd om bijzondere aandacht te schenken aan de arme medemens. Het doel van deze dag is volgens de paus, te groeien in betrokkenheid op de nood van concrete medemensen en om armen hoop te geven. Op zaterdag 16 november geven we daar met diaconale vrijwilligers uiting aan door in de Emmauskerk een middag met film en een maaltijd te verzorgen voor de dak- en thuislozen in Den Haag. Maar het hele jaar door besteden we zorg en aandacht aan medemensen die met financiële en/of sociale armoede te kampen hebben. Tijdens de vieringen dit weekend zullen we bij het diaconaal werk stil staan, bidden voor de arme medemens en de mensen die zich voor hen inzetten én een deur- of tweede collecte houden om het diaconale werk in onze parochie voort te kunnen zetten. Vergeet dus niet een goed gevulde portemonnee mee naar de kerk te nemen.

Zo 17 november - Eerste lustrum

Op zondag 17 november zal ik pater Klemens Hayon assisteren tijdens de eucharistieviering in de Emmauskerk en dankbaar gedenken dat de bisschop mij vijf jaar geleden, op 15 november 2014, tot diaken heeft gewijd en benoemd in deze parochie. Het is mooi om dit 1^e lustrum op de Wereld-dag van de armen te vieren omdat ik als diaken me vooral tot de zorg voor de noodlijdende medemens, het voorgaan daarin en organiseren ervan, geroepen voel. Ik ben dankbaar voor de steun die ik daarbij in de parochie ontvang en ik hoop dat ik op uw steun, in de vorm van het meewerken aan activiteiten, uw gebed en uw financiële bijdrage, o.a. bij de collecte voor de diaconie op 16/17 november, mag blijven rekenen. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Diaken Jos van Adrichem

Za 23 november – Broodmaaltijd en film 'Silence' in de Ars

In de Bergerie staan om 18.00 uur de broodjes klaar, waarna om 19.00 uur de film 'Silence' begint. Deze film uit 2016 gaat over twee Jezuïtische priesters die in de 17^e eeuw afreizen naar Japan, op zoek naar hun vermiste mentor. Hun aanwezigheid in het Japan van die tijd is echter strikt verboden. Christenen worden er niet geduld. Als ze worden gepakt zullen ze met geweld worden gedwongen hun geloof af te zweren of anderszins worden gedood. Een film over de grenzen van trouw willen en kunnen blijven aan je geloof.

Aanmelden uiterlijk donderdag 21 november via pastoorvanars@p4ev.nl of 3257269. Toegang gratis, vrije financiële bijdrage. Maaltijd en film gaan door bij min. 10 aanmeldingen.

Do 28 november 11.00-12.00 uur – Meditatieve adventsbijeenkomsten in de Ars

Begeleid door een lid van het pastoraal team houden we op de donderdagochtenden 28 november, 5, 12 en 19 december een meditatie bij één van de lezingen van de komende adventszondag. Aanmelden niet nodig.

Vr 29 november 10.00-12.00 uur - Adventskransen maken in de Ars

Op vrijdag 29 november gaan we weer adventskransen maken. Voor het materiaal wordt gezorgd [bijdrage 10 euro]. Neem zelf een mesje of snoeischaar mee. U kunt met een beetje geduld maar des te meer voldoening tijdens de advent van uw zelf gemaakte krans genieten. Of iemand cadeau geven! U kunt uw krans laten zegenen. Aanmelden uiterlijk dinsdag 26 november via pastoorvanars@p4ev.nl of 3257269.

Zo 8 december 15.30 uur – Weihnachts Oratorium in Emmauskerk

Op zondag 8 december voeren Barokensemble ConcertoValiante en Kamerkoor Collegium Utrecht het Weihnachts Oratorium van J.S.Bach uit in de Emmauskerk. Aanvang: 15.30 uur. Meer informatie op de website van de parochie en op flyers.



Ars Nieuwsbrief november 2019

Impressie van de Lourdesbedevaart 18-27 sept. 2019

Op woensdagochtend vroeg vertrok de bus met enthousiaste parochianen van "de 4 Evangelisten". Cisca van der Sluys, onze ervaren reisleidster, heette ons hartelijk welkom en gaf informatie over het reilen en zeilen van de reis. De stemming zat er meteen al goed in, want we gingen allemaal met dezelfde intentie op reis. "Alles mag, niets moet" was haar devies. Diaken Jos stelde ons gerust, dat het niet alleen maar bidden zou worden.

We zijn ook met vakantie, we moeten genieten. En dat doe je vanzelf als je in een hoge bus zit en het landschap beter ziet, zonder het drukke verkeer onder je op de route du soleil.

Marieke, onze chauffeuze, reed ons veilig en vrolijk. En met versnaperingen werden we onderweg ruimschoots verwend. Na 2 bus dagen met bezoek aan o.a. Reims en Vezelay kwamen we op vrijdag in de middag in Lourdes aan.

Na de lunch meteen naar het heiligdom. Ja, wat doet Lourdes je?

De sfeer, geen lawaai, wel druk. Maar vredig en veilig: we zijn er allemaal voor Maria!

We hadden mooie vieringen met Jos. Hij had een boekje samengesteld, zodat we samen konden bidden. De VNB had een gids met informatie over de gezamenlijke vieringen en alle liederen! Er waren meer Nederlandse bedevaarten: Utrecht had de hulpbisschop mee:

Mgr. Hoogenboom. Met hem vierden we op zondag in de Pius X en bij de grot op maandagochtend. Jos assisteerde bij het altaar en onze groep voelde zich extra verbonden en trots toen we Jos zagen. De intieme viering in de Schaapskooi mag ik niet vergeten te vermelden. De afscheidsavond in het hotel -met ook nog een jarige- was heel bijzonder. Er werd gezongen en

iedereen werd bedankt, vooral de vrijwilligers, die steeds met rolstoelen en koffers sjouwden bij de hotels. De terugreis, met nog een laatste intieme viering in de crypte van de kathedraal van Chartres, een bezoek aan de Zwarte Madonna van Rocamadour en het "CADEAU" van Marieke: een rondje Parijs van 2uur! Een bijzondere bedevaart met een hoog vriendschapsgehalte! Al onze zorgen hebben we bij Maria neergelegd en blij kwamen we -na middernacht- thuis. Heel veel dank aan de voortreffelijke leiding van Cisca en Jos!

Tiny Linssen

Save the Date:

Za 14 december [ochtend]:

installatie kerststal en poetsen: wie doet mee?

Ma 16 december:

kerstviering Middin in de Ars, 19 uur

Vr 20 december:

50 jaar geleden werd onze kerk gewijd: die ochtend viering om 9 uur gevolgd door 'high coffee' met muzikale begeleiding, speciaal voor alle vrijwilligers!

Zo 22 december, 10.30 uur:

bisschop mgr. van den Hende viert met ons het 50 jarig bestaan van de Ars kerk

Spreuk van de maand

'Als je denkt dat alles tegenzit,
denk dan opnieuw.'

*H. Johannes Paulus II, paus (1920-2005)
Gerarduskalender 22 oktober*

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars:

070 - 325 72 69 / pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl / www.rkparochiedevierevangelisten.nl

- **Pastoraatsgroep: Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong.**
- **Kerkbijdragen, giften en missiewerk:**
Rek. nr NL58 INGB 0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten bijdrage Pastoor van Ars
- **Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:**
NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier Evangelisten o.v.v. naam én Pastoor van Ars

Contactadressen:

- **Pastoraal Team:** Pater Klemens Hayon E-mail: pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl
- **Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten:** maandag - vrijdag 09.00 - 12.30 uur,
Tel. 070 - 308 0414 E-mail: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl.
- **Kerkleden- en adressenadministratie:** Marcus Switzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: marcusswitzar@yahoo.com
- **(Digitale) verspreiding nieuwsbrief:** Niels Vrolijk E-mail: niels@nielsvrolijk.nl