



# Ars Nieuwsbrief september 2019

## R.K. Parochie de Vier Evangelisten

### Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

#### H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	17:00	H Mis (oneven maanden)
Zo	10:30	Hoogmis
Do	10:00	H Mis (om 9.30 Rozenhoedje)

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje
2 <sup>de</sup> Za	14:00	H Mis in Uitzicht
3 <sup>e</sup> Wo	10:30	H Mis in Tabitha

<b>Zo 1</b>	10.30	<b>Twee en Twintigste Zondag door het Jaar</b> Hoogmis door de pastoor C Dernee m.m.v. het Filipijns Koor voor Gerry Jousma, Fred en Anke Snijdewint-Vos
Di 3	14.00	Leerhuis pater F Vervooren, ocd
Do 5	9.30 10.00	H Bertin van Sithiu Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd; voor mw van Wijk-Thoben
Vr 6	9.00 9.30	H Zacharias, profeet H Mis door pater C van der Geest, svd; voor Sipke de Jong Rozenhoedje
Za 7	11.00 17.00	H Gradus van Aosta, bisschop, patroon van de wijngaarden Ziekenzalving en ziekenzegening in Tabitha H Mis in <b>Ars</b> door pater K Hayon, svd; voor Wies de Graaf
<b>Zo 8</b>	<b>10.30</b>	<b>Drie en Twintigste Zondag door het Jaar</b> Woord en Communie Dienst door dr. D Wielzen m.m.v. Connection voor Frans de Jong, Louis ten Bosch, Els van Schaik-de Gooijer, Florian Mann
Do 12	9.30 10.00 11.00	Naam van Maria Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd; voor Theodorus Kwee Katechese pater K Hayon, svd
Vr 13	9.00 9.30	H Joannes Chrysostomos, Aartbisschop van Constantinopel en kerkleer H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Anneke Swart Rozenhoedje
Za 14	14.00 17.00	Kruisverheffing H Mis in Uitzicht voor het welzijn van parochianen die meer thuis kunnen wonen H Mis in <b>Ars</b> door pater K Hayon, svd m.m.v. het Gezinskoor; voor een jarige
<b>Zo 15</b>	10.30	<b>Vier en Twintigste Zondag door het Jaar</b> Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Phoenix, <b>Ziekenzalving</b> voor de jarige Truus en Henk van Holsteijn, voor Anneke van den Berg Fietje van der Haagen, Gerry Jousma
Di 17	14.00	Leerhuis pater F Vervooren, ocd
Wo 18	10.30	HH Sophia en Irene, martelaressen <b>Tabitha</b> H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Treesje van Bussel
Do 19	9.30 10.00	H Januarius, bisschop van Napels Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd; voor Gerard Bloem
Vr 20	9.00 9.30	HH Andreas Kim en gezellen, martelaren van Korea H Mis door pater K Hayon, svd; voor Anneke Swart Rozenhoedje
Za 21	17.00	H Mattheüs, apostel en evangelist - Collecte Vredesweek H Mis in <b>Ars</b> door pater K Hayon, svd; voor Rietje Zaat
<b>Zo 22</b>	10.30	<b>Vijf en Twintigste Zondag door het Jaar</b> - Collecte Vredesweek Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. het Parochie Koor voor Ralph P. Zimmer die is overleden op 13 maart 2019, Louis Berger, Frans Hordijk, voor overleden broers, overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Fred en Anke Snijdewint-Vos, Reginald Toney, Florian Mann



# Ars Nieuwsbrief september 2019

Do 26	HH Cosmas en Damiaan, artsen en martelaren 9.30 Rozenhoedje 10.00 H Mis door pater K Hayon, svd; voor Els van Schaik-de Gooijer 11.00 Katechese pater K Hayon, svd
Vr 27	H Vincent de Paul, stichter van de Lazaristen 9.00 H Mis door pater V Wang, svd; voor Reginald Toney 9.30 Rozenhoedje
Za 28	H Wenzel, hertog van Bohemen, martelaar 17.00 H Mis in <b>Ars</b> door pater K Hayon, svd m.m.v. het Gezinskoor voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochianen
Zo 29	<b>Zes en Twintigste Zondag door het Jaar</b> 10.30 Hoogmis door pater K Hayon, svd m.m.v. het Koor Gaudete, Doop voor jaargetijde van Anny Barendse, Els van Schaik-de Gooijer

## Di 17 september 14.00-16.00 uur – Leerhuis Meister Eckhart: Over liefde en zichzelf loslaten.

Pater Frans Vervooren begeleidt deze dinsdag en op 15 oktober en 19 november in de Bergerie een leerhuis over de meer dan 750 jaar geleden geboren Meister Eckhart (1260-1327). De preken en traktaten van deze dominicaan, middeleeuws theoloog en mysticus, staan nog altijd volop in de belangstelling. In zijn eigen tijd waren zijn speculatieve gedachten over God en zijn uitspraken in preken zó gewaagd, dat het kort na zijn dood leidde tot een veroordeling van sommige van zijn stellingen. Maar het Geheim van de Grond van ons bestaan (God) is gróter dan spitsvondige gedachten én groter dan ons hart, omdat het de Liefde zélf is. Zo zegt Eckhart in één van zijn preken: **'God maakt jacht op ons met niets anders dan met liefde'**. In welke verhouding staat deze gedachte tot onze eigen 'jacht' naar geluk en liefde? De gedachten van Eckhart zijn enerzijds als een frisse zeewind en anderzijds moeilijk als het hooggebergte en soms zo 'kaal' als de architectuur van de 50-jarige Pastoor van Ars kerk. Die architecturale kaalheid of 'leegheid' is als dé metafoor voor de 'ontvankelijkheid' waar Eckhart over preekt. Zoals in de volgende passage:

*"Toen ik hiernaartoe kwam, dacht ik er intussen aan dat de mens in het tijdelijke zo ver kan komen, dat hij God kan dwingen. Als ik me hier ergens in de hoogte zou bevinden en ik zou tegen iemand zeggen: 'Kom naar boven', dan zou dat lastig voor hem zijn. Maar als ik zeg 'Ga hier maar zitten', kan hij dat makkelijk doen. Wanneer de mens zich verdeemoedigt, dan kan God zich vanwege Zijn eigen goedheid niet inhouden en moet Hij zich laten zinken en uitgieten in de deemoedige mens, en aan de aller-geringste geeft Hij zich het allermeest en geeft Hij zich volledig. Dat God zich geeft is Zijn wezen, en Zijn wezen is Zijn goedheid, en Zijn goedheid is Zijn liefde. Alle lief en leed komt voort uit liefde."* (Preek 3).

We werken met de uitgave 'MEISTER ECKHART. OVER GOD WIL IK ZWIJGEN' (Preken & Traktaten; Historische Uitgeverij, Groningen z.j.) met de vertalingen van een groot aantal van zijn teksten door C.O. Jellema (ISBN 978-90-6554-034-8). Bijdrage in de kosten: 10 euro per keer.

## Za 7 en zo 15 september – Ziekenzalving en -zegening

Als H. Pastoor van Ars geloofsgemeenschap besteden wij in het kader van nationale ziekendag bijzondere aandacht aan de zieken d.m.v. van een gezamenlijke ziekenzalving en ziekenzegening op **zaterdag 7 september in Tabitha om 11.00 uur** [koffie vanaf 10.30, locatie de Golfslag, 3<sup>e</sup> etage] en de ziekenzalving op **zondag 15 September, door Pater Vervooren, ocd, om 10.30 uur tijdens de H. Mis in de H. Pastoor van Ars kerk.**

**In Tabitha** gebeurt de sacramentele toediening door Pater Klemens Hayon, svd en geschiedt de ziekenzegening door Janneke Bregman, Geestelijk Verzorger van Tabitha. Ook (klein)kinderen zijn van harte welkom. Kijk eens in uw omgeving of u iemand behulpzaam kunt zijn die slecht ter been is. Hulp aan uw medemens is ook een teken van barmhartigheid. De ziekenzalving en ziekenzegening zijn oecumenisch en worden gevolgd door een H. Mis. Het wordt op prijs gesteld als U zich tevoren aanmeldt bij Nico Rongen; [ronge142@planet.nl](mailto:ronge142@planet.nl).

Aanmelding voor de ziekenzalving op **15 september** in de H. Pastoor van Ars kerk bij Marga van Leest [mlangehenkel@live.nl](mailto:mlangehenkel@live.nl) of [pastoorvanars@p4ev.nl](mailto:pastoorvanars@p4ev.nl) of op de lijst die vanaf 24/25 aug. in de Bergerie ligt; dan wel via de Ars telefoon 3257269 o.v.v. uw naam en contactgegevens.

## Do 12 en 26 september 11.00 uur – Bijbelcatechese

Pater Hayon behandelt op 12 september Lucas 15, 1-32: Redden wat er te redden valt en de parabel over de verloren zoon. Op de 26<sup>e</sup>: Lucas 16, 19-31: De Arme Lazarus en de Rijke; Wie zal het Rijk van God Betreden?



# Ars Nieuwsbrief september 2019

## **Di 3 september 14.00-16.00 uur – Leerhuis Dietrich Bonhoeffer: Sreen verlangen in tubulente tijden**

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd vermoord. Zijn leven en zijn werk zijn nog altijd een bron van inspiratie. In het werkschrift 'Bonhoeffer75' werden zijn gedichten en gebeden in gevangenschap opnieuw vertaald en voorzien van her-dichtingen en gespreksvragen. De vraag: 'Wie ben ik?' (titel van één van zijn gedichten) is een leidraad. Kick Bras schreef een inleiding in de spiritualiteit van Bonhoeffer onder de titel: 'Voor het leven'. We lezen deze teksten met aandacht en delen in vrijheid hoe ze in ieder van ons resoneren. Destijds 75 jaar geleden waren het turbulente tijden. De tijden zijn nu anders, maar er is nog altijd een kans op herkenning van het soms adembenemende verlangen in stille hoop. Iedereen is welkom, ook voor een enkele bijeenkomst. De 10 bijeenkomsten, **onder begeleiding van pater dr. Frans Vervooren, ocd**, vinden plaats op dinsdag [14.00-16.00]: **3 sept, 1 okt, 5 nov, 3 dec 2019**; 7 jan, 4 febr, 10 maart, 14 april, 12 mei, 2 juni 2020.

## **Kerkbalans**

Tot eind augustus is een goede score behaald met uw bijdragen aan kerkbalans 2019: Hoger dan per eind augustus 2018. Hulde en Dank! Dat betekent niet dat we er al zijn. Om eind 2019 ten minste hetzelfde [liefst hoger!] bedrag te bereiken roepen wij parochianen die dit jaar nog geen bijdrage hebben overgemaakt op, dit niet te vergeten!!! Zodat we dit bijzondere jubileumjaar met vertrouwen in de toekomst kunnen afsluiten. Vertrouwen ook omdat het kerkbezoek in de Ars niet daalt, maar zelfs licht lijkt te stijgen, zeker op hoogtijdagen! Eenheid in verbondenheid en saamhorigheid kenmerkt de Ars.

## **14/15 september – Open Monumentendagen**

Zoals elk jaar staat onze kerk, een gemeentelijk monument, weer open tijdens Open Monumenten-dagen. Als U interesse heeft in het verhaal achter de architectuur van de kerk en u hebt de verhandeling hierover op de Abdijdag van 4 augustus jl. gemist, dé gelegenheid om uitleg hierover te krijgen en om verwanten hier deelgenoot van te maken. Met dank aan de parochianen die zich hiervoor, niet alleen tijdens deze dagen, maar het hele jaar door, inzetten: Simone, Christiaan, Marcus, Els, José! Ook op 21 september [zie hieronder] zijn zij beschikbaar.

## **Za 21 september 11-16.15 uur – Parels van Loosduinen**

Op zaterdag 21 september staat onze kerk open voor Parels van Loosduinen: wijkbewoners laten hun bijzondere hobby of activiteit zien en beleven. De H. Pastoor van Ars kerk is als zodanig ook een 'Parel van Loosduinen' [Kijkduin]. In die hoedanigheid nodigen wij alle

buurtbewoners die dag speciaal uit het 50 jarig bestaan met ons mee te vieren.

Er is een drankje en een hapje, en muzikale parochianen zorgen de hele dag voor feeststemming. Aan het eind van de middag is iedereen welkom voor de H. Mis om 17 uur. En na afloop daarvan broodje en film, waarover hieronder meer.

## **Za 21 september 18-21.30 uur – Film 'Still Alice'**

Vanwege wereld-Alzheimerdag deze film over een 50-jarige docent taalkunde die op het toppunt van haar carrière te maken krijgt met verval van haar geheugen. Met de diagnose 'Alzheimer' moet deze sterke vrouw 'dealen' met de gevolgen die haar leven drastisch zullen veranderen. Om 18 uur, aansluitend aan de viering van 17 uur, eten we eerst een broodje, waarna de film aanvangt; napraten tot uiterlijk 21.30 uur. Aanmelden [pastoorvanars@p4ev.nl](mailto:pastoorvanars@p4ev.nl) of 3257269. Vrijwillige bijdrage i.v.m. kosten broodmaaltijd.

## **Woe 4 september 16.30 uur – Bijbels culinair in MED**

Wie wil en kan, helpt mee om gerechten te bereiden waarin ingrediënten worden verwerkt die in verhalen in de Bijbel voorkomen. Tijdens de maaltijd worden deze verhalen gelezen en wordt er met elkaar over gesproken. Om 16.30 uur starten we met koken en om 18.00 begint de maaltijd. Een vrije financiële bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden voor koken of alleen eten: [mariavaneikenduinen@p4ev.nl](mailto:mariavaneikenduinen@p4ev.nl) of 3979413.

## **Di 10 september 11-12.30 uur – Lezing 'Wat is goed sterven, wat is een goede dood?' in MED**

Worstelen met de dood is niet allen voor de stervende een nachtmerrie, maar ook voor de betrokken familieleden en vrienden. In tegenstelling hiermee wordt 'goed sterven' als positief ervaren. Maar wat houdt dat in? Hoe en wanneer gebeurt dat? En wat is daarvoor nodig? Willy Hoogendoorn gaat in op deze vragen. Toegang: vrijwillige bijdrage. Na afloop wordt een eenvoudige lunch aangeboden. Aanmelden via [mariavaneikenduinen@p4ev.nl](mailto:mariavaneikenduinen@p4ev.nl) of 3979413.

## **Alpha-cursus in onze parochie**

Vanaf donderdagavond 19 september wordt in de pastorie van MED de Alpha-cursus aangeboden. Meer informatie hierover kunt u lezen in de flyer die in de Bergerie ligt en op de website van de parochie. Als u geïnteresseerd bent, meld u zich dan aan bij het centraal parochiesecretariaat: [cps@p4ev.nl](mailto:cps@p4ev.nl) of 3080414. Ook kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken voor o.a. de maaltijdverzorging op de alpha-donderdagavonden. Aanmelding daarvoor bij [diaken.josvanadrichem@p4ev.nl](mailto:diaken.josvanadrichem@p4ev.nl) of 3979413.



# Ars Nieuwsbrief september 2019

## Zo 29 september 10 uur – Speciale eucharistieviering met kinderzegen met aansluitend verhalenverteller

Op zondag 29 september (dus niet op 15 september zoals eerder vermeld) vindt in de Emmauskerk om 10.00 uur een eucharistieviering met kinderzegen plaats. Alle meisjes en jongens die dit voorjaar voor het eerst de heilige communie hebben ontvangen zijn in het bijzonder uitgenodigd! Het kinderkoor 'Alle 4' zal dan zingen en na de viering treedt verhalenverteller Kees Posthumus op met zijn theaterprogramma 'Dwars door de Bijbel'. Kees Posthumus weet jong en oud te amuseren. Ook als u niet naar de viering komt, bent u van harte welkom bij de voorstelling om 11.30 uur. De toegang is gratis.

## Zo 29 september – Kerkproeverij

Onze parochie doet deze zondag weer mee met de landelijke campagne 'Kerkproeverij'. De vaste kerkbezoekers zijn dan van harte uitgenodigd om iemand die niet of minder vertrouwd is met onze rituelen, gebeden en gezangen, mee te nemen naar de viering in de kerk. Tip voor jonge gezinnen die naar de speciale viering met kinderzegen in de Emmaus komen: laat uw dochter /zoon een (school)vriendin en/of vriend uitnodigen om mee naar de viering en de voorstelling van Kees Posthumus te gaan.

## Kinderkoor Alle 4: een muzikaal feestje!

Op 29 september [Emmaus: kinderzegen] en op 6 oktober [H. Pastoor van Ars] zingt kinderkoor Alle 4 weer. De repetities in de Ars kerk zijn op: zondag 8 september 12.00-12.30; dinsdag 17 september, 19.00-20.45; woensdag 25 september 13.15-14.00 uur; en voorafgaand aan de vieringen. Alle kinderen van 4-12 jaar zijn welkom! Meld je aan bij [marianbosch1976@gmail.com](mailto:marianbosch1976@gmail.com) of [jessicatenbosch@gmail.com](mailto:jessicatenbosch@gmail.com).

## Zo 29 september 13.00-16.00 uur – Vredesfeest

In het Stadsklooster Broeders van Maastricht, Westeinde 101, is een Vredesfeest waar de ontmoeting centraal staat. Er is een interreligieus en intercultureel programma voor iedereen, jong en oud. Er worden handjes gezocht die die middag kunnen helpen: graag bericht via [pastoorvanars@p4ev.nl](mailto:pastoorvanars@p4ev.nl).



Het Vredesfeest kan ons dichter bij elkaar brengen. We willen elkaar ontmoeten. En zo overeenkomsten bij elkaar ontdekken. Vier met ons het Vredesfeest als afsluiting van de Haagse Vredesweek.

Er zijn optredens, muziek, dans en kinderactiviteiten. Kerken, moskeeën, tempels en andere religieuze en maatschappelijke organisaties werken samen aan dit feest.  
12.30 uur: Inloop en infomarkt, muzikaal voorprogramma  
13.00 uur: Opening met vredesboodschap  
13.05 uur: Optredens van verschillen groepen.  
14.50 uur: Afsluiting, samenzijn met catering en infomarkt

## Start Vormselvoorbereiding - resultaat KIKA actie

Er wordt weer een nieuwe groep kinderen (11-13 jarigen) voorbereid op het sacrament van het Vormsel. Ze horen in de bijeenkomsten over belangrijke onderwerpen uit de Bijbel en over de Heilige Geest, die een Helper wil zijn in hun verdere leven. Aanmelden kan via [cps@p4ev.nl](mailto:cps@p4ev.nl); voor vragen mailt u [engelinevdark@gmail.com](mailto:engelinevdark@gmail.com). In de volgende Nieuwsbrief nadere praktische informatie.

**De actie van de vormelingen van afgelopen jaar voor KIKA is een groot succes geworden!** Op 14 juli jl. is er maar liefst € 440,- opgehaald voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Daniël bedankte de parochianen voor hun bijdragen "zodat er kinderen gered kunnen worden"! Het bakken in de keuken van de pastorie van MED was gezellig! Tyzaina, Zaithen, Maciek, Sarah, Lieke Joendely, Arianny, Rutger: Wat een goede bakkers en samenwerking! Ook thuis waren er vormelingen aan het bakken! (Henry, Yfke). En bij de verkoop waren ook andere vormelingen druk in de weer (Jaïr, Simon, Henry en Leandro, Daniël en Yfke).

## Spreuk van de maand

*'Pas als er respect is, kan er liefde zijn.'*  
Gerarduskalender 13 september

## Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars:

070 - 325 72 69 / [pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl](mailto:pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl) / [www.rkparochiedevierevangelisten.nl](http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl)

- **Pastoraatsgroep: Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong.**
- **Kerkbijdragen, giften en missiewerk:**  
Rek. nr NL58 INGB 0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten bijdrage Pastoor van Ars
- **Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:**  
NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier Evangelisten o.v.v. naam én Pastoor van Ars

## Contactadressen:

- **Pastoraal Team:** Pater Klemens Hayon E-mail: [pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl](mailto:pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl)
- **Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten:** maandag - vrijdag 09.00 - 12.30 uur, Tel. 070 - 308 0414 E-mail: [cps@rkparochiedevierevangelisten.nl](mailto:cps@rkparochiedevierevangelisten.nl).
- **Kerkleden- en adressenadministratie:** Marcusswitzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: [marcusswitzar@yahoo.com](mailto:marcusswitzar@yahoo.com)
- **(Digitale) verspreiding nieuwsbrief:** Niels Vrolijk E-mail: [niels@nielsvrolijk.nl](mailto:niels@nielsvrolijk.nl)