



Ars Nieuwsbrief augustus 2019

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	17:00	H Mis (oneven maanden)
Zo	10:30	Hoogmis
Do	10:00	H Mis (om 9.30 Rozenhoedje)

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje
2 ^{de} Za	14:00	H Mis in Uitzicht
3 ^e Wo	10:30	H Mis in Tabitha

Do	1	9.30 10.00	H Alphons de Liguori, bisschop en kerkleeraar Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd; voor Gerard Bloem
Vr	2	9.00 9.30	H Eusebius van Vercelli H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Florian Mann Rozenhoedje
Za	3	17.00	H Mis in MED
Zo	4	10.30	Achttiende Zondag door het Jaar Feest van de H Pastoor van Ars, Abdijdag Hoogmis door de paters F Vervooren, ocd en K Hayon, svd m.m.v. Leo Hartman, orgel; voor pater R Kurvers, osa, zijn broer Jan en hun ouders, Louis Berger, Jacques Huitema, Willem van der Kooi, Gerry Jousma, overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Frans en Anna van Berkel en hun ouders en voorouders, Fred en Anke Snijdewint-Vos, Els van Schaik-de Gooijer
Do	8	9.30 10.00	H Dominicus, OP Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd; voor Sipke de Jong
Vr	9	9.00 9.30	H Theresa a Croce, Edith Stein, martelares H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor Theodorus Kwee Rozenhoedje
Za	10	14.00 17.00	H Laurens, patroon van Rotterdam, diaken H Mis in Uitzicht; voor pater Rutger Kurvers, osa en zijn broer Jan H Mis in MED
Zo	11	10.30	Negentiende Zondag door het Jaar Woord en Communie Dienst door diaken P Kuhlmann; voor het welzijn van parochianen die niet meer thuis kunnen wonen
Do	15	9.30 10.00	Maria ten Hemelopneming Rozenhoedje Woord en Communie Dienst door Nico Rongen voor het welzijn van de parochianen
Vr	16	9.00 9.30	H Stefan, Koning van Hongarije H Mis door pater K Hayon, svd; voor Annie Rambonnet Rozenhoedje
Za	17	17.00	H Mis in MED
Zo	18	10.30	Twintigste Zondag door het Jaar Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Leo Hartman, orgel; voor Els van Schaik-de Gooijer, Louis ten Bosch, Anneke van den Berg, Fietje van der Haagen, Gerry Jousma
Wo	21	10.30	H Pius X, paus Tabitha H Mis; voor overleden ouders



Ars Nieuwsbrief augustus 2019

Do 22	9.30 10.00	Maria, Koningin des Hemels Rozenhoedje H Mis; voor Wies de Graaf, Ria van der Luur
Vr 23	9.00 9.30	H Rosa de Lima H Mis door pater M Thekkeyil, svd; voor Anneke Swart Rozenhoedje
Za 24	17.00	H Mis in MED
Zo 25	10.30	Een en Twintigste Zondag door het Jaar Hoogmis door pastoor J Groenewegen, em. m.m.v. het Parochie Koor voor Fred en Anke Snijdwint-Vos, Reginald Toney, Florian Mann
Do 29	9.30 10.00	Dood van Sint Jan de Doper Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, svd; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochianen
Vr 30	9.00 9.30	H Rebecca, aartsmoeder H Mis door pater C van der Geest, svd; voor DA van Wijk-Tholen Rozenhoedje
Za 31	17.00	H Mis in MED
Zo 1 sept	10.30	Twée en Twintigste Zondag door het Jaar Hoogmis door pastoor C Dernee m.m.v. het Filipijns Koor

Collecteopbrengst

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de Pastoor van Ars kerk tot en met 20 juli bedraagt € 1055.

Arskroniek

Op 29 juni overleed Catharina Klapwijk-Attema [geb 12 sept 1933]. Hoewel van protestantse huize bezocht zij de laatste jaren regelmatig de Ars en voelde zich daar thuis. Tot ze niet meer zelfstandig kon wonen en naar Duinhage ging. Wij herinneren ons een altijd opgewekte, vrolijke, markante vrouw. Het afscheid vond plaats vanuit de Bergkerk.

Op 16 juli overleed in Tabitha mevrouw EMJ [Bep] van den Berg-Mandjes [geboren 4 juli 1924]. Zij was een trouw bezoeker van de maandelijkse eucharistieviering in Tabitha.

Vrijwilligers

Bloemendame Annemarie van Rijn kreeg een nieuwe heup en is herstellende. Nico Vlasveld, dirigent van Phoenix, lijkt na 5 jaar tobben en een 3^e operatie aan zijn knie eindelijk verlost te zijn van pijn; als het herstel doorzet mogen wij hem en Phoenix op 15 september weer horen en ontmoeten.

AED

Er wordt over gedacht om voor elke kerk een zogenaamde AED aan te schaffen: Automatische Externe Defibrillator, die gebruikt wordt voor reanimatie bij hartstilstand. Daarvoor is nodig dat er mensen zijn die dit kunnen bedienen: iemand die EHBO diploma heeft en/of BHV. Dan wel mensen met een verpleegkundige

of medische achtergrond. Of parochianen die voor gebruik van de AED een cursus van 1 dagdeel willen volgen en die jaarlijks herhalen. Het kan ook voor U van levensbelang blijken te zijn: dus hopen wij dat meerdere parochianen zich melden! Via de Ars telefoon 3257269 dan wel mail pastoorvanars@p4ev.nl.

Willibrordvertaling bijbel

Een parochiaan is op zoek naar de Willibrordvertaling van de Bijbel uit 1978. Heeft iemand van U er één in de kast staan waar U graag een ander plezier mee doet, dan graag een bericht naar pastoorvanars@p4ev.nl of via de telefoon 3257269. Zij zal er heel blij mee zijn!

Alpha-cursus in onze parochie: Vanaf donderdagavond 19 september in MED

In september zal er een Alpha cursus in onze parochie gehouden worden, meer informatie is te vinden in de Spirit van begin september en t.z.t. op de flyers in de kerk. Voor de verzorging van de cursusavonden (steeds op donderdag) zijn wij op zoek naar vrijwilligers die een gesprek in een kleine groep kunnen/willen begeleiden én vrijwilligers die de maaltijd, waarmee elke Alpha-avond begint, een keer mee willen verzorgen. Heeft u belangstelling voor deze taken, meld u zich dan bij pater.klemenshayon@p4ev.nl, diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of via 3979413.



Ars Nieuwsbrief augustus 2019

Leerhuis 2019/2020 – Dietrich Bonhoeffer: Sreën verlangen in Turbulente Tijden

In het 2020 zal het 75 jaar geleden zijn dat Dietrich Bonhoeffer werd vermoord (9 april). Zijn leven en zijn (nagelaten) werk is nog altijd een bron van inspiratie voor hedendaagse zoekers naar een eigentijdse wijze van christelijk geloven en oecumenisch kerk-zijn. In het werkschrift 'Bonhoeffer75' werden zijn gedichten en gebeden in gevangenschap opnieuw vertaald en voorzien van her-dichtingen en gespreksvragen. De vraag: 'Wie ben ik?' (titel van één van zijn gedichten) is een leidraad. Kick Bras schreef een inleiding in de spiritualiteit van Bonhoeffer onder de titel: 'Voor het leven'. We willen samen deze teksten met aandacht lezen en in vrijheid delen hoe ze in ieder van ons resoneren. Destijds 75 jaar geleden waren het turbulente tijden. De tijden zijn nu anders, maar er is nog altijd een kans op herkenning van het soms adembenemende verlangen in stille hoop. Iedereen is van harte welkom, ook als maar een enkele bijeenkomst bijgewoond kan worden. De 10 bijeenkomsten, **onder begeleiding van pater dr. Frans Vervooren, ocd**, vinden plaats in de Bergerie op **dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur**: 3 sept, 1 okt, 5 nov, 3 dec 2019; 7 jan, 4 febr, 10 maart, 14 april, 12 mei, en 2 juni 2020.

Najaar 2019 – Katechese door pater Klemens Hayon

Pater Klemens Hayon gaat ook in het najaar door met katechese. Op de volgende donderdagen van 11.00 tot 12.15 uur, na afloop van de H. Mis: 12 en 26 september; 10 en 17 oktober; 14 en 28 november; 12 december; nadere informatie in de Nieuwsbrief van september.

Za 24 augustus – Film 'The idol' in MED

Een waargebeurd verhaal over de in een vluchtelingenkamp in de Gazastrook wonende Mohammed Assaf, die in 2013 zijn droom werkelijkheid zag worden toen hij de talentenjacht Arab Idol in Egypte won. Broodmaaltijd rond 18.00 uur, waarna aanvang film om 19.00 uur. Er is een vrije financiële bijdrage voor de maaltijd. Aanmelden via secretariaat MED.

Woe 28 augustus 14.00-16.00 uur – High tea in de pastorie MED

Op 28 augustus is er een high tea in de pastorie van MED (vrije financiële bijdrage). Aanmelden via mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 39794134.

Woe 4 september 16.30 uur – Bijbels culinair

Op 4 september staat 'Bijbels culinair' op het programma (bij min. 10 deelnemers). Wie wil en kan,

helpt mee om gerechten te bereiden waarin ingrediënten worden verwerkt die in verhalen in de Bijbel voorkomen. Tijdens de maaltijd worden deze verhalen gelezen en besproken. Om 16.30 uur starten we met koken en om 18.00 begint de maaltijd (vrije financiële bijdrage). Graag bericht via mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 3979413.

Za 7 en zo 15 september – Ziekenzalving en -zegening

Als H. Pastoor van Ars geloofsgemeenschap besteden wij in het kader van nationale ziekendag bijzondere aandacht aan de zieken d.m.v. van een gezamenlijke ziekenzalving en ziekenzegening op **zaterdag 7 september in Tabitha om 11.00 uur** [koffie vanaf 10.30, locatie de Golfslag, 3^e etage] en de ziekenzalving op **zondag 15 September, door Pater Vervooren, ocd, om 10.30 uur tijdens de H. Mis in de H. Pastoor van Ars kerk.**

In Tabitha gebeurt de sacramentele toediening door Pater Klemens Hayon, svd en geschiedt de ziekenzegening door Janneke Bregman, Geestelijk Verzorger van Tabitha. Ook (klein)kinderen zijn van harte welkom. Kijk eens in uw omgeving of u iemand behulpzaam kunt zijn die slecht ter been is. Hulp aan uw medemens is ook een teken van barmhartigheid. De ziekenzalving en ziekenzegening zijn oecumenisch en worden gevolgd door een H. Mis.

Het wordt op prijs gesteld als U zich tevoren aanmeldt bij Nico Rongen; ronge142@planet.nl.

Aanmelding voor de ziekenzalving op **15 september** in de H. Pastoor van Ars kerk bij Marga van Leest mlangehenkel@live.nl of pastoorvanars@p4ev.nl of op de lijst die vanaf 24/25 aug. in de Bergerie ligt; dan wel via de Ars telefoon 3257269 o.v.v. uw naam en contactgegevens.

Zo 29 september 10.00 uur – Kinderzegen

Op zondag 29 september a.s. (dus niet op 15 september zoals in het boekje 'Den Haag Zuid doet..' is aangegeven) vindt in de Emmauskerk om 10.00 uur een speciale eucharistieviering met kinderzegen plaats, m.m.v. het kinderkoor 'Alle-4'.

Woe 23 oktober – Jaarlijkse geloofs- & ontmoetingsdag

Op woensdag 23 oktober vindt de jaarlijkse geloofs- en ontmoetingsdag plaats in de Emmauskerk. We zoeken vrijwilligers die deze dag willen helpen, bv bij catering of het begeleiden van gasten, of de dag ervoor bij de voorbereiding. Aanmelden bij cps@p4ev.nl of 3080414.



Ars Nieuwsbrief augustus 2019

Zo 4 aug 10.30-15.30 uur – Abdijdag:

Architectuur als eye-opener voor de ziel

In het jaar dat de H. Pastoor van Ars kerk 50 jaar bestaat is het thema van deze 4^e Abdijdag: Architectuur als eye-opener voor de Ziel. Daarbij wordt door pater Vervooren aandacht besteed aan Kerkarchitectuur als verbeeldingsweg naar het Geheim van het leven (God). De eye-opener voltrekt zich door het naar binnengaan van de besloten ruimte van de ARS kerk. Zowel de OUTSIDE als de INSIDE architectuur van het gebouw komen aan de orde: Op welk [spiritueel en/of religieus] spoor zet deze architectuur ons? Religieuze kunst dreigt steeds meer in de marge van de seculiere samenleving te verdwijnen. In de H. Pastoor van Ars kerk is architectuur als kunstvorm dagelijks aanwezig. Christiaan Steenbergen zal de bouwkundige betekenis van de Ars kerk toelichten. Daarbij komt niet alleen Aldo van Eyck, de architect, aan de orde, maar ook de 'Bossche School', gebaseerd op het gedachtegoed van Dom Hans van der Laan.

Tevens is er aandacht voor de zorg voor de natuur, onlangs vanuit religieuze motieven door paus Franciscus in 'Laudato Si' benadrukt. De ARS staat dicht bij de ZEE. Wat betekent dat voor onze omgang met water? Kan [de nabijheid van] de ZEE ons bewegen tot een duurzamer levenswijze?

De dag begint met de H. Mis om 10.30 uur: pater F. Vervooren, ocd en pater K. Hayon, svd; mmv Leo Hartman aan het orgel. Bijzondere intentie ter nagedachtenis aan pater Kurvers die in oktober 2018 is overleden; hij was ruim 15 jaar met de Ars gemeenschap verbonden.

12.00 uur: feestelijke lunch na de koffie, gevolgd door 'watermusic' door het duo Blanchesse.

13.45 uur: Christiaan Steenbergen en pater Frans Vervooren lichten de bouwkundige en religieuze betekenis van de Ars kerk toe.

14.30 uur: vespers/getijdengebed, waarna rond 15.15 afsluiting met een drankje en een hapje.

Op enig moment tijdens deze dag zal de gerestaureerde originele gravure onthuld en opgehangen worden die de overgrootmoeder van wijlen pastoor Berger persoonlijk van de pastoor van Ars [1786-1858] kreeg. Zij ging naar Ars om raad, omdat in haar familie baby's vroeg dood gingen. Zij vroeg de pastoor van Ars of het niet beter was het klooster in te gaan i.p.v. te trouwen. De Pastoor van Ars zei 'U trouwt en krijgt veel kinderen en kleinkinderen'. Hij gaf haar zijn zegen en de gravure. Na een reis door de familie kwam de gravure bij haar achterkleinzoon, pastoor van de H. Pastoor van Ars kerk te Kijkduin.

Aanmelden pastoorvanars@p4ev.nl; of 3257269

[Vrijwillige Bijdrage]; U bent ook welkom als U slechts een deel van de dag wilt bijwonen.

H. Pastoor van Ars kerk 1969-2019: herinneringskaars

Er is bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze kerk een fraaie kaars gemaakt. Deze is op 4 augustus te koop voor 10 euro/stuk. Later in het najaar zijn er ook diverse zondagen waarop de kaars te koop is, maar laat het niet aan uw neus voorbij gaan: de oplage is beperkt! De opbrengst wordt gebruikt voor diverse activiteiten tgv het 50-jarig bestaan van de kerk.

Spreuk van de maand

'Dankbaarheid is de herinnering
van het hart'

*Jean Baptiste Massieu
Gerarduskalender 20 augustus*

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars:

070 - 325 72 69 / pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl / www.rkparochiedevierevangelisten.nl

- **Pastoraatsgroep: Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong.**
- **Kerkbijdragen, giften en missiewerk:**
Rek. nr NL58 INGB 0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten bijdrage Pastoor van Ars
- **Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:**
NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier Evangelisten o.v.v. naam én Pastoor van Ars

Contactadressen:

- **Pastoraal Team:** Pater Klemens Hayon E-mail: pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl
- **Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten:** maandag - vrijdag 09.00 - 12.30 uur,
Tel. 070 - 308 0414 E-mail: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl.
- **Kerkleden- en adressenadministratie:** Marcus Switzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: marcusswitzar@yahoo.com
- **(Digitale) verspreiding nieuwsbrief:** Niels Vrolijk E-mail: niels@nielsvrolijk.nl