



Ars Nieuwsbrief juli 2019

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	17:00	H Mis (oneven maanden)
Zo	10:30	Hoogmis
Do	10:00	H Mis (om 9.30 Rozenhoedje)

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje
2 ^{de} Za	14:00	H Mis in Uitzicht
3 ^e Wo	10:30	H Mis in Tabitha

Do 4	9.30 10.00	H Elizabeth van Portugal Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Gerard Bloem
Vr 5	9.00 9.30	H Antonio Zaccharia, priester H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Greetje Kusters Rozenhoedje
Za 6	17.00	H Godelieve, martelares H Mis in Ars door pater C van der Geest, SVD; voor Willem van der Kooi
Zo 7	10.30	Veertiende Zondag door het Jaar Woord- en Communiedienst door diaken J van Adrichem m.m.v. Gezinskoor voor Louis Berger
Do 11	9.30 10.00	H Benedict, abt en stichter van de Benedictijnen Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Wies de Graaf
Vr 12	9.00 9.30	HH Nabor en Felix, martelaren H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Theodorus Kwee Rozenhoedje
Za 13	14.00 17.00	H Henricus II H Mis in Uitzicht; voor pater Rutger Kurvers, OSA en zijn broer Jan H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD m.m.v. Gezinskoor; voor Sipke de Jong
Zo 14	10.30	Vijftiende Zondag door het Jaar Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Connection voor Louis Berger, Reginald Toney, Louis ten Bosch, Frans de Jong, Florian Mann, overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Frans en Anna van Berkel en hun ouders en voorouders, Fietje van der Haagen, Gerry Jousma
Wo 17	10.30	H Alexius, bedelmonnik Tabitha H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Els van Schaik-de Gooijer
Do 18	9.30 10.00	H Frederik van Utrecht Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Jeanne van Zaalen
Vr 19	9.00 9.30	H Bernulfus van Utrecht H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor Annie Rambonnet Rozenhoedje
Za 20	17.00	H Apollinaris, bisschop en martelaar H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD; voor Tine Ton
Zo 21	10.30	Zestiende Zondag door het Jaar Woord en Communie Dienst door diaken P Kuhlmann m.m.v. Leo Hartman aan het orgel voor Els van Schaik-de Gooijer



Ars Nieuwsbrief juli 2019

Do 25	H Jacob de Meerdere, apostel Rozenhoedje 9.30 10.00 H Mis door pater K Hayon, SVD voor het welzijn van parochianen die meer thuis kunnen wonen
Vr 26	HH Joachim en Anna 9.00 9.30 H Mis door pater C van der Geest, SVD; voor Anneke Swart Rozenhoedje
Za 27	Zalige Titus Brandsma, karmeliet en martelaar 17.00 H Mis in Ars door pater K Hayon, SVD; voor mw DA van Wijk-Thoben
Zo 28	Zeventiende Zondag door het Jaar 10.30 Hoogmis door pastoor C Dernee m.m.v. Leo Hartman aan het orgel voor 'behouden thuiskomst van de kinderen', Els van Schaik-de Gooijer, Gerry Jousma, Fred en Anke Snijdwint-Vos, Florian Mann

Collecteopbrengst

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de Pastoor van Ars kerk tot en met 16 juni bedraagt € 1864,91 waarvan deurcollecte 16 juni € 89,25 en missiecollecte € 363,75.

Arskroniek

Op 4 juni jl. is Theodorus Kwee overleden [geboren 10 juni 1920]. In onze Ars gemeenschap was de heer Kwee een graag geziene man die vele jaren een trouwe kerkganger was. Hij was bescheiden, vriendelijk en attent. Behalve op zondag zat hij op vrijdagochtend om 9 uur in de H Mis op de achterste bank in de kerk. Op zeker moment kon hij niet meer komen omdat hij voor zijn vrouw moest zorgen. Hij is nu zelf toevertrouwd aan de zorgen van de goede God. Het afscheid vond, conform zijn wens, in besloten kring plaats. Bidde wij voor hem en zijn vrouw. En om zegen voor het werk van hun zoon Max, die in 1999 door mgr. van Luyn priester werd gewijd. Omdat het afscheid in besloten kring plaatsvond, zullen wij tijdens de H. Mis op 4 juli het herinneringskruisje in de Ars zegenen en ophangen.

Vrijwilligers

Koster Ruud heeft jarenlang met toewijding en zorgvuldigheid zorg gedragen voor de storting en verantwoording van de collecte-opbrengst bij de bank. Nu hij deze taak overdraagt aan Christiaan [koster/akoliet] zijn wij Ruud veel dank en waardering verschuldigd voor de precisie en discretie waarmee hij dit werk heeft uitgevoerd. En danken Christiaan dat hij dit wil overnemen. Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan José ten Berge die jarenlang de Ars telefoon in haar eentje 'bemande'. Vanaf juni wordt dit in maandelijkse wisselbeurt gedaan door Marga van Leest, Francien van Anrooij, Ineke Giezeman en José.

Verder wensen wij Anneke, die samen met Trees de koffiedames leidt, sterkte en herstel. Evenals Nico,

dirigent van Phoenix, die voor de 5^ex een knie operatie heeft ondergaan: hopelijk dit keer wél met volledig herstel, zodat hij eindelijk na jaren pijnvrij mag zijn.

Ma 1 juli 17.30-20.45 uur – Keti Koti dialoog & gebedsviering

In de Emmauskkerk is er een viering van de afschaffing van de slavernij door de Haagse Gemeenschap van Kerken. 'Niets kan worden veranderd als het niet onder ogen wordt gezien' [James Baldwin]. Door middel van dialoogtafels wordt geprobeerd [meer] begrip voor elkaars gevoelens en standpunten te creëren. Na een inleiding om 18 uur door Glenn Helberg, vangen de dialoogtafels om 18.30 aan; Ter afsluiting is er om 20 uur een gebedsviering & muziek. Aanmelden voor dialoogtafels: dr.wielzen@p4ev.nl of 06-28327571.

Zo 14 juli – Bakken voor KIKA

De vormelingen komen in actie om anderen te helpen in het thema "Werken van barmhartigheid". Op zaterdag 13 juli bakken ze de lekkerste koekjes, cakejes en nog meer.....Op zondag 14 juli kunnen deze lekkernijen op alle 4 de locaties na de viering worden gekocht. De opbrengst is voor KIKA, kinderen kankervrij: ze hopen op een goede opbrengst.

Aanmelding voor nieuwe groep vormelingen

Zit uw kind in groep 7 of 8 en wil hij/zij het sacrament van het Vormsel ontvangen? Dan kunt u uw kind aanmelden voor de nieuwe groep vormselvoorbereiding, die na de zomervakantie 2019 start. In de voorbereiding gebruiken we het project Vormselkracht: hierin is de Heilige Geest, als Helper een centraal thema. Aanmelden via cps@p4ev.nl of 3080414. Meer informatie bij engelinevdark@gmail.com.



Ars Nieuwsbrief juli 2019

Paray le Monial – Onbekend bedevaartoord

Paray is een klein stadje nabij Dyon [FR]. Op de weg van Maastricht- Luik naar Lourdes. Paray werd bekend door de verschijningen van Jezus aan de heilige zuster Margaretha-Maria Alacoque. Een zuster van het klooster van de Visitatie. Op 27 december 1673 openbaart Jezus haar voor het eerst het mysterie van zijn Hart.

“Mijn hart is zo vol liefde voor de mensen, dat het de vlammen van die vurige liefde niet langer kan bevatten. Daarom moet het met jouw hulp deze vlammen over de wereld verspreiden.”

Jezus toonde zijn liefde, samengevat in zijn doorboorde Heilig Hart. Verdere verschijningen volgden in 1674 en in 1675. Jezus zegt haar, wijzend op Zijn hart: “Dit is het Hart, dat de mensen zo heeft lief gehad- en vraagt een feest in te stellen ter ere van zijn Heilig Hart”.



In Paray kwamen we op 2^e Pinksterdag aan en vierden daar het Pinksterfeest, zoals zo mooi verwoord in de sequentie van de H. Mis op 1^e Pinksterdag in onze Ars- parochie. “Kom o Geest des Heren. Kom, troost de armen, daal neer en schenk ons uw gaven, Heer, kom wees in de harten licht. Kom o Trooster, heilige Geest, zachtheid, die de ziel geneest”. De dag erna vierden we het Maria feest, moeder van de Kerk. Dagelijks vierden we de lofprijzing. Een blijde

uiting van dankbaarheid en verwondering over wie God is en voor alles wat Hij geschapen heeft. De psalmen staan er vol van.

Paray is een van de zeldzame bedevaartsplaatsen, die aan het Heilig Hart gewijd zijn. In het prachtige stadje vind u een Romaanse basiliek en meerdere mooie kapellen, waarlangs diverse wandelroutes leiden. Paray le Monial geniet vooral bekendheid door de stichting Emmanuel (betekent God-met-ons). Deze stichting nam in 1974 het initiatief tot het houden van sessies. De stichting bestaat uit ca. 10.000 gelovigen, die samen

vorm willen geven aan een leven, dat toegewijd is aan Jezus en zijn Kerk. Paray trekt vooral jongeren en gezinnen met jonge kinderen. In de maanden juli en augustus staat het stadje bol van de jeugd en jongerenactiviteiten.

Iedere 2 jaar organiseert de r.k. Emmanuel gemeenschap een busreis voor 50+-ers naar Paray. Een geheel verzorgde midweek, 6 dagen, waarin ruimte is voor vieringen, muziek, lezingen, onderling contact en een bezoek aan het stadje. Dit jaar was er een indrukwekkende lezing over het “Onze Vader” gelardeerd met de beleving van het vaderschap. De liefde van Jezus voor de mensen werd verbeeld in de vorm van kleine regendruppeltjes op een pioenroos. Iedereen genoot van een prachtig, humoristisch vragenspel, toneelstuk met woord en wederwoord over de zinnen waar het “Onze Vader” uit bestaat. Het zomerkamp voor gezinnen is van 23-28 juli in Paray. In Helvoirt [NL] is er van 27 juli-1 aug. een zomerkamp voor kinderen van 8-12 jaar met als thema ‘met Paulus op reis’. Zie www.emmanuelnederland.nl.

Johan Blonk, akoliet

18-26 september – Lourdesbedevaart: Nog plaatsen vrij

U kunt nog mee op deze pelgrimage naar het Maria-bedevaartsoord. Naast de vijf dagen in Lourdes, bezoeken we op de heenweg Reims en Vezelay, en op de terugweg Rocamadour en Chartres. Donderdagavond 26 september zijn we weer terug in Den Haag. Voor meer informatie: Cisca van der Sluijs (06-28327388) of diaken Jos van Adrichem (06-46524982). U bent welkom op de informatie-ochtend voor de reeds aangemelde deelnemers, die plaatsvindt op zaterdag 13 juli a.s. om 10.00 uur in de Emmauskkerk.

Twee diaconale verzoeken

Wie wil in de periode van 20 juli tot 10 augustus twee keer een paar huishoudelijke boodschappen verzorgen voor een oudere man die woont in Verpleeg- en verzorgingsghuis Carel van den Oever aan de Schrijnwerkersgaard e.v.m. vakantie van de vrijwilliger die dit het hele jaar voor hem doet?

Wie wil gedurende drie maanden (juli, augustus en september) zo nu en dan met een oudere slechtziende vrouw in een rolstoel [woonzorgcentrum aan de Willem III Straat] een wandelingetje en een praatje maken? De vrijwilligster die dit altijd met haar doet, is herstellende van een rugblessure.

Het zou fijn zijn als er mensen zijn die deze taken tijdelijk willen overnemen. Voor beide vrijwilligerstaken kan contact worden opgenomen met diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of 06-46524982.



Ars Nieuwsbrief juli 2019

Zo 4 aug 10.30-15.30 uur – Abdijdag:

Architectuur als eye-opener voor de ziel

In het jaar dat de H. Pastoor van Ars kerk 50 jaar bestaat is het thema van deze 4^e Abdijdag: Architectuur als eye-opener voor de Ziel. Daarbij wordt door pater Vervooren aandacht besteed aan Kerkarchitectuur als verbeeldingsweg naar het Geheim van het leven (God). De eye-opener voltrekt zich door het naar binnengaan van de besloten ruimte van de ARS kerk.

Zowel de OUTSIDE als de INSIDE architectuur van het gebouw komen aan de orde: Op welk [spiritueel en/of religieus] spoor zet deze architectuur ons? Religieuze kunst dreigt steeds meer in de marge van de seculiere samenleving te verdwijnen. In de H. Pastoor van Ars kerk is architectuur als kunstvorm dagelijks aanwezig. Christiaan Steenbergen zal de bouwkundige betekenis van de Ars kerk toelichten. Daarbij komt niet alleen Aldo van Eyck, de architect, aan de orde, maar ook de 'Bossche School', gebaseerd op het gedachtegoed van Dom Hans van der Laan.

Tevens is er aandacht voor de zorg voor de natuur, onlangs vanuit religieuze motieven door paus Franciscus in 'Laudato Si' benadrukt. De ARS staat dicht bij de ZEE. Wat betekent dat voor onze omgang met water? Kan [de nabijheid van] de ZEE ons bewegen tot een duurzamer levenswijze? In de muziekkeuze van deze Abdijdag zal het thema water centraal staan.

De dag begint met de H. Mis om 10.30 uur door paters F. Vervooren, ocd en K. Hayon, svd m.m.v. Leo Hartman aan het orgel. Om 12 uur is er een feestelijke lunch na de koffie, gevolgd door 'watermusic' door het duo Blanchesse. Om 13.45 lichten Christiaan Steenbergen en pater Frans Vervooren de bouwkundige en religieuze betekenis van de Ars kerk toe.

Het vespers/getijdengebed is om 14.30 uur, waarna rond 15.15 de afsluiting is met een drankje en een hapje.

Aanmelden pastoorvanars@p4ev.nl of 3257269 [vrijwillige bijdrage]. U bent ook welkom als U slechts een deel van de dag wilt bijwonen.

Sacramentsdag

Op 23 juni 'vierden' we Sacramentsdag. Het Berne liturgie boekje vermeldde op de cover 'gebroken om te delen'. Pater Vervooren belichtte in zijn homilie de verbinding met Witte Donderdag, waarin met Jezus' laatste Avondmaal de Eucharistie werd ingesteld. Als symbool van bevrijding van lijden en ellende. Jezus gaf zijn leerlingen de opdracht dit verhaal verder te vertellen. Dat doet Paulus in 1 Korinthe 11, 23-26: de 2e lezing die we op Sacramentsdag lazen. Pater Vervooren benadrukte dat de eucharistie het sacrament van de Barmhartigheid is: van mededogen en nederigheid; van het delen van het weinige dat je hebt: het is zaliger om te geven dan om te ontvangen. Dan wordt het weinige dat je hebt overvloedig. Zoals weergegeven in het Evangelie van Lucas 9, 11b-17 over de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van 5 broden en 2 vissen [5+2=7]. Barmhartigheid was het levenswerk van de H. Pastoor van Ars wier sterfdag wij op 4 augustus herdenken in de 4^e Abdijdag, waarover in deze Nieuwsbrief meer.

De vrouwen in de ARS voelden zich bijzonder aangesproken door de verwijzing van pater Vervooren naar Marcus 14,9: "Voorwaar, ik zeg u, overal waar de Blijde Boodschap verkondigd zal worden, zal tevens ter herinnering aan haar verhaald worden wat zij gedaan heeft.", het goede werk van de zalving met balsem namelijk, door een vrouw. Barmhartigheid (op de banner geschreven aan de gevel van de ARS): is dat een van de bijzondere gaven van vrouwen als uitdaging aan 'de' mannen? De H. Johannes Marie Vianney wist mannen én vrouwen tot barmhartigheid te bewegen.

Spreuk van de maand

'Het begin is de helft van het geheel'

Gerarduskalender 31 juli:

gedenktag van de H. Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïeten [1491-1556]

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars:

070 - 325 72 69 / pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl / www.rkparochiedevierevangelisten.nl

- **Pastoraatsgroep: Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong.**
- **Kerkbijdragen, giften en missiewerk:**
Rek. nr NL58 INGB 0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten bijdrage Pastoor van Ars
- **Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:**
NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier Evangelisten o.v.v. naam én Pastoor van Ars

Contactadressen:

- **Pastoraal Team:** Pater Klemens Hayon E-mail: pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl
- **Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten:** maandag - vrijdag 09.00 - 12.30 uur, Tel. 070 - 308 0414 E-mail: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl.
- **Kerkleden- en adressenadministratie:** Marcus Switzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: marcusswitzar@yahoo.com
- **(Digitale) verspreiding nieuwsbrief:** Niels Vrolijk E-mail: niels@nielsvrolijk.nl