



Ars Nieuwsbrief april 2019

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	17:00	H Mis (oneven maanden)
Zo	10:30	Hoogmis
Do	10:00	H Mis (om 9.30 Rozenhoedje)

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje
2 ^{de} Za	14:00	H Mis in Uitzicht
3 ^e Wo	10:30	H Mis in Tabitha

Di	2	14.00	Leerhuis o.l.v. pater F Vervooren, ocd
Do	4	9.30 10.00	H Isidoor, bisschop en kerkleeraar Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, SVD; voor JM van den Akker
Vr	5	9.00 9.30	H Vincent Ferrer, OP, belijder H Mis door pater C vd Geest, SVD; voor Jan Boom Rozenhoedje
Za	6	17.00	H Methodius, bisschop en belijder H Mis in MED
Zo	7	10.30	Vijfde Zondag van de Vasten Hoogmis met doop van Mia Alicja Tarejlis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Cantorij Vier Evangelisten; voor Reginald Toney, Gerry Jousma, Els van Schaik-de Gooijer, Florian Mann, Fred en Anke Snijdwint-Vos
Wo	10	10.00	Catechese door pater K Hayon, SVD
Do	11	9.30 10.00	H Stanislaus van Krakow Rozenhoedje Boeteviering door diaken P Kuhlmann; voor overleden ouders !
Vr	12	9.00 9.30	H Zenon, bisschop en martelaar H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em; voor Willem van der Kooi Rozenhoedje
Za	13	14.00 17.00	H Martinus, paus H Mis in Uitzicht; voor de gebroeders Kurvers H Mis in MED
Zo	14	10.30	Palmpasen Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Connection voor Louis ten Bosch, Wies de Graaf, Reginald Toney, Louis Berger, Florian Mann
Wo	17	10.30	H Macarius van Korinthe Tabitha H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em. voor het welzijn van de parochianen die niet meer thuis kunnen wonen
Do	18	17.00 19.00	Witte Donderdag voor de kinderen door diaken J van Adrichem Plechtigheden door pater F Vervooren, ocd m.m.v. parochiekoor voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Vr	19	11.00 15.00	Goede Vrijdag voor de kinderen door diaken J van Adrichem Plechtigheden door pater K Hayon, SVD m.m.v. Leo Hartman aan het orgel; bloemenhulde
Za	20	21.30	Paaszaterdag Paaswake door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Phoenix voor Louis Berger, Willem van der Kooi, Fred en Anke Snijdwint-Vos
Zo	21	10.30	Hoogfeest van Pasen Einde Vastenactie Hoogmis door pater F Vervooren, ocd en diaken J van Adrichem m.m.v. kinderkoor Alle4 voor Louis Berger, Jacques Huitema, Florian Mann, overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Frans en Anna van Berkel, hun ouders en voorouders, Reginald Toney, Gerry Jousma, Fietje van der Haagen, Ria van der Ham-van der Maarel
Ma	22	10.00	Tweede Paasdag Gezamenlijk Hoogmis in Emmaus kerk



Ars Nieuwsbrief april 2019

Wo 24	10.00	Catechese door pater K Hayon, SVD	
Do 25	9.30 10.00	H Markus, evangelist Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Truus van Büchem	
Vr 26	9.00 9.30	St Marcellinus, paus H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Tonny en Ab Smits Rozenhoedje	
Za 27	17.00	H Petrus Canisius, SJ / verjaardag van de Koning H Mis in MED	
Zo 28	10.30	Tweede Zondag van Pasen Hoogmis door pastoor J Groenewegen, em. m.m.v. het Parochie Koor voor Els van Schaik-de Gooijer, Reginald Toney, Mw DA van Wijk-Thoben, Gerard Bloem	PCI Deur Collecte

Collecteopbrengst

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de Pastoor van Ars kerk in de periode 21 februari – 24 maart 2019 bedroeg € 1366,86.

Pasen voor gezinnen, vieringen in de Pastoor van Ars

Dit jaar is er in de Pastoor van Ars kerk een uitgebreid programma voor gezinnen en kinderen uit de hele parochie waarbij alle belangrijke verhalen rondom het paasfeest aan bod komen.

→ Zondag 31 maart, 11:30-12:00 uur start het **repeteren van kinderkoor Alle4** voor het zingen tijdens de Paasmis op zondag 21 april. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom om mee te doen in het projectkoor. Meld je aan via Marian of Jessica Marianbosch1976@gmail.com / jessicatenbosch@gmail.com).

→ De volgende repetities zijn op woensdagen 3 en 10 april, van 13:15-14:00 uur.

→ Woensdag 10 april, 14:00-15:00 uur:

Palmpaasstokken maken, wij zorgen voor de versiering, neem zelf je eigen stok mee.

→ Zondag 14 april, 10.30 uur: **Palmpasen**.

Koor Connection zingt en we lopen tijdens de processie met de zelfgemaakte palmpaasstokken! Tijdens de viering wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld en alle aanwezigen krijgen een gezegende palmtak. Voor kinderen is er **kinderwoorddienst**.

Na de viering: Generale repetitie kinderkoor Alle4.

→ Donderdag 18 april, 17.00 uur: **Witte donderdag**, de dag dat Jezus zijn laatste avondmaal hield. Speciale gebedsviering voor gezinnen waarin we aandacht schenken aan de voetwassing en het laatste avondmaal.

→ Vrijdag 19 april, 11.00 uur: **Kinderkruisweg**. Diaken Jos van Adrichem vertelt aan de hand van de schilderijen in de kerk het verhaal van de kruistocht van Jezus.

→ Zondag 21 april, 10.30 uur: **Hoogmis van Pasen met kinderkoor Alle4**. Het grootste feest van het jaar met een viering waar iedereen van harte welkom is. Na de viering drinken we koffie en mogen de kinderen paaseieren zoeken rondom de kerk.

Ars-kroniek

Op 16 maart overleed Reginald Christiaan Toney, bekend als Reggie. Hij werd geboren op 8 December 1943 in Paramaribo, als oudste van 3 kinderen, hij had 2 jongere zussen. Tijdens zijn eerste baan volgde hij in de avonduren een opleiding tot beveiliging. Op zijn 24e wilde hij meer van de wereld zien. Nederland lag voor de hand, de eerste maanden logeerde hij bij familie in Amsterdam. Al snel kreeg hij een baan bij het psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal in Monstere, waar hij tot zijn pensioen in 2009 werkte. Stil zitten was niets voor Reggie. Hij ging dus gewoon door, als vrijwilliger bij Parnassia. Reggie leek misschien een stille, introverte man. Maar muziek, dans, en zingen waren zijn grote hobby's. Zingen deed hij o.a. als lid van het Parochiekoor, de laatste jaren was hij ook koster en akoliet in de Ars. Hij was ook sportief en genoot van mooie reizen. Er zijn maar weinig plekken waar Reggie niet is geweest. Sri Lanka bezocht hij zelfs 22 keer! Bij het huwelijk van Jayantha en Jeevi in 2001 in Sri Lanka, was hij hun getuige. Alle goede dingen die hij deed voor zijn medemens deed hij ter navolging van Christus. Reggie was een mooi mens en wij zullen hem missen. Het is dierbaar dat we hem bij zijn 75e verjaardag in december jl. en 2 weken voor zijn overlijden in de kerk onze genegenheid en dankbaarheid nogmaals hebben kunnen tonen.

Florian Andreas Mann heeft het levenslicht niet mogen aanschouwen: overleden op 18 maart in de moederschoot van zijn moeder Victoria is hij op 22 maart geboren. Op 26 maart was er een viering voor en ter afscheid van Florian in de H. Pastoor van Ars kerk o.l.v. diaken Jos van Adrichem en m.m.v. leden van Connection. Vader Erik-Jan Mann is behalve lid van Connection de stimulator van de kinderwoorddienst tijdens de vieringen met Connection. Wij bidden dat Florian in het engelenkoor zingt en zijn het gezin nabij.



Ars Nieuwsbrief april 2019

Goede Vrijdag – Bloemenhulde aan het Kruis

Aan het eind van de Goede vrijdag plechtigheden bent U uitgenodigd voor bloemenhulde aan het kruis: brengt U een bloemetje mee? Die worden op paaszaterdag vooraf aan de Paaswake door de bloemendames zoveel mogelijk verwerkt.

Tweede Paasdag – Paaslunch

Na afloop van de parochie-brede viering in de Emmaus kerk op Tweede Paasdag, wordt daar, van 12.00 uur tot ongeveer 14.30 uur voor alle parochianen een paaslunch georganiseerd. Aanmelden voor 17 april via cps@p4ev.nl of 3080414, vrijwillige bijdrage.

Wo 10 en 24 april 10.00-11.15 uur – Bijbelcatechese

Op **10 april 2019** beschouwen wij het lijdensverhaal volgens Lucas: Eerst de intocht; dan de veroordeling, dan het lijden en sterven.

Op **24 april 2019** beschouwen wij het evangelie volgens Johannes 20, 19 - 31. Jezus verschijnt aan zijn apostelen. Jezus zegt "Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven, en wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven". Dit wordt beschouwd als de instelling van de biecht. Thomas was niet aanwezig bij de verschijning en hij geloofde niet wat de andere apostelen hem vertelden. *Pater Klemens Hayon SVD*

Wo 10 en do 11 april – Lezing Paastriduüm

De komende vieringen van het Paastriduüm, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake, zijn hét hoogtepunt in het kerkelijk jaar. We herdenken dan het lijden, sterven en verrijzen van Christus, hét grote heilsmysterie van ons geloof. De liturgie van deze dagen kent een zeer rijke inhoud en vormgeving.

In twee catechese bijeenkomsten van 1½ uur wordt aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk van de liturgie u een nog beter zicht op de inhoud van de vieringen geboden, waardoor uw deelname intenser wordt en uw geloof gesterkt.

De bijeenkomsten horen bij elkaar, maar u kunt er ook voor kiezen één bijeenkomst bij te wonen. Ze worden geleid door Toos Engel. Aanmelden via cps@p4ev.nl of 3080414. Bij aanmelden graag voorkeur voor aanvangstijdstip (14.00 uur of 20.00 uur) en kerklocatie vermelden, én uw e-mail en telefoongegevens.

Kruisweg meditatie:

Op de vrijdagen 5 en 12 april is er om 15.00 uur in de Pastoor van Ars een Kruiswegmeditatie, aan de hand van hedendaagse afbeeldingen van de kruisweg staties.

Bedevoarten

Op **30 april en 1 mei** is er een 2-daagse bedevaart naar Smakt en Kevelaer. De verering van Sint Josef in Smakt is indrukwekkend door de eenvoud. St. Josef werkte in stilte in dienst van de kerk. Hij is de patroon van het gezin, van arbeid en van trouw.

Onze Lieve Vrouw van Kevelaer biedt vertroosting, kracht en energie. Meer informatie en aanmelding (uiterlijk 17 april) via <http://www.bedevaart.nl> of Ineke Huitema-Versteeg, 3876701. Kosten circa € 150 pp. Van **24-28 mei** is er een 5-daagse bedevaart naar Banneux Notre Dame in de Belgische Ardennen: daar verscheen Maria in 1933 acht keer en maakte zich bekend als Maagd der Armen. Informatie en opgave: Gerard de Bruijn, 3205872; kosten € 275 pp.

Ars bezoegroep: aandacht voor wijkbewoners

Een van de punten van het beleid van de parochie, die wij in elke geloofsgemeenschap uit willen voeren, is het opzetten van concrete activiteiten in de wijk en de omgeving. Dit punt past ook bij de oproep van Paus Franciscus om de kerk naar de mensen te brengen. Kerk dat zijn wij, iedereen die al gedoopt is en Jezus volgt. Jezus roept ons op om als Christenen barmhartig te zijn en aandacht te geven aan de kleinste, ook tijd en liefde te hebben voor onze naaste. En de nabije naasten zijn mensen die in de wijk wonen zowel in hun eigen woning als in verzorgingshuizen: mensen die behoefte hebben aan aandacht, contact en bezoek. In de buurt van de H. Pastoor van Ars kerk wonen veel alleenstaanden en senioren. Sommigen krijgen regelmatig bezoek, anderen hebben weinig contact. Sommigen zijn oude leden van onze parochie. Daarom gaat onze geloofsgemeenschap een bezoegroep vormen om deze mensen te bezoeken. Het is een initiatief om er te zijn voor de anderen. Present te zijn. We gaan hen bezoeken, geven hun aandacht, praten met hen. Ook brengen we de communie en bidden met hen als ze dat willen. Er zijn al enkele parochianen die mee doen: Voorlopig krijgt iedereen enkele namen die al op de lijst staan van de diaconie van onze geloofsgemeenschap. Regelmatig bespreekt de groep de gang van zaken. Graag roepen we parochianen via deze nieuwsbrief op om mee te doen met de bezoegroep. Een bezoekje per week moet toch kunnen!?! Als u een uurtje over hebt voor een ander in de wijk, neem dan contact met Marga van Leest of Pater Klemens Hayon, via pastoorvanars@p4ev.nl of 3257269.



Ars Nieuwsbrief april 2019

De toekomst van onze parochiegemeenschap

Als u dit leest, denkt u vast aan de actie kerkbalans. Dat is heel belangrijk, maar net zo belangrijk voor de toekomst van onze parochie is het aantal dopelingen. Elke christelijke gemeenschap staat en valt met het aantal gedoopte leden. De doop is het begin van christelijk leven. Gelukkig zijn er nog regelmatig doopaanmeldingen, en elke doop vraagt om een goede doopvoorbereiding. De werkgroep doopvoorbereiding bestaat nu uit slechts 1 persoon en is dringend op zoek naar aanvulling. Gaat de toekomst van onze parochie u ter harte en wilt u deze helpen waarborgen, meld u zich dan aan als lid van de werkgroep doopvoorbereiding. U wordt zelf eerst in een aantal bijeenkomsten voorbereid om straks op uw beurt doopouders voor te bereiden op het doopsel van hun kind. Dat laatste gebeurt in 3 avonden. Bent u na het lezen hiervan enthousiast geworden en wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met pastor Duncan Wielzen, dr.wielzen@p4ev.nl of 06-28327571.

Uitspraak van de maand

‘In een groot hart passen veel mensen
die even willen schuilen’

Uit: Gerarduskalender 21 april 2019.

In Kijkduin staat sinds 1969, dit jaar dus 50 jaar, de H. Pastoor van Ars kerk:

Een uniek sacraal gebouw, ontworpen door Aldo van Eyck, sinds enige jaren gemeentelijk monument. De kerk trekt bezoekers, architecten en bouwkunde studenten vanuit de hele wereld. Tijdens de viering van de liturgie is de kerk, die geen kerk lijkt, het mooist. Maar ook op andere momenten staan de deuren open. Zoals elke donderdag na de H.Mis van 10 uur en elke vrijdag na de H. Mis van 9 uur voor koffie en een praatje.

Op zaterdag 15 juni van 21.00-22.30 uur wordt de sacrale architectuur van de kerk extra benadrukt door lichtinstallaties, binnen én buiten. Save the date! Op zondag 4 augustus gedenken we tijdens de 4e ‘abdijdag’ de naamgever van onze kerk: de heilige Johannes Marie Vianney, ofwel Pastoor van Ars [nabij Lyon]: Deze Abdijdag staat de religieuze betekenis van de architectuur van de Ars kerk centraal.

Op 22 december komt de bisschop van Rotterdam, mgr van den Hende, samen met de gelovigen de H. Mis vieren, uit dankbaarheid voor deze 50 jaar. Bij het 25 jarig bestaan werd getwijfeld of de kerk de 50 jaar zou halen. Dankzij de inzet van circa 100 vrijwilligers door de jaren heen, ook nu, dankzij geldelijke bijdragen van gelovigen, én in krachtig geloof is dat toch mogelijk gebleken. Mede dankzij de inspiratie bijna 30 jaar van Pastoor Louis Berger [overleden op 7 juli 2017]. En sinds 2012 in verbondenheid met de andere 3 kerken die deel uitmaken van de RK Parochie de Vier Evangelisten. Als U nog geen deelnemer bent aan ‘Kerkbalans’ is een eenmalige of jaarlijkse geldelijke bijdrage uiteraard welkom [zie rekeningnummer in de aftiteling onder ‘kerkbijdragen’].

Als U deze Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, stuur dan een bericht aan: pastoorvanars@p4ev.nl.

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars:

070 - 325 72 69 / pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl / www.rkparochiedevierevangelisten.nl

- **Pastoraatsgroep: Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong.**
- **Kerkbijdragen, giften en missiewerk:**
Rek. nr NL58 INGB 0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten bijdrage Pastoor van Ars
- **Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:**
NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier Evangelisten o.v.v. naam én Pastoor van Ars

Contactadressen:

- **Pastoraal Team:** Pater Klemens Hayon E-mail: pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl
- **Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten:** maandag - vrijdag 09.00 - 13.00 uur, Tel. 070 - 308 0414 E-mail: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl.
- **Kerkleden- en adressenadministratie:** Marcus Switzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: marcusswitzar@yahoo.com
- **(Digitale) verspreiding nieuwsbrief:** Niels Vrolijk E-mail: niels@nielsvrolijk.nl