



# Ars Nieuwsbrief februari 2019

## R.K. Parochie de Vier Evangelisten

### Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

#### H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	17:00	H Mis (oneven maanden)
Zo	10:30	Hoogmis
Do	10:00	H Mis (om 9.30 Rozenhoedje)

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje
2 <sup>de</sup> Za	14:00	H Mis in Uitzicht
3 <sup>e</sup> Wo	10:30	H Mis in Tabitha

Vr	1	9.00 9.30	St Brigitta, abdis H Mis door pastoor E v Waasdijk, em.; voor Theresina Nederpel-van der Ham Rozenhoedje
Za	2	17.00	<b>Maria Lichtmis</b> H Mis in <b>MED</b>
Zo	3	10.30	<b>Vierde Zondag door het jaar</b> Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Phoenix voor pastoor Louis Berger, Gerry Jousma, overleden ouders in den Bosch-van der Ende, JM van den Akker, Fred en Anke Snijdewint-Vos
Di	5	14.00	Leerhuis o.l.v. pater F Vervooren, ocd
Do	7	9.30 10.00	H Pius IX, paus Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Wies de Graaf
Vr	8	9.00 9.30	H Hiëronymus Aemiliani, priester H Mis door pater C van der Geest, SVD; voor Ursula Simon Rozenhoedje
Za	9	14.00 17.00	H Apolonia, maagd en martelares H Mis in Uitzicht; voor Fred en Anke Snijdewint-Vos H Mis in <b>MED</b>
Zo	10	10.30	<b>Vijfde Zondag door het Jaar</b> Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Connection voor Louis ten Bosch, Gerard Bloem, Ria van der Ham-van der Maarel, Els van Schaik-de Gooijer, Frans de Jong, Anneke van den Berg-den Dunen
Wo	13	10.00	H Fosca van Ravenna Catechese door pater K Hayon, SVD
Do	14	9.30 10.00	HH Cyriel en Methodius, patronen van Europa Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Theresina van Melle-Hack
Vr	15	9.00 9.30	H Claude de la Colombière, priester H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor pastoor Willem van der Kooi Rozenhoedje
Za	16	17.00	H Juliana van Nicomedia, martelares H Mis in <b>MED</b>
Zo	17	10.30	<b>Zesde Zondag door het Jaar</b> Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Phoenix voor Fietje van der Haagen, Gerry Jousma, Mw van Wijk-Thoben
Wo	20	10.30	H Eleuterios, bisschop van Doornik <b>Tabitha</b> H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Treesje van Bussel
Do	21	9.30 10.00	H Petrus Damianus, bisschop en kerkleraar Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Jeanne van Zaalen
Vr	22	9.00 9.30	St Pieter's Stoel in Antiochië en Roma H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Rosa Ruigrok Rozenhoedje



# Ars Nieuwsbrief februari 2019

Za 23	17.00	H Polycarp, bisschop en martelaar H Mis in <b>MED</b>
Zo 24	10.30	<b>Zevende Zondag door het Jaar</b> Woord en Communie Dienst door diaken P Kuhlmann m.m.v. het Parochie Koor voor Els van Schaik-de Gooijer
Wo 27	10.00	Catechese door pater K Hayon, SVD
Do 28	9.30 10.00	H Antonia van Florence Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Isabel Sevat

## Collecteopbrengst

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de Pastoor van Ars kerk in de periode 20 december – 20 januari 2019 bedroeg € 2926,14.

## Donderdag 14 feb 10-13 uur – H. Mis, gevolgd door Valentijns-concert en lunch

Op Valentijnsdag staan de deuren van de H. Pastoor van Arskerk en de Bergerie weer open voor een gezellig samenzijn voor parochianen, familie en wijkbewoners. De H. Mis die dag begint om **10.00 uur**. Direct na afloop daarvan volgt een kort concert in de kerk. **Om 11 uur** staat de koffie klaar in de Bergerie. De koffie wordt opgeluisterd door het vervolg van het concert, dat gegeven wordt door Marjon van Es en Jaap de Wit, bewoners van de pastorie. Zij worden deze keer vergezeld van Marije Beckers op cello. Aansluitend volgt **om 12 uur** de lunch. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelding tijdig via 3257269 of [pastoorvanars@p4ev.nl](mailto:pastoorvanars@p4ev.nl)

## Nabuurship/'gotong royong'

'Jezus Christus heeft op verschillende manieren getuigd van zijn verschijning op aarde. Eerst laten de engelen hem op aarde aan de herders zien. Vervolgens wijst een ster aan de hemel hem aan de wijzen aan. In de wateren van de Jordaan maakt de heilige Geest hem duidelijk bekend. Ten slotte openbaart hij zichzelf in de wijn van Kana'. [Augustinus van Hippo 354-430]. De bruiloft van Kana [Joh.1,1-12] was onderwerp van de catechese op 16 januari jl.: o.l.v. pater Hayon bespraken wij samen wat we lezen in de tekst. Dat bood verrassende inzichten zoals: Jezus laat met de uitspraak 'Vrouw, is dat soms uw zaak?' zien dat er geen sprake meer is van de relatie zoon/moeder, maar dat hij vanaf nu de Messias is. 'Nog is mijn uur niet gekomen' verwijst naar het lijden en de opstanding. De 6 stenen kruiken staan voor de 6 werkdagen [Scheppingsverhaal] waarna op de 7<sup>e</sup> dag sprake is van reiniging en rust. Dat Maria zich tot haar zoon richt 'Ze

hebben geen wijn meer' getuigt van onvoorwaardelijk vertrouwen in haar zoon, dat ons tot voorbeeld kan zijn. 'U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard' betekent dat wat van Hem komt het beste is [nu en in het hiernamaals].

Pater Vervooren gaf bij zijn homilie op 20 januari, bij aanvang van de gebedsweek voor de eenheid, verdere inkleuring: Wie Jezus volgt krijgt het goede: Toen Mozes met zijn volgelingen in de woestijn bijna omkwamen kwam er water uit de rots: dat water moet als wijn ervaren zijn.

De belangrijkste boodschap is wellicht de uitnodiging om solidair te zijn: luisteren naar de behoeftes van mensen in nood en actief hulp bieden: 'Ik was dorstig en u gaf mij te drinken'. Zodat het een bruiloft voor allen wordt, zoals in Indonesië gebruikelijk. Indonesië, het land van herkomst van pater Hayon, stond centraal in de gebedsweek voor de eenheid. Daar is 'gotong royong' een belangrijk motto: nabuurship. Wilt U ook meelesen en inspiratie opdoen? Hieronder de data en thema's voor februari:

## Woensdag 13 en 27 feb 10-11.30 uur – Bijbelcatechese o.l.v. pater Hayon

Op 13 februari 2019 beschouwen wij het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 6, 17+20-26.

Jezus spreekt de Zaligheden uit; ook, aldus Lucas, spreekt Jezus vier vervloekingingen uit. Het is boeiend te zien dat de genoemde zaligheden afwijken van hetgeen Matheus, hoofdstuk 5, hierover schrijft.

Op 27 februari 2019 beschouwen wij het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 6, 39-45.

Gij zult niet te snel oordelen. "Waarom kijkt ge in de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog"?

## Woensdag 6 maart – Verbranden oude Palmtakken

Woensdag 6 maart 2019 is het Aswoensdag. We gebruiken dan de as van de verbrande palmtakken. De oude palmtakken kunt u vanaf zondag 24 februari 2019 tot en met 3 maart 2019 deponeren in de korf die achterin de Bergerie staat.



# Ars Nieuwsbrief februari 2019

## Woensdag 13 februari – Bijbels culinair in MED

O.l.v. diaken Jos van Adrichem koken en eten we gezamenlijk een maaltijd met producten waarover we in de Bijbel kunnen lezen. Tijdens de maaltijd lezen we de betreffende Bijbelfragmenten en gaan daarover in gesprek. Wie mee wil koken, is om 16.30 uur welkom. Wie mee wil eten, wordt om 18.00 uur verwacht. Locatie: pastorie MED. [Aanmelden](#) uiterlijk 11 februari via [mariavaneikenduinen@p4ev.nl](mailto:mariavaneikenduinen@p4ev.nl) of 3979413, o.v.v. je telefoonnummer en opgave of je meehelpt koken of alleen komt eten. Het gaat door bij 10 of meer aanmeldingen. Vrije financiële bijdrage.

## Dinsdag 19 februari 19.30 uur – Lezing over menswaardig sterven in MED

Zeker naarmate je ouder wordt, is gezondheid vaak een kwetsbaar iets. Daarnaast dient het levenseinde zich nogal eens onder moeilijke omstandigheden aan. Tegen deze achtergrond speelt steeds meer de vraag naar 'menswaardig sterven' en euthanasie. Marc Desmet is ruim 20 jaar actief als palliatieve-zorgarts en vindt dat er in het maatschappelijk debat over euthanasie de essentiële nuance ontbreekt. Hij komt hier dinsdag 19 februari over spreken in de pastorie van Maria van Eik en Duinen, en gaat in gesprek met Willy Hoogendoorn, em. geestelijk verzorgster bij MCH. [Aanmelden](#) via [info@dezinnen.nl](mailto:info@dezinnen.nl) of 3979413. Vrije financiële bijdrage.

## Vrijdag 1 maart 14.00 uur – Oecumenische gebedsdienst op Wereldgebedsdag

Op de 1e vrijdag van maart vinden gedurende 24 uur over de gehele wereld oecumenische gebedsbijeenkomsten plaats, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten gelezen. Het thema is dit jaar 'Welkom, God nodigt je uit'. U bent van harte welkom om mee te bidden en vieren. Locatie: pastorie Maria van Eik en Duinen.

## Zondag 3 maart – Informatie bedevaart Lourdes september 2019

Van 18 tot en met 26 september zal de parochie de Vier Evangelisten een bedevaart naar Lourdes maken. U kunt het allemaal [weer] meemaken: De Sacramentsprocessie, de lichtprocessie, de Mis bij de grot, de busreis door het prachtige Franse landschap, de gezelligheid, etc!

In de woorden van bisschop Van der Hende: 'Onze gebedsintenties worden opgenomen door Maria en door haar, bij God 'in de week gelegd'. Een van de pelgrims formuleerde het zo: 'De reis naar Lourdes heeft grote indruk op mij gemaakt. Ze heeft mij doen sterken in het geloof. Ik heb intens genoten, gelachen en zeker ook gehuild.' We zullen elkaar dragen in het geloof en onze zorgen achterlaten bij Maria. Het thema van de bedevaart is: 'Gelukkig de armen, want voor jullie is het Koninkrijk van God.' Vooral de kwetsbare mens mag er zijn in Lourdes, en de zieken en gewonden gaan overal voor. Lourdes laat niemand onberoerd!

**Op 3 maart** zal er na de H. Mis een informatiebijeenkomst zijn in de Bergerie; andere data hiervan zijn: 10 maart/MED; 17 maart/Titus Brandsma ; 24 maart/Emmaus. Meer informatie bij Cisca van der Sluijs: 06-28 32 73 88 en Bart van Leeuwen: 06-46 28 22 96.

## Maandag 4 maart 20-21.30 uur – Tomas Halik

Voor degenen die vorig jaar het Leerhuis van pater Vervooren gevolgd hebben, rondom het boek 'Geduld met God' van Tomas Halik, goed om te weten: hij komt naar Nederland! Op maandag 4 maart bij de Zinnen, Juliana van Stolberglaan 154. Met als co-referent prof. Dr. Eric Borgman. Aanmelding: [info@dezinnen.nl](mailto:info@dezinnen.nl); toegang €12 aan de zaal.

## 1969-2019: 50 jaar H. Pastoor van Arskerk

U hebt wellicht de banner aan de gevel gezien: '50 jaar H. Pastoor van Ars kerk: barmhartig en open voor allen': komt U ook een vrijdagochtend koffie drinken en/of naar de H. Mis? Het woord 'kerk' houdt verband met het Griekse woord 'Kurios'. Dat betekent 'Heer'. De kerk als het huis van God. Een kerk is een gezamenlijk project van God en de mens: door mensen in geloof gebouwd en aan God toegewijd. De gelovigen zijn de levende stenen die samen de gemeenschap rond de Heer vormen. In de kerk spreekt God in de liturgie tot de mens in de woorden van de Schrift, hij vraagt om antwoord en nodigt uit tot navolging in het leven van alledag, waarin we omzien naar elkaar.



# Ars Nieuwsbrief februari 2019

## Roeping en Missie: H. Arnold Janssen

Op 15 januari jl. waren wij te gast in de gemeenschap van de SVD aan de Stortenbekerstraat. In deze Haagse Internationale Religieuze Gemeenschap Schilderswijk [HIRCOS] wonen de paters Hayon [Indonesië], van der Geest [NL], Mazono [Congo], Thekkeyil [India] en Wang [China].

Die dag gedenkt de SVD de sterfdag van de Heilige Arnold Janssen [overleden en begraven in Steyl in 1909]. Hij is de stichter van drie missie-congregaties. In 2003 werd hij Heilig verklaard.

Geboren in Goch [Dld] in 1837 was hij na zijn priesterwijding eerst 12 jaar leraar natuurkunde en catechese. In 1867 werd hij directeur van het Apostolaat des gebeds in Duitsland en Oostenrijk. Hij streefde naar de hereniging van de christenen. Daartoe stelde hij de dagelijkse misviering in bij het graf van Bonifatius in Fulda. De Missie was zijn passie. Gedwongen door de 'Kulturkampf' onder Bismarck [1872-1879], die de in zijn ogen te grote invloed van de katholieke kerk wilde terugdringen, nam hij de wijk naar Steyl aan de Maas in Limburg. Daar stichtte hij in 1875 een missie seminarie, dat in 1885 de basis vormde voor de oprichting van de SVD: Societatis Verbi Divini: gezelschap van het goddelijk woord: Bekend als de missionarissen van Steyl.

In 1888 volgde de oprichting van de congregatie Dienaressen van de H. Geest. En in 1896 die van de Dienaressen van de H. Geest van de Altijddurende aanbidding [de 'roze zusters'].

Bij zijn overlijden in 1909 waren er 1.500 broeders en zusters werkzaam in 10 landen. In 1930 waren er 37 missiehuizen in alle werelddelen. Nu zijn er 10.000 SVD broeders en zusters actief in 69 landen.

Inmiddels ziet de SVD ook Europa als missiegebied en zet zij missionarissen uit 'voormalige' missiegebieden hier in. Bij voorkeur in en samen met parochies: dat is een bewuste keus, enerzijds om taal en cultuur beter en sneller te leren in contact met anderen, anderzijds om complementair te zijn in diaconale en pastorale inzet. In Nederland zijn 23 buitenlandse missionarissen actief, afkomstig uit 11 landen.

In België/NL heeft de SVD 8 gemeenschappen: Schiedam, Breda Noord [pater Lobo e.a.], Nieuwegein, Duivendrecht, Hoofddorp, Den Haag, Teteringen en Leuven. De provinciaal van de SVD, Avin Kunnekkadan, onderstreepte het motto van Arnold Janssen: '**Alles is mogelijk met de genade en de kracht van de Heilige Geest**'. Als U meer wilt weten van de SVD dan kunt U zich gratis abonneren op het blad Rond dat regelmatig in de Bergerie ligt: [rondneb@gmail.com](mailto:rondneb@gmail.com). Een gift is natuurlijk welkom.

*Ineke Giezeman en Is. van Woerden*

## Uitspraak van de maand

'die terecht door mensen wordt geëerd, maar wier daden slechts aan God bekend zijn'  
*aldus Paus Gelasius I in 496 bij de Heiligverklaring van de H. Valentijn.*

---

### Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars:

070 - 325 72 69 / [pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl](mailto:pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl) / [www.rkparochiedevierevangelisten.nl](http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl)

- Pastoraatsgroep: Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong.
- Kerkbijdragen, giften en missiewerk:  
Rek. nr NL58 INGB 0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten bijdrage Pastoor van Ars
- Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:  
NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier Evangelisten o.v.v. naam én Pastoor van Ars

### Contactadressen:

- Pastoraal Team: Pater Klemens Hayon E-mail: [pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl](mailto:pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl)
- Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten: maandag - vrijdag 09.00 - 13.00 uur,  
Tel. 070 - 308 0414 E-mail: [cps@rkparochiedevierevangelisten.nl](mailto:cps@rkparochiedevierevangelisten.nl).
- Kerkleden- en adressenadministratie: Marcus Switzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: [marcusswitzar@yahoo.com](mailto:marcusswitzar@yahoo.com)
- (Digitale) verspreiding nieuwsbrief: Niels Vrolijk E-mail: [niels@nielsvrolijk.nl](mailto:niels@nielsvrolijk.nl)