



# Ars Nieuwsbrief december 2018

## R.K. Parochie de Vier Evangelisten

### Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

#### H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	17:00	H Mis (oneven maanden)
Zo	10:30	Hoogmis
Do	10:00	H Mis (om 9.40 Rozenhoedje)

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje
2 <sup>de</sup> Za	14:00	H Mis in Uitzicht
3 <sup>e</sup> Wo	10:30	H Mis in Tabitha

Za	1	14.00	H Mis in MED
<b>Zo</b>	<b>2</b>	10.30	<b>Eerste Zondag van de Advent</b> - Start Adventsactie Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Gemengd Koor Phoenix voor diaken George Carrière, voor de zielerust van Gerard Bloem, overleden ouders in den Bosch- van der Ende, Gerry Jousma, Louis Berger, Fred en Ankie Snijdwint-Vos, Els van Schaik-de Gooijer
Do	6	9.30 10.00 11.00	St Nicolaas, bisschop van Myra Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Wies de Graaf Adventsmeditatie
Vr	7	9.00 9.30	St Ambroos, bisschop van Milaan H Mis door pater K Hayon, SVD voor het welzijn van parochianen die niet meer thuis kunnen wonen Rozenhoedje
Za	8	14.00 17.00	Maria Onbevlekt Ontvangen H Mis in Uitzicht; voor pater G Kurvers, osa en zijn broer Jan H Mis in MED m.m.v. Gezinskoor
<b>Zo</b>	<b>9</b>	10.30	<b>Tweede Zondag van de Advent</b> Woord en Communiedienst door diaken P Kuhlmann; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Di	11	14.00	Leerhuis pater F Vervooren, ocd
Do	13	9.30 10.00 11.00	St Lucia, maagd en martelares Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Treesje van Bussel Adventsmeditatie
Vr	14	9.00 9.30	St Jan van het Kruis, mysticus H Mis door pater C van der Geest, SVD; voor Tine Ton Rozenhoedje
Za	15	17.00	H Mis in MED
<b>Zo</b>	<b>16</b>	10.30	<b>Derde Zondag van de Advent</b> Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Gregoriaans Koor Gaudete voor Gerard Bloem, Gerrie Jousma, Fietje van der Haagen-Endert, Els van Schaik-de Gooijer
<b>Ma</b>	<b>17</b>	<b>19.00</b>	<b>Middin Kerstviering</b>
Wo	19	10.00	H Susanna van Babylon H Mis in Tabitha door pastoor E van Waasdijk, em. voor het welzijn van die parochianen die niet meer thuis kunnen wonen
Do	20	9.30 10.00 11.00	H Dominicus van Silos, abt Rozenhoedje Boeteviering door diaken P Kuhlmann Adventsmeditatie <b>50 Jaar geleden werd de Eerste Steen gelegd van de kerk H Pastoor van Ars</b>
Vr	21	9.00 9.30	H Petrus Canisius, SJ, kerkleraar H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em; voor Rietje Zaat Rozenhoedje
Za	22	17.00	H Mis in MED



# Ars Nieuwsbrief december 2018

<b>Zo 23</b>	10.30	<b>Vierde Zondag van de Advent</b> Hoogmis door pastoor C Dernee m.m.v. het Parochie Koor voor Anny Barendse, Riet Brouwer, Anneke van den Berg-den Dunen
<b>Ma 24</b>	19.00 22.00	<b>Vigilie van Kerstmis</b> <b>Kinderkerstmis</b> door diaken J van Adrichem, m.m.v. kinderkoor <b>Kerstnacht</b> door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Connection voor de heer J.H. Wijnants, Louis ten Bosch
<b>Di 25</b>	10.30	<b>Hoogfeest van Kerstmis</b> <b>Hoogmis</b> door pater k Hayon, SVD m.m.v. van Gregoriaans Koor Gaudete voor Gerry Jousma, Henk Vos, Ria van der Ham-van der Marel, Fred en Ankie Snijdwint-Vos, Louis Berger
<b>Wo 26</b>	10.30	<b>Tweede Kerstdag</b> <b>Gezamenlijke viering in de Ars</b> m.m.v. Leo Hartman aan het orgel voor Frans en Anna van Berkel, hun ouders en voorouders, Els van Schaik-de Gooijer
<b>Do 27</b>	9.30 10.00	St Jan, apostel en evangelist Rozenhoedje H Mis door pater K Hayon, SVD; voor Ursula Simon
<b>Vr 28</b>	9.00 9.30	Onnozele kinderen H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em; voor DA van Wijk-Tholen Rozenhoedje
<b>Za 29</b>	17.00	H Mis in MED
<b>Zo 30</b>	10.30	<b>H Familie</b> H Mis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Leo Hartman aan het orgel voor Els van Schaik-de Gooijer, Willem van der Kooi
<b>Ma 31</b>	17.00	<b>Oudjaar</b> H Mis in MED
<b>Di 1 januari</b>	10.30	<b>Nieuwjaar</b> , Besnijdenis des Heren Hoogmis door pater K Hayon, SVD m.m.v. Leo Hartman aan het orgel

## Collecteopbrengst

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de Pastoor van Ars kerk in de periode 25 oktober – 18 november 2018 bedroeg € 1325,24.

## Arskroniek

### *In Memoriam - Jacqueline van der Valk*

Jacqueline werd geboren op 2 november 1921 te Poeldijk en overleed op 5 november 2018. Haar leven kenmerkte zich door de liefde voor haar medemens. In de Tweede Wereldoorlog was ze verpleegster. Na de oorlog bekwaamde ze zich in anesthesie en in verloskunde: zij heeft bijna al haar neven en nichten geholpen bij de geboorte. Na alle studies werd Jacqueline hoofdverpleegkundige op de O.K. in Johannes te Deo (Het huidige HMC Westeinde). Voordat mensen geopereerd moesten worden ging ze met hun in gebed. Jacqueline was een sterke en zelfstandige vrouw. Ze was een trouwe bezoeker van de H. Pastoor van Ars kerk; nadat ze was aangewezen op haar rollator bezocht ze de Eucharistieviering in Tabitha. Op 8 november 2018 was haar uitvaartdienst in Poeldijk; de requiemmis was door haar zelf samengesteld, in het Latijn. Na de H. Mis hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats in vrede.

## Kerkbalans 2018

Een van de afgelopen zondagen gingen de lezingen o.a. over [de inzet van] talenten. Velen van U doen dat als vrijwilliger: Een paar uurtjes per maand, of vaker. Talent had vroeger ook betekenis als eenheid van geld [in gewicht gemeten]. Ook die talenten zijn nodig! Wij vragen U nog eens na te gaan of u aan kerkbalans 2018 uw 'steentje' hebt bijgedragen. Of misschien nog een extra steentje wilt bijdragen [met behulp van de fiscus?]. Ondanks het overlijden van trouwe parochianen lijkt het erop dat we dankzij uw 'steentje', over 2018 stabiel kunnen blijven t.o.v. kerkbijdrage 2017. Dat dit nodig is, bewijst o.a. de onvoorziene, noodzakelijke renovatie van het orgel dit najaar. Over stenen gesproken: zie hieronder verder.

## H. Pastoor van Ars kerk: 1969-2019

Op 20 december 1968 werd de eerste steen voor onze kerk gelegd. In de loop van 2019 zullen wij regelmatig stil staan bij het 50 jarig bestaan. Te beginnen op **20 december a.s.** [zie onder 'boeteviering'].

Uit de erfenis van pastoor Louis Berger is onlangs een originele gravure aan onze kerk geschonken van de H. Pastoor van Ars [1786-1858]. De overgrootmoeder van pastoor Berger ging naar Ars om raad, omdat in haar



# Ars Nieuwsbrief december 2018

familie baby's vroeg dood gingen. Zij vroeg de pastoor van Ars of het niet beter was het klooster in te gaan i.p.v. te trouwen. De Pastoor van Ars zei 'U trouwt en krijgt veel kinderen en kleinkinderen'. Hij gaf haar zijn zegen en de gravure. Na een reis door de familie kwam de gravure bij haar achterkleinzoon, pastoor van de H. Pastoor van Arskerk te Kijkduin. Binnenkort kunt U de gravure bewonderen. Er wordt nu gekeken of en hoe hij gerestaureerd kan worden.

## **Vrijdag koffie ochtend, van 09.30- 11 uur!?!**

Niet [alleen] de stenen maken de kerk maar vooral de mensen. Er wordt over gedacht om in het jaar dat de kerk 50 jaar bestaat te laten zien dat we er ook zijn voor de mensen in de wijk. Daartoe zou de kerk op vrijdagochtend aansluitend aan de H. Mis open kunnen staan voor bezoekers uit de wijk. Voor koffie, gezelligheid, een kaarsje, warmte en/of een gesprekje. Dat kan alleen als er een aantal vrijwilligers is die die ochtend bv 1x per maand voor hun rekening willen nemen. Doet U mee? Graag een bericht op de Ars telefoon 3257269. Dan wel aan [i.giezeman@hetnet.nl](mailto:i.giezeman@hetnet.nl).

## **Donderdag 20 dec 10.00 uur – Boeteviering**

Op 20 december houden we de boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis. 'Boeten' wil zeggen 'heel maken'. In deze viering mogen we alles bij onze Heer brengen dat ons gebroken mensen doet zijn, en Hem vragen om als geheelde mensen het kerstfeest te kunnen vieren. Een boeteviering vervangt niet het Sacrament van boete en verzoening (biecht). Dit sacrament wordt u wel tijdens en na de boeteviering aangeboden. Pater Hayon is daarvoor aanwezig. We mogen er op vertrouwen dat God ons vergeeft als wij Hem daar oprecht om vragen. Hij weet dat wij mensen zijn, dat we fouten maken en regelmatig niet leren van onze fouten. Wij mogen Hem steeds weer vragen om vergeving. 'Wij zijn eerder moe om God om vergeving te vragen, dan dat Hij moe wordt om ons te vergeven', zei Paus Franciscus in het jaar van de barmhartigheid. Ook de H. Pastoor van Ars sprak veelvuldig over Gods barmhartigheid en toonde die o.a. in het sacrament van boete en verzoening. Een goede dag dus, exact 50 jaar na de 1<sup>e</sup> steen, om Gods barmhartigheid te vieren.

## **Meditaties bij de lezingen van de adventszondagen**

Op de donderdagen 6, 13 en 20 december, houden we in de Ars een meditatie bij de lezing(en) van de opvolgende zondag. Aanvang 11 uur. Na afloop gezamenlijke lunch (tot ca. 13 uur). Voor de lunch

graag vooraf aanmelden via 3257269 of [pastoorvanars@p4ev.nl](mailto:pastoorvanars@p4ev.nl). [Vrije financiële bijdrage].

## **Maandag 17 dec 19.00 uur – Middin kerstviering**

Parochianen zijn welkom bij de kerstviering van Middin op 17 december van 19-20 uur in de Ars. Van harte aanbevolen als voorbereiding op de blijheid die de a.s. geboorte van het kind Jezus voor ons in petto heeft. Blijheid die de deelnemers aan deze kerstviering, bewoners van Middin, uitstralen.

## **Kerststallen in de Maria van Eik en Duinen**

Van 8 t/m 16 december zal Bert Hilhorst uit Amsterdam een deel van zijn verzameling kerststallen tentoonstellen in de kerk van MED, 's middags tussen 13 en 17 uur. Toegang gratis [collecte].

## **Zondag 9 dec 15.00 uur – Concert**

Op 9 december vindt er een 'Matinee des Amis ' plaats in de Bergerie, waar ook parochianen welkom zijn. Inloop vanaf 14.30. Korte pauze halverwege en een drankje en hapje na afloop [vrijwillige bijdrage].

## **Vespers bidden tijdens de advent**

Om je tijdens de adventsperiode geestelijk voor te bereiden op het Kerstfeest kun je dagelijks even tijd maken voor stilte en gebed. Tijdens de adventsperiode bidden we op werkdagen het avondgebed (vespers) in de 'kapelzaal' van de pastorie MED om 16.30 uur.

## **Lezen boek 'Bidden met iconen' van Henri Nouwen**

Op de dinsdagen in de advent, 4, 11 en 18 december [11.15 uur], lezen we na de eucharistieviering in de kerk MED het boek 'Bidden met iconen'. Lunch ter afsluiting. Aanmelden via 3979413 of [mariavaneikenduinen@p4ev.nl](mailto:mariavaneikenduinen@p4ev.nl).

## **Zondag 16 dec 16.00 uur – Loosduinse volkskerstzang**

Op 16 december vindt in de kerk MED de traditionele volkskerstzang plaats. Naast kerstliederen zal ook het Kerstevangelie klinken en een eigentijds kerstverhaal worden verteld. Toegang gratis [collecte].

## **1<sup>e</sup> kerstdag 12-13 uur – Kindje wiegen in MED**

Na de oproep hebben zich 3 vrijwilligsters gemeld om de het Kindje wiegen te organiseren. Kindje wiegen is bedoeld voor de allerkleinsten. Zij kunnen hun muziek instrumentjes meenemen, er zullen kerstliedjes gezongen worden en er zal verteld worden.



# Ars Nieuwsbrief december 2018

## 1<sup>e</sup> kerstdag 12.00 uur – Kerstbrunch Emmaus kerk

Op 25 december wordt van 12-14.30 uur een kerstbrunch georganiseerd. U bent van harte welkom! Vrije financiële bijdrage. Aanmelding t/m 19 december via [cps@p4ev.nl](mailto:cps@p4ev.nl) of 3080414.

## Presentatie van de vormelingen

Op 25 november hebben de vormelingen van de Parochie zich voorgesteld aan de parochianen, verzameld in de Emmauskerk. De koude kerk (de kachel was kapot) werd verwarmd en verlicht door de fakkels, die de vormelingen meedroegen: teken van het vuur van de Heilige Geest. Diaken Jos van Adrichem stelde hen vragen over leuke en lastige zaken, als je ergens bij wilt horen. Hij vertelde ook over het bezoek aan de Zusters van Moeder Theresa in Rotterdam. De vormelingen hebben daar mee-geholpen met het verzorgen van de maaltijd voor daklozen en spraken met gasten, maar ook met een van de Zusters. Zie verder de website van 4Ev.

## Relieken in Catharijne Convent Utrecht

Op 14 november bezocht een aantal Ars parochianen de tentoonstelling RELIEKEN in Utrecht. Het leuke van de tentoonstelling was dat het liet zien dat relieken niet alleen in de katholieke kerken te vinden zijn maar in verschillende tijden, culturen en religies voorkomen. Zo was er een rijk versierde houder met een fragment van de doornen kroon van Christus. Maar ook een Boeddhistisch beeldje, een kleine stoepa en afbeeldingen uit een moskee in Mekka en Medina. Ook van wereldse figuren waren er aandenkens. Zoals een stukje tafel/tafelkleed en inkhouder van Maarten Luther en een stukje tong van een van de gebroeders De Wit. Tussen de middag was

er tijd om het oecumenische gebed in de Domkerk bij te wonen. Na een interessante lezing over relikwieën in de Sint Pieter hebben we in het mooie herfstweer een heerlijke wandeling door Utrecht gemaakt en nog een kijkje kunnen nemen in de Willibrorduskerk, waar sinds kort de priesterbroederschap Pius X zetelt. De moeite waard. *Bea Tabink*

## Adventsactie 2018:

### Moeder en Kind: GROOT DENKEN. KLEIN DOEN.

Via de Adventsactie worden we uitgenodigd om kinderen, waar ter wereld ook, aan te zien en voor hen te zorgen als ware het onze eigen kinderen. Als een kind je aankijkt vanaf een poster van de Adventsactie, stel dan jezelf de vraag: "Het zal mijn kind maar zijn... Wat zou ik dan doen?"

### Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen.

In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, leven zo'n 3.000 kinderen op straat. Jongens, en ook steeds meer meisjes. Hun leven is onzeker en gevaarlijk. Ze overleven door klusjes te doen, maar ook door diefstal of werk als drugskoerier. De meeste zijn ondervoed en lijden aan ziektes; veel kinderen gebruiken drugs. Armoede en gezinsconflicten zijn de voornaamste redenen om weg te lopen. CECYDAR vangt straatkinderen op en zorgt dat ze zo snel mogelijk weer terugkeren naar hun familie of een pleeggezin. In dit 3e campagnejaar wil CECYDAR investeren in een eigen water- en stroomvoorziening en een zonnestroomsysteem aanleggen. Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zichzelf terug en leveren dan een flinke kostenbesparing op. Voor het 3e jaar steunen wij als parochie 4Ev dit project. Van harte aanbevolen. *Namens Parochiële werkgroep Diaconie. Paul Kuhlmann, Diaken*

## Uitspraak van de maand

'Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.  
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.  
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien'

H.Fransiscus van Assisi

## Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars:

070 - 325 72 69 / [pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl](mailto:pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl) / [www.rkparochiedevierevangelisten.nl](http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl)

- Pastoraatsgroep: Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong.
- Kerkbijdragen, giften en missiewerk:  
Rek. nr NL58 INGB 0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten bijdrage Pastoor van Ars
- Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:  
NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier Evangelisten o.v.v. naam én Pastoor van Ars

## Contactadressen:

- Pastoraal Team: Pater Klemens Hayon E-mail: [pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl](mailto:pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl)
- Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten: maandag - vrijdag 09.00 - 13.00 uur,  
Tel. 070 - 308 0414 E-mail: [cps@rkparochiedevierevangelisten.nl](mailto:cps@rkparochiedevierevangelisten.nl).
- Kerkleden- en adressenadministratie: Marcus Switzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: [marcusswitzar@yahoo.com](mailto:marcusswitzar@yahoo.com)
- (Digitale) verspreiding nieuwsbrief: Niels Vrolijk E-mail: [niels@nielsvrolijk.nl](mailto:niels@nielsvrolijk.nl)