



Ars Nieuwsbrief maart 2016

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

Stille omgang 2016

Bedevaart naar Amsterdam in de nacht van zaterdag 12-13 maart. Op de balie van de aula van de Pastoor van Ars liggen flyers met de nodige informatie. De bus vertrekt vanaf 21.15 uur vanaf de Sacramentskerk, Nassaulaan 2, Delft en om 21.45 uur vanaf de O.L.V. ten Hemelopneming, Laan van Nieuw Oosteinde 1-3, Voorburg. De kosten bedragen: € 15,00 per persoon. Meer informatie: info@bedevaart.nl.

14 maart vastensoep aanvang 17.30 uur

In de veertigdagentijd, de voorbereiding voor Pasen, worden regelmatig vastenmaaltijden gehouden en schenken we aandacht aan/steunen we het gezamenlijke vastenproject. Dit jaar is dat een project in Oeganda. **Wij zoeken vrijwilligers die ook al eerder de vastensoep in de Pastoor van Ars hebben georganiseerd.**

Gelijktijd (dus ook op 14 maart 2016 17.30 uur) met de aanvang van de vastensoep start ook de Vastenestafette. We beginnen dan met een inleiding en een gebed. In de week van 14 t/m 18 maart 2016 schenken we, afwisselend in de vier kerken van de parochie, elke dag aandacht aan het vastenproject door middel van ontmoetingen en vieringen, die worden gekenmerkt door soberheid, spiritualiteit en solidariteit. In de Pastoor van Ars geloofsgemeenschap zal op 17 maart de kaars branden in de locatie Tabitha.

Vastenactie. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de Ars Nieuwsbrief van februari 2016. Flyers en envelopjes voor het geld in te deponeren zijn terug te vinden op de balie van de aula van de kerk. Achter in de aula staat ook het houten kastje (met affiche)

Palmzondag: We hopen dat kinderen meelopen in de palmpasenprocessie. Zij kunnen op het einde van de Eucharistieviering geven aan iemand die zij lief vinden.

Witte Donderdag: Naast de voetwassing zal er ook een handenwassing plaatsvinden. Het is ons gebleken dat mensen om een of andere reden niet kunnen meedoen aan de voetwassing. Symbolisch is er daarom ook een handenwassing.

Goede Vrijdag: Kruisverering met bloemen:

Het is een goede gewoonte dat we op Goede Vrijdag bloemen neer leggen aan de voet van het altaar. Deze bloemen worden gebruikt om op Pasen de kerk te voorzien van een bloemenpracht.

Kruisweg: Tijdens de Veertig dagen tijd is er iedere vrijdag om 15.00 uur de Kruisweg. Om beurten zullen Pater Richard en diaken Paul Kuhlmann voorgaan.

Retraite Ignatius bidden tijdens de 40 dagentijd.

Thema van de retraite is: Eindeloos geduldige Liefde"

Tijdens de 40 dagentijd zal in onze kerk op maandagmiddag en woensdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur het Ignatius gebed worden gebeden. Pater Richard en diaken Paul

Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten – maandag - vrijdag 09.00 – 12.15 uur.
T070 - 308 0414

Website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl

Rekeningnummer: NL58 INGB 0002395749

Pastoraatsgroep Pastoor van Ars: Pater Richard Lobo SVD, Nico Rongen en Marianne de Jong

Ars Nieuwsbrief maart 2016

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

begeleiden om beurten deze retraite. Zie ook de nieuwsbrief van februari 2016.

Film in de Aula van de Pastoor van Ars op 2 april 2016; aanvang 14.30 uur.

De titel van de film is: "Life of Pi". De film is uit 2012.

De Indiase jongen Piscine "Pi" Patel leeft op een magische plek vol dieren. Wanneer zijn ouders hun dierentuin naar de andere kant van de wereld willen verhuizen, reist Pi met hen mee op een groot schip met alle dieren. De overtocht eindigt abrupt wanneer een storm de boot doet zinken. Na de schipbreuk belandt Pi op een reddingsboot, samen met een levensgevaarlijke Bengaalse tijger. Tijdens hun avontuurlijke reis wordt het tweetal geconfronteerd met de schoonheid en wreedheid van de natuur. Uiteindelijk bereiken ze land. De Bengaalse tijger trekt de jungle in en Pi is teleurgesteld dat de tijger niet eens meer omkijkt en zonder enig afscheid vertrekt.

Na de film is er een discussie over het thema. Dit keer geen broodmaaltijd maar een kop koffie met iets lekkers. De entree is vrij; maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. U kunt zich aanmelden, uiterlijk 31 maart 2016, bij Nico Rongen.

N_Rongen@planet.nl (denk aan de underscore tussen de N_R).

Op de balie van de aula liggen de intekenlijsten.

Nico Rongen, lid pastoraatgroep Pastoor van Ars

Laudato Si

Op 6, 20 april en 4 mei 2016 van 10.00 uur -12.00 uur. In de Pastoor van Arskerk. Samen staan we stil bij de mooie encycliek "Laudato si" (Wees geprezen) van Paus Franciscus, die hij schreef in de lijn van de Sociale leer van de Kerk en waarin hij zijn zorgen uit ten aanzien van ons gemeenschappelijk huis: Moeder aarde, Gods schepping. Na een inleiding door pater Richard wordt met elkaar over de encycliek gesproken. Aanmelden bij: richardsvd@gmail.com ; 0684414082. Er zijn minimaal 5 aanmeldingen nodig om deze cursus te kunnen laten doorgaan.

Steun onze voedselbank met een heerlijk Paasbrood van Van Maanen

De jongeren van M25 Den Haag Zuid hebben als activiteit in de vastenperiode gekozen voor de verkoop van Paasbroden in onze kerken, waarmee we als parochie arme mensen dichtbij via onze eigen voedselbank helpen. Bakkerij Van Maanen werkt graag mee aan deze actie. De M25ers zullen op één of meer zater-/zondagen na de viering aanwezig zijn voor de verkoop, maar na elke weekendviering, tot en met Palmzondag (20 maart), kunt u bij Jo-Ann Lont intekenen voor één of meer Paasbroden en we vragen u dan alvast te betalen. Voor een Paasbrood betaalt u €5,-, waarvan €2,- naar de voedselbank gaat. Met het betaalbewijs dat u ontvangt, kunt u na de Paaswake of de hoogmis van Pasen uw Paasbrood/-broden in ontvangst nemen.

Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten – maandag - vrijdag 09.00 – 12.15 uur.

T070 - 308 0414

Website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl

Rekeningnummer: NL58 INGB 0002395749

Pastoraatsgroep Pastoor van Ars: Pater Richard Lobo SVD, Nico Rongen en Marianne de Jong