



Ars Agenda september 2017

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

H Missen in de Ars

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Za	19:00	H Mis
Zo	10:30	Hoogmis
Do	10:00	H Mis (om 9.40 Rozenhoedje)

Dag	Tijd	H Mis (of W&C-dienst)
Vr	9:00	H Mis en Rozenhoedje
2 ^{de} Za	14:00	H Mis in Uitzicht
3 ^e Wo	10:00	H Mis in Tabitha

Vr 1	9.00 9.30	H Egidius, abt, stichter van de Abdij ST Gilles H Mis door pater C van der Geest, SVD Rozenhoedje; voor overleden ouders in den Bosch-van der Ende
Za 2	19.00	H Margarita van Leuven H Mis door pater R Lobo, SVD; voor Paul Stuyt
Zo 3	10.30	Twee en Twintigste Zondag door het Jaar Hoogmis door pater F Vervooren, ocd m.m.v. Gemengd Koor Cantate Domino voor Fred Snijdewint, Louis Berger, Gerry Jousma, Henk Vos
Di 5	14.00	Leerhuis door pater F Vervooren, ocd
Wo 6	10.00	Bijbelcatechese o.l.v. R Lobo, SVD
Do 7	9.40 10.00	H Gradus van Aosta, bisschop, patroon van de wijngaarden Rozenhoedje H Mis door pater R Lobo, SVD; voor Harry Kemme
Vr 8	9.00 9.30	Geboorte van Maria, de Moeder van God H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Louis Berger Rozenhoedje
Za 9	11.00 14.00 19.00	H Pedro Claver, priester, patroon van de slaven H Mis in Tabitha door pater R Lobo, SVD met ziekenzalving en zegening H Mis in Uitzicht; voor het welzijn van pater R Kurvers, osa en voor zijn broer Jan H Mis in de Ars door pater R Lobo, SVD; voor Paul Stuyt
Zo 10	10.30 12-16	Drie en Twintigste Zondag door het Jaar Nationale Ziekendag en Kerkproeverij Hoogmis met ziekenzalving door pastoor EJ van Waasdijk, em. en diaken P Kuhlmann m.m.v. Connection; voor Louis Berger, de vader van Jeewi Kapuwatte, Pearl Nissanka, Evelyn en Augustine Kapuwatte en John Peter, Gehan Wijesinghe Open Monumentendag
Wo 13	10.00	Bijbelcatechese o.l.v. R Lobo, SVD
Do 14	9.40 10.00	Kruisverheffing Rozenhoedje H Mis door pater R Lobo, SVD; voor een jarige
Vr 15	9.00 9.30	Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten H Mis door pater G Wilkens, sj; voor Willem van der Kooi Rozenhoedje
Za 16	19.00	H Cornelius, paus en H Cypriaan, bisschop van Carthago H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor Paul Stuyt
Zo 17	10.30	Vier en Twintigste Zondag door het Jaar Hoogmis door Vicaris L van Deelen, pater R Lobo, SVD en pater C Hayon, SVD m.m.v. gem. koor Phoenix; voor Louis Berger, Fietje van der Haagen, overleden ouders in den Bosch-van der Ende, Anke en Fred Snijdewint-Vos, Henk Vos, Els van Schaik-de Gooijer
Wo 20		HH Andreas Kim en gezellen, martelaren van Korea



Ars Agenda september 2017

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

	10.00	H Mis in Tabitha door E van Waasdijk, em.; voor Treesje van Bussel
Do 21	9.40	H Mattheüs, apostel en evangelist
	10.00	Rozenhoedje H Mis door pater C Hayon, SVD; voor Willem van der Kooi
Vr 22	9.00	H Jonas van Parijs
	9.30	H Mis door pater G Zwaard, scj; voor Theresina van Melle-Hack Rozenhoedje
Za 23	19.00	Padre Pio - Vredesweek, deurcollecte H Mis door pater C Hayon, SVD; voor Paul Stuyt
Zo 24	10.30	Vijf en Twintigste Zondag door het Jaar - Vredesweek, deurcollecte Hoogmis door pastoor C Dernee m.m.v. het Parochie Koor voor Els van Schaik-de Gooijer, Anny Barendse, Gerry Jousma
Do 28	9.40	H Wenzel, hertog van Bohemen, martelaar
	10.00	Rozenhoedje H Mis door pater C Hayon, SVD; voor Jeanne van Zaalen
Vr 29	9.00	HH Aartsengelen Michaël, Raphaël en Gabriël
	9.30	H Mis door pastoor EJ van Waasdijk, em.; voor Rietje Zaat Rozenhoedje
Za 30	19.00	H Hiëronymus, monnik, priester, kerkleeraar H Mis door pastoor E van Waasdijk, em.; voor Paul Stuyt
Zo 1 okt	10.30	Zes en Twintigste Zondag door het Jaar Hoogmis door pastoor EJ van Waasdijk, em. m.m.v. het Filipijns Koor

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de Ars kerk in de periode 20 juli - 13 augustus 2017 bedroeg € 1449,07.

Ziekenzalving en Ziekenzegening op 9/10 september

Als Pastoor van Ars geloofsgemeenschap besteden wij in het kader van nationale ziekendag bijzondere aandacht aan de zieken d.m.v. van een gezamenlijke ziekenzalving en ziekenzegening op **9 september in Tabitha om 11.00 uur**. En ziekenzalving op **10 september om 10.30 uur** in de **pastoor van Ars kerk**. Op **9 september** gebeurt de sacramentele toediening door Pater Richard Lobo en geschiedt de ziekenzegening door ds. Hanny van der Stelt, Geestelijk Verzorger van Tabitha. Ook (klein)kinderen zijn van harte welkom. Kijk eens in uw omgeving of u iemand behulpzaam kunt zijn die slecht ter been is. Hulp aan uw medemens is ook een teken van barmhartigheid. De ziekenzalving en ziekenzegening zijn oecumenisch en worden gevolgd door een H. Mis, opgedragen door Pater Lobo. Het wordt op prijs gesteld als U zich tevoren aanmeldt. Dat geldt ook voor de ziekenzalving op **10 september** in de pastoor

van Ars kerk, tijdens de H. Mis van 10.30 uur. Aanmelding bij mlangehenkel@live.nl of pastoorvanars@4pev.nl; of op de lijst die vanaf 26/27 aug. in de Bergerie ligt; dan wel via de Ars telefoon 3257269; o.v.v. uw naam en contactgegevens.

Terugkomviering voor eerste communicanten

Op zondag 3 september zijn alle kinderen van de parochie, die in mei hun eerste H. communie hebben gedaan, uitgenodigd voor een speciale terugkomviering. Tijdens deze viering in MED, om 10 uur, zullen pastoor Kees Dernee en diaken Jos van Adrichem aan alle kinderen in de kerk de kinderzegen geven. Na afloop van de viering wordt koffie, thee en limonade gedronken. Ieder gezin is uitgenodigd om zoete of hartige versnaperingen mee te brengen: een hoeveelheid, voldoende voor uw eigen gezin.

Leerhuis Najaar 2017 door pater Vervooren Start dinsdag 5 september

Vanaf 5 september is er weer maandelijks op de eerste dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur Leerhuis van pater Vervooren in de Bergerie (behalve



Ars Agenda september 2017

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

in december, dan is het op 12 december. Thema dit jaar luidt: *'waarom ik christen ben': oecumenische perspectieven in het Lutherjaar*. Perspectieven op Luther vanuit het boek van de dominicaan Timothy Radcliffe. Dit thema sluit aan bij de Abdijdag van 4 aug. jl., waarvan in deze Nieuwsbrief een kort verslag. Aanmelden bij c.montes@hetnet.nl; deelname is kosteloos.

Bijbelcatechese in de van Ars geloofsgemeenschap.

De zomervakantie is voorbij en wij starten weer met de bijbelcatechese; vanwege mijn afscheid op 17 september 2017 zal deze bijbelcatechese plaatsvinden op de woensdagen 6 en 13 september 2017; aanvang 10.00 uur.

De bijbelcatechese maakt een onderdeel uit van: "R.K. Den Haag Zuid doet want zij gelooft". Doel van de bijeenkomsten is ons te verdiepen in de bijbel. We zullen dat doen aan de hand van het evangelie van de zondag volgende op de bijeenkomst en gebruiken daarvoor de reguliere liturgieboekjes.

De catechese vindt plaats in de vorm van een dialoog. Dus niet alleen uitleg door mij, maar ook samenspraak. De plaats de bijeenkomst is de Pastoor van Ars Kerk; zelf zal ik in september 2017 de catechese begeleiden; hopelijk zal pater Klemens Hayon, vanaf oktober 2017, het stokje overnemen. Hierover meer in de nieuwsbrief van oktober.

Pater Richard Lobo SVD

Kerkproeverij en ziekenzondag zondag 10 september

Met de kaart die u op 26/27 augustus is uitgereikt, kunt u iemand uit uw familie-, vrienden- of kennissenkring uitnodigen om op zondag 10 september met u mee naar de kerk te gaan. We doen mee aan de landelijke actie 'Kerkproeverij', In Spirit heeft u daar meer over kunnen lezen. U wordt uitgenodigd om iemand, die niet (meer) of minder vertrouwd is met de kerk, op die zondag mee te vragen. Het is 10 september ook ziekenzondag en dus een mooie gelegenheid voor 'introducees' om ook getuige te zijn van het toedienen van dit bijzondere sacrament.

Film: 'This is our Time'; 16 september; 14.30 uur;
Bergerie

Vijf vrienden zijn na jaren studie klaar met hun opleiding. Ze zijn ambitieus en willen het verschil

maken in de maatschappij. Ze ontdekken dat ze niet voor niets op aarde zijn en dat de wereld hen nodig heeft. Dit is hun tijd! Aanmelden bij pastoorvanars@p4ev.nl.

Afscheid pater Lobo en welkom pater Hayon zondag 17 september

Tijdens de H. Mis in de pastoor van Ars zal vicaris L. van Deelen pater Hayon SVD aan de parochie van de 4 Evangelisten voorstellen als opvolger van pater Lobo. Van hem wordt die dag afscheid genomen. Na afloop zal er na de koffie een drankje worden geserveerd, zodat er ruim tijd is om beiden persoonlijk de hand te schudden.

Abdijdag vrijdag 4 augustus 2017

Deze tweede Abdijdag, gehouden op de sterfdag van de Heilige Jean Marie Baptiste Vieanney, pastoor van het dorpje Ars, had als thema "het algemeen priesterschap der gelovigen". Dominee Trinette Verhoeven van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Den Haag en pater Frans Vervooren OCD verzorgden de inhoudelijke invulling van deze dag. Pater Richard Lobo SVD concelebreerde samen met pater Vervooren de plechtige Heilige Eucharistie die muzikaal werd opgeluisterd door het Phoenix-koor. We herdachten ook onze overleden emeriti pastores Louis Berger en Willem van der Kooi. Zo'n zestig parochianen, leden van Evangelisch-Lutherse gemeente en gasten namen deel aan deze dag.

Uit de lezing van ds. Verhoeven kwam naar voren dat wij allen als gedoopten de opdracht hebben de actualiteit in een Bijbels perspectief te plaatsen. Zij stelde dat het Woord moet worden gekoesterd, gesproken en verkondigd. In de visie van Luther, die in 2017 uitgebreid wordt herdacht, dient de priester niet tussen de gelovige en God te staan, maar naast de gelovigen die zelf luisteren naar de stem van hun Herder. Zij verwees ook naar Eric Borgman die in zijn boek "Leven van wat komt" stelt dat "Geloven is een engagement met het heil van iedereen en elke groep, een heil dat verborgen is in hun verlangen en hun pijn, in wat zij vrezen en wat hen gelukkig maakt."

In de middag was er een samenspraak aan de hand van enkele statements over kerk-zijn gepresenteerd door pater Vervooren. We sloten de dag af met oecumenische vespers met muzikale begeleiding van Leo Hartman aan het orgel. Onder het genot van een



Ars Agenda september 2017

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

drankje werd vervolgens nog even nagepraat. Veel dank aan allen die zich, al dan niet achter de schermen, hebben ingezet om deze dag mogelijk te maken. Tot volgend jaar, op zaterdag 4 augustus, bij de derde Abdijdag in de Pastoor van Arskerk.

Robert in den Bosch

Begin en Einde

Tijdens de Abdijdag op 4 augustus, het feest van de Heilige Pastoor van Ars, spreekt pater F Vervooren, OCD, de deelnemers toe als reizigers op de camino, de pelgrimsroute. De zondag erna, 6 augustus, is de Achttiende Zondag door het Jaar en ook het feest van de Gedaanteverandering van de Heer. De leerlingen die bij Jezus op de berg zijn, krijgen Zijn ware gelaat te zien en Zijn kleren worden verblindend wit. Een gebeurtenis die het leven van de leerlingen definitief verandert.

Dat gebeurt ook bij de doop. Op deze zondag ontvangt de kleine Nathan, kleinzoon van Els Scholtens, het sacrament van het doopsel. Het is een feestelijke gebeurtenis voor ouders en familie, maar ook voor de geloofsgemeenschap, die de dopeling in haar midden ontvangt. Nathan geeft een kreetje tijdens de doop en de gelovigen spreken staande de geloofsbelijdenis uit. Een roerend moment. Daarmee begint het kind aan zijn camino, zijn route door het leven.

Ons leven is eindig. Maar als gedoopte is de dood niet het einde en dat wordt gesymboliseerd door de

kruisjes die aan het einde van de Hoogmis worden opgehangen bij de Mariakapel.

Familieleden van de overledenen die sinds 2 november 2016 uit onze kerk zijn uitgedragen, verrichtten deze handeling.

Vanaf nu zal dit bij iedere uitvaart gebeuren, een nieuw gebruik in onze Arskerk.

Als afsluiting van de viering zegent de priester de kruisjes, de dopeling en de gelovigen.

Het was een zondag waarop velen zich geraakt voelden.

José ten Berge

Dank

Graag willen wij u allen nog eens heel hartelijk bedanken voor alles wat de Beheer-commissie, de Pastoraatsgroep, en de hele Parochiegemeenschap van de H. Pastoor van Ars gedaan heeft om het afscheid van uw Emeritus Pastoor en onze dierbare vader en broer, Louis Berger, zo gedenkwaardig te maken.

De mooie psalmen, schitterende gezangen en muziek gaven de Avondwake een bijzondere, serene sfeer. Het "In memoriam" door Robert in den Bosch schilderde Louis op voortreffelijke manier, echt zoals hij was.

Wij wensen de Geloofsgemeenschap van "De Ars" een vruchtbare en standvastige toekomst.

Familie Berger

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars: tel. 070 – 325 72 69 / Website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl

- **Pastoraatsgroep: Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong.**
- **Kerkbijdragen, giften en missiewerk:**
Rek. nr NL58 INGB 0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten bijdrage Pastoor van Ars
- **Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:**
NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier Evangelisten o.v.v. naam én Pastoor van Ars
- **Ars Nieuwsbrief postabonnement ad € 10,00:**
NL60 INGB 0000061602 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten o.v.v. Ars Nieuwsbrief en het betreffende jaar

Contactadressen:

- **Pastoraal Team:** Pater Richard Lobo mobiel 06 - 8441 4082 E-mail: richardsvd@gmail.com
- **Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten:** maandag - donderdag 09.00 - 13.00 uur, Tel. 070 - 308 0414 E-mail: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl.
- **Kerkleden- en adressenadministratie:** Marcus Switzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: marcusswitzar@yahoo.com
- **(Digitale) verspreiding nieuwsbrief:** Niels Vrolijk E-mail: niels@nielsvrolijk.nl