



# Ars Nieuwsbrief augustus 2017

## R.K. Parochie de Vier Evangelisten

### Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

#### Ars kroniek

Gesterkt door de Ziekenzalving, die hij ontving van pastoor Dolf Langerhuizen, overleed op 7 juli jl. emeritus pastoor **Louis Berger**.

Op 4 augustus vorig jaar, tijdens de Abdijdag, namen we afscheid van hem als "herder" van de Ars-geloofsgemeenschap die hij bijna dertig jaar onder zijn hoede heeft gehad. In die jaren heeft hij sterk zijn stempel gedrukt op onze geloofsgemeenschap. Zonder zijn grote inzet en zijn netwerk zou onze kerk waarschijnlijk al aan de eredienst zijn onttrokken. Louis wist niet alleen mensen te bezielen en naar de Ars te trekken, maar gaf ook het kerkgebouw een ziel. Hij doopte de aula om tot "Bergerie" en vorig jaar hebben we te zijner ere dat ook in steen vastgelegd.

Louis was een welbespraakt en goed belezen priester, een echte wereldburger die zijn ervaringen met ons deelde in zijn preken. Op hem is de uitspraak van Oscar Wilde van toepassing: 'a person can never be overdressed or overeducated'...

Louis is overleden in zijn woning aan de Van Bleiswijkstraat, maar de week voorafgaand aan de uitvaart was hij weer "thuis" in de Ars. Velen hebben hem daar de laatste eer bewezen en deelgenomen aan de avondwake op vrijdag 14 juli jl. Zaterdagochtend 15 juli is hij overgebracht naar de kerk van de Heilige Antonius Abt aan de Scheveningseweg, gevolgd door een bus met parochianen. Daar droeg pastoor Langerhuizen de Heilige Mis van Requiem op. De cirkel was daarmee rond. Als kind ging hij er ter kerke en nu is hij vandaar uitgedragen naar zijn laatste rustplaats.

Louis was iemand die zich in tijden van grote lauwheid met tomeloze energie inzette voor de Roomsche zaak in den brede en voor de kleine kudde van Kijkduin in het bijzonder. We zullen hem missen.

*Requiem aeternam dona ei, Domine. Et lux perpetua luceat ei...*

*Heer, geef hem de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hem...*

*De volledige tekst van het in memoriam dat op 14 juli is uitgesproken is beschikbaar op de [website van de 4 Evangelisten](#) of op verzoek via mail: [i.giezeman@hetnet.nl](mailto:i.giezeman@hetnet.nl).*

Op 21 juli overleed **Fred Snijdewint**, hij werd 95 jaar [geb. 10 feb 1922]. Al medio jaren '70 maakt hij deel uit van het kerkbestuur. Als vice-voorzitter ondertekent hij in april 1987 de petitie van het kerkbestuur aan mgr. Bär waarin wordt gevraagd de wens van [toen] diaken Berger om priester te worden in vervulling te doen gaan en aan zijne Heiligheid de Paus te verzoeken daarvoor de dispensatie te verlenen vermeld in canon 1047 van de nieuwe codex Iuris Canonici. Mede ondertekenaars: Henk Henkes, Gerard Giezeman, pastoor Groenendijk, José ten Berge, hr. De Vreught. Op 3 december 1989 ging die wens in vervulling! In 1994 werd Fred, samen met Gerard Giezeman, benoemd tot ridder in de orde van de H. Gregorius. Hij was een zeer attent en gevoelig mens. Zijn hart lag bij de Ars. Nog jaarlijks belde hij José om haar te feliciteren met haar verjaardag. Toen zij hem 2 weken geleden belde om het overlijden van pastoor Berger te melden, klonk hij fragiel. Nu is hij bij Louis, die hem consequent 'de kolonel' noemde, en de anderen die ons zijn voorgegaan.

#### Opbrengst collectes in de Ars

De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in de Ars kerk in de periode 15 juni - 16 juli 2017 bedroeg € 1404,55.

#### Abdijdag

4 augustus, vanaf 10.30 uur

Op vrijdag 4 augustus vindt voor de 2<sup>e</sup> keer de Abdijdag plaats in de pastoor Van Ars kerk. Op de sterfdag van onze naamgever Johannes Marie Vianney, staan we dit jaar stil bij 500 jaar Reformatie. De dag staat o.l.v. pater dr. Frans Vervooren; gastspreker is ds. Trinette Verhoeven, van de Evangelisch Lutherse kerk.



# Ars Nieuwsbrief augustus 2017

## R.K. Parochie de Vier Evangelisten

### Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

In de ochtend is er na haar lezing een H. Mis om 11.45 uur [opgeluisterd door Phoenix], gevolgd door lunch. In de middag uitwisseling van gedachten met als afsluiting om 14.55 uur vespers. U bent welkom om de dag mee te 'vieren'. U kunt zich ook aanmelden voor een gedeelte van de dag; bij [i.giezeman@hetnet.nl](mailto:i.giezeman@hetnet.nl); telefonisch/sms/app 06-53543665. Het uitgebreide programma vind u op internet en in de Bergerie.

#### Het feest van de gedaanteverandering van de heer zondag 6 augustus

Dit jaar 2017 vieren we in de Ars op zondag 6 augustus het Feest van Transfiguratie ofwel de Gedaante-verandering van de Heer; zonder Henk Vos, stille kracht op de achtergrond, en zonder onze dierbare oud-pastoor Louis Berger, die voor ons een bloemrijke en roemrijke herinnering is als goede Herder.

Het initiatief tot het plaatsen van **herinneringskruisjes** zal die zondag gerealiseerd worden. Voor Louis en voor andere parochianen die sinds 2 november 2016 vanuit de Ars zijn uitgedragen worden de eerste kruisjes geplaatst bij de icoon van Maria van altijddurende Bijstand.

In dezelfde eucharistieviering zal er ook een **doop** plaatsvinden: nieuw leven zal getekend worden met het kruis en gedoopt worden met water. Leven en dood, eindigheid en nieuw begin: zij komen samen in het Geheim van de eucharistie, waarin we het leven, het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus vieren.

Op het feest van de Gedaanteverandering lezen we uit het evangelie van Mattheüs (17,1-9). Op de Berg (Tabor) aanschouwen de leerlingen Petrus, Jakobus en Johannes de heerlijkheid van de biddende Jezus in gezelschap van Mozes en Elia. Uit de wolk klinkt de Stem (van de Vader) die zegt: "Dit is mijn Zoon, de Welbeminde". Plotseling zijn de leerlingen weer alleen met Jezus. Zij zullen gaan leren beseffen, langzaam ná de dood van hun geliefde Leraar, dat ieder mens als een

Geliefde van God is. (Een vorm van) Lijden en dood zijn onvermijdelijk, maar 'Liefde overwint alles'.

Het visioen op de Berg nodigt op mysterieuze wijze uit terug te kijken én vóóruit te dromen. Wij mogen vertrouwen op een heerlijke Toekomst voor onze overleden dierbaren, een toekomst die nu nog verborgen is, maar eens ten volle aanschouwd. Wij mogen reeds in dit leven hopen op een heerlijke toekomst voor onze (klein)kinderen, als Geliefden van God. Het evangeliieverhaal vertelt hoe Jezus zijn leerlingen aanraakte en tot hen zei: "Staat op en weest niet bang." Laten wij, met al onze dierbare herinneringen aan pastoor Louis (én met de herinneringen aan onze eigen dierbaren) verder gaan, de toekomst tegemoet. Nieuw leven toont ons nu reeds het beeld van nieuwe Schepping.

#### Terugkomviering voor eerste communicanten zondag 3 september

Op zondag 3 september a.s. zijn alle kinderen van de parochie, die in mei hun eerste heilige communie hebben gedaan, van harte uitgenodigd voor een speciale terugkomviering. Ook broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom. Tijdens deze viering in MED, aanvang 10 uur, zullen pastoor Kees Dernee en diaken Jos van Adrichem aan alle kinderen in de kerk de kinderzegen geven.

Kinderen die tijdens deze viering mee willen zingen in een gelegenheidskinderkoor, moeten om half tien aanwezig zijn om nog even te kunnen repeteren. Na afloop van de viering wordt gezellig koffie, thee en limonade gedronken. Ieder gezin is uitgenodigd om zoete of hartige versnaperingen voor bij de koffie/thee mee te brengen. Dat hoeft niet meer te zijn dan een hoeveelheid, voldoende voor uw eigen gezin.



# Ars Nieuwsbrief augustus 2017

## R.K. Parochie de Vier Evangelisten

### Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

#### Leerhuis Najaar 2017 door pater Vervooren Start dinsdag 5 september

Vanaf 5 september zal er weer maandelijks op de eerste dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur Leerhuis van pater Vervooren zijn in de Bergerie (uitgezonderd 12 december: dan is het de tweede dinsdag). Thema dit jaar luidt: *'waarom ik christen ben': oecumenische perspectieven in het Lutherjaar*. Perspectieven op Luther vanuit het boek van de dominicaan Timothy Radcliffe.

#### Kerkproeverij en ziekenzondag zondag 10 september

Na de vieringen op 26/27 augustus ontvangt u een kaart waarmee u iemand uit uw familie-, vrienden- of kennissenkring kan uitnodigen om op zondag 10 september met u mee naar de kerk te gaan. We doen op die zondag mee aan de landelijke actie 'Kerkproeverij', een initiatief van kerken dat enkele jaren geleden in Groot Brittannië is gestart als 'Back To Church Sunday'. In het parochieblad Spirit heeft u daar meer over kunnen lezen. Bij 'Kerkproeverij' worden alle reguliere kerkgangers uitgenodigd om iemand, die niet [meer] of minder vertrouwd is met de kerk, op die bewuste zondag mee te vragen. Het is 10 september ook ziekenzondag en dus een mooie gelegenheid voor onze 'introducees' om niet alleen te ervaren wat wij normaal op zondag ervaren, maar ook getuigen te zijn van het toedienen van dit bijzondere sacrament. Als u die zondag graag het sacrament van de zieken ontvangt, dan kunt u zich daarvoor aanmelden door uw naam en contactgegevens te noteren op de lijst die vanaf 26/27 augustus in de Bergerie ligt of door een mail ([mlangehenkel@live.nl](mailto:mlangehenkel@live.nl)) voorzien van uw naam en contactgegevens, of telefonisch via de PvArs-telefoon (070 3257269).

#### Afscheid pater Lobo en welkom pater Hayon zondag 17 september

Tijdens de H. Mis in de pastoor van Ars zal vicaris L. van Deelen pater Hayon aan de parochie van de 4 Evangelisten voorstellen als opvolger van pater

Lobo. Van hem wordt die dag afscheid genomen. Na afloop zal er na de koffie een drankje worden geserveerd, zodat er ruim tijd is om beide persoonlijk de hand te schudden.

#### Connection/ Ars penning voor Meye Peters

Na het geslaagde jubileum concert van Connection op 24 juni in de Emmaus, heeft dirigent Meye Peters op 9 juli afscheid genomen van 'zijn' koor: Begonnen in november 1991 in de pastoor van Ars en onder zijn leiding uitgegroeid tot nationale bekendheid met als voorlopig hoogtepunt het winnen van 'Korenslag'. Het 25 jarig jubileum vormde een nieuw hoogtepunt, waar alle parochianen van mee mochten genieten: het Thema 'Licht' werd i.s.m. de Koninklijke Haagse Harmonie op unieke wijze ten gehore gebracht. In een mix van religieuze muziek, waaronder de prachtige Missa Brevis van de Nederlandse componist Jacob de Haan, met medley voor Harmonie en bekende spirituals als Go down Mozes.

Aan Meye is op 9 juli als grote waardering voor zijn leiding van Connection en daarmee aan [muzikale] vitaliteit van de Ars gemeenschap, de Ars penning toegekend. Deze wordt uitgereikt aan parochianen met een bijzondere verdienste voor de Ars-kerk en -gemeenschap.

#### Kerkbalans

Onlangs is er een oproep gedaan voor een (extra) bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans. Reden daartoe is dat we per medio 2017 circa 10% achterblijven met de opbrengsten t.o.v. kerkbijdragen 2016. Daarmee lijken we er niet in te slagen in elk geval de lopende kosten te dekken, nog afgezien van het noodzakelijke onderhoud. Een aantal van u heeft inmiddels aan die oproep gehoor gegeven. Wij hopen dat ook anderen dit willen overwegen. Tevens vragen wij u te bezien of u al bijdraagt aan kerkbalans. Gebleken is namelijk dat niet elke trouwe parochiaan eerder dit jaar is bereikt. Het is de inzet van de beheercommissie en pastoraatsgroep, niet in de laatste plaats ter



# Ars Nieuwsbrief augustus 2017

## R.K. Parochie de Vier Evangelisten

### Geloofsgemeenschap Pastoor van Ars

nagedachtenis aan pastoor Berger, de Ars-gemeenschap ook voor de komende jaren veilig te stellen, inclusief haar markante gebouw. Of, zoals in 1986, bij het 25 jarig bestaan van de parochie, werd geschreven: 'we moeten met elkaar de kerk dragen en het is onze verantwoordelijkheid als parochianen ons 'steentje' bij te dragen'.

#### Beheercommissie/Onderhoud/OPEK

Onlangs kwamen de kerk en Bergerie voor de tweede keer in een jaar tijd blank te staan bij hevige regenval/onweer. Binnenkort wordt gezien of hiertegen maatregelen te nemen zijn door een aanpassing aan het riool. Daarnaast moet er nodig iets gedaan worden aan de vochtoverlast in de kerk. Tevens moeten de rijstlampen regelmatig worden vernieuwd, zijn er twee dakkoepels aan vervanging toe en zijn er dak-reparaties noodzakelijk. *Ook wordt er dringend gezocht naar nieuwe vrijwilligers die 2x per jaar inzetbaar zijn voor OPEK: operatie kerststal: opbouw en afbouw.* Informatie bij [i.van.woerden@hetnet.nl](mailto:i.van.woerden@hetnet.nl)

#### Pastoraatsgroep

Onlangs heeft er constructief overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de vier pastoraats-groepen en leden van het pastorale team inzake uitgangspunten voor het liturgisch rooster 2018. Daarbij kwamen o.a. aan de orde de (beperkte) beschikbaarheid van celebranten, frequentie van woord- en communievieringen (niet meer dan in 2017), afnemende deelname aan de zaterdagviering, beschikbaarheid van koren, etc. De pastoor van Ars is de enige kerk met een zaterdagviering die geldt als vervulling van de zondagsplicht. Ons is verzocht te bezien of en hoe we deze samen met/afwisselend met MED in 2018 zouden kunnen invullen. Gedacht wordt aan een vroeger tijdstip, bijvoorbeeld 17 uur, omdat gebleken is dat oudere parochianen 19 uur in de winter niet veilig vinden. De beperkte beschikbaarheid van celebranten leidt tot de noodzaak keuzes te maken. Als pastoraatsgroep denken wij dat afwisseling op zaterdag met MED de minste slechte keuze is. Alternatieven als meer Woord en Communie-vieringen of gebedsdiensten achten wij niet de wens van parochianen. Wij horen graag uw visie en wensen en moedigen u ook aan deze vieringen op de zaterdag te bezoeken!

---

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars: tel. 070 – 325 72 69 / Website:

[www.rkparochiedevierevangelisten.nl](http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl)

- **Pastoraatsgroep:** Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong.
- **Kerkbijdragen, giften en missiewerk:** Rek. nr NL58 INGB 0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten bijdrage Pastoor van Ars
- **Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:** NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier Evangelisten o.v.v. naam én Pastoor van Ars
- **Ars Nieuwsbrief postabonnement ad € 10,00:** NL60 INGB 0000061602 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten o.v.v. Ars Nieuwsbrief en het betreffende jaar

#### Contactadressen:

- **Pastoraal Team:** Pater Richard Lobo mobiel 06 - 8441 4082 E-mail: [richardsvd@gmail.com](mailto:richardsvd@gmail.com)
- **Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten:** maandag - donderdag 09.00 - 13.00 uur, Tel. 070 - 308 0414 E-mail: [cps@rkparochiedevierevangelisten.nl](mailto:cps@rkparochiedevierevangelisten.nl).
- **Kerkleden- en adressenadministratie:** Marcus Switzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: [marcuswitzar@yahoo.com](mailto:marcuswitzar@yahoo.com)
- **(Digitale) verspreiding nieuwsbrief:** Niels Vrolijk E-mail: [niels@nielsvrolijk.nl](mailto:niels@nielsvrolijk.nl)