



Nieuwsbrief 16

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

oktober 2020

Beste parochianen,

Het virus is bezig met een comeback en dat stemt zorgelijk. Daarbij doet het er niet zoveel toe of we nu al dan niet in de tweede golf zitten, belangrijk is wel dat we met elkaar het gevoel van noodzaak vasthouden. Om ons te gedragen volgens de regels en de afspraken, zodat we elkaar en onszelf beschermen. Dat dit nog niet zo eenvoudig is, zien we om ons heen. Het is echt niet zo dat iedereen nu achter het #ikdoenietmeermee-protest aanloopt, maar je merkt om je heen wel dat mensen nu vaker zelf tot een afweging komen van wat zij denken dat zinnig gedrag is, ook al lopen de besmettingen weer op. Ik begrijp dat wel, want alle inperkingen van de bewegingsvrijheid kunnen een forse invloed hebben op iemands persoonlijke leven en dan maak je misschien een afweging er wat minder strikt mee om te gaan. Gelukkig raken dingen als afstand houden en geen handen geven steeds meer ingesleten, maar het blijft toch een evenwichtsoefening tussen wat je graag wilt doen en altijd de regels respecteren.

Ik mis het samenzijn in onze gemeenschap die de parochie is, ik denk u ook. En dat probleem is niet direct opgelost nu er toch weer kerkgang mogelijk is. Je moet je aanmelden om te komen, bij binnenkomst word je naar je zitplaats begeleid, tijdens de viering mag je niet zingen, na afloop mag je de voorganger geen hand geven en word je naar de uitgang gedirigeerd zodat je met zo min mogelijk mensen contact hebt. Het is goed te begrijpen, maar je wilt toch graag meer.

Zo is ontmoeting na de eucharistie heel belangrijk, daar vieren we immers ook de gemeenschap van de kerk. Het gevoel om ergens bij te horen is haast net zo wezenlijk als wat je gelooft. Het heeft te maken met de overtuiging dat God in alle dingen te vinden is. En dat is misschien een hele brede benadering van sacramentaliteit, maar alles in de werkelijkheid verwijst naar God.

De uitnodiging aan onszelf blijft om vooral niet vast te lopen in het benoemen van de narigheid en onzekerheid, maar er ook een richting aan te geven. Blijf zoeken naar inspiratie om het vol te

houden met elkaar en deel die inspiratie met elkaar. Het is geweldig dat straks koorleden die willen weer kunnen zingen en repeteren, dat de vieringen waarin kinderen van onze parochie hun eerste heilige communie ontvangen alsnog plaatsvinden en dat op zondag 4 oktober bisschop Van den Hende aan zestien jongeren het sacrament van het vormsel zal toedienen.

Laten we ons richten op het gegeven dat deze situatie van onzekerheid niet het laatste woord zal hebben, maar dat het ook weer over zal gaan. Ik hoop dat we er in slagen met elkaar om in de komende tijd steeds meer de activiteiten te ontplooiën in onze parochie die we voor de coronatijd ook deden. Samen, maar wel veilig.

*Namens het parochieteam,
Henk-Jan Kok, vice-voorzitter parochiebestuur*

Van het pastoraal team

Pastoraal woord

De maand oktober is voor ons bekend als Mariamaand zoals ook de meimaand. Deze maand is gewijd aan Maria, de moeder van onze Heer Jezus. Ook is deze maand bekend als 'Rozenkransmaand', een maand waarin het Rozenkransgebed wordt gebeden. Ik hoop dat iedereen, persoonlijk of gezamenlijk, de rozenkransmaand goed gebruikt voor het rozenkransgebed. Zeker in deze coronatijd. Ik wil niet in detail over het rozenkransgebed schrijven, maar ik wil ons allen uitnodigen om te reflecteren over wat de rol van Maria is in de crisis van de tafelmeester toen de wijn op was bij het bruiloftsfeest in Kana (Johannes 2, 1-12). Wat roept dat verhaal voor ons op in deze pandemietijd.

Vanwege het coronavirus zijn vanaf eind maart tot en met mei allerlei activiteiten die wij van te voren hadden gepland tot stilstand gekomen. Ook de viering in de kerk werd gevolgd via de livestream. In deze periode hebben we tijd gehad voor onszelf en voor ons gezin, voor reflectie, voor gebed, voor bezinning.

We zijn geroepen door de regering en door de lokale kerk om de maatregelen serieus te nemen, zowel bij onze sociale contacten in de maatschappij als in de liturgische vieringen, in de kerk tijdens deze pandemiecrisis. Hebben wij echt naar hen geluisterd en er in ons dagelijks leven en in onze liturgische viering naar gehandeld?

Maria, de moeder van Jezus begrijpt wat een crisis betekent. Zij was aanwezig bij het bruiloftsfeest in Kana. Ze hadden geen wijn meer. Maar zij vroeg aan de bedienden om naar haar Zoon te luisteren en "te doen wat Hij hen zeggen zal". Zij verwees naar haar Zoon. Zij toonde hen dat Gods liefde en barmhartigheid aanwezig is in Jezus, dat Hij hen uit hun benarde situatie zou redden. Mede door haar hulp werd hun crisis opgelost.

Nu zitten we in een situatie waar meer en meer mensen getroffen zijn door dit virus. We weten niet wanneer we een vaccin kunnen gebruiken tegen dit virus. De enige mogelijkheid die we hebben, is goed luisteren naar de gezondheidsinstanties en doen wat die zeggen. Want ze zorgen voor de gezondheid van de anderen, van de kwetsbare mensen.

Ik geloof dat degenen die de maatregelen hebben vastgesteld, van goede wil zijn, ofschoon ze soms anders doen dan wat ze zeggen. Laten wij doen wat ze zeggen en de woorden van Maria opnemen in ons doen en laten: "Doe wat Hij u zeggen zal".

Pater Klemens Hayon SVD

Vieringen in oktober

Wij ontmoeten u graag tijdens de vieringen in de kerk. Er zijn wat coronaregels waar we ons aan moeten houden, maar die wennen snel en ze zijn er voor ons aller veiligheid. Laat u zich er alstublieft niet door weerhouden. Kom en vier mee met de gemeenschap in de voor u vertrouwde kerk!

Bij de bijzondere vieringen van de eerste heilige communie (4 oktober in MvED en 11 oktober in PvArs) en van het vormsel (4 oktober in de Titus) zal vanwege de aanwezigheid van de feestelingen en hun directe familieleden, het aantal plaatsen voor de reguliere kerkbezoekers wellicht niet toereikend zijn. Wij vragen uw begrip als er die zondag mogelijk voor u geen plaats is in uw eigen kerk. Bij uw reservering zult u dat ontdekken. Waarschijnlijk is er in één van de andere kerken nog plaats en kunt u daar een plek reserveren. Als alternatief kunt u mogelijk op zaterdag deelnemen aan de viering (Emmaus: 13.00 u, MvED: 17.00 u) of zondagochtend om 10.00 uur de eucharistieviering in de Emmaus via de livestream meevieren. Wij raden u dringend aan om in ieder geval voor de viering op zondag vooraf te reserveren, zodat u bij

het betreden van de kerk niet onaangenaam verrast wordt dat er geen plaats meer is.

Hieronder treft u het overzicht van de in oktober geplande zondagsvieringen aan.

Datum	Dag		EMM	MED	ARS	TB
03 okt	zat.	27 ^e zondag d.h. jaar	13.00 u. E Dernee	17.00 u. E Hayon		
04 okt	zon.	27 ^e zondag d.h. jaar	10.00 u. E Pex	10.00 u. E Hayon <i>1^e Communie</i>	10.30 u. W&C Wielzen	10.30 u. E v.d. Hende/ Dernee <i>Vormsel</i>
10 okt	zat.	28 ^e zondag d.h. jaar	13.00 u. E Dernee	17.00 u. E Hayon		
11 okt	zon.	28 ^e zondag d.h. jaar	10.00 u. E Hayon	10.00 u. E Pex	10.30 u. E Dernee <i>1^e Communie</i>	10.30 u. W&C Kuhlmann
17 okt	zat.	29 ^e zondag d.h. jaar	13.00 u. W&C Wielzen	17.00 u. E Hayon		
18 okt	zon.	29 ^e zondag d.h. jaar	10.00 u. E Hayon	10.00 u. E Groenewegen	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. E Pex
24 okt	zat.	30 ^e zondag d.h. jaar	13.00 u. E Dernee	17.00 u. E Hayon		
25 okt	zon.	30 ^e zondag d.h. jaar	10.00 u. E Pex	10.00 u. W&C v. Adrichem	10.30 u. E Hayon	10.30 u. E Dernee
31 okt	zat.	31 ^e zondag d.h. jaar	13.00 u. E Dernee	17.00 u. E Hayon		

E= Eucharistieviering, W&C= Woord- en Communieviering.

Ook bij onze vieringen op werkdagen bent u van harte welkom. Deze vinden standaard volgens onderstaand schema plaats.

Geloofsgemeenschap	viering op werkdag	
	Maria van Eik en Duinen	dinsdag
Emmaus	woensdag	10.00 u
H. Pastoor van Ars	donderdag	10.00 u
	vrijdag	09.00 u
Titus Brandsma	vrijdag	10.00 u

Maandelijks vredesgebed

Op vrijdag 2 oktober aanstaande om 13.30 uur vindt bij de

Emmaus weer het maandelijks vredesgebed plaats. In verbondenheid met vele christenen en niet-christenen over de hele wereld bidden we voor de vrede. Bij deze interreligieuze gebedsbijeenkomst bent u van harte welkom. Nodig ook gerust eens een vriend of goede buur uit om aan deze laagdrempelige gebedsactiviteit deel te nemen. Bij goed weer bidden we buiten op het kerkplein, bij minder goed weer doen we dat binnen op een corona-veilige wijze.

Mededelingen van het parochieteam

Aanmelden voor vieringen op zondag en eventuele andere bijzondere vieringen

Alleen voor vieringen op zondag en eventuele andere bijzondere vieringen (deze zijn vooraf aangegeven) hoeft u zich vooraf aan te melden. Wilt u dat ook alstublieft doen, want het scheelt oponthoud bij binnenkomst in de kerk en het voorkomt dat u negatief verrast wordt bij de deur als er voor u geen plaats meer blijkt te zijn. Het aantal bezoekers op zondag neemt gestaag toe, dus het risico dat de beschikbare plaatsen bezet zijn, is aanwezig. Wellicht anders dan bij parochies in de omgeving blijven wij ook bij kerkbezoek zonder reservering uw naam en telefoonnummer registreren. Die gegevens worden alleen gebruikt om u eventueel te kunnen informeren als er een coronabesmetting bij kerkbezoekers heeft plaatsgevonden. Uiteraard worden daarbij de regels van de wet op de privacy toegepast. De gegevens worden na de incubatietijd van het virus (14 dagen) vernietigd.

Voor het vooraf reserveren kunt u gebruik maken van het online-reserveringssysteem. Dit systeem is bereikbaar op

<https://meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/>

Als u het lastig vindt om online te reserveren of dat niet kan omdat u zelf niet over internet beschikt, dan kunt u het secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. De medewerker op het secretariaat zal dan de aanmelding voor u verzorgen. Zie hiervoor onderstaand overzicht:

locatie	Aanmelden voor viering zondag	Telefoonnr.
Emmaus	do en vrij 10-12 u voorafgaand aan viering	070 3665562

Pastoor van Ars	ma t/m vrij 10-20 u voorafgaand aan viering	070 3257269
Titus Brandsma	ma,wo,vrij 9.30-12 u voorafgaand aan viering	070-3255675
Maria v. Eik en Duinen	do,vrij 10-12 u voorafgaand aan viering	070 3979413

Ook kunt u voor uw reservering in één van onze vier kerken bellen naar het centraal parochiesecretariaat (elke werkdag van 09.30-12.00 uur; 070-3080414).

Livestream-vieringen

Als geloofsgemeenschappen willen we natuurlijk 's-zondags het liefst in de kerk samenkomen om met elkaar in het Huis van de Heer de eucharistie te vieren. Voor diegenen die vanwege het risico op corona-besmetting, griep- of verkoudheidsklachten, of om andere redenen niet in de kerk kunnen of willen komen, is het deelnemen via de livestream een goed alternatief om op afstand mee te kunnen vieren. U vindt de livestreamviering via <https://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/live>.

Collecte

In de kerken staan na de viering schalen gereed voor uw bijdrage aan de collecte. Als u niet naar de kerk komt of als u het prettiger vindt om in deze tijd het aanraken van cash geld te vermijden, kunt u uw bijdrage aan de collecte natuurlijk ook aan de parochie overmaken; bankrekeningnummer NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v.



Parochie de Vier Evangelisten onder vermelding van collecte.

U kunt daar de weergegeven QR-code voor gebruiken.

De afgelopen maand (tussen 27-08-2020 en 24-09-2020) hebben we via overmaking van u € 565,50 (€80,- via de QR code en €485,50 via de bank) mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Ook natuurlijk veel dank voor de bijdragen die weer via de collecteschalen zijn ontvangen.

Oktober Wereldmissiemaand

Onder het motto: 'Gelukkig de vreedestichters' (Matt. 5,9), richt Missio deze Wereldmissiemaand de aandacht op de regio West-

Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria. Deze landen, buurlanden in de Sahelregio, waren lange tijd een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. Te midden van oploeiende conflicten en problemen, zoals honger, armoede en nu ook de coronapandemie, klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. Missio ondersteunt het vredeswerk in dat gebied. Wij, op onze beurt, kunnen het werk van Missio steunen door middel van de collecte in het weekend van 17 en 18 oktober. Deze zal geheel voor Missio bestemd zijn. Natuurlijk kunt u ook zelf een bijdrage aan Missio overmaken: NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Parochiële noodhulp

Als u naar de kerk komt, zou u dan ook aan de nabije noodlijdende medemens willen denken en houdbare levensmiddelen (bijvoorbeeld een blik soep, een pot peulvruchten, een pak pasta, rijst, koffie, meergranen koeken en knäckebröd) willen meebrengen, die we dan via onze parochiële noodhulp kunnen verstrekken. Elke maand krijgen zij een bescheiden pakketje levensmiddelen van ons.

Naast houdbare levensmiddelen zijn ook kinderkleding (vanaf maat 92), schoenen (voor kinderen en volwassenen) en huishoudelijke artikelen (pannen, servies e.d.) zeer welkom. We zorgen daarmee dat het leven van de arme gezinnen in onze directe omgeving een beetje leefbaarder wordt. Als u deze tijd in uw huis of het huis van familie of vrienden aan het ruimen gaat, wilt u dan deze oproep in gedachten houden. Deze artikelen kunt u elke maandagmiddag tussen 12.30 uur en 15.30 uur brengen bij de Emmauskerk aan de Leyweg. Een vrijwilliger van de noodhulp neemt ze dan in ontvangst.

Sam's Kledingactie bestemd voor Ethiopië.

Op vrijdagochtend 16 oktober aanstaande kunt u in de parochie kleding voor medemens in armoede in Ethiopië inleveren. Die

ochtend nemen vrijwilligers van de werkgroep diaconie in de Emmauskerk (Leyweg), van 10.00 u. tot 13.00 u. uw nog goed bruikbare kleding (graag in gesloten zakken) in ontvangst. In Zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen terug naar hun dorp. Een groot deel van de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouwproductie is echter verwaarloosd of zelfs verwoest. Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de dorpingen middelen van bestaan hebben, en daar maakt de ingezamelde kleding deel van uit. Van harte aanbevolen dus.

Paul Kuhlmann, diaken, namens werkgroep Diaconie

Berichten uit onze geloofsgemeenschappen

Omdat parochianen soms in meer dan één geloofsgemeenschap bekend zijn en/of actief waren, worden de overlijdensberichten hieronder in één parochiebreed overzicht opgenomen:

Overleden:	Bijzonderheden
Geert Spijker, overleden op 14 sept. op 89-jarige leeftijd	Geert kenden we pas een paar jaar. Hij was arm en had geen familie of vrienden die naar hem omkeken. Twee diaconale vrijwilligers in onze parochie bezochten hem regelmatig om hem boodschappen en de ziekencommunie te brengen. Alleen zij, een ziekenverzorgster en een voorganger waren bij de door de gemeente bekostigde korte afscheidsplechtigheid en begrafenis op Westduin.

Uit de Pastoor van Ars

Kerkbalans

Afgelopen maanden heb ik u niet regelmatig na de H. Mis op de hoogte kunnen stellen van de ontwikkeling inzake de Kerkbalans; daarom ditmaal een schriftelijk verslag. Tot nu toe hebt u ondanks corona meer dan verwacht bijgedragen aan de Kerkbalans. Een enkeling heeft onder dankzegging aan de diverse acties rondom

Pasen, de livestream, de telefoontjes naar parochianen, het Maria boekje etc. besloten de bijdrage 2020 zelfs te verhogen, waarvoor hulde! Dat neemt niet weg dat we achterlopen t.o.v. ons jubileumjaar 2019. *Wilt U nog eens naar uw bijdrage kijken? Het rekeningnummer is NL58INGB0002395749 t.n.v. H. Pastoor van Ars kerk.* Wat de collectes betreft, zijn wij u erkentelijk dat we regelmatig papiergeld aantreffen in de collectemand; waardoor er toch sprake is van een redelijke opbrengst, zeker in het licht van een geringer kerkbezoek. Maar ook dat kan geenszins het gemis/het tekort van de maanden maart/juni compenseren. Ik wens u allen een voorzichtig en gezond vervolg van 2020.

Is van Woerden, Beheercommissie Pastoor van Ars kerk

Misdienaarsdag Bisdom Rotterdam

Charlie van Zijl ging met Marcus Switzar naar de misdienaarsdag van het Bisdom Rotterdam. Hij schrijft hierover: 'het was heel leuk. Ik keek er al een tijdje naar uit. Samen met Marcus als begeleiding ging ik met de trein naar Bodegraven. Het was in een modern gebouw naast de kerk. In dat gebouw verzamelden wij met vele andere misdienaars en acolieten van alle leeftijden. De bisschop van Rotterdam liep er ook rond. Voor de kinderen t/m 12 jaar was er een speurtocht in de kerk. Voor de kinderen van 12 tot 18 jaar was er een quiz met allerlei vragen. En voor de ouderen was er catechese, samen met de bisschop. Daarna kregen wij nog wat drinken en een koekje, en trokken wij onze albes aan of togen met superplies. Als afsluiting hadden wij een gezamenlijke heilige mis met alle misdienaars en acolieten voorop met wierook, en de bisschop en de pastoor helemaal achteraan. Zelf mocht ik met Marcus samen als één na laatste achterin lopen. Vier misdienaars en een coördinator, de pastoor en de bisschop gingen het priesterkoor op en de rest ging zitten in de kerk. De lector kwam ook vanuit de kerk. Het was een mooie mis. Ik ben ook nog op de foto geweest met de bisschop. Het was erg leuk'.

Eerste H. communie, zondag 11 oktober

Op 11 oktober doen Christiaan, Boris, Luc, Juno en Abel hun 1e H. Communie in de Pastoor van Ars kerk. Zij en hun familie verheugen zich daar enorm op, na het uitstel van een half jaar. Die dag is alle aandacht voor de 1^e communicantjes. Dat betekent dat de stoelen op de eerste rij tegenover de ambo niet te gebruiken

zijn, omdat de kinderen en hun ouders de eerst rijen zullen bezetten. Er wordt naar gestreefd elders stoelen voor ouderen te plaatsen. Komt u in elk geval een kwartier van tevoren zodat er voldoende tijd is om iedereen een goede plek te geven. En vergeet niet u vooraf aan te melden. We gaan er vooralsnog vanuit dat de capaciteit toereikend is, maar vol=vol.

1 november namiddag: Allerzielen Herdenkingsdienst

In de ochtend van 1 november vindt om 10.30 uur de gebruikelijke eucharistieviering plaats waarin we het feest van Allerheiligen vieren. In de namiddag (15.00 uur) is er een herdenkingsdienst bij gelegenheid van Allerzielen. Daarin wordt het requiem van Fauré uitgevoerd door het ensemble Archipel onder leiding van Anneke Huitink. Nabestaanden van parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden krijgen hierover nog apart bericht, evenals degenen die het herdenkingskruisje van het voorafgaande jaar meekrijgen. Het Requiem wordt verwerkt in de dienst en eindigt met 'in Paradisum'. Faure zei over zijn requiem: "Alles wat ik kon opbrengen op religieus gebied heb ik in het Requiem gestopt..." en "het is gezegd dat mijn Requiem niet de angst voor de dood uit, iemand noemde het een slaapliedje voor de dood. Maar zo zie ik de dood, als een blijde overlevering en een streven naar de blijdschap hierboven, in plaats van een pijnvolle ervaring".

Aanmelden via pastoorvanars@p4ev.nl of tel 3257269 wordt op prijs gesteld; vol=vol.

Catechese op donderdag 8 en 22 oktober van 11-12 uur

Pater Klemens Hayon hervat de catechese in de Bergerie van de H. Pastoor van Ars kerk: op 8 en 22 oktober na de H. Mis van 10 uur. Onderwerp is het evangelie van de volgende zondag:

Op 8 oktober: Matheus 22, 1-14: De onwillige genodigden. Het gaat over het bruiloftsfeest. De genodigden die weigeren te komen zijn een beeld van degenen die de uitnodiging tot het messiaanse heil door Jezus gepredikt niet aanvaardden.

Op 22 oktober: Johannes 10, 22-30: Als Gij de Messias zijt, zeg het ons dan ronduit. Zoals wij allen weten heeft Jezus zichzelf nooit de Messias genoemd. Ik en de Vader zijn één. Wij zijn één.

Uit de Emmaus

In de kijker

Interview met Philip Moot, 35 jaar, parochiaan van de Vier Evangelisten en regelmatig nog acoliet in de Emmausgeloofsgemeenschap.



Kun je vertellen hoe je jeugd in relatie met de kerk is geweest?



Het geloof is vooral door mijn moeder gestimuleerd. Mijn vader is niet gelovig opgevoed maar stond mijn doop en later mijn communie en vormsel zeker niet in de weg. Mijn vormsel heb ik nog gedaan in de Pius X kerk. Ik werd toen ook misdienaar en later acoliet in de Emmauskerk. Het eigenlijke besef

wat geloven inhield kwam rond mijn achttiende. Ik zat behoorlijk vast, wist niet wat ik wilde doen. Ik ging in de bijbel lezen. Dat gaf mij houvast. Maar de meeste indruk maakte op mij een poster van voetstappen in het zand, vergelijkbaar met mijn levenspad. Als ik het hele spoor bekeek zag ik, daar waar ik het juist het moeilijkst had, maar één paar stappen staan. Op de vraag aan de Heer: "Waarom dan toch, juist toen had ik U nodig op dat deel van mijn pad", antwoordde Hij: "Mijn lieve kind, toen het zo moeilijk was, toen heb ik je gedragen". Ik heb mijn Havo afgemaakt, ben gaan zingen bij Mojoko (Moerwijks Jongerenkoor), ben aan de opleiding fysiotherapie begonnen en uiteindelijk Chinese geneeskunde gaan studeren.

Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in de Chinese geneeskunde?

Mijn moeder beoefent Tai Chi, een Chinese bewegingskunst en nam mij een keer mee. Ik vond het geweldig. Zo heb ik mijn leraar leren kennen waar ik nu al 17 jaar bij train. Hierdoor werd mijn interesse gewekt voor China en de Chinese geneeskunde, met name de acupunctuur. Ik vond de fysiotherapie te beperkt, de Chinese geneeskunde is veel breder, gaat uit van het hele mensprincipe. Ze behandelt niet alleen de klacht maar besteedt vooral aandacht aan de oorzaak van de klacht.

Kun je raakvlakken noemen tussen het katholieke geloof en de Chinese geneeskunde?

Een raakvlak kan zijn dat ze beide het hart een hele belangrijke positie toedienen. Het oudste boek van de Chinese geneeskunde is het boek 'van de gele keizer'. Hierin wordt de Chinese visie beschreven hoe te leven en gezond te blijven. Het lichaam wordt gezien als een keizerrijk. Elk orgaan heeft zijn eigen rol. Het hart is de keizer en dus het belangrijkste orgaan. Het voelt elke emotie en disbalans in het lichaam. Het boek is moeilijk te lezen. Je moet het meerdere malen lezen om het enigszins te begrijpen. Dat geldt trouwens ook voor de bijbel. Ik heb het gevoel dat wanneer je het echt wilt begrijpen, je er echt moeite voor doet, de Heer je ook helpt om hem te leren kennen. Als je Hem echt wilt vinden, dan zul je Hem vinden. Wij kijken altijd naar boven om in contact met Hem te komen, maar je moet juist naar beneden kijken, naar je hart, daar is Jezus! Hij is liefde en liefde huist in het hart. In China hebben ze een gezegde als je echt iets wilt begrijpen. Vrij vertaald is dat: leer met je hart.

Wat heeft tot nu toe de meeste indruk op je gemaakt?

Daar kan ik kort over zijn, dat waren de wereldjongerendagen in Madrid in 2011. Dat was een hoogtepunt! De sfeer, het samenzijn. Als we elkaar echt begrijpen, dan zijn we broeders en zusters van elkaar. Jezus heeft gezegd: "Als twee mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik". Ik heb daar veel houvast en ondersteuning gevoeld. Toen viel voor mij eigenlijk alles op zijn plaats. Later dat jaar kreeg ik een eigen woning en leerde ik mijn huidige Chinese vrouw kennen. Ik ben nu getrouwd, mijn vrouw Yang Yang woont nu bij mij en ik heb een fantastische zoon van één jaar oud, Julian. Ik probeer haar uit te leggen wat het geloof voor mij betekent, bijvoorbeeld de christelijke feestdagen. Ze vindt het boeiend en interessant.



Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Momenteel ben ik werkzaam in een praktijk voor Traditionele Chinese Geneeswijze in Den Haag. Daarnaast geef ik ook tai chi en qigong lessen. Qigong is een onderdeel van de Chinese bewegingsleer, die men zich aanleert, om de lichamelijke en geestelijk gezondheid te behouden en te verbeteren. Daar zijn zelfs kampioenschappen in. (noot schrijver: Ik heb een ware wereldkampioen tegenover me!) Met acupunctuur heb ik al een aantal parochianen van hun klachten verholpen. Ik

ben dankbaar dat ik dit mag doen. Ik ben therapeut, ik wil mensen helpen zoals ik door de Heer aan de hand werd genomen en geholpen ben. Ik hoop dat ik nog meer mooie dingen mag meemaken, bijzondere mensen mag tegenkomen en dat de Heer uiteindelijk trots op mij is.

God zal u sterk en krachtig maken zodat u staande zult blijven (1 Petrus 5,10)

-Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. –

In deze rare Covid-19 tijd waar niks meer is zoals het was zijn we misschien wel allemaal aan het wankelen gegaan. De scholen, sportclubs, restaurants en zelfs de kerken gingen dicht. Voor bijna iedereen veranderde er wel iets. Ouders moesten als juf en meester gaan functioneren naast hun werk, wat ze vanaf de keukentafel doen. En geen bezoek aan opa's en oma's. Alleen de hoog noodzakelijke dingen konden doorgaan, zoals in je eentje boodschappen doen.



Ondertussen zijn we 6 maanden verder en is Covid-19 weer aan een opmars bezig met besmettingen. Gelukkig mochten we op een gegeven moment wel de deuren van de kerk weer openen. Hier zijn veel vrijwilligers voor nodig. We hebben tijdens een zondagsdienst een coördinator, die alles regelt op de dag zelf, taken verdeelt en ook zelf meehelpt. De EHBO/BHV-er die u bij binnenkomst de vragen stelt die we verplicht zijn te stellen. Heeft u last van verkoudheidsklachten of koorts. Ook draagt hij/zij zorg bij een eventuele valpartij, wanneer iemand niet goed wordt, enzovoort. Bij de ingang zit ook één gastvrouw of -heer die u afvinkt of inschrijft op de aanwezigheidslijst met uw telefoonnummer. En natuurlijk de gastvrouwen en -heren die u begeleiden naar uw plek zodat we de anderhalve meter kunnen garanderen, en coördineren bij het ter communie gaan. Natuurlijk zijn er ook nog de koster en de lector.

Iedereen doet zijn best om de kerkviering zo goed mogelijk te laten verlopen in deze tijd. Luister vooral goed naar de aanwijzingen, ook al vindt u het misschien overdreven. Mopper niet, bedank deze vrijwilligers af en toe. Zij zorgen dat u naar de kerk kan. Zonder hen zou er op dit moment geen publieke viering mogelijk zijn.

Houd vol allemaal in deze tijd! Samen kunnen we dit, ook als het leven nu zwaar is. We mogen kracht halen uit de woorden vol belofte: God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.

Natascha Jutte

Altkirchen

Ik neem u weer even mee naar het stadje Altkirchen, een gefingeerd stadje in Duitsland. Altkirchen heeft de coronaperiode goed doorstaan.

Besmettingen zijn er tot nu toe nauwelijks



gemeld. Dit komt vooral doordat, zoals eerder vermeld, de maatregelen die zijn ingevoerd nauwgezet worden opgevolgd. Naast



de plaatselijke horeca, onder andere die Ratskeller, Gasthaus zu Linde en die Klosterschenke, die hun deuren hebben geopend, is het ook de beurt aan de kerk, boven het stadje gelegen, om zijn poorten

weer te openen. Het is geen grote kerk maar wel een kerk die zowel van de buiten- als de binnenkant iets 'uitstraalt'. Het klinkt weer vertrouwd de kerkklokken te horen luiden: 'mensen kom, de deuren zijn weer open! U bent welkom voor de eucharistie, maar ook voor stil gebed.'

De eerste keer dat er weer in aanwezigheid van parochianen in Altkirchen een viering plaatsvond was heel erg wennen. Er waren meer vrijwilligers in de kerk om de parochianen te helpen met de

coronamaatregelen, dan parochianen zelf! Gelukkig weten steeds meer dorpsbewoners de weg naar de kerk te vinden, maar een bomvolle kerk zal voorlopig wel een utopie blijven. Naast de vieringen worden, net zoals in de Emmauskerk, voorzichtig ook andere activiteiten opgestart, natuurlijk met inachtneming van het coronaprotocol.

Voor de Emmauskerk houdt dit in:

- De hobbygroep op maandagochtend, start 28 sept a.s.
- Stil gebed, dinsdag, 11.00 - 12.00 uur
- De bijbelgroep op vrijdagmiddag, in oktober op 9 en 23 oktober.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerda Bronsteijn (tel. 3663210) of Willem Brizee (tel. 3936246).

De kerk in Altkirchen speelt een belangrijke rol in het leven van zijn dorpsbewoners. Ook al is het stadje niet groot, vele inwoners weten weer de weg naar boven, naar de kerk te vinden. Vaak om even de drukte van het toeristische centrum te ontlopen en in de kerk te genieten van de serene stilte, een kaars te branden bij Maria, te bidden bij het Allerheiligste, of te luisteren naar de gregoriaanse muziek, om even tot rust, tot jezelf te komen... De kerk boven in het stadje Altkirchen is de plek waar menig een zich (weer) thuisvoelt.

Willem Brizee

Uit de Maria van Eik en Duinen

Weer zondagsvieringen op zaterdagmiddag

In oktober starten we weer met vieringen op de zaterdagmiddag om 17.00 uur. Net als voor de coronatijd zullen in de even maanden de vieringen in Maria van Eik en Duinen zijn en in de oneven maanden in de Pastoor van Ars.

Pastoraatgroep Maria van Eik en Duinen.

Eerste H. Communie, zondag 4 oktober

Wie had ooit kunnen denken dat er een jaar zou zijn dat er in het voorjaar géén communieviering kon plaatsvinden? Geen bisschop, geen pastoor, geen diaken, pastoraal werker, ouder, begeleider/leerkracht of communicantje toch! Maar zo ging het wel in 2020. De geplande eerste communieviering van 24 mei ging niet door!

Gelukkig hebben de bisschoppen in hun nieuwste corona-protocol aangegeven dat de viering van de eerste heilige communie plaats kan vinden, maar dat daarbij wel de maatregelen bij het vieren in de kerk in acht moeten worden genomen. Op zondag 4 oktober aanstaande is het in de kerk Maria van Eik en Duinen dus groot feest voor Feline, Maritta, Sabina, Lena, Maja, Karolina, Nathan en Michal die dan hun eerste heilige communie zullen ontvangen.

Anja de Kok, werkgroep communievoorbereiding

Actie Kerkbalans - Circulair...

Twee oktober is de gedenkdag van de Engelbewaarders. Volgens de traditie krijgt ieder menskind een persoonlijke engel toegewezen, als begeleider door het leven, als persoonlijke gezant en als voorspreker bij de Vader. Ik moest eraan denken toen ik in de kerk zat en nog eens naar boven keek. Door de kroonluchters moest ik weer denken aan de Engelbewaarders-parochie, waar ik vroeger jeugdwerk deed. In de Brandtstraat staat nog het 'nieuwe' kerkje dat in de jaren tachtig is gebouwd. In dat gebouw zie je nog van alles dat herinnert aan de oude kerk. We denken nu dat circulair, hergebruik, heel modern is, maar de Haagse kerken deden dat honderd jaar geleden ook al. Toen besloten was dat er een kerk moest komen in de nieuwe wijk, werd er in de Brandtstraat een noodkerk gebouwd. Nadat de grote kerk in gebruik was genomen werd de noodkerk omgevormd tot parochiezaal: Custodia (beschermer). Daar kwam de parochie samen na de kerkelijke viering van grote feesten. Maar ja, de kerk werd te groot, en zou worden afgebroken. Toen kwam Custodia weer in beeld als plek voor de nieuwe kerk en was de cirkel rond.

Er is dus heel veel moeite gedaan om de Heer in het midden aanwezig te laten zijn. En om de mensen te laten voelen dat ze welkom zijn en te zorgen dat zij zich er thuis voelen. En naast al die moeite is er ook geld nodig. De bisschop heeft het weleens gezegd: het gaat niet om geld, maar we kunnen niet zonder. En dat beseft u ook. Iedere maand weer draagt u uw steentje bij om de gemeenschap overeind te houden, ook in deze tijd, waarin het allemaal een beetje anders is. Heel veel dank voor uw bijdrage aan de actie Kerkbalans. Nog een paar maanden te gaan en dan is ook die cirkel rond. Zoals het er nu uit ziet, halen we het bedrag dat is begroot. Daarmee kan het werk van de parochie door gaan, kunnen we de kerk en de pastorie goed onderhouden en veilig blijven

gebruiken. En blijft de Heer zichtbaar aanwezig in ons deel van Den Haag. *Uw bijdrage voor het jaar 2020 kunt u overmaken op NL90INGB0000114800 t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen.*

Gerard van Dijk, voorzitter commissie kerkbijdrage

Kinderwoorddienst

De werkgroep Kinderwoorddienst zal ook weer starten met haar activiteit. Op de eerste en derde zondag van de maand zal er tijdens de viering weer een kinderwoorddienst zijn, te beginnen met de derde zondag van oktober. Er zal nog een e-mail worden gestuurd naar de ons bekende ouders van kinderen met de regels die voor deze tijd gelden.

Uit de Titus Brandsma

Vormselviering op zondag 4 oktober aanstaande

Tijdens de eucharistieviering van die zondag zullen de 16 vormelingen uit de verschillende gemeenschappen van onze parochie het sacrament van het vormsel ontvangen van bisschop Van den Hende. De bisschop heeft inderdaad van uitstel geen afstel gemaakt, zoals hij in een videoboodschap had beloofd! We willen er met de vormelingen en familie een mooie, plechtige viering van maken en zijn vol energie hiervoor bezig. Er zullen door de coronamaatregelen helaas weinig parochianen bij de viering aanwezig kunnen zijn. Vergeet daarom niet te reserveren, want ook hier geldt: vol = vol. En ook al kunt u niet bij de viering aanwezig zijn, bidden voor de vormelingen kan natuurlijk altijd! Ik wil u vragen om voor ze te bidden, dat ze de kracht van de heilige Geest mogen ontvangen en ervaren in hun toekomstig leven. Alvast bedankt!

Engeline v.d. Ark

Viering van de eerste heilige communie gaat niet door

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de viering van de eerste heilige communie in de Titus Brandsma op zondag 25 oktober geen doorgang vinden. Nadat zowel de begeleider als betreffende ouders hun twijfels hadden over de optimale invulling van de feestelijke gebeurtenis – in coronatijd - is in overleg met de pastoraatsgroep besloten om de viering te verplaatsen naar volgend jaar.

De wereldwinkel

Begin dit jaar hebben de leden van de werkgroep MOV vol enthousiasme het winkeltje bij de koffieruimte opgeruimd en bevoorraad. Maar nu staan de koffie en koekjes ongebruikt in de kast! Daarom kunt u vanaf nu een afspraak maken om bijvoorbeeld na de viering toch een aankoop te komen doen. Mail of bel daarvoor Engeline van der Ark: engelinevdark@gmail.com of 06-34650320.

Oktober....wijnmaand

Laten we in gedachten afreizen naar Bourgondië om daar zomaar in de openlucht te midden van de wijngaarden liturgie te vieren en zo te zien, te ruiken en te proeven, waar het in de volgende regels over gaat. Te zien vooral hoe aan de oude wijnstokken de ranken in grillige vormen met elkaar verstrengeld zijn. Ja, de wijnstok is één groot levend organisme waar de levenssappen ongehinderd doorheen stromen naar alle ranken.

“Ik ben de Wijnstok, jullie zijn de ranken zegt Jezus” (Joh. 15, 5). Heeft Hij het dan niet over het leven dat stromen kan van Hem uit naar de ranken, wij mensen? Mits die ranken bereid zijn om het aangeboden leven de ruimte te geven, door dingen die geen vrucht dragen, die leven in de weg staan, te willen snoeien, uitbannen. Prioriteiten stellen. Ruimte scheppen voor God en voor elkaar om te kunnen groeien in die verbondenheid met Hem en de ander. God de Vader als wijnbouwer en Jezus als wijnstok dragen zorg voor de ranken door middel van hun onvoorwaardelijke liefde als voeding om te groeien. En wij, de ranken? Laten wij die groei toe en zó het leven stromen in onszelf en in anderen? Levenskans bieden aan anderen: aandacht schenken, een welgemeende lach, een aangeboden arm als steun, een hand op een schouder, een knipoog, een luisterend oor, een bezoekje of telefoontje. Al die kleine dingen laten het leven stromen. Soms lukt dat ons, soms niet. Daar zijn wij mensen voor. Ook niet ieder jaar is een goed wijnjaar. Laten we bidden én zelf zó handelen, dat vanuit Jezus dé Wijnstok in steeds meer ranken overal ter wereld het levenssap blijvend zal stromen.
Niet alleen in oktober, de wijnmaand.

Ria Scholtes

Praethuys 100 jaar: wie heeft foto's of verhalen van vroeger?

Achter de Heilige Familiekerk (Kamperfoeliestraat) staat een schattig vakwerkhuisje: 't Praethuys. Het was ooit de bouwkeet van de kerk, daarna bibliotheek, en daarna van alles: vergaderzaal, ruimte voor koorrepetitie, eerste communievoorbereiding, kindervoordienst en zelfs Scouting. In september bestond 't Praethuys 100 jaar, en dat werd vanwege corona op zeer bescheiden wijze gevierd: ik heb een fris nieuw naambord gemaakt met dezelfde belettering, maar met de toevoeging 'anno 1920'.



Ik heb het plan opgevat om een fotoboek te maken over het gebruik van 't Praethuys (of De Braam, zoals het vroeger heette) met foto's vanaf 1920 tot nu toe. De vraag is alleen: wie kan mij aan foto's helpen? Wilt u daarom in uw fotoboeken duiken om te kijken of er foto's bij zijn die in of bij 't Praethuys genomen zijn? Het zou ook leuk zijn als u een mooi verhaal of anekdote weet over 't Praethuys! Het zou fijn zijn als we het eeuwfeest van 't Praethuys af kunnen sluiten met een fotoboek als mooie tastbare herinnering!

U kunt foto's/verhalen/anekdotes naar mij mailen (Martha-Bert@hetnet.nl) of appen (06-44422379) of bij mij in de bus doen (Druivenstraat 41, 2564 VE Den Haag, aanbellen mag ook). Heeft u foto's die u niet digitaal kunt maken? Ik kom graag langs om er een (digitale) foto van te maken!

Martha Vermeulen-Flachs

Sleutels gevonden

Na de viering van zondag 6 september is een set sleutels in de kerk gevonden. Bent u sleutels kwijt en heeft u deze mogelijk in de Titus Brandsmakerk verloren, bel dan op maandag, woensdag of vrijdag (tussen 9.30 u. en 12.00 u.) naar 070-3255675.

Delen van de Nieuwsbrief

We zijn heel blij dat we deze Nieuwsbrief aan een deel van de parochianen per mail kunnen versturen. Zo kunnen wij hen optimaal op de hoogte houden. Een groot deel beschikt echter niet over internet. Helaas kunnen we de papieren Nieuwsbrief niet elke maand bij deze mensen bezorgen. Ze liggen wel in onze kerken en kunnen daar dus worden opgehaald. Maar dat is voor mensen die moeilijk ter been zijn, of nog angstig om naar de kerk te gaan, ook wat lastig.

Mogelijk kunnen we er samen voor zorgen dat in ieder geval een deel van de mensen die de digitale Nieuwsbrief niet ontvangt, toch geïnformeerd blijft:

- Als u deze Nieuwsbrief per mail ontvangt en u kent een medeparochiaan in uw directe omgeving die geen emailfaciliteiten heeft, dan wilt u misschien de Nieuwsbrief voor hem/haar uitprinten en bij hem/haar in de brievenbus doen of hem/haar opbellen en de belangrijkste informatie doorgeven.
- Als u de geprinte versie van de Nieuwsbrief in de kerk ophaalt voor uzelf, dan kunt u er mogelijk ook één meenemen voor een parochiaan in de buurt en bij hem/haar in de brievenbus doen.

Delen van ervaringen en opmerkelijke dingen in deze tijd

In deze tijd dat we elkaar minder dan anders ontmoeten, wordt het zeer gewaardeerd als we iets van elkaar vernemen. Misschien wilt u ook uw verhaal, dat u anders tijdens de koffie na de viering zou vertellen, heel graag met de lezers van de Nieuwsbrief delen.

Misschien heeft u interesse in het interview van 'In de kijker' of kent u iemand die 'geknipt' is voor deze rubriek. Uw nieuwsbriefcorrespondent verneemt het graag van u. Ook op- of aanmerkingen en nieuwe ideeën voor de nieuwsbrief kunt u bij hem of haar aangeven. De correspondenten zijn:

Wil van der Lans voor MvED (chrisenwilvanderlans@ziggo.nl)

Ineke Giezeman voor de PvArs (I.Giezeman@hetnet.nl),

Loek Ruijters voor de Titus (eller@ziggo.nl)

en Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).

Als u kopij voor de nieuwsbrief van november wilt aanleveren, zorg dan dat u het uiterlijk 20 oktober aan uw nieuwsbriefcorrespondent hebt gemaild. Alvast hartelijk dank!