



Nieuwsbrief 14

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Tijdens de corona-crisis; augustus 2020

Beste parochianen,

De vakantietijd is in volle gang. Velen laten het werk even voor wat het is. Kinderen, pubers en studerende jong volwassenen zijn vrij van school en colleges. Er zijn er bij die, vanwege de corona-maatregelen, al langere tijd de lessen op school en het contact met medeleerlingen, leerkrachten, medestudenten en docenten hebben moeten missen. Hopelijk wordt het na de vakantie, vooral ook voor hen, weer een beetje zoals het altijd was. In de parochie doen we het ook nog steeds rustig aan. De vakantietijd was natuurlijk altijd relatief rustig voor wat betreft activiteiten als Bijbellesen, catechesebijeenkomsten, maaltijdprojecten, en dergelijke. Maar, met uitzondering van de Pastoor van Ars, kiezen onze geloofsgemeenschappen er voor om ook het koffiedrinken na de doordeweekse- en zondagsvieringen nog even uit te stellen. De Pastoor van Ars heeft het eerder opgestelde gebruiksplan aangepast naar aanleiding van de sinds 1 juli geldende versoepelde maatregelen. Daarin staat nu dus ook aangegeven hoe bij deze geloofsgemeenschap na de viering 'coronaproof' zal worden koffie gedronken. De komende periode is het goed mogelijk dat de ene geloofsgemeenschap ervoor kiest om al enkele activiteiten te organiseren, terwijl een ander voorlopig slechts vieringen in de kerk verzorgt. Deze keuze wordt door de pastoraatgroepen en beheercommissies van de locaties gemaakt, omdat daar ook de verantwoordelijkheid ligt voor het toepassen van de corona-maatregelen. Als die toepassing niet kan worden geborgd, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om te coördineren, of omdat in de beschikbare ruimten de anderhalve-meter-afstand niet eenvoudig kan worden geborgd, dan is het inderdaad maar beter om de activiteit niet uit te voeren, hoe spijtig dat ook is.

Met de versoepeling van de maatregelen hebben we van de bisschop ook 'groen licht gekregen' voor doopvieringen, eerste communievieringen en de vormselviering. Omdat de bisschop zelf het vormsel zou komen toedienen, maar die viering op 26 april niet is doorgegaan, is nu aan hem de vraag gesteld op welke zondag in het najaar hij of één van zijn vicarissen in onze parochie het vormsel komt toedienen. Zodra wij dat weten, brengen wij u, en als eerste de vormelingen en hun ouders, op de hoogte. Voor het sacrament van het doopsel kunnen kinderen weer worden aangemeld (zie verderop in deze Nieuwsbrief). De eerste communievieringen zullen worden ingepland en dit najaar plaatsvinden. Via de begeleiders bij de geloofsgemeenschappen zullen de kinderen en ouders over het vervolg van de voorbereidingen en de vieringen worden geïnformeerd.

Ten aanzien van de zang tijdens de vieringen blijft samenzang voorlopig niet toegestaan. Voor het zingen door koren zijn richtlijnen ontvangen, maar deze zijn redelijk complex. Daarom is besloten om in ieder geval tot 1 september geen activiteiten (repetities en optredens) met koren te organiseren. Voor wat betreft de aanmeldingen voor deelname aan de vieringen, blijven we dat voor de vieringen op zondag doen. Bij de vieringen op doordeweekse- en zaterdag worden aan de deur uw naam en contactgegevens gevraagd. Voor alle vieringen geldt dat bij binnenkomst de gezondheids-checkvragen worden gesteld en dat u bij koorts en klachten van verkoudheid helaas niet kunt deelnemen. Verder blijven alle restricties ten aanzien van het vieren in de kerk, zoals verwoord in de protocollen van RK Kerk Nederland, van kracht. Ik krijg soms vragen en opmerkingen van mensen die de maatregelen in de kerk maar overdreven vinden, die vinden dat we best een aantal maatregelen los kunnen laten. Maar niemand van hen of van ons weet hoe het virus zich precies gedraagt. De bisschoppen hebben zich ten aanzien van de protocollen laten adviseren door deskundigen. Laten we ons daar dus vooral aan houden. Laten we gewoon uitvoeren wat wijze mensen voor ons bedacht hebben. Dat scheelt heel veel onderlinge discussie en maakt het leven veel eenvoudiger. Het denken en beslissen is al voor ons gedaan. Wij hoeven het alleen maar uit te voeren. Ook al lijken sommige regels wat 'overdone', als we het protocol ter harte nemen, lopen we in ieder geval geen onnodige risico's. Samen gaat ons dat vast lukken. Laten wij elkaar daarin aanmoedigen! En verder hopen en bidden we maar dat we van een tweede coronagolf bespaard mogen blijven.

Namens het parochieteam,
diaken Jos van Adrichem

Van het pastoraal team

Pastoraal woord

Recht van spreken én spreken van recht

'Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.' (1 Kon. 3,9)

Met deze woorden spreekt koning Salomo zijn hartsverlangen uit, wanneer de Heer 's-nachts in een droom aan hem verschijnt en hem vraagt wat hij wenst te ontvangen. Salomo vraagt om een opmerkzame geest. Dat is een geest(eshouding) vol wijsheid en inzicht. Het gaat om een manier van zijn dat recht doet aan een ander mens. Dat maakt een mens tot een rechtschapen wezen, een rechtschapene; iemand die geschapen is om recht (de waarheid, wat juist is of terecht is) te spreken. Je zou ook kunnen zeggen: iemand die door God recht (correct, goed en juist) is geschapen. Zo bezien is ieder mens een rechtschapene. Daarom is ieder mens geschapen om ook op zijn of haar beurt het recht te scheppen. Het recht telkens opnieuw geboren laten worden, te laten zegevieren, haar te eerbiedigen en dienen, aan haar kant staan en in

haar naam spreken: recht spreken! Niet wat krom is. Maar wat juist is en tot goedheid strekt.

Vooraf in tijden van onrecht, moet de rechtschapene recht spreken. De Black Lives Matter beweging toont de urgentie hiervan. Eeuwenlang ervaren zwarte mensen aan den lijve onrecht vanwege hun huidskleur. Vandaag stellen grote groepen mensen –ongeacht hun kleur– in grote delen van de wereld dit onrecht aan de kaak. Ook in ons land. Dat onrecht wordt onverbloemd bij naam genoemd: racisme! Dit woord roept ongemak op. Wellicht ook bij sommigen van u als lezer. Maar we kunnen er niet meer omheen dat dit de dagelijkse realiteit is van veel mensen van kleur: kinderen, jongeren en volwassenen. Zij eisen het recht van spreken en willen spreken van recht. In hen groeit een opmerkelijke geest die hen leert zien hoe diep het onrecht van racisme zich heeft geworteld in menselijk gedrag en structuren, in heden en verleden.

Ook onze kerk heeft recht van spreken. Moet spreken van recht. Onze bisschoppen zullen God aan hun kant vinden wanneer zij de moed hebben zich uit te spreken tegen het onrecht van racisme. Als christen gelovigen kunnen wij het ons niet veroorloven ons te verbergen achter zwijgzame en stille inactiviteit, omdat stille inactiviteit luidkeels onverschilligheid verkondigt. Als de kerk nu niet spreekt, zal ze moeilijk ooit tot de verbeelding spreken.

Jezus keerde zich tegen het onrecht van sommige farizeeërs en Schriftgeleerden. Met een opmerkelijke geest legde Hij de vinger op de zere plek. Koning Salomo vraagt de Heer om een opmerkelijke geest en God schenkt hem een geest vol wijsheid en inzicht. In de liturgie van het vormsel wordt onder andere hiervoor ook voor de vormeling gebeden. Met een opmerkelijke geest kunnen wij beter onderscheid maken tussen goed en kwaad. In de vormseliturgie bidden wij eveneens om de geest van inzicht en sterkte. Want die zijn zeer nodig om alles wat krom is recht te zetten. Als christen gelovigen hebben wij dan ook de morele plicht om wat krom is in onze geschiedenis, in ons slavernijverleden, in ons land en onze samenleving, recht te maken. Dat geldt eveneens voor wat in onszelf krom of scheef is gegroeid. Dat alles moeten wij zonder uitstel rechtzetten. Daarom heb ik besloten om niet te zwijgen maar mij openlijk uit te spreken tegen racisme, tegen het stilzwijgen hieromtrent, en tegen alles wat stemmen die spreken van recht pogen te verstommen.

namens het pastoraal team; Duncan Wielzen, pastoraal werker

Vieringen in augustus

Wij ontmoeten u graag tijdens de vieringen in de kerk. Er zijn wat regels waar we ons aan moeten houden, maar die wennen snel en ze zijn er voor ons aller veiligheid. Laat u zich er alstublieft niet door weerhouden. Kom en vier mee met de gemeenschap in de voor u vertrouwde kerk!

Hieronder treft u het overzicht van de in augustus geplande zondagsvieringen aan. De vieringen op zaterdagmiddag bij de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen komen deze maand helaas te vervallen. Wel is daar op **zaterdagochtend 15 augustus om 10.00 uur** een eucharistieviering voor de hele parochie, bij gelegenheid van het Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Voor deze viering vragen wij u, net als voor de vieringen op zondag, zich vooraf aan te melden.

Datum	Dag		EMM	MED	ARS	TB
01 aug	zat.	18 ^e zondag d.h. jaar	13.00 u. E Dernee	Geen viering		
02 aug	zon.	18 ^e zondag d.h. jaar	10.00 u. E Dernee	10.00 u. E Vervooren	10.30 u. W&C Kuhlmann	10.30 u. W&C Groenewegen
08 aug	zat.	19 ^e zondag d.h. jaar	13.00 u. E Dernee	Geen viering		
08 aug	zon.	19 ^e zondag d.h. jaar	10.00 u. E Dernee	10.00 u. E Vervooren	10.30 u. W&C Van Adrichem	10.30 u. E Hayon
15 aug	zat.	Maria Tenhemel- opneming		10.00 u E Dernee/ v. Adrichem		
16 aug	zon.	20 ^e zondag d.h. jaar	10.00 u. E Hayon	10.00 u. E Groenewegen	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. E Pex
22 aug	zat.	21 ^e zondag d.h. jaar	13.00 u. E Dernee	Geen viering		
23 aug	zon.	21 ^e zondag d.h. jaar	10.00 u. E Dernee	10.00 u. W&C v. Adrichem	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. E Hayon
29 aug	zat.	22 ^e zondag d.h. jaar	13.00 u. E Dernee	Geen viering		
30 aug	zon.	22 ^e zondag d.h. jaar	10.00 u. E Dernee	10.00 u. E Groenewegen	10.30 u. W&C v. Adrichem	10.30 u. E Pex

E= Eucharistieviering, W&C= Woord- en Communieviering.

In het weekend van 29 en 30 augustus zou er normaal gesproken een deur- of tweede collecte plaatsvinden ten bate van de Missie Verkeers Middelen Actie (MIVA). Na deze vieringen zult u bij het naar buiten gaan in een aparte schaal, mand of offerblok uw bijdrage voor dit doel kunnen deponeren. Eventueel kunt u uw bijdrage aan dit doel ook overmaken aan de parochie (zie onder de kop 'collecte'). Vermeldt u dan bij de overmaking duidelijk dat het ten bate van MIVA is. Ook kunt u uw bijdrage natuurlijk rechtstreeks aan MIVA overmaken: NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA 's-Hertogenbosch.

Doopviering

We zijn verheugd u mee te kunnen delen dat op zondag 30 augustus aanstaande, voor de eerste keer na de 'lockdown', weer het sacrament van de doop zal worden toegediend. Dat gebeurt, afhankelijk van het

aantal dopelingen, tijdens of na de zondagsviering bij de geloofsgemeenschap H. Pastoor van Ars. In verband met de corona-crisis en -maatregelen zullen we per keer maximaal drie kinderen dopen. Als u uw kindje die zondag wilt laten dopen, neem dan tijdig contact op met het centraal parochiesecretariaat (cps@p4ev.nl of 070-3080414). U ontvangt dan (per mail) een aanmeldingsformulier en een uitnodiging voor de bij te wonen voorbereidingsavonden die ook in de H. Pastoor van Ars zullen plaatsvinden.

De eerstvolgende mogelijkheid, na 30 augustus, om uw kindje te laten dopen, is zondag 27 september aanstaande bij de geloofsgemeenschap Titus Brandsma.

Mededelingen van het parochieteam

Aanmelden voor vieringen op zondag en eventuele andere bijzondere vieringen

Om u voor de viering op zondag en eventuele andere bijzondere vieringen (is dan vooraf aangegeven) aan te melden, kunt u gebruik maken van het online-reserveringssysteem. Dit systeem is bereikbaar op

<https://meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/>

Als u het lastig vindt om online te reserveren of dat niet kan omdat u zelf niet over internet beschikt, dan kunt u het secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. De medewerker op het secretariaat zal dan de aanmelding voor u verzorgen. Zie hiervoor onderstaand overzicht:

locatie	Aanmelden voor viering zondag	Telefoonnr.
Emmaus	do en vrij 10-12 u voorafgaand viering	070 3665562
Pastoor v. Ars	ma t/m vrij 10-20 u voorafgaand viering	070 3257269
Tit. Brandsma	ma,wo,vrij 9.30-12 u voorafgaand viering	070-3255675
Maria v. Eik en Duinen	do,vrij 10-12 u voorafgaand viering	070 3979413

Ook kunt u voor uw reservering in één van onze vier kerken bellen naar het centraal parochiesecretariaat (elke werkdag, behalve maandag, van 09.30-12.00 uur; 070-3080414).

Livestream-vieringen

De livestream-vieringen blijken voor veel parochianen een welkom alternatief om deel te nemen aan de zondagse eucharistieviering. We hebben er dan ook voor gekozen, ook nu we weer publieke vieringen in onze kerken houden, de livestream in stand te houden. Zo kunnen parochianen die zich niet meer

hebben kunnen aanmelden of om andere redenen niet naar de kerk kunnen komen, zij het op afstand, toch aan de viering deelnemen.

Collecte

In de kerken staan na de viering schalen gereed voor uw bijdrage aan de collecte. Als u niet naar de kerk komt of als u het prettiger vindt om in deze tijd het aanraken van cash geld te vermijden, kunt u uw bijdrage aan de collecte natuurlijk ook aan de parochie overmaken; bankrekeningnummer NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten onder vermelding van collecte. U kunt daar de weergegeven QR-code voor gebruiken. De afgelopen maand hebben we van u via bank of code weer zo'n € 705,- mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank.



Misschien iets voor u?

Het parochiebestuur is op zoek naar een vrijwilliger met kennis en ervaring op het terrein van onderhoud en renovatie van gebouwen. Het bestuur kan uw expertise goed gebruiken bij activiteiten zoals de beoordeling van rapporten van de monumentenwacht, het opstellen van een meerjarenplan voor groot onderhoud, het beoordelen van offertes van uitvoerders bij aanbestedingen en overleg met het bouwbureau van het bisdom. En daarnaast het overleg samen met het bestuur en de deskundigen op het gebied van onderhoud in de beheercommissies over noodzaak, planning en uitvoering van het onderhoud aan onze gebouwen.

Heeft u belangstelling en heeft u tijd en zin om het bestuur op dit punt van dienst te zijn, geef dit dan te kennen met een e-mail aan het centraal parochie secretariaat (cps@p4ev.nl). We nemen graag contact met u op.

Berichten uit onze geloofsgemeenschappen

Omdat parochianen soms in meer dan één geloofsgemeenschap bekend zijn en/of actief waren, worden de overlijdensberichten hieronder in één parochiebreed overzicht opgenomen:

Overleden:	Bijzonderheden
12-7-2020; Tonnie Verberne- de Jongh	Overleden op 82 jarige leeftijd. Tonnie heeft onder andere jarenlang de leiding gehad over de ziekencommuniegroep Emmaus en was lid van de redactie van het parochieblad.
12-7-2020; Dinie de Zoete- Hooft van	Overleden op 95 jarige leeftijd. Locatie Titus Brandsma. Zij heeft als verpleegkundige haar man

Huijsduijnen	verzorgd en is nu met hem herenigd op begraafplaats Sint Jozef
18-7-2020; Max Gidts	Overleden op 79-jarige leeftijd. Locatie MED. Geboren in Batavia en op 10-jarige leeftijd naar Nederland gekomen.

Uit de pastoor van Ars

5^e Abdijdag H. Pastoor van Ars kerk: H. Mis, 11.00 uur

Datum: dinsdag 4 augustus 2020; 11-13 uur

Voorganger: pater dr. Frans Vervooren, ocd

Orgel: Leo Hartman

Mmv duo Blanchesse

Het thema van deze Abdijdag, op de sterfdag van de naamgever van onze kerk, is:

LEREN HET GOEDE TE ZIEN

De evangelieverhalen uit Lukas 18 zijn te lezen vanuit de vraag in Lukas 18,18-19: "Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?" Jezus zei tegen hem: "Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God".

Lukas 18 eindigt met de 'genezing van een blinde bij Jericho'.

We zijn uitgenodigd onze ogen *te leren* openen en *te laten* openen om met vertrouwen het goede te onderscheiden in de complexiteit van het leven.

In zijn homilie zal pater Vervooren hierop ingaan.

Na de homilie is een korte muzikale bijdrage van het duo Blanchesse, Marjon van Es en Jaap de Wit, bewoners van de pastorie. Zij zingen 6 liederen uit 'Geistliche Oden und Lieder' van Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769). Gellert liet zich bij deze bundel inspireren door teksten uit de Psalmen. Uit deze bundel heeft Ludwig van Beethoven (1770-1827) zes gedichten getoonzet onder de titel 'Sechs lieder von Gellert'.

Uit Beethovens aanwijzingen per lied, zoals 'Feierlich', 'Majestätisch und erhaben' en 'Mit Kraft und Feuer', valt op te maken dat Beethoven met zijn toonzetting de religieuze beleving van de tekst wilde versterken. Hieronder een Nederlandse vertaling van het eerste lied.

God, Heer, uw goedheid reikt zo wijd,
 Zo ver de wolken drijven,
 Gij kroont ons met barmhartigheid,
 Helpt overeind ons blijven.
 Heer! Gij mijn burcht, mijn rots, mijn oord,
 Verneem mijn roep, aanhoor mijn woord,
 Want ik wil tot U bidden.

Na de H. Mis is er een drankje en versnapering. Vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

Aanmelden uiterlijk zondag 2 augustus via pastoorvanars@p4ev.nl of via de Ars telefoon 070-3257269 dan wel op de intekenlijst in de Bergerie of via internet <https://meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/>.

Pastoraatsgroep en beheercommissie H. Pastoor van Ars kerk
Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marcus Switzar,
Is. van Woerden, Ton Ammerlaan

Uit de Emmaus

Impact corona-crisis op ouderen in verzorgingshuizen

Als u de actuele nieuwsberichten volgt, moeten we vrezen dat het coronavirus weer de kop opsteekt in Nederland; het aantal nieuwe meldingen van mensen die symptomen vertonen van corona is in een korte tijd weer aan het stijgen en het reproductiegetal is al 1,29.

Begin maart was de toestand in Nederland zodanig dat in het hele land een intelligente lockdown werd afgekondigd; blijf zoveel mogelijk thuis en werk zoveel mogelijk thuis. En al gauw werd het besluit genomen dat het niet meer mogelijk was om bewoners van verpleeghuizen te bezoeken. Van de ene dag op de andere kon ik mijn moeder, die in een verzorgingshuis woont, niet meer bezoeken. Mijn broer en ik probeerden regelmatig telefonisch contact met haar te onderhouden. Dat telefonisch contact ging moeizaam; enerzijds omdat onze moeder slecht ter been is vanwege artrose in haar knieën en anderzijds doordat ze slechthorend is. Al gauw werd het telefonisch contact niet meer mogelijk doordat de telefoon niet meer werd opgenomen. Gedacht werd aan een technisch probleem, maar de telefoon naast haar bed was technisch in orde. We werden van het reilen en zeilen in het verzorgingshuis geïnformeerd, door middel van nieuwsbrieven die wij ontvingen van het verzorgingshuis. In één van deze nieuwsbrieven werd medegedeeld dat het restaurant en de algemene koffie- en ontmoetingsruimte werden afgesloten en de bewoners hun maaltijden zouden ontvangen op hun eigen kamer. Ook de interne kerkvieringen en het bezoek aan de interne kapper konden geen doorgang meer vinden. Het personeel in het verzorgingshuis deed hun uiterste best om het contact van hun bewoners naar de buitenwereld mogelijk te maken. Zo werd de mogelijkheid geboden om visueel contact te hebben met je dierbare door gebruik te maken van een glazenwassershoogwerker die je buiten naar de juiste verdieping bracht. Ook werd een familiepagina ingericht waar familieleden elkaar konden berichten en foto's konden delen.

Pas medio juni werd het mogelijk om onze moeder te bezoeken met inachtneming van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen; afspraak maken voor een bezoek, desinfecteren van je handen bij binnenkomst, gebruik van een mondkapje en (niet verplicht) dragen van handschoenen. Na 1 juli werd het mogelijk om moeder mee te nemen naar huis of met haar een ommetje te maken; maar niet naar drukke plekken gaan werd ons meegegeven door het verpleeghuis. We waren blij dat moeder

mee mocht en dat we weer contact hadden met haar. Maar we merkten al gauw dat de drie maanden coronatijd een grote impact op haar hebben gehad; haar fysieke en mentale gesteldheid is sterk achteruit gegaan en het gezellig samenzijn met de Kerst leek een hele tijd geleden. Samen met haar casemanager werd extra zorg aangevraagd; er werd middels één telefonisch interview met de instantie die de aanvraag beoordeelde een advies gegeven; moeder kon 1x per dag bezocht worden door een thuiszorgmedewerker om haar te helpen met wassen en aankleden...

Toen kwamen er telefoontjes van het verzorgingshuis ; moeder is weer gevallen en men heeft haar moeten helpen om naar bed te gaan; in 1 week is mijn moeder drie keer gevallen en de vierde keer werd ik op zondag opgebeld dat mijn moeder met een ambulance naar het Reinier de Graaf ziekenhuis werd gebracht; ze had na het vallen ontzettend veel pijn en kon zich haast niet bewegen. Dit voorval heeft er wel toe geleid dat er extra zorg was, weliswaar in het ziekenhuis. Na een verblijf van 1 week in het ziekenhuis werd het advies gegeven dat mijn moeder met haar gesteldheid niet naar het verzorgingshuis en haar kamer terug kan en is er een voorlopige plaats geregeld in Sammersbrug om haar cognitief gedrag te observeren. Net als velen heb ik de gevolgen van de coronacrisis op een dierbare mogen ervaren en wat voor een impact deze coronacrisis heeft op oudere mensen, wonend in een appartement, aanleunwoning of verpleeghuis. Mensen die plotseling geen of nauwelijks contact kunnen hebben met hun dierbaren en hierdoor in eenzaamheid de dag moeten doorkomen.

Laten we tot onze Heer bidden dat wij in Nederland behoed worden voor een tweede coronagolf, dat Hij ons helpt bij het handhaven van de RIVM-adviezen als de 1.5 m afstand en dat onze wetenschappers een vaccin ontwikkelen tegen corona. En laten we ook bidden dat wij als samenleving geleerd hebben van de fouten die we gemaakt hebben, maar ook Hem dankbaar zijn dat het gevoel van saamenhorigheid in de sterk geïndividualiseerde samenleving versterkt lijkt in deze coronacrisistijd.

Peter The

Uit de Maria van Eik en Duinen

Vals plat

We waren het wel een beetje zat, al dat binnen zitten, naar de regen kijken, in de corona-crisis. Daarom zijn we een paar dagen gaan kamperen. De zon scheen, licht windje, heerlijk om even buiten te zijn. En als we daar dan toch zijn hoort een fietstochtje er natuurlijk bij. We hadden al een aardig rondje gemaakt, toen we een leuk paadje in draaiden, langs de Leusder hei. Eerst hadden we niets in de gaten, maar het ging steeds moeizamer. De vaart was er helemaal uit. Langzaam drong het door dat we omhoog gingen, steeds hoger. Het leek wel of er geen eind aan kwam, ook al was het uiteindelijk maar een stukje van minder dan twee kilometer. Vals plat noemen ze dat! Maar

goed, we zijn er gekomen en, wat een vreugde, toen ging het weer naar beneden, dat ging heerlijk!

Ook al waren we dan van huis, ik moest toch nog even aan de actie kerkbalans denken. Geloof het of niet, maar dat lijkt ook wel op ons fietstochtje.. Een flinke start aan het begin van het jaar en nu dan iedere maand langzaam naar het jaarbedrag toe. Vlak voordat wij vertrokken kreeg ik de tussenstand van eind juni door: € 39.445,—. Dat is toch een heel mooi bedrag! Bedankt voor uw bijdrage, heel fijn dat er in deze moeilijke tijd ook dingen zijn die gewoon doorgaan! Dat is ook nodig, want heel veel uitgaven lopen ook gewoon door. Sommige wat minder, maar andere hoger of onverwacht. Nou ja, we gaan met kleine stapjes omhoog, maar laten ons ook heerlijk uitrijden naar beneden! Samen komen we er wel!

Uw bijdrage voor het jaar 2020 kunt u overmaken op NL90INGB0000114800 t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen.

Gerard van Dijk, voorzitter commissie kerkbijdrage

Maria ten Hemelopneming

Op het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, zaterdag 15 augustus, vieren we de eucharistie in de kerk van Maria van Eik en Duinen om 10.00 uur 's-morgens.

Uit de Titus Brandsma

Pastoraatsgroep Titus Brandsma

Zij waren al enige tijd in beeld als potentieel nieuwe leden van de Pastoraatsgroep Titus Brandsma. En op 1 mei jongstleden werden zij ook daadwerkelijk benoemd: Miranda Dingemans en Sander van Maanen nemen voortaan de honneurs waar voor het werkveld catechese. Laatstgenoemde zal bovendien de coördinatie van de kinderwoorddiensten op zich nemen, vanaf het moment dat deze weer zullen gaan plaatsvinden. Ook de Kinderwoorddienstgroep mag zich verheugen op een vijftal nieuwe vrijwilligers, die graag binnenkort aan de slag gaan. Vanzelfsprekend is de pastoraatsgroep enthousiast over deze recente ontwikkelingen en vol vertrouwen op een plezierige en doeltreffende samenwerking.

Loek Ruijters

MIVA – collecte 2020. Medische zorg in Bangladesh voor Rohingya vluchtelingen.

In het weekend van 29 en 30 augustus 2020 vindt de MIVA-collecte plaats in de kerken.

Juist in deze tijd zijn we ons bewust van de situatie in de wereld, dichtbij maar ook verder weg. Over de hele wereld worden MIVA-ambulances ingezet om corona te bestrijden. De meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen, in Nederland maar zeker ook in ontwikkelingslanden.

Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar maken van medische zorg in Bangladesh. En dan voornamelijk voor de miljoenen vluchtelingen op de grens van Myanmar en Bangladesh. Centraal staat het werk van pionier Anwar, die zijn leven in het teken zet van het welzijn van deze mensen.

Samen helpen we Anwar zijn bestemming te bereiken. Medische zorg in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Van harte aanbevolen.

Namens werkgroep Diaconie Paul Kuhlmann, diaken.

Van de jongeren

De afgelopen periode zijn alle activiteiten weggevallen. Dit betekende ook dat alle jongerenactiviteiten geheel stil kwamen te vallen. De afgelopen maanden hebben we elkaar amper gezien. Toch hebben ook de jongeren niet stil gezeten.

Tijdens de afgelopen periode ging iedere jongere op zijn of haar eigen manier met de situatie om. De meeste jongeren probeerden hun eigen steentje bij te dragen. Zo is er al een aantal jongeren onder ons die werkzaam is in een vitaal beroep. Te denken valt aan de zorg, kinderdagverblijf, maar zelfs ook in het ziekenhuis.

Met z'n allen hebben we beleefd dat het een zeer moeizame periode is geweest. Een periode van mensen binnenhouden in de verpleeghuizen en hen binnen zien bezig te houden. Wat ook niet altijd even makkelijk is, want niet iedereen begrijpt even goed, waarom zij binnen moeten blijven. Ook was het op de kinderopvang wennen dat er weinig kinderen aanwezig waren, daar alleen kinderen van ouders met een vitaal beroep werden opgevangen. De begeleiding veranderde hierdoor meer van groepsgebeuren naar individueel. En in het ziekenhuis was het echt een stapje harder lopen.

Maar ook was er een groep jongeren die de handen uit de mouwen wilden steken als vrijwilliger. Er werd een hulppoule opgericht om mensen die dat nodig hadden, wat extra aandacht te kunnen geven of een boodschapje voor deze mensen te kunnen doen. En denk ook aan de paasactie, waarbij we samen met de werkgroep diaconie, tasjes hebben kunnen langsbrengen bij mensen die dit steuntje in de rug extra goed konden gebruiken.

Dat de jongerengroep stil is komen te liggen is best lastig. Hierdoor moet de groep weer opnieuw starten. Maar dat niet alleen maakt het lastig, ook is er een aantal jongeren gestopt en is er op dit moment nog maar een klein clubje over. Ook binnen het bestuur van de jongerengroep is het een en ander veranderd. We hebben onlangs afscheid genomen van Hari en Marcel, als bestuurslid, zij zullen ons nog wel helpen bij grote activiteiten. Hierdoor wordt helaas ook het bestuur kwetsbaar, omdat alleen Sanne en Bart overblijven.

Wij gaan echter niet bij de pakken neerzitten en willen ons sterk blijven maken om een plek voor jongeren te bieden binnen de parochie. Dit zal echter in een andere vorm gaan plaatsvinden dan, dat wij als jongerengroep de afgelopen jaren hebben gedaan. Op dit moment zijn we druk bezig om nieuwe plannen te maken, die bij deze crisistijd passen om ook onze veiligheid te waarborgen. We zullen samen met de jongeren kijken welke mogelijkheden er zijn.

Op korte termijn hopen wij u dan weer te kunnen uitnodigen voor activiteiten als het restaurant en hopen we weer zelf bijeenkomsten te kunnen organiseren. Als dat moment er is, zullen wij u weer op de hoogte brengen.

Sanne en Bart van Leeuwen

VREDESFEEST 2021 IN MOERWIJK

Ons jaarlijkse Vredesfeest wordt in verband met de corona-crisis uitgesteld tot september 2021, Wij beogen een feest waarin de ontmoeting met stadsgenoten uit andere religies en culturen centraal staat. Stap over je eigen vooroordelen heen en zoek de overeenkomsten bij elkaar. Muren afbreken, bruggen bouwen naar elkaar en verbinden, dat is wat de vredesbeweging al jaren beoogt. Dat is ook wat ons voor ogen staat met Vredesfeest 2021, ditmaal in wijkcentrum De Pit van Moerwijk.



‘VREDESFEEST nut of noodzaak?’ vroegen wij ons vorig jaar na afloop af bij de evaluatie. Het afgelopen jaar viel het feest letterlijk in het water. We weken uit naar het kleine Theater in de Steeg en de opkomst was navenant klein. Het werd een knus, gemoedelijk en gezellig feest.

Vieren we het Vredesfeest in 2020 hier weer op de zelfde manier? vroegen sommige deelnemers.

Nee, we willen méér, zeiden we als werkgroep tegen elkaar. We willen een bijdrage leveren aan de vrede in onze stad door verbinding te zoeken met anderen, over onze grenzen heen te kijken. Knoop informele contacten met elkaar aan en ga met elkaar in gesprek. Ga buurten voor vrede!

Werkgroep Vrede vredesfeestdenhaag@gmail.com

Bericht van de PCI augustus 2020

Beste parochianen,
Allereerst wil ik al degenen die zo enthousiast hebben gereageerd met een bijdrage aan de PCI op ons bericht in ons vorig schrijven over het extra Paastientje voor de cliënten van de Voedselbank heel hartelijk bedanken.

Wij zijn nu in een andere fase gekomen in de coronaperiode.
Er zijn veel versoepelingen maar wij moeten toch alert blijven.
Deze periode heeft twee kanten.
Zo blijkt ook uit de volgende opmerking van één van onze parochianen:

Corona-saldo plus (+) of min (-)?

Na 2 maanden lockdown viel het me op dat het saldo op mijn bankrekening veel hoger was dan vóór die tijd. Leuk, dacht ik, maar niet zo verwonderlijk: ik bezocht geen horecagelegenheden, ging niet naar de bioscoop of naar een concert, niet met de trein mee voor een gezellig dagje uit! Wat zou ik met deze extra euro's kunnen doen? Overhevelen naar mijn spaarrekening, beleggen of een deel ervan aan mijn kinderen schenken. Maar deze mogelijkheden overwegende bleef vooral die laatste optie in mijn gedachten hangen. Maar dat kan toch ook anders? Hoeveel mensen met jonge kinderen zijn in grote financiële problemen gekomen tijdens de corona-crisis? Geen werk meer of minder werk of andere extra kostenposten. Ik zou toch via onze kerkgemeenschap hieraan een bijdrage kunnen leveren. Via de PCI zou misschien een actie op poten kunnen worden gezet om de 'plussers' en 'minners' bij elkaar te brengen. Dus mijn extra euro's kunnen naar de PCI, al dan niet eenmalig of structureel. Ik hoorde in mijn vriendenkring wel meer van dit soort constatering. Herkent u zich ook hierin? Kijk eens heel secuur en eerlijk wat u kunt missen? De grootste financiële problemen gaan zich nu en in de komende periode pas wreken! Ik ga storten! U ook?

Bovenstaand schrijven geeft duidelijk aan dat er veel gezinnen of alleenstaanden zullen zijn die in een slechtere financiële situatie terecht komen.

Mocht u mensen kennen die hulp nodig hebben of bent u zelf iemand die de eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen, schroom dan niet contact op te nemen met de PCI van de Parochie de Vier Evangelisten:

pci@rkparochiedevierevangelisten.nl

Als u juist in deze tijd merkt dat u wat meer overhoudt en u wilt een steentje bijdragen om een ander die het moeilijk heeft te helpen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar:

NL57INGB0000519205

En u weet alle kleine beetjes helpen!

Ik wens u allen een mooie zomer en blijf gezond.

Hartelijke groeten,
namens het team
PCI Parochie De Vier Evangelisten,

Pauline Lutter-Berkes

Eerste Heilige Communie 2020

Wie had ooit kunnen bedenken dat er ooit een jaar zou zijn dat er in het voorjaar géén communieviering zou zijn? Geen bisschop, geen pastoor, geen diaken, pastoraal werker, ouder, begeleider/leerkracht, communicantje toch! Maar zo ging het wel in 2020. Al deze partijen moesten daar opeens op inspringen! Dus ook de begeleiders kwamen voor een lastige keuze te staan. Afwachten, actief zoeken naar een andere oplossing, overleggen met pastoraal team en andere begeleiders. Afwachten was geen optie. De 3 begeleiders van de locatie Maria van Eik en Duinen gingen met elkaar kijken naar de mogelijkheden. Waarom niet ons licht opsteken bij bijvoorbeeld de begeleiders van de Ars -locatie? Zij hebben nota bene zelf kinderen, die dit jaar hun eerste heilige communie zullen ontvangen. Tegelijkertijd kwam diaken Jos van Adrichem met een voorstel van deze dames Marian Bosch en Jessica ten Bosch. Zij hadden een Whatsapp-groep gemaakt om dit met de communicantjes te delen. Wij konden deze manier van werken feilloos overnemen. Op die manier hebben onze communicantjes een 3-tal lessen kunnen maken. Eén van de ouders en één van de communicantjes vertellen hieronder hoe dat ging. Zodra we weer bij elkaar mogen komen om de verdere voorbereiding voort te zetten gaan we dit doen. We kijken er erg naar uit onze communicantjes en hun ouders weer te zien. En zoals het er nu naar uitziet zal begin oktober de communieviering zijn.

Anja de Kok, werkgroep communievoorbereiding

Begin 2020 zijn wij enthousiast van start gegaan met de voorbereidingen voor de eerste heilige communie van onze dochter Feline. De eerste bijeenkomsten, waar ook steeds één van de ouders bij mocht helpen, werd door de kinderen als heel positief ervaren. Het is fijn om met elkaar bezig te zijn met zo'n bijzondere stap in je leven.

Helaas kwam aan deze gezamenlijke bijeenkomsten een einde door het COVID-19-virus... Er mocht niet meer in de kerk worden afgesproken, waardoor de voorbereidingen even stil zijn komen te liggen. Uiteindelijk hebben de juffen het op een andere manier opgepakt, eerst door middel van contact via de email, maar al snel werd dit in een groepsapp op WhatsApp, waarvan ieder kind een van de ouders zat. De kinderen konden thuis verder met de voorbereidingen, maar konden dit door middel van de tekst en afbeelding wel delen met de andere kinderen en ouders van de groep. Van de juffen kwam dan een enthousiaste reactie en/of tip/advies hoe bepaalde opdrachten het beste gedaan konden worden. Fijn dat de juffen ook zo snel konden schakelen naar deze andere manier van communicatie en voorbereiding. Het was voor mijn dochter fijn dat zij op die manier nog in contact met de andere kinderen en de juffen stond, maar heel jammer dat ze elkaar niet in

het 'echt' zagen en de verdere voorbereidingen dus ook niet in de kerk meer werden gehouden.

Zondag 24 mei was dus ook een extra grote teleurstelling voor zowel mijn dochter als voor mij, omdat zij dan haar eerste heilige communie zou doen, maar dit helaas niet door kon gaan, omdat er vanwege besmettingsrisico geen groepsbijeenkomsten plaats mochten vinden. We hopen dat er snel wel weer een mogelijkheid is om onze dochter, maar ook de andere kinderen hun eerste heilige communie te laten doen.

Manon Wiskamp (moeder Feline)

Ik vind het heel erg jammer dat ik dit jaar mijn communie niet kon doen, omdat het Coronavirus er is...

We konden daarom ook niet met elkaar in de kerk afspreken en dat vond ik heel erg jammer en ongezellig. Gelukkig kon mama op haar telefoon soms wel foto's laten zien van hoe de andere kinderen iets hadden gemaakt. Ik hoop dat ik snel mijn communie kan doen, want daar verheug ik me heel erg op!

Feline

Bedevaart Kevelaer



De 1- en 3- daagse augustus bedevaart (6 t/m 8 augustus) naar Kevelaer vindt, zoals u al weet, dit jaar niet plaats. Op vrijdag 7 augustus zal de bedevaartkaars van de Haagse Bedevaart in de viering van 11.30 uur in de Basiliek worden gewijd en daarna geplaatst in de Kaarsenkapel. De viering zal via livestreaming te volgen zijn via <https://www.wallfahrt-kevelaer.de/>

Onder het kopje *Diensten* kunt u doorklikken naar *Live uitzending*.

Over de *Sluitingsbedevaart naar Kevelaer* van 31 oktober en 1 november nemen wij begin september een besluit.

Wij adviseren u om regelmatig te kijken op onze website www.bedevaart.nl voor aanvullende en nieuwe informatie en u kunt ook onze activiteiten volgen via facebook.

We wensen u alle goeds en veel gezondheid en hopen u graag gezond weer te ontmoeten indien het kan.

Vriendelijke groet, namens het bestuur

Ineke Huitema, secretaris Haagse Bedevaarten

Bereikbaarheid van de parochie

In deze tijd van beperkte activiteit van onze kerken zijn de secretariaten op de locaties mogelijk niet altijd even goed bereikbaar. Wel wordt op het moment dat de kerk is opengesteld de brievenbus geleegd. U kunt dus altijd een briefje achterlaten. Wilt u met iemand in gesprek komen of heeft u een dringende boodschap, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het centraal parochiesecretariaat (cps@p4ev.nl of via telefoon:070 3080414). Zij zorgen er dan voor dat u met de juiste persoon of personen in contact wordt gebracht.

Delen van de Nieuwsbrief

We zijn heel blij dat we deze Nieuwsbrief aan een deel van de parochianen per mail kunnen versturen. Zo kunnen wij hen optimaal op de hoogte houden. Een groot deel beschikt echter niet over internet. Helaas kunnen we de papieren Nieuwsbrief niet elke maand bij deze mensen bezorgen. Ze liggen wel in onze kerken en kunnen daar dus worden opgehaald. Maar dat is voor mensen die moeilijk ter been zijn, of nog angstig om naar de kerk te gaan, ook wat lastig. Mogelijk kunnen we er samen voor zorgen dat in ieder geval een deel van de mensen die de digitale Nieuwsbrief niet ontvangt, toch geïnformeerd blijft:

- Als u deze Nieuwsbrief per mail ontvangt en u kent een mede-parochiaan in uw directe omgeving die geen emailfaciliteiten heeft, dan wilt u misschien de Nieuwsbrief voor hem/haar uitprinten en bij hem/haar in de brievenbus doen of hem/haar opbellen en de belangrijkste informatie doorgeven.
- Als u de geprinte versie van de Nieuwsbrief in de kerk ophaalt voor uzelf, dan kunt u er mogelijk ook één meenemen voor een parochiaan in de buurt en bij hem/haar in de brievenbus doen.

Delen van ervaringen en opmerkelijke dingen in deze tijd

In deze tijd dat we elkaar minder dan anders ontmoeten, wordt het zeer gewaardeerd als we iets van elkaar vernemen. Misschien wilt u ook uw verhaal, dat u anders tijdens de koffie na de viering zou vertellen, heel graag met de lezers van de Nieuwsbrief delen. Als u iets heeft dat u graag met anderen zou willen delen, schrijf het op en mail het aan uw Nieuwsbrief-correspondent. Dat zijn:

Cor Havermans voor Maria van Eik en Duinen (cor.havermans@planet.nl)

Ineke Giezeman voor de Pastoor van Ars (I.Giezeman@hetnet.nl),

Loek Ruijters voor de Titus Brandsma (eller@ziggo.nl)

en Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).

Dank u wel!

Inleveren kopij voor de Nieuwsbrief van september voor 21 augustus bij uw correspondent.