



Nieuwsbrief 13

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Tijdens de corona-crisis; juli 2020

Beste parochianen,

‘Bijna alles mag weer!’ kopte de krant die vandaag bij mij thuis op de deurmat viel, op de voorpagina. ‘Nederland begint met een tot voor kort onvoorstelbare vrijheid aan de zomer.’ Dat is natuurlijk goed nieuws, maar wat betekent deze onverwachte versoepeling van de maatregelen nu concreet voor onze geloofsgemeenschappen, als er in één adem aan wordt toegevoegd dat, zowel binnen als buiten, de restrictie van anderhalve meter afstand gehandhaafd blijft? Van onze bisschop ontvingen we vandaag een mailbericht waarin hij, naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte van woensdag 24 juni, op een paar bestaande maatregelen een nuance aanbrengt. Drie onderwerpen in het schrijven van de bisschop die voor de vieringen van belang zijn, zijn ‘reservering’, ‘jongeren’ en ‘zang’.

Wat het reserveren betreft, bepaalt de grootte van het kerkgebouw het totaal aantal toegestane zitplaatsen. Als wordt verwacht dat het aantal bezoekers voor een viering hoger is dan dit toegestane aantal, dan zal de reservering noodzakelijk blijven. Omdat vóór de coronacrisis het aantal kerkbezoekers op zondag in onze kerkgebouwen hoger lag dan het aantal dat nu is toegestaan, zullen we de reservering, in ieder geval voor de vieringen op zondag, voorlopig dus handhaven.

Jongeren tot 18 jaar hoeven ten opzichte van elkaar de anderhalve-meter regel niet te volgen, maar wel ten opzichte van volwassen bezoekers, anders dan huisgenoten.

Ten aanzien van de zang tijdens de viering schrijft de bisschop dat samenzang niet is toegestaan, maar vanaf 1 juli, onder voorwaarden, wel koren en musici. Voor wat betreft deze voorwaarden heeft de premier toegezegd dat het RIVM op zeer korte termijn met een advies komt. Als dit advies bekend is, kunnen de voorwaarden worden ingevuld. Het is dus nog even afwachten per wanneer precies en op welke wijze koren straks weer kunnen zingen tijdens de viering. Tot dan speelt een organist of pianist en zingt slechts één cantor tijdens de viering. Omdat de jongeren zich niet aan de anderhalve-meternorm hoeven te houden en de versoepeling voor zang eraan komt, zal op zondag 12 juli a.s. in de Pastoor van Arskerk een viering met zang van het kinderkoor Alle-4 plaatsvinden. Deze ‘vakantieviering’ stond vanaf het begin van het jaar al gepland, en het is fijn dat we die aan het eind van het schoolseizoen gewoon door kunnen laten gaan, zij het met toepassing van de maatregelen en reservering vooraf.

Activiteiten in onze pastorieën, zoals koffie drinken, catechese-bijeenkomsten, en lezingen, zullen geleidelijk aan ook weer plaats kunnen gaan vinden. De komende weken zullen we, samen met de beheercommissies en pastoraatgroepen van de locaties bezien wat op locatie per wanneer weer zou

kunnen worden georganiseerd. Te allen tijde moet kunnen worden geborgd dat de anderhalve meter afstand tot elkaar in acht wordt genomen en de hygiëne-maatregelen, zoals het RIVM die aangeeft, worden uitgevoerd. Voor een groot deel van de activiteiten geldt overigens dat deze de afgelopen jaren in de maanden juli en augustus, vanwege de vakantieperiode, geen doorgang vonden. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn. Als het parochieteam op 8 juli weer bij elkaar komt, hopen we dan in ieder geval vast te stellen welke activiteiten per wanneer op de locaties weer kunnen worden ontplooid. In de Nieuwsbrief van augustus zult u daar dan over worden geïnformeerd. Over de vakantie gesproken: bijna alles mag weer! Dus ik hoop dat u, ondanks het steeds alert moeten zijn op de anderhalve meter afstand, de komende weken zult genieten van weer een bezoek van of aan familie of vrienden, een reis(je) of vakantie in binnen- of buitenland, lekker vertoeven op een terrasje, gewoon de dingen doen waar u zin in hebt, bevrijd van de lockdown, in alle vrijheid! Moge het voor u allen zonnige weken zijn! Daar bedoel ik niet mee dat de zon letterlijk al die tijd schijnt en de hitte op den duur niet te verdragen is. Af en toe een buitje voor verkoeling en tegen de droogte gun ik u natuurlijk ook daarbij. Maar moge deze zon in ieder geval blijven schijnen: de zon der gerechtigheid, Christus zelf. Dat Hij aanwezig mag zijn, in uw huis, in uw hart, op de plaatsen waar u zich de komende tijd ook bevindt. Dan zal ook voor de mensen die u ontmoet, al moeten ze deze zomer op anderhalve meter afstand blijven, de zon vast en zeker gaan schijnen. Christen zijn, het doen laten schijnen van die zon der gerechtigheid, is immers niet aan vakantie onderhevig. Een gezegende vakantieperiode gewenst!

Namens het parochieteam,
diaken Jos van Adrichem, lid pastoraal team

Van het pastoraal team

Vieringen in juli

Vanaf 1 juli is de restrictie van maximaal 30 bezoekers aan een viering verleden tijd. Hoeveel personen er wel aan een viering kunnen meedoen, is afhankelijk van het aantal zitplaatsen dat op anderhalve meter afstand van elkaar beschikbaar is. Per kerk is dat verschillend en daarom blijft reservering voor de viering op zondag nodig. De vieringen op doordeweekse en zaterdag kunnen vanaf 1 juli zonder reservering worden bezocht, omdat het aantal mensen dat doorgaans naar deze vieringen komt, ruim onder het aantal beschikbare zitplaatsen ligt. Vergewist u zich in alle gevallen ervan dat u geen gezondheidsklachten heeft, die in de media als symptomen van een mogelijke coronabesmetting worden aangemerkt: koorts, hoesten, snotteren en niezen. Mocht u deze wel hebben, dan verzoeken wij u dringend om thuis te blijven.

Bij de mededelingen van het parochieteam leest u onder 'Aanmelden voor publieke vieringen' meer over de wijze van reserveren voor de vieringen op zondagen. Wij ontmoeten u in ieder geval weer graag tijdens de vieringen in de kerk. Er zijn wat regeltjes waar we ons aan moeten houden, maar die

wennen snel en ze zijn er voor ons aller veiligheid. Laat u zich er alstublieft niet door weerhouden, meldt u aan, kom en vier weer mee met de gemeenschap in de voor u vertrouwde kerk!

Hieronder treft u het overzicht van de in juli geplande zondagsvieringen aan.

Datum	Dag		EMM	MED	ARS	TB
04 juli	zat.	15 ^e zondag door het jaar	13.00 u. W&C Wielzen		17.00 u. E Vervooren	
05 juli	zon.	15 ^e zondag door het jaar	10.00 u. E Hayon	10.00 u. E Groenewegen	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. W&C Wielzen
11 juli	zat.	16 ^e zondag door het jaar	13.00 u. E Dernee		17.00 u. E Hayon	
12 juli	zon.	16 ^e zondag door het jaar	10.00 u. E Dernee	10.00 u. E Vervooren	10.30 u. W&C Van Adrichem	10.30 u. E Hayon
18 juli	zat.	17 ^e zondag door het jaar	13.00 u. E Hayon		17.00 u. E Vervooren	
19 juli	zon.	17 ^e zondag door het jaar	10.00 u. E Hayon	10.00 u. W&C Kuhlmann	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. E Groenewegen
25 juli	zat.	18 ^e zondag door het jaar	13.00 u. E Dernee		17.00 u. W&C Wielzen	
26 juli	zon.	18 ^e zondag door het jaar	10.00 u. E Dernee	10.00 u. W&C Wielzen	10.30 u. E Vervooren	10.30 u. E Hayon

E= Eucharistieviering, W&C= Woord- en Communieviering.

Nationale Bedevaart Brielle

In de vorige Nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over de Nationale Bedevaart Brielle. Nog even ter herinnering:

De viering van de Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 11 juli is vanaf 11.00 uur te volgen op www.martelarenavangorcum.nl. Op deze website vindt u ook informatie over de novenen die voorafgaand aan de eigenlijke feestdag van de Martelaren van Gorcum wordt gebeden op dinsdag 30 juni t/m woensdag 8 juli. U kunt dagelijks online de novenen meebidden om 14.00 uur. Op de feestdag zelf, donderdag 9 juli, is er om 14.00 uur een eucharistieviering. Ook deze plechtigheid is live te volgen via de website. Bekijk ook op zondag 28 juni het Geloofsgesprek met custos Jack Glas. Dit wordt uitgezonden om 9.45 uur op NPO2.

Mededelingen van het parochieteam

Aanmelden voor publieke vieringen

Zoals gezegd blijven voorwaarden om mee te kunnen vieren dat u geen klachten heeft en dat u zich voor de viering op zondag vooraf aanmeldt. Bij de aanmelding geeft u aan wanneer u wilt komen en met hoeveel personen. Ook moet u aangeven inderdaad geen klachten te hebben. U kunt zelf de locatie

kiezen waar u de viering wilt bijwonen. Om het zo makkelijk mogelijk te maken, is een online aanmeldsysteem gerealiseerd. Dit systeem is bereikbaar op <https://meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/>.

Op die pagina staat een formulier waar u zich voor een viering kunt aanmelden. In het systeem vindt u de komende vieringen waar u zich voor kunt aanmelden. Zodra u zich heeft aangemeld is uw reservering definitief. Als u naar de viering komt, kijkt de betreffende coördinator of u op de lijst staat, vraagt nog even of u inderdaad geen klachten heeft en dan kunt u naar binnen. Staat u niet op de lijst en deze bevat al het maximum aantal personen dat aan de viering mag deelnemen, dan wordt u op dat moment nog geen toegang tot de kerk verleend.



Mocht vlak voor aanvang van de viering blijken dat aangemelde bezoekers niet gekomen zijn, dan wordt u alsnog binnengelaten. Het beste is dus om u gewoon aan te melden. Vindt u het lastig vraag dan iemand in uw buurt om even te helpen. Komt u er helemaal niet uit of heeft u geen internet dan kunt u natuurlijk ook het secretariaat bellen. Zij zullen dan de aanmelding voor u verzorgen. Zie hiervoor onderstaand overzicht:

locatie	Aanmelden voor viering zat/zondag	Aanmelden voor viering op werkdag	Telefoonnr.
Emmaus	do en vrij 10-12 u voorafgaand viering	di 10-12 u voorafgaand viering	070 3665562
Pastoor v. Ars	ma t/m vrij 10-20 u voorafgaand viering	ma t/m woe 10-20 u voorafgaand viering	070 3257269
Tit. Brandsma	ma,wo,vrij 9.30-12 u voorafgaand viering	ma,wo 9.30-12u voorafgaand viering	070-3255675
Maria v. Eik en Duinen	do,vrij 10-12 u voorafgaand viering	vrij,ma 10-12 u voorafgaand viering	070 3979413

Ook kunt u voor uw reservering in één van onze vier kerken bellen naar het centraal parochiesecretariaat (elke werkdag van 09.30-12.00 uur; 070-3080414).

De secretariaten zullen nog even aan het gebruik van het reserveringssysteem moeten wennen. De maand juli beschouwen we daarom als een proefperiode, waarin er vast hier en daar gegevens niet kloppen. We vragen bij voorbaat uw begrip daarvoor.

Livestream-vieringen

De livestream-vieringen blijken voor veel parochianen een welkom alternatief om deel te nemen aan de zondagse eucharistieviering. We hebben er dan ook voor gekozen, ook nu we weer publieke vieringen in onze kerken houden, de livestream in stand te houden. Zo kunnen parochianen die zich niet meer hebben kunnen aanmelden of om andere redenen niet naar de kerk kunnen komen, zij het op afstand, toch aan de viering deelnemen.

Collecte

In de kerken staan na de viering schalen gereed voor uw bijdrage aan de collecte. Als u niet naar de kerk komt of als u het prettiger vindt om in deze tijd het aanraken van cash geld te vermijden, kunt u uw bijdrage aan de collecte natuurlijk ook aan de parochie overmaken; bankrekeningnummer NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten onder vermelding van collecte. U kunt daar de weergegeven QR-code voor gebruiken. De afgelopen dagen hebben we via overmaking van u weer zo'n € 220,- mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Ook natuurlijk veel dank voor de bijdragen die weer via de collecteschalen zijn ontvangen.



Uw financiële steun aan de parochie blijft meer dan welkom en hard nodig. Om vieringen mogelijk te maken hebben we het nodige aan materialen moeten aanschaffen. Denkt u daarbij maar aan het hoestscherm, de desinfectiezuilen en de communitangen. Maar ook is er voor elke locatie een AED en een volledige EHBO-uitrusting beschikbaar gesteld. Per geloofsgemeenschap betekent dit toch al gauw een extra kostenpost van € 1500,- tot € 2000,-. Mogen we weer op uw gulle gaven rekenen? Alvast bedankt!

Misschien iets voor u?

Het parochiebestuur is op zoek naar een vrijwilliger met kennis en ervaring op het terrein van onderhoud en renovatie van gebouwen. Het bestuur kan uw expertise goed gebruiken bij activiteiten zoals de beoordeling van rapporten van de monumentenwacht, het opstellen van een meerjarenplan voor groot onderhoud, het beoordelen van offertes van uitvoerders bij aanbestedingen en overleg met het bouwbureau van het bisdom. En daarnaast het overleg samen met het bestuur en de deskundigen op het gebied van onderhoud in de beheercommissies over noodzaak, planning en uitvoering van het onderhoud aan onze gebouwen.

Heeft u belangstelling en heeft u tijd en zin om het bestuur op dit punt van dienst te zijn, geef dit dan te kennen met een e-mail aan het centraal parochie secretariaat (cps@p4ev.nl). We nemen graag contact met u op.

Nieuwsbrief naar één keer per maand

Sinds medio maart hebben we vrijwel elke week voor u een (digitale) Nieuwsbrief verzorgd. Met ingang van deze Nieuwsbrief (voor de maand juli 2020) gaat de frequentie in principe terug naar één keer per maand. Als er tussentijds ontwikkelingen zijn die, wat communicatie betreft, niet kunnen wachten tot de volgende maand, zullen we u daar via een mailbericht van op de hoogte brengen.

Berichten uit onze geloofsgemeenschappen

Omdat parochianen soms in meer dan één geloofsgemeenschap bekend zijn en/of actief waren, worden de overlijdensberichten hieronder in één parochiebreed overzicht opgenomen:

Overleden:	Bijzonderheden
18 juni: Jan van Dijk, op 92-jarige leeftijd	Jan was een echte Peenbuiker (geboren en getogen in Loosduinen), was daar ook zeer bekend en woonde sinds 2011 in het Woonzorgpark aan de Willem III straat.

Uit de pastoor van Ars

Sjef Smit, dirigent van het 'Ars parochiekoor', leverde de volgende 2 bijdragen:

Lang geleden kwam ik bij een gezin, waar, als ik vertelde wat ik had meegemaakt, de oudste steevast reageerde met ' ga weg' en de jongste met ' kom nou'. Echt coronataal.

Afgelopen zondag volgde ik de viering vanuit de Emmauskerk via de livestream. Ondanks de woorden die gingen over angst en onrust werd ik getroffen door de pianomuziek die mij zomaar met beide handen vertrouwen gaven.

Op 14 juni, Sacramentsdag, sprak pater Vervooren over vertrouwen. 'Geloven is vertrouwen'. Met verwijzing naar Johannes 14:'laat je hart niet verontrust worden'. Geloven betekent ook nabijheid als sleutel tot het menselijk bestaan.

Zondag 12 juli vakantieviering

Een feestelijke woord- en communieviering met medewerking van kinderkoor Alle-4 aan het begin van de vakantie. In het bijzonder gezinnen met jonge kinderen zijn hier van harte bij uitgenodigd. Meldt u zich wel vooraf aan, want er mogen echt niet meer mensen (volwassenen en kinderen) deelnemen dan er 'veilige' zitplaatsen zijn.

4 augustus 11.00 uur: 'Abdijdag':

H. Mis bij gelegenheid van de sterfdag van de heilige Johannes Marie Vianney, beter bekend als de pastoor van Ars, patroon van onze kerk. In de homilie zal pater Vervooren stil staan bij het thema ' het goede doen' in het licht van barmhartigheid als levenswerk van de H. Pastoor van Ars. Muzikale begeleiding door Leo Hartman aan het orgel en ' Blanchesse' met religieuze werken van Beethoven. Ook voor deze H. Mis dient u zich t.z.t. aan te melden.

Uit de Emmaus

Aan mijn favoriete stadje, Altkirchen geheten, waar ik u al eerder over berichtte, is het coronavirus tot nu toe voorbij gegaan. Dit heeft waarschijnlijk



te maken met het feit dat dit stadje in Duitsland behoorlijk afgezonderd gelegen is, namelijk op mijn modelspoorbaan. Dat betekent niet dat de inwoners zich geen zorgen maken! Je merkt het al wanneer je met de trein aankomt in het eindstationnetje. Op het perron en in de stationshal staan sandwichborden met aanwijzingen en adviezen waarvan verwacht wordt dat de aankomende reiziger deze opvolgt. Wij zelf worden hier ook in

het dagelijks leven voortdurend mee geconfronteerd. Langzamerhand echter 'verwateren' onze maatregelen omdat velen onder ons ervan uitgaan dat het nu niet meer zo'n vaart loopt met besmetting met het coronavirus. In

Altkirchen denkt men hier anders over!

Een aantal inwoners is in het Rathaus tegenover 'Gasthaus zu Linde' bij elkaar gekomen om te bespreken hoe reizigers, die in Altkirchen aankomen, tegemoet moeten worden getreden.

Afgesproken wordt dat wanneer een trein in Altkirchen aankomt, dat zijn er dagelijks niet meer dan zes, er een 'ontvangstcomité' klaar staat om de reizigers welkom te heten. Dit zijn inwoners van Altkirchen voorzien van

gele hesjes zodat ze goed opvallen. Voordat de reizigers het stationnetje mogen verlaten wordt gevraagd naar hun medische conditie, hun naam wordt genoteerd, ze krijgen een flesje met desinfectiemiddel, een flyer met bezienswaardigheden van het stadje en hen wordt nogmaals gevraagd om de anderhalve meter afstand daadwerkelijk te respecteren, ook in de smalle straatjes.

Wat opvalt is dat het gezellig druk is in die Altstadt zonder dat mensen elkaar in de weg lopen. Handhaving is nauwelijks nodig. In een enkel geval corrigeren



de mensen elkaar op een vriendelijke manier. Demonstraties zoals in ons land plaatsvinden om de 'persoonlijke' vrijheid van anderhalve meter terug te winnen, zijn in Altkirchen ondenkbaar! We leven toch in een vrij en een democratisch land? Vrijheid betekent in Altkirchen: vrij van het coronavirus, met op het netvlies de verschrikkelijke beelden van overvolle intensive cares! Tot nu toe zijn er in

Altkirchen geen besmettingen gemeld en daar hebben de inwoners met elkaar hun best voor gedaan zoals u hebt kunnen lezen. Wat mij betreft is Altkirchen een voorbeeld hoe we ook de komende tijd met elkaar kunnen en moeten omgaan.

Willem Brizee

Uit Maria van Eik en Duinen

Tot ziens ... in de kerk.

Afgelopen zondag zat ik, ruim voordat de viering begon, een beetje rond te kijken en ik zag dat er nieuwe gezichten bij waren gekomen: blijkbaar hadden weer een paar mensen hun 'angst voor het onbekende' overwonnen, het onbekende van de gang van zaken vanwege corona.

Die 'gang van zaken' wijkt overigens niet veel af van het gebruikelijke. Ja, bij binnenkomst controleert een coördinator of er gereserveerd is en men wordt verzocht de handen te desinfecteren, en ja, men mag alleen gaan zitten op de aangegeven plaatsen, zodat iedereen veilig op 1,5 meter van anderen zit, en ja, een coördinator geeft aan wie aan de beurt is om ter communie te gaan of om de kerk na afloop weer te verlaten, maar dat is het dan ook wel zo'n beetje. O ja, er is nog iets: na aanvang van de viering wordt de deur gesloten.

Dit laatste was misschien voor mij wel de reden waarom ik er zo vroeg was. Daardoor was er tijd om eens rustig naar de teksten in het boekje te kijken. Op de achterkant stonden twee prachtige teksten. Van één daarvan laat ik een stukje volgen:

*Leer ons bescheiden te zijn
en niet alles te wensen,
niet altijd meester te willen zijn,
niet over alles te willen beschikken,
nu, meteen.*

Zo'n tekst is toch wel het overdenken waard. Maar ook de liedteksten zijn vaak prachtig. Als voorbeeld laat ik de eerste regels volgen uit lied "Psalm 91":

*Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen,
vindt eenmaal vrede als zijn brood.*

Dit zijn zomaar een paar willekeurige stukjes tekst, maar wat een geestelijke rijkdom zit daarin, die ons een richting wijst en ons een verwachtingsvolle troost biedt.

De viering had nog veel meer te bieden, niet alleen deze keer, maar telkens weer. Daarom zeg ik: graag tot ziens ... in de kerk.

Een kaarsje voor...

Je hoort het mensen vaak vertellen. Als ze in het buitenland geweest zijn en ze kwamen langs een kerk dan hebben ze een kaarsje opgestoken. Blijkbaar hebben ze toch nog iets over van wat grotendeels vergeten is. Een kaarsje als stil gebed..

Zo gaat het ook met vergeten heiligen, ergens is nog een vaag besef. Wij weten nog dat alle beelden uit de kerk verdwenen. De beelden zijn (meestal) verdwenen, de namen vergeten: St Joris, St Maarten, Leonardus... Een aantal 'populaire heiligen' zijn gebleven. Antonius, die mocht blijven, dat was handig, voor als je iets kwijt was of iets nodig had. En natuurlijk de Moeder Gods en haar bruidegom. Maar wat is dat toch, dat opeens iedereen valt voor een tot voor kort onbekende? Bij de Gerarduskapel in Wittem verkopen ze aan de lopende band noevenkaarsen voor de Heilige Corona. Lang vergeten, maar nu opeens onder ieders aandacht. Mooi voor een gebed, waar je geen woorden voor hebt. Blijkbaar voelen veel mensen toch nog dat een gebaar van devotie kan helpen, wanneer je het moeilijk hebt.

Ook toen de kerk de afgelopen weken maar op een kiertje stond liepen veel mensen binnen voor een kaarsje en een gebed. En dat gebeurt nog steeds, telkens wanneer de kerk maar even open is, ook al geldt er nu een strikt regime... Een kaarsje brengt licht en warmte in moeilijke tijden. Een moment van bezinning. Veel woorden zijn niet altijd nodig. We weten het allemaal: even stil, de ander nabij weten, het helpt ons de draad weer op te pakken en verder te gaan, vol te houden.

Gerard van Dijk

Bereikbaarheid van de parochie

In deze tijd van beperkte activiteit van onze kerken zijn de secretariaten op de locaties mogelijk niet altijd even goed bereikbaar. Wel wordt op het moment dat de kerk is opengesteld de brievenbus geleegd. U kunt dus altijd een briefje achterlaten. Wilt u met iemand in gesprek komen of heeft u een dringende boodschap, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het centraal parochiesecretariaat (cps@p4ev.nl of via telefoon:070 3080414). Zij zorgen er dan voor dat u met de juiste persoon of personen in contact wordt gebracht.

Delen van de Nieuwsbrief

We zijn heel blij dat we deze Nieuwsbrief aan een deel van de parochianen per mail kunnen versturen. Zo kunnen wij hen optimaal op de hoogte houden. Een groot deel beschikt echter niet over internet. Helaas kunnen we de papieren Nieuwsbrief niet elke week bij deze mensen bezorgen.

Mogelijk kunnen we er samen voor zorgen dat in ieder geval een deel van hen toch geïnformeerd blijft:

- Als u deze Nieuwsbrief per mail ontvangt en u kent een mede-parochiaan in uw directe omgeving die geen emailfaciliteiten heeft, dan wilt u misschien

- de Nieuwsbrief voor hem/haar uitprinten en bij hem/haar in de brievenbus doen of hem/haar opbellen en de belangrijkste informatie doorgeven.
- Als u de geprinte versie van de Nieuwsbrief in de kerk ophaalt voor uzelf, dan kunt u er mogelijk ook één meenemen voor een parochiaan in de buurt en bij hem/haar in de brievenbus doen.

Delen van ervaringen en opmerkelijke dingen in deze tijd

In deze tijd dat we elkaar minder dan anders ontmoeten, wordt het zeer gewaardeerd als we iets van elkaar vernemen. Misschien wilt u ook uw verhaal, dat u anders tijdens de koffie na de viering zou vertellen, heel graag met de lezers van de Nieuwsbrief delen. Als u iets heeft dat u graag met anderen zou willen delen, schrijf het op en mail het aan uw Nieuwsbrief-correspondent. Dat zijn:

Cor Havermans voor Maria van Eik en Duinen (cor.havermans@planet.nl)

Ineke Giezeman voor de Pastoor van Ars (I.Giezeman@hetnet.nl),

Loek Ruijters voor de Titus Brandsma (eller@ziggo.nl)

en Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).

Dank u wel!