



Nieuwsbrief

Kerkelijk leven op anderhalve meter

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

4 juni 2020

Beste parochianen,

Met het Pinksterfeest, vorige week, hebben we de Paastijd dit jaar al weer afgesloten. Het is een tijd geweest die wij, weliswaar op fysieke afstand van elkaar maar, naar mijn ervaring, nauw verbonden met elkaar, hebben beleefd. Met Pinksteren heeft de Geest gewaaid! Vrijwilligers van pastoraatgroepen en beheercommissies bij onze geloofsgemeenschappen hebben rond het Pinksterweekend plannen gemaakt en acties ingezet om bij elke geloofsgemeenschap de liturgische vieringen weer mogelijk te maken. Nog niet bij elke geloofsgemeenschap lukt dat komend weekend al, maar de voorbereidingen zijn in ieder geval in volle gang. In deze nieuwsbrief leest u daar veel ins en outs over.

Deze zondag vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Veel mensen hebben moeite om zich daar iets bij voor te stellen. Eén God die uit drie gestalten bestaat: Vader, Zoon en heilige Geest? Wat kan ik daar mee? En toch zijn wij als katholieken zo vertrouwd met deze drie-eenheid. Want als wij aan het bidden gaan, dan openen en sluiten wij toch standaard met het aanroepen van deze drie, bij het maken van het kruisteken.

In de tweede lezing van deze zondag horen we de apostel Paulus bij zijn afscheid van de christenen in Korinthe als laatste de groet uitspreken waarmee de priester aan het begin van de eucharistieviering de mensen in de kerk begroet: de genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God (de Vader) en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. Dit wordt alle gelovigen in de kerk dus elke viering toegewenst:

de genade van de Zoon die kwam om de wereld te redden, de genade dus waarmee wij bevrijd worden van duister, van zonden, van de dood; de liefde van God de Vader, tot wie wij ons altijd mogen wenden, hoe bont we het zelf soms hebben gemaakt (denk maar aan het verhaal van de barmhartige vader, of de verloren zoon); de gemeenschap van de heilige Geest, zijn aanwezigheid in ons, de blijvende Helper. Dat deze drie bij ons mogen zijn! Als je daar bij stil staat, dan is dat toch een hele mooie en heilzame wens. Aan het begin van de periode dat wij elkaar van lieverlee weer mogen gaan treffen, wensen wij u dat van harte toe!

Paulus zei er nog bij: 'Groet elkaar met de heilige kus'. We kijken er met zijn allen naar uit, maar daar zullen we beter nog maar even mee wachten.

Graag tot ziens in één van onze kerken!

Namens het parochieteam, diaken Jos van Adrichem (lid pastoraal team)

Met dank aan pater Klemens Hayon voor enkele tekstsuggesties

Van het parochieteam

Weer vieringen

Vanaf het weekend van 6 en 7 juni a.s. zullen geleidelijk aan weer liturgische vieringen in onze kerken plaatsvinden. Een viering kan alleen plaatsvinden als de geloofsgemeenschap voldoet aan het gebruikersplan dat we samen hebben afgesproken. De geloofsgemeenschappen Emmaus en H. Pastoor van Ars hebben aangegeven 'gereed' te zijn. Daar vinden vanaf aanstaand weekend de vieringen weer op de gebruikelijke tijden plaats. De geloofsgemeenschap Titus Brandsma start met de vieringen op zondag 14 juni a.s. Ook geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen werkt er hard aan om die zondag te kunnen vieren. Voorlopig wordt daar dan gestart met alleen de viering op zondag.

Als we vieren, mogen er deze maand helaas slechts maximaal 30 personen aan de viering deelnemen. Als alles goed gaat, mag dat aantal vanaf 1 juli a.s. worden verhoogd tot maximaal 100 per viering.

Hieronder treft u het overzicht van de in juni geplande vieringen aan.

Datum	Dag		EMM	MED	ARS	TB
06 juni	zat.	H. Drie- eenheid	13.00 u E Hayon/ Wielzen			
07 juni	zon.	H. Drie- eenheid	10.00 u E Dernee		10.30 u E Hayon	
13 juni	zat.	Sacraments- dag	13.00 u W&C v. Adrichem			
14 juni	zon.	Sacraments- dag	10.00 uur E Hayon	10.00 u E Pex	10.30 u E Vervooren	10.30 u W&C v. Adrichem
20 juni	zat.	13e Zondag door het Jaar	13.00 u W&C Kuhlmann			
21 juni	zon.	13e Zondag door het Jaar	10.00 u E Hayon	10.00 u W&C Kuhlmann	10.30 u E Vervooren	10.30 u E Pex
27 juni	zat.	14 ^e Zondag door het Jaar	13.00 uur E Hayon			
28 juni	zon.	14 ^e Zondag door het Jaar	10.00 u E Hayon	10.00 u E Pex	10.30 u W&C v. Adrichem	10.30 u W&C Kuhlmann

E=Eucharistie, W&G=Woord- en Gebedsviering, W&C=Woord- en Communieviering

Voor het weer opstarten van vieringen op **werkdagen**, geldt:

- Emmaus - vanaf **woensdag 10 juni** weer elke woensdag,
- H. Pastoor van Ars - vanaf **donderdag 11 juni** weer elke donderdag,
- Titus Brandsma - vanaf **vrijdag 19 juni** weer elke vrijdag,
- Maria v. Eik en Duinen - zo mogelijk vanaf **dinsdag 16 juni** weer elke dinsdag

Deze vieringen op werkdagen beginnen alle om 10.00 uur, zoals we gewend zijn. Deze maand geldt ook daarvoor een maximum van 30 personen.

Vanwege de minimaal anderhalve meter afstand tussen de deelnemers aan de viering zullen deze in de kerken zelf en niet in kapellen of pastoriezalen worden gehouden.

Wanneer het er voor een viering naar uitziet dat deze niet volgens het gebruiksplan kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn, gaat die betreffende viering niet door. Omdat u zich voor elke viering moet aanmelden (hoe dat gaat, leest u verderop), hoort u op tijd of de viering doorgaat.

Ook op onze website (www.rkparochiedevierevangelisten.nl) kunt u actuele gegevens over de geplande vieringen vinden. Als u over internet beschikt, raadpleeg dan alstublieft eerst de website voordat u het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of het centraal parochiesecretariaat belt.

Vrijwilligers gezocht!

Het wel of niet doorgaan van vieringen in de komende periode van 'kerkelijk leven op anderhalve meter' (niemand weet hoe lang die periode zal zijn), hangt in belangrijke mate af van de beschikbaarheid van vrijwilligers om als coördinator in de kerk aanwezig te zijn. Per viering zijn op dit moment 3, en vanaf 1 juli aanstaande 4, coördinatoren nodig die onder andere de kerkbezoekers begeleiden bij het 'veilig kerken', er op toezien dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt en de kerkruimte en materialen schoonmaken na afloop van de viering. Als u overweegt om zich als coördinator in te willen zetten, meldt u zich dan aan via het secretariaat van uw geloofsgemeenschap, bij uw pastoraatgroep of beheercommissie. U ontvangt dan meer informatie over de taken van de coördinator, waarna u kunt aangeven of en bij welke vieringen u deze vrijwilligersfunctie zou willen/kunnen uitvoeren. Volgens de richtlijnen van het bisdom moet één van de coördinatoren een gecertificeerd EHBO'er zijn. Vrijwilligers met een geldig EHBO-diploma kunnen we dus heel goed gebruiken!

Met name ook voor de vieringen op werkdagen is dringend behoefte aan coördinatoren. Dus als u op één van de doordeweekse ochtenden beschikbaar bent, meldt u zich dan aan bij de geloofsgemeenschap waar deze ochtend een viering is. Het zou heel fijn zijn als elke geloofsgemeenschap beschikt over een poule coördinatoren zodat niet steeds dezelfde mensen zich elke week hoeven in te zetten, maar dat de werklast wordt verdeeld. Met het aantal vrijwilligers dat zich tot nu toe heeft aangemeld, is de kans zeker aanwezig dat er vieringen komen te vervallen.

Reserveren

Omdat voor de vieringen een maximaal aantal deelnemers geldt (in juni 30 en in juli waarschijnlijk 100), is het nodig dat u vooraf reserveert voor deelname aan de viering in de kerk van uw voorkeur. Dat moet voor elke viering opnieuw. Bij de aanmelding geeft u aan met hoeveel personen u komt. De reservering kan op dit moment nog slechts telefonisch bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap. Daarbij gelden de volgende tijden van reservering:

locatie	Aanmelden voor viering zat/zondag	Aanmelden voor viering op werkdag	Telefoonnr.
Emmaus	do en vrij 10-12 u voorafgaand viering	di 10-12 u voorafgaand viering	070 3665562
Pastoor v. Ars	ma t/m vrij 10-20 u voorafgaand viering	ma t/m woe 10-20 u voorafgaand viering	070 3257269

Tit. Brandsma	ma,wo,vrij 9.30-12 u voorafgaand viering	ma,wo 9.30-12u voorafgaand viering	070 3255676
Maria v. Eik en Duinen	do,vrij 10-12 u voorafgaand viering	vrij,ma 10-12 u voorafgaand viering	070 3979413

Voor het reserveren komt binnenkort een reserveringssysteem beschikbaar waarin u, als u over internet beschikt, zelf online een reservering voor een viering kunt doen.

Houdt u de informatie op onze website www.rkparochiedevierevangelisten.nl in de gaten. Zodra het reserveringssysteem beschikbaar is, treft u daar de link naar het systeem aan. U kunt dan vanaf het moment dat er voor een viering kan worden ingeschreven (enkele dagen voor de viering) zelf de reserveringsgegevens invullen, op elk moment dat u wilt. Een telefoontje aan het secretariaat is dan niet meer nodig. Het telefonisch reserveren bij de secretariaten van de geloofsgemeenschappen blijft natuurlijk wel mogelijk, met name voor degenen die niet over internet beschikken. Als het online reserveringssysteem in gebruik is genomen, kunt u voor de reservering ook het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of het centraal parochie-secretariaat (cps) bellen.

Welke reserveringsmethode (online of per telefoon) u ook kiest, u kunt voor meerdere personen tegelijk reserveren. Wanneer u reserveert, vergewist u zich ervan dat u, en eventueel anderen waarvoor u reserveert, vrij bent/zijn van verkoudheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten en/of koorts). Bent u niet vrij van deze klachten, reserveer dan niet!

Check bij binnenkomst in de kerk

Wanneer u de kerk voor een viering bezoekt, zal een coördinator checken of u op de lijst van aangemelde deelnemers staat. Als dat het geval is, kunt u naar binnen.

Als uw naam niet op de lijst van aangemelde deelnemers staat, dan mag u alleen naar binnen als het aantal deelnemers op de lijst het maximum aantal nog niet heeft bereikt. Uw naam wordt dan alsnog op de lijst geschreven, waarna u naar binnen kunt. Als volgens de lijst het maximum aantal deelnemers is aangemeld (dus 30 in juni en 100 vanaf 1 juli), dan wordt u vooralsnog niet binnengelaten en verzocht buiten te wachten. Pas als, op het moment dat de viering begint, blijkt dat één of meer aangemelde personen niet zijn gekomen, wordt u alsnog binnengelaten.

Ook zal bij de ingang van de kerk worden gevraagd of u vrij bent van de bij 'reserveren' genoemde verkoudheidsklachten. Als u daar niet vrij van bent, wordt u niet toegelaten tot deelname aan de viering en verzocht naar huis te gaan. Beter is het natuurlijk dat u bij dergelijke klachten zelf al besluit om thuis te blijven.

Livestreamvieringen

Zeker in juni, als we slechts met 30 deelnemers samen kunnen vieren, zal misschien niet iedereen die wil ook daadwerkelijk bij de viering in de kerk aanwezig kunnen zijn. We hebben daarom besloten om voorlopig elke zondag de eucharistieviering bij de Emmaus-geloofsgemeenschap ook via livestream aan de parochianen thuis aan te bieden. De afgelopen periode hebben we ontdekt dat de livestreamvieringen als een goed alternatief worden ervaren

voor als je niet naar de kerk kunt komen. Anders dan de zondagsviering volgen op televisie, voelen de mensen zich door de livestreamviering, met één van de eigen voorgangers als celebrant, meer met de parochie verbonden. Ook vanwege het advies om bij verkoudheidsverschijnselen thuis te blijven, is het goed om met de livestreamviering dan toch de mogelijkheid te hebben om thuis mee te vieren.

Persoonlijke hygiëne, afstand houden, instructies opvolgen

Wij gaan ervan uit dat iedereen die in de kerk komt zich houdt aan de hygiëne-richtlijnen van het RIVM die inmiddels ruimschoots in de samenleving zijn gecommuniceerd. De belangrijkste zijn: regelmatig je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en minimaal anderhalve meter afstand houden tot de ander.

Handen wassen

Omdat we in de kerk moeilijk iedereen de handen met water en zeep kunnen laten wassen, voorzien we in desinfecteergel. Bij binnenkomst reinigt u uw handen dus met deze desinfecteergel. Deze droogt vanzelf aan uw handen. Raakt u daarna zo min mogelijk met de handen voorwerpen in de kerk aan en ook zo min mogelijk uw eigen lichaam. Vermijd vooral aanraking van uw gezicht. Om deze reden raken we bij het maken van het kruisteken en de drie kruisjes (voorhoofd, lippen en hart) voor het evangelie, ons lichaam niet aan.

Minimaal anderhalve meter afstand

In de kerk ontvangt u door markeringen op de vloer, wanden en/of banken/stoelen én door coördinatoren, herkenbaar aan een geel hesje, aanwijzingen voor het lopen en plaatsnemen in de kerk. Dit om te zorgen dat de minimaal anderhalve meter afstand tot de ander wordt geborgd. Er wordt wel rekening gehouden met kerkbezoekers van één huishouden. Voor hen zijn plaatsen in de kerk beschikbaar om bij elkaar te kunnen zitten.

Geen handen geven

Wanneer u gewend was om bij binnenkomst bekende mensen in de kerk met een handdruk te begroeten, dan moet u bij die begroeting helaas voortaan de handdruk achterwege laten. Ook bij de vredewens geven we elkaar geen hand of omhelzing en bij het bidden van het Onze Vader houden we elkaars handen niet vast.

Geen koor en geen samenzang

Omdat er sterke aanwijzingen zijn dat bij zingen risico's van besmetting groter zijn en ziekteverwekkers over meer dan anderhalve meter afstand kunnen worden overgedragen, is het voorlopig niet mogelijk dat koren de vieringen muzikaal opluisteren. Om diezelfde reden kan er door de gelovigen in de kerk niet worden meegezongen. De muzikale ondersteuning van de vieringen zal derhalve worden verzorgd door een organist en, zo mogelijk, een cantor die zich op voldoende afstand tot de organist en de gelovigen in de kerk bevindt.

Communie

Vanaf de viering van Sacramentsdag (13 en 14 juni) kunnen de gelovigen in de kerk de heilige communie ontvangen. Ook bij het ter communie gaan gelden strikte richtlijnen. De coördinatoren zullen u bijstaan met aanwijzingen. Volg die te allen tijde op.

Belangrijke veiligheidsaspecten ten aanzien van het ter communie gaan zijn:

- er wordt anderhalve meter afstand tot elkaar gehouden; wacht derhalve op aanwijzingen wanneer en hoe u naar voren mag lopen.
- vlak voor het ontvangen van de heilige communie reinigt u de handen met desinfecteergel;
- u ontvangt de heilige hostie op de hand, door de voorganger of assistent aangereikt vanachter een transparant hoestscherm met een 'hostie-pincet';
- als u de heilige hostie niet op de hand wilt ontvangen, dan kunt u uw hand bedekken met een corporale (schone witte zakdoek).

Collecte

Tijdens de viering wordt er geen collecte gehouden, maar in plaats daarvan kunt u bij het verlaten van de kerk uw bijdrage in een collecteschaal doen of overmaken op bankrekeningnummer NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten onder vermelding van 'bijdrage collecte'. U kunt daar heel gemakkelijk de weergegeven QR code voor gebruiken. Ook in de kerken is deze QR code op posters beschikbaar. Wij danken u bij deze alvast voor uw gulle gaven de komende periode.



Over de collecte gesproken: de collecte voor de Nederlandse missionarissen, heeft het afgelopen weekend € 290,- opgebracht. Hartelijk dank aan de parochianen die hebben bijgedragen!

Bijdrage aan de Parochiële Noodhulp

De hulp aan nabij wonende medemensen in nood gaat in deze tijd gewoon door. Vandaar dat, aanvullend aan uw financiële bijdrage aan de parochie, een bijdrage aan de Noodhulp, in de vorm van verpakte houdbare levensmiddelen, zeer op prijs wordt gesteld. In elke kerk is een mand of bak beschikbaar waarin u deze producten kunt plaatsen.

Heiligendevotie en het opsteken van kaarsjes

Om de risico's van besmetting tot een minimum te beperken is het aanraken en kussen van heiligenbeelden of andere voorwerpen in de kerk niet toegestaan. Wanneer u bij een heiligenbeeld wilt bidden of een kaarsje opsteken, dient u ook daar de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Dat houdt in dat u in voorkomend geval even op uw beurt moet wachten. Het aansteken van een kaarsje doet u aan een al brandende kaars, zonder deze aan te raken. U kunt anders ook met een aansteker of lucifers (zelf van huis meegebracht) uw kaarsje(s) aansteken.

Kinderwoorddiensten en kindercrèche

Omdat de aandacht eerst gericht is op het veilig weer opstarten van vieringen, met het accent op het omgaan met nieuwe richtlijnen voor voorgangers, assistenten en gelovigen, is besloten om in ieder geval voor de zomervakantie nog geen kinderdiensten en kindercrèche te organiseren. Kinderen zijn natuurlijk van harte welkom in de viering, maar er is helaas geen speciaal programma voor hen.

Sacramenten

Doopsel

Het toedienen van het doopsel is voorlopig uitgesteld. In geval van nood kan het doopsel, in overleg met een pastor van het pastoraal team, thuis zelf door de ouders worden toegediend (nooddoop). Wanneer het weer kan, volgen daarna de andere riten (waaronder de zalving) in de kerk.

Eerste Communie en vormsel

Het ontvangen van de Eerste Communie en van het vormsel door een groep wordt voorlopig uitgesteld.

Ziekenzalving/-zegen en sacrament van boete en verzoening

Bij behoefte aan een ziekenzalving of -zegen of het sacrament van boete en verzoening kan dat via het secretariaat van de geloofsgemeenschap worden aangevraagd. Het biechtgesprek zal dan plaatsvinden in een geschikte ruimte, groot genoeg om de anderhalve meter afstand te borgen. Ook bij de ziekenzalving/-zegen zal de anderhalve meter afstand zo goed mogelijk worden gehanteerd.

Huwelijk

Een kerkelijk huwelijk kan plaatsvinden, met inachtneming van het maximaal toegestane aantal deelnemers aan de viering en alle richtlijnen die voor het weer samen kunnen vieren gelden.

Uitvaart

Hoewel dit geen sacrament is, toch maar in dit rijtje genoemd. Ook hiervoor geldt het maximaal aantal toegestane deelnemers aan de viering en het in acht nemen van alle andere richtlijnen voor het weer samen kunnen vieren. Tijdens de uitvaartviering wordt, anders dan we gewend zijn, geen wijwater gebruikt.

Andere activiteiten in de kerken en pastorieën

Omdat we binnen de parochie prioriteit geven aan het veilig en verantwoord samen kunnen vieren, en daar eerst alle aandacht aan willen geven, is besloten om alle andere groepsactiviteiten in onze kerken en pastorieën uit te stellen tot op zijn vroegst september 2020. Dat houdt in dat ook het koffiedrinken na afloop van een viering, hoe spijtig ook, tot die tijd geen doorgang vindt. Medio augustus neemt het parochiebestuur een besluit over welke activiteiten per wanneer weer kunnen plaatsvinden.

Huisbezoeken en communie thuis

Bij behoefte aan een pastoraal bezoek aan kwetsbare ouderen, zieken en mensen met verminderde weerstand zal steeds worden bezien of deze met een aanvaardbare mate van risico kan plaatsvinden en of bijvoorbeeld het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen als mondkapje en/of handschoenen gewenst is. Als het risico te groot wordt ingeschat, zal het contact door middel van telefoon of videobellen plaatsvinden.

Voor bezoek aan parochianen in verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen wordt het beleid van de betreffende instelling gevolgd. Dat zal nog niet overal zomaar kunnen en daarom is het goed om de contacten via kaartjes, telefoon, videobellen en dergelijke te blijven onderhouden.

Wanneer iemand buiten deze risicogroep een beroep op een pastorale beroepskracht doet, wordt vóór het gesprek afgestemd of dit veilig thuis kan plaatsvinden, op de pastorie of via telefoon of videobellen.

Met uitzondering van het viaticum (laatste heilige communie voor het sterven) wordt nog geen communie thuis gebracht.

Diaconale activiteiten

Zoals hierboven al aangegeven, kunnen groepsactiviteiten, zoals de maandelijkse soepmaaltijd in de Emmaus en 'Samen koken, samen delen' in de pastorie van Maria van Eik en Duinen nog geen doorgang vinden. Een individueel beroep op materiële en/of mentale ondersteuning kan altijd via het secretariaat van de geloofsgemeenschap of het centraal parochiesecretariaat worden gedaan. Eén van beide diakens, de Parochiële Noodhulp en/of de Parochiële Caritasinstelling zal dan contact opnemen om de behoefte zo goed mogelijk op maat in te vullen.

Bedevaarten

Hoewel het in principe mogelijk zou zijn om met mondkapjes op met de bus op bedevaart te gaan, is het overgrote deel van de georganiseerde bedevaarten in 2020 geannuleerd. Bij verschillende bedevaartsoorten kunt u wel telefonisch of per mail een aanvraag doen voor een gebedsintentie en/of het aansteken van een kaarsje.

Berichten uit onze gemeenschappen

Uit de pastoor van Ars

Afgelopen weekend was de 2^e lezing uit de 1^e brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 12. Hierin schrijft Paulus over geestelijke gaven en de eenheid van de leden van Christus in één lichaam. 'Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest' en 'er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt'. Verderop schijft Paulus 'Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit'. In mijn werkzaam leven en in het vrijwilligerswerk dat ik mocht doen heb ik deze tekst van Paulus vaak als leidraad gebruikt, ook publiekelijk: wat je rol of taak ook is, op welk niveau in de organisatie dan ook, je hebt elkaar altijd nodig. Met de begeesting van Pinksteren lijkt het mij dat we als gelovigen, als Ars- kerk en geloofsgemeenschap, als parochie, deze boodschap van Paulus eens te meer

nodig hebben, nu wij voorzichtig weer meer als 'gemeenschap' bijeen kunnen komen. Daarbij wil ik ook Thomas a Kempis aanhalen (bron: Berne Media 31 mei/1 juni):

*Want wie vooruit wil gaan,
moet elke dag opnieuw beginnen,
en geen enkel werk uit de weg gaan
en geen enkel moment ijdel laten voorbijgaan.*

Ineke Giezeman

Uit de Maria van Eik en Duinen

In de stad zag ik een poster hangen met een tekst die, als ik het goed onthouden heb, als volgt luidt: We kunnen niet terug naar normaal, want wat normaal was, was juist het probleem. Het mooie van dit soort teksten is dat er altijd een kern van waarheid in zit die de moeite van het overdenken waard is. Misschien is het goed dat we op een andere manier gaan leven. Voorlopig zullen we wel moeten, want corona heerst nog steeds.

Wat we in elk geval massaal anders zijn gaan doen de laatste tijd, is opruimen. Vrucht van noodgedwongen thuiszitten. Bij de milieudepots stonden rijen auto's van mensen die van overvloedige en versleten spullen af wilden.

De kunst van opruimen is selecteren. Soms namelijk, kom je tussen oude spullen dingen tegen die nog wel van waarde zijn. Dat kan een voorwerp zijn, of een brief of een oude foto.

Zo was Riet van Rijn, vrijwilligster in onze kerk, albums aan het bekijken van haar 40-jarig jubileum bij Peek en Cloppenburg. Op één van de kaarten die ze tegenkwam stond een mooie tekst, waarvan ze de schrijver niet weet, maar die wel de moeite waard is om te overdenken. Die tekst luidt als volgt:

Carpe Diem

*Leer mij de kleine vreugden zien van elke dag,
de goedheid en de liefde en 't begrijpen.
Leer mij de zoete vruchten zien, die 'k plukken mag
en die Gij ook voor mij hebt laten rijpen.*

*Leer mij, om blij te zijn met ieder vriendelijk woord;
geef mij wat vrolijkheid, van binnen en van buiten.
En leer mij luist'ren, tot mijn hart U hoort
in 't fluisteren van de wind, in 't vogelfluiten.*

*Leer mij, om blij te zijn met 't bloeien van de roos,
met zoveel mooie, goede herinneringen.
Laat mij gelukkig zijn in 't werk, dat ik mij koos.
En vul mijn kinderhand met kleine dingen.*

Cor Havermans

Uit de Titus Brandsma

De afgelopen maanden zijn roerig verlopen en ondanks de flexibiliteit van mensen en de versoepeling van regels is er onrust over de toekomst voor alle mensen op velerlei gebied. Ik kan enigszins rust vinden in de dagelijkse routine van werk, huishouden, tuinieren, wandelen en telefoontjes plegen. Toch merk ik, dat ik de bezoeken aan de kerk tijdens de kerkopenstelling steeds meer ga waarderen. Zodra ik binnenkom overvalt me een gevoel van thuiskomen, een vertrouwdheid, een Aanwezigheid van God. Ik ga ergens in een bank zitten voor het altaar met daarachter het tabernakel en bid stil de rozenkrans. Al mijn gedachten en gebeden komen naar boven van angst en hoop voor bekenden en onbekenden. Ik krijg weer adem, ik krijg weer rust. God is er voor ons om deze weg mee te lopen; we hoeven het niet alleen te doen. Op weg naar huis neurie ik een Marialiedje.....

Engeline v.d. Ark

Nieuwsbrief via e-mail

Deze Nieuwsbrief heeft u als gedrukte versie via de brievenbus ontvangen, en als uw mailadres bij ons bekend is, ook in digitale vorm per e-mail. Als u alleen de gedrukte versie heeft gekregen, wel over internet beschikt en de Nieuwsbrief in het vervolg graag via de e-mail ontvangt, dan verzoeken wij u dat bij het centraal parochiesecretariaat(cps@p4ev.nl of via telefoon:070 3080414) kenbaar te maken. U wordt dan opgenomen in een mailinglijst voor het ontvangen van de digitale versie van de maandelijkse nieuwsbrief.