



Nieuwsbrief 5

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Tijdens de corona-crisis; 24 april 2020

Beste parochianen

Ontmoeting

Inmiddels zijn we alweer 5 weken onderweg sinds de Corona lockdown met de sluiting van onze kerkgebouwen en het niet meer met meerdere parochianen bijeen kunnen zijn. Ik ben zelf iemand van de 'ontmoeting'.

Waar mensen samen zijn daar is Hij. Soms is Hij er even niet. Tot de stilte en de rust een plek in mij krijgen en ik mij aan Hem laat zien en laat vinden.

Nu in deze tijd ervaar ik des te meer hoe Hij mij een houvast biedt. Op tal van momenten, zoals in de afgelopen tijd rondom Pasen en de Goede Week daaraan voorafgaand, heb ik mij mee laten nemen in zijn lijden, sterven en de opstanding. Ik heb mij verwonderd over de actualiteit hiervan in deze 'Corona' tijd. Ik put daar moed uit en het geeft mij een houvast.

Iedere week neem ik deel aan onze online ontmoeting met ons parochieteam (afvaardiging pastoraal team + parochiebestuur) gedurende de 'Corona' periode. We vertellen elkaar onze ervaringen en maken samen iedere week een Nieuwsbrief om zoveel mogelijk in contact te zijn met alle parochianen en ze mee te nemen en getuige te laten zijn van het wel en wee van onze parochie.

Wat mij raakt is dat verschillende parochianen berichtjes laten horen omdat zij blij zijn met een teken van persoonlijke aandacht. Dit geeft weer nieuwe spirit en nieuwe hoop. Ik ervaar dat we meer betrokken zijn bij elkaar en meer uitzien naar elkaar. Juist nu in deze tijd dat we zo onthand zijn in het menselijk contact.

Dan is de vraag aan mijzelf: Hoe lang nog?

Ik weet het niet. Wel weet ik dat ook wij in de komende tijd worden uitgedaagd om te zoeken naar mogelijkheden en misschien ook wel nieuwe mogelijkheden. Zo zullen ook bij u vast nog vele vragen leven als het gaat om de parochie. Laat u horen. Wij hebben u nodig, wij hebben elkaar nodig.

Tot slot: Zorg goed voor elkaar!

Namens het parochieteam,
Dirk Knook, vice-voorzitter

Mededelingen van het parochieteam

Vieringen via internet

Het vieren via internet gaat steeds beter. Steeds meer mensen kijken live met ons mee en ook wordt er steeds vaker teruggekeken. Ook de film die als alternatief voor de kruisweg is geplaatst is veel bekeken en enthousiast ontvangen. Het is steeds weer zoeken naar de technische mogelijkheden voor de invulling van de sobere vieringen. Wat we van u teruggemeld krijgen wordt direct gebruikt om verbeteringen aan te brengen. Helaas is niet altijd elke verandering een verbetering. Blijft u dan ook vooral reageren. Publieke vieringen zijn in ieder geval tot en met het Pinksterweekeinde nog niet toegestaan. Daarom zullen we gebruik blijven maken van de mogelijkheden die internet ons biedt om vieringen bij u in de huiskamer te brengen. De volgende vieringen worden uitgezonden op de zondagen vanaf 10.00 uur. De misintenties die u bij het secretariaat heeft opgegeven of nog zult opgeven, worden in deze besloten vieringen meegenomen bij de voorbeden.

Collecte overmaken

Aangezien het praktisch niet mogelijk is om met een collecteschaal bij u langs te komen, doen we nu telkens een oproep in deze nieuwsbrief om uw ruimhartige bijdrage over te maken. Een oproep die, zoals al snel bleek, niet aan dovemans oren is gericht. De afgelopen twee weken hebben we van u ruim € 650,- mogen ontvangen waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank. Ook al zijn de gebouwen veelal gesloten, onze kosten blijven wel doorlopen. Daarom bevelen we de collecte van harte bij u aan. Wilt u zo vriendelijk zijn het collectegeld dat u in andere tijden op de collecteschaal zou deponeren, nu over te maken naar de bankrekening van de parochie onder vermelding van 'Collecte'?

U kunt uw bijdrage aan de collectes overmaken op bankrekeningnummer NL62 RABO 0106 9749 04 of via de hiernaast weergegeven QR code.

Juist in deze tijd waarin we niet meer bij elkaar komen is uw steun meer dan nodig. We rekenen op u!



Klokken luiden op Koningsdag

Koningsdag, dit jaar 'omgedoopt' tot Woningsdag, zal voor u allen ook heel anders zijn dan andere jaren. Het feest van de verjaardag van onze koning wordt helaas overschaduwd door de corona-crisis. De gezelligheid van de kleedjesmarkten en andere festiviteiten, die hoogstens nog in digitale varianten plaatsvinden, zullen we moeten missen. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft gevraagd om, als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet, op maandag 27 april a.s. van 9.45 – 10.00 uur de klokken te luiden. Aan deze actie doen wij met onze klokken van harte mee.

Bericht van de PCI Parochie de Vier Evangelisten

Beste Parochianen,

Vorig jaar heeft de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de parochie de mogelijkheid gekregen een deurcollecte te houden in alle vier de locaties. Voor de bijdragen die wij van u hebben ontvangen, zeggen wij u nogmaals hartelijk dank. Ook aan degenen die een gift op het bankrekeningnummer van de PCI hebben gestort, hartelijk dank daarvoor!

De PCI geeft onder andere financiële hulp aan:

- individuen en gezinnen in armoede;
- de parochiële Noodhulp;
- bijeenkomsten/acties voor ouderen en zieken in de parochie,
- eventuele andere diaconale projecten in de parochie.

Als ik dit schrijf, zitten wij nog midden in de periode van het coronavirus. Het is goed dat er maatregelen getroffen zijn om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, maar de zwaksten in onze samenleving hebben het meest onder de maatregelen te lijden. Door de sluiting van de Voedselbank Haaglanden hebben arme gezinnen daar de afgelopen weken geen gebruik van kunnen maken. In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat zij als alternatief waardebonnen verstrekt kregen om die in de supermarkt te kunnen besteden aan boodschappen en dat de kerken in Den Haag er de afgelopen weken voor hebben gezorgd dat zij rond de Paasdagen een tientje extra konden besteden. Samen met de PCI van Parochie Maria Sterre der Zee, en twee Haagse katholieke fondsen, hebben we voor 1680 arme gezinnen een bedrag van € 16.800,- opgebracht. Door een substantiële bijdrage aan dit bedrag is ons financieel vermogen aardig geslonken. Om als PCI financiële hulp te kunnen blijven bieden aan individuen en gezinnen in armoede en aan de diaconale activiteiten van de parochie, doe ik daarom een beroep op u. Anders zouden we in één van de weekenden in mei weer een deur- of tweede collecte hebben gehouden, maar omdat die collecte nu niet tot de mogelijkheden behoort, verzoek ik u vriendelijk om deze keer een bedrag naar wens over te maken op bankrekeningnummer: NL57INGB0000519205 t.n.v. PCI de Vier Evangelisten Den Haag. Alvast hartelijk dank daarvoor!

Wij leven nu in een onwerkelijke tijd. Zoveel mogelijk thuis blijven en anderhalve meter afstand bewaren! Zeker voor ouderen kan het een angstige tijd zijn. Het is fijn om de vieringen digitaal te kunnen volgen en bemoedigende woorden te kunnen lezen in de Nieuwsbrief.

Wij wensen u sterkte toe in deze tijd en blijf vooral gezond!

Hartelijke groeten,
namens het team PCI de Vier Evangelisten,

Pauline Lutter-Berkes

Berichten uit onze gemeenschappen

Omdat parochianen soms in meer dan één geloofsgemeenschap bekend zijn en/of actief waren, worden de overlijdensberichten hieronder in één parochiebreed overzicht opgenomen:

Overleden:	Bijzonderheden
Corry Hallebeek - Goes 15 april 2020	Lid van de koffiegroep in de Pastoor van Arskerk. Uitvaart heeft plaatsgevonden op dinsdag 21 april in Maria van Eik en Duinen.
Ton de Haan 16 april 2020	Verzorgde jarenlang woord- en communievieringen in Maria van Eik en Duinen, woonde al een aantal jaar niet meer in de parochie.
Herman Lange 20 april 2020	Was geruime tijd secretariaats-medewerker in Maria van Eik en Duinen en lid van de PCI. Uitvaart vindt plaats op zaterdag 25 april, 11.00 uur in Maria van Eik en Duinen.
Marite de Graaf - Ubieto 21 april 2020	Uitvaart vindt plaats op dinsdag 28 april, 11.00 uur in de aula op begraafplaats Oud Eik en Duinen.
Liem Tjwan Nio 22 april 2020	Uitvaart vindt plaats op woensdag 29 april, 14.30 uur in Titus Brandsma.

Speciaal voor de nabestaanden is het volgende gedicht van Oeke Kruythof opgenomen. Met dank aan José ten Berge die het heeft aangedragen.

De Aanwezige

*in mijn nood is God de arm
om mij heen geslagen
troostend, sterkend, schragend
is Hij mij nabij
in mijn nood is Hij de Kracht
die mij zal dragen
Hij, mijn God en opgestane Heer.*

Uit de pastoor van Ars

‘Zalig de mensen die niet gezien en toch geloofd hebben’.

Na de verschijning van Jezus aan ‘ongelovige’ Thomas, verschijnt hij bij en aan de Emmausgangers: zij herkenden hem pas in het breken van het brood, waarna Hij weer verdween uit hun gezicht. “Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?” laat Lucas de twee leerlingen zeggen in het evangelie van a.s. zondag. Mogen ook wij in ons hart geraakt zijn en blijven door zijn opstanding. Zoals de 8 monniken in Algerije,

die ondanks angst en bedreiging besluiten niet te vluchten maar er te zijn voor de mensen waartussen zij wonen. En dat met de dood moeten bekopen (ze werden in 1996 vermoord). De maker van de film (des hommes et des dieux) daarover zei dat hij met deze film het mysterie van de paaservaring voelbaar wilde maken. Geloven in Pasen is niet uit te leggen, maar kun je alleen laten zien, laten voelen. (*Bron: Gerarduskalender 11/12 april 2020*).

Ineke Giezeman

Uit de Emmaus

Afscheid van MOV

Terugkijkend op de vele aantal jaren die ik heb mogen inzetten voor de MOV, ga ik nu na 65 jaar betrokkenheid de MOV verlaten.

Het zal mij echter toch zwaar vallen, het gemis om geen vergaderingen meer bij te wonen. Het zijn goede en leuke tijden geweest, waar ik op terug kan zien. Vooral de vrijwilligersreis naar Bolivia in 2004. Nu rest mij nog een andere levensfase, hoewel MOV in mijn hart blijft en de herinneringen levendig blijven. Aan alle MOV-ers wens ik de kracht toe om MOV levendig te houden. Daarbij vraag en bid ik om Gods Zegen.

Mariëtte Hoff-van Woesik

Uit de Titus Brandsma

Hoe gaat het met u?

Wat een goed plan om met de meest kwetsbaren in onze parochiegemeenschap telefonisch contact te houden. Iedereen die je belt is ontzettend blij met de aandacht vanuit de geloofsgemeenschap. En wat valt me hierbij op: de meeste mensen hebben een positieve inslag. Natuurlijk is men niet blij met de situatie, maar wel vol begrip voor de genomen maatregelen en vol hoop op betere tijden. Men volgt de kerkdiensten voornamelijk op tv of via de site. Maar af en toe een telefoontje vanuit de parochie wordt zeer op prijs gesteld.

We blijven dit dan ook doen en mochten er mensen zijn die af en toe telefonisch contact willen, die kunnen dat voor de geloofsgemeenschap Titus Brandsma aangeven via het secretariaat: 070 3255675 of via 070 3608691.

Ria Scholtes

Wat fijn dat de kerk open is

Het is voor mij alweer een tijd geleden dat ik een eucharistieviering in de kerk heb mogen bijwonen, namelijk 1 maart j.l. Sindsdien ziet het dagelijks leven er heel anders uit. Zoveel mogelijk binnen blijven is het advies, en de vieringen zijn nu alleen via een livestream te volgen. Fijn dat dit kan, maar het is niet hetzelfde, volgens enkele parochianen die naar de kerkopenstelling komen. Wat ik vooral hoor als ik koster ben tijdens een openstelling: "Wat fijn dat de kerk open is" of "ik mis de vieringen heel erg". Maar ook mensen die voor het eerst de kerk binnenlopen, gewoon om een kaarsje op te steken, of om toch te

bidden voor hun naasten. Erg bijzonder dat in deze moeilijke tijden, mensen toch hun steun uit het geloof halen. Maar een groot aantal parochianen durft niet naar buiten te gaan en dat is logisch.

Met de jongeren hebben we in de dagen voor Pasen parochianen verrast met plantjes en een boodschap van de parochie. Deze mensen waren blij verrast en vooral dankbaar dat er aan hen gedacht werd. Daarnaast worden ook mensen gebeld die zich erg alleen voelen in deze tijden: om gewoon een praatje te maken, een luisterend oor te bieden. Het is onwijs fijn om aan deze initiatieven mee te kunnen doen. Mede door dit soort signalen besef ik maar al te goed dat hoewel we afstand moeten houden, we juist nu dichter bij elkaar zijn dan ooit.

Hari Anthony

Zo beleefden wij de kruisweg...

Door bij de ingang van de kerk tijdens de kerkopenstelling op Goede Vrijdag een tekst bij de kruisweg (geschreven door pastor Marius van de Berg) beschikbaar te stellen, gebeurde er iets bijzonders. Toen Jennifa, Rebecca, Christina en ik langs de staties liepen en hardop de kruisweg baden, sloot bij de 2e statie een aantal mensen zich spontaan bij ons aan (red: op veilige afstand van elkaar). Zij waren op dat moment aanwezig voor persoonlijk gebed. Iedereen voelde zich vrij, om op z'n beurt een stukje van de overwegingen bij de kruisweg te lezen. De zonnestrallen die op deze mooie lentedag door de glas-in-loodramen naar binnenvielen en de stilte die in acht werd genomen bij de 12e statie: 'Jezus sterft aan het kruis' maakten zichtbaar en voelbaar een diepe indruk op ons allen. Fijn om dit zo met elkaar te hebben mogen ervaren in deze moeilijke tijd.

Danny Scholtes

Tot aangenaam verpozen...

Het was in mijn beleving een van de meest opvallende uitspraken die werd gedaan tijdens het gesprek dat Twan Huys jongstleden zondag in Buitenhof voerde met acteur/auteur Ramsey Nasr: 'We moeten de kracht hebben om op een nieuwe manier met onze waarden en fundamenteën om te gaan'. De huidige situatie in onze samenleving dwingt ons tot een herwaardering van onze eigen innerlijke krachten.... En terwijl het 'samen leven' noodgedwongen zijn beperkingen kent, dient tegelijkertijd de mogelijkheid zich aan om nieuwe talenten te ontdekken in onszelf. We laten een pauze in – we verpozen zagezegd - om nieuwe of reeds bestaande kunstvormen in onszelf toe te laten. Kunst verbindt.... Inmiddels hebben vele al dan niet professionele kunstbeoefenaars initiatieven ontwikkeld om (voornamelijk digitale) verbintenissen aan te gaan, teneinde ons de gelegenheid te geven onszelf en elkaar te vermaken, te herstellen. Ik wens u en onszelf van harte dit herstel toe en hoop dat de gelegenheid zich voordoet dat wij collectief – zij het in beperkte mate, doch rijker wellicht – weer uit de kreukels, de plooien geraken..., opdat wij onszelf weer en meer ont-plooien.

Loek Ruijters

Uit Maria van Eik en Duinen

Gedeeltelijk op slot maar werk gaat door

Vorige week schreef ik dat onze geloofsgemeenschap gedeeltelijk 'op slot' zit: ook in deze 'tijd van thuisblijven' gaan sommige zaken door.

Bijvoorbeeld uitvaarten. Momenteel vindt er elke week minstens één uitvaart plaats, vanuit de kerk of de St. Jozefkapel. De afscheidsplechtigheden zijn aangepast aan de corona-maatregelen. Er mogen maximaal 30 personen aan de gebedsvieringen deelnemen, dat soms geen probleem is, maar dat ook tot pijnlijke keuzes voor nabestaanden leidt: wie mag wel en wie niet aanwezig zijn. Een livestreamverbinding kan de pijn verzachten, zeker ook voor familie in het buitenland. Er is geen collecte, er is geen koor, dat soms opgevangen wordt door het draaien van cd's. Ook met deze aanpassingen is het gelukkig mogelijk om op een waardige wijze afscheid te nemen.

Een andere activiteit is het onderhoud van de begraafplaats Sint Jozef. Deze werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. Weliswaar dient de familie het onderhoud rond het graf te verzorgen, maar dan blijft er nog veel ander werk over. Zo moesten er onlangs buxushagen worden verwijderd, omdat ze aangetast waren door de buxusmot. En het onkruid op en langs de paden moet worden gewied. Binnenkort worden de paden voorzien van een nieuw laagje schelpen. Daarvoor moet 1000 kilo schelpen over de paden worden verspreid. Vele handen maken licht werk: als u een handje wil komen helpen kunt u zich aanmelden via wim-hartman@live.nl. *Noot van de redactie:* Natuurlijk houden we ons ook bij deze werkzaamheden aan de voorgeschreven anderhalve meter afstand en aan de regel dat je beter niet mee kunt helpen als je griepig bent of koorts hebt.

Uw nieuwsberichten uit Maria van Eik en Duinen zie ik graag tegemoet op: cor.havermans@planet.nl.

Cor Havermans

Noot van de redactie:

Deze oproep van Cor om gebeurtenissen, ervaringen en/of teksten (gedichten, gebeden, nieuwsitems) die u aanspreken te delen met de lezers van de Nieuwsbrief, geldt natuurlijk niet alleen voor de leden van de geloofsgemeenschap van Maria van Eik en Duinen, maar ook voor alle andere lezers. Als u iets weet dat u de moeite waard vindt om te delen met anderen, laat het dan weten aan de nieuwsbrief-correspondent van uw geloofsgemeenschap. Voor de andere geloofsgemeenschappen zijn dat:
Ineke Giezeman voor de Pastoor van Ars (I.Giezeman@hetnet.nl),
Loek Ruijters voor de Titus Brandsma (eller@ziggo.nl) en Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).

Een eenzame snoek..

Mijn oom had een boerderij, niet ver hier vandaan, maar toch helemaal buiten de stad. Aan de voorkant de boezem en aan de andere kant van de polderweg wat land en sloten. Een doodlopende weg, dus veel verkeer was er niet. Op een dag ontdekte hij een grote snoek in een van de slootjes. Dat was raar, want er was geen verbinding met ander water, dan alleen de uitloop van een kleine gresbuis. En omdat snoeken niet vliegen of lopen was er maar een mogelijkheid: als jong snoekje was ie met de waterstroom meegekomen en had ie zich in leven kunnen houden met wat er in die sloot te vinden was. Maar er was geen weg terug. De snoek had blijkbaar alles om in leven te blijven, maar zat gevangen in een kleine ruimte. Heel alleen, geen andere snoek in de buurt. Een normaal leven leiden (als snoek) was er niet bij. Lekker zwemmen, plannen, projecten uitvoeren, het zat er allemaal niet in.

Ik moest er sterk aan denken, nu wij in de crisis thuiszitten, min of meer opgesloten, geen plannen, geen projecten, alles bijstellen wat we van plan waren. We overleven, maar toch.. Tijd voor reflectie, zou je denken, maar dan nog wil je weleens op pad, even de ruimte nemen, gewoon met iemand praten. Ik troost me maar met de gedachte dat we het voor elkaar moeten over hebben. Rustig uitzitten en wachten op betere tijden. En misschien heeft het dan toch nog iets goeds gebracht..

Gerard van Dijk

Van het pastoraal team

Emmausgangers in deze tijd

De Emmausgangers is een heel bekend en heel geliefd verhaal over twee diep ontgoochelde leerlingen die onderweg zijn van Jeruzalem naar hun dorp Emmaus, en dan ontmoeten ze Jezus. Maar om verschillende redenen is het ook een heel merkwaardig verhaal. Allereerst heeft men nooit kunnen achterhalen over welk dorp het gaat. In het verhaal ligt Emmaus op ruim elf kilometer van Jeruzalem, maar daar is nooit een dorp geweest dat die naam draagt. Merkwaardig is ook dat de leerlingen Jezus onderweg niet herkennen, maar dat ze Hem wel herkennen bij het breken van het brood. Waren ze dus ook aanwezig op het Laatste Avondmaal? En ten slotte: een van beiden heet Kléopas, maar de andere wordt niet bij naam genoemd.

Misschien wijst dit alles erop dat de evangelist Lukas hier een verhaal vertelt over iedereen en overal. Het niet-bestaande dorp Emmaus zou dan het synoniem zijn van 'overal', en de niet bij naam genoemde tweede leerling staat dan voor 'iedereen'. Dus ook voor ons. En dan kunnen we ons afvragen waar wij staan in het verhaal.

De ontgoochelde Emmausgangers passen helemaal in de wereld van vandaag. Vandaag zouden Kléopas en zijn metgezel verpleegkundigen kunnen zijn die doodvermoeid naar huis gaan, diepbedroefd omdat er, ondanks hun inzet, weer enkele patiënten zijn overleden. Of het zouden kinderen kunnen zijn die hun dementerende vader of moeder in het woonzorgcentrum niet meer kunnen en mogen bezoeken. Of geneesheren die coronazielen niet kunnen helpen. Of

arbeiders en bedienden vol zorgen omdat ze hun schulden niet kunnen betalen door werkloosheid. Of ondernemers die hun bedrijf van vandaag op morgen moeten sluiten. Of leerlingen die niet naar school kunnen. Of twee van de miljoenen mensen die in veel landen ineens geen inkomen meer hebben, die zo arm geworden zijn dat ze niet weten of ze morgen eten zullen hebben voor hun gezin. Emmausgangers zijn er niet alleen vandaag, ze zijn er elke dag. En moet Jezus misschien ook tegen ons, net als tegen de Emmausgangers, zeggen dat we 'onverstandigen' zijn? Geen 'ongelovigen', maar 'onverstandigen.' Want in Hem geloven, dat deden de Emmausgangers, en dat doen wij ook. Zij zeiden dat ze 'leefden in de hoop dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen.' Voor hen is dat dus de Messias: de redder die Israël zou bevrijden van de Romeinen, en daarom noemt Jezus hen 'onverstandigen'. Want Hij is helemaal niet de Messias van wereldlijke macht, integendeel, Hij is de Messias van goddelijke liefde, vrede en barmhartigheid. Is Hij dat ook in onze ogen, of is Hij voor ons dezelfde Messias als voor de Emmausgangers: de redder dus die ons van ongeluk, ziekte, ellende en dood zal bevrijden, en die ons zal vertroetelen op onze weg van egoïsme en eigenbelang? Zijn ook wij zulke: 'onverstandigen' ?

Als ze in hun dorp aankomen, nodigen de leerlingen Jezus uit om bij hen te blijven, 'want het wordt al avond en de dag loopt ten einde'. En die dag, dat is de dag dat hun wanhoop weer hoop, en hun moedeloosheid weer geloof werd. Is dat ook zo voor ons? Nodigen ook wij na moeilijke dagen en moeilijke tijden Jezus uit in de donkerte van ons leven? Vragen ook wij dat Hij bij ons zal blijven, zodat we in het breken en delen van het brood een teken van zijn aanwezigheid onder ons zullen herkennen? Het breken en delen van het brood van liefde, van vrede, van gerechtigheid, van oprecht geloof. Moge het zo zijn: dat we Jezus altijd opnieuw in ons leven zullen uitnodigen, zodat we niet verdwalen in de donkerte die ons leven en dat van onze medemensen soms kan zijn.

Paul Kuhlmann, diaken

Bereikbaarheid van de parochie

Door de sluiting van de kerken zijn ook de secretariaten op de locaties niet altijd goed bereikbaar. Wel wordt op het moment dat de kerk is opengesteld de brievenbus geleegd. U kunt dus altijd een briefje achterlaten. Wilt u met iemand in gesprek komen of heeft u een dringende boodschap dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het centraal parochiesecretariaat (cps@p4ev.nl of via telefoon:070 3080414). Zij zorgen er dan voor dat u met de juiste persoon of personen in contact wordt gebracht.

Samen zijn we sterker, uw hulp gevraagd

Delen van de Nieuwsbrief

We zijn heel blij dat we deze Nieuwsbrief aan een deel van de parochianen per mail kunnen versturen. Zo kunnen wij hen optimaal op de hoogte houden. Een groot deel beschikt echter niet over internet. Helaas kunnen we de papieren Nieuwsbrief niet elke week bij deze mensen bezorgen.

Mogelijk kunnen we er samen voor zorgen dat in ieder geval een deel van hen toch geïnformeerd blijft:

- Als u deze Nieuwsbrief per mail ontvangt en u kent een mede-parochiaan in uw directe omgeving die geen emailfaciliteiten heeft, dan wilt u misschien de Nieuwsbrief voor hem/haar uitprinten en bij hem/haar in de brievenbus doen of hem/haar opbellen en de belangrijkste informatie doorgeven.
- Als u de geprinte versie van de Nieuwsbrief in de kerk ophaalt voor u zelf, dan kunt u er mogelijk ook één meenemen voor een parochiaan in de buurt en bij hem/haar in de brievenbus doen.

Dank u wel