



Nieuwsbrief februari 2020

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen

Inzameling wasmiddelen

In de weekenden van 8/9 en 15/16 februari zamelt de Werkgroep Diaconie weer wasmiddelen in voor de Voedselbank. Wij hopen natuurlijk weer op uw gulle gaven!

Jongeregroep Inside Out

Op zondag 16 februari spelen we vanaf 12.30 uur een bijbelquiz in de Emmaus! Ben je nieuw in één van onze geloofsgemeenschappen en ben je nieuwgierig of wil je mee doen met onze activiteiten? Kom dan gerust naar één van onze bijeenkomsten. Wil je meer informatie, bezoek dan onze website, www.rkjinsideout.nl of onze facebookpagina, www.facebook.com/rkjinsideout. Voor vragen kun je mailen naar rkjinsideout@outlook.com.

Kruiswegmeditatie in H. Pastoor van Ars kerk vanaf vrijdag 28 februari

Elke vrijdagmiddag [15.00-16.00 uur] in de veertigdagentijd is er een meditatieve bijeenkomst aan de hand van de kruiswegstaties, gecombineerd met muziek, uit verschillende bronnen en van verschillende kunstenaars. Aanmelden niet nodig. Data 28 februari, 6, 13, 20, 27 maart en 3 april. NB: in Boekje 'RK Den Haag Zuid doet' staan data onjuist vermeld!

Vastenmaaltijd locatie Maria van Eik en Duinen

Op 3 maart om 18.00 uur vindt op onze locatie een vastenmaaltijd plaats. De maaltijd maakt deel uit van een reeks van in totaal vier vastenmaaltijden op de verschillende locaties van onze parochie. Naast een eenvoudige maaltijd is er ook een sobere viering, uitleg van het Vastenactieproject 'Werken aan je toekomst' incl. korte film en een toelichting, middels een diavoorstelling, op de hongerdoek. Schuift u ook aan? Het is – als u nooit eerder een vastenmaaltijd hebt bijgewoond – zeker de moeite waard. Meldt u zich dan aan bij het secretariaat of één van de leden van de Werkgroep Diaconie.

De vastenmaaltijden op de andere locaties zijn:

Zaterdag 14 maart, 14.15 uur Emmaus

Zondag 22 maart, 12.00 uur Titus Brandsma

Zaterdag 28 maart, 18.00 uur, H. Pastoor van Ars.

secretariaat: Loosduinse Hoofdstraat 6, ma ^t/_m vr 09.30 - 12.30 u. Telefoonnr. 070 3 97 94 13

E-mail: marivaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl

website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl

Pastoraatgroep: Lies van Dijk, Wil van der Lans, Peter Visser, *diaken Jos van Adrichem*

Ook daar bent u van harte welkom.

Aanmelden s.v.p. bij het secretariaat van de betreffende geloofsgemeenschap.

Vastenactie 2020

Van Aswoensdag 26 februari tot eerste Paasdag 12 april 2020 is het vastentijd. Een tijd van bezinning en wat soberder leven. Een mooie gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met anderen, die onze steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij of juist heel ver weg.

Deze Vastenactie steunen we projecten in onder andere Bangladesh, Zambia en Sierra Leone, die beroepsonderwijs aanbieden. Voor veel (jonge) mensen zijn scholen, waar ze een vak kunnen leren, namelijk te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.

De witte kist staat weer achter in de kerk voor uw financiële bijdrage. Alvast veel dank!

Parochiële noodhulp

Aan meer dan veertig arme gezinnen, wonend binnen de grenzen van onze parochie, bieden we ondersteuning in de vorm van wekelijkse verstrekking van brood en maandelijks van een pakket houdbare levensmiddelen. Ook geven we ze, als deze voorradig zijn, tweedehands kleding, schoenen en soms ook huishoudelijke artikelen. Elke dinsdag zet een aantal vrijwilligers zich daarvoor in. Hoewel het verstrekking punt zich bij de Emmauskerk bevindt, is het een parochiebrede gelegenheid en kunnen wij aan deze noodhulp allen ons steentje bijdragen. Voor de structurele behoefte aan houdbare levensmiddelen zou het namelijk heel fijn zijn als u met enige regelmaat enkele houdbare producten naar de kerk mee zou willen nemen, gewoon op zondag, als u toch naar de kerk komt. U kunt de producten dan in de daarvoor bestemde bak/mand leggen. Tijdens de viering op de derde zondag van de maand, deze maand dus 16 februari, brengen we de ingezamelde producten naar het altaar. Ze maken dan deel uit van de offerande. Het is een ritueel dat al in de vroege kerk werd toegepast: producten werden van huis meegebracht naar de kerk, daar tijdens de viering gezegend en vervolgens uitgedeeld aan de armen. In de afgelopen januarimaand hebben we samen een boodschappentas vol aan houdbare levensmiddelen verzameld. Dank voor uw bijdrage daaraan! Mogen we deze maand weer rekenen op uw bijdrage zodat we misschien na de derde zondag twee boodschappentassen vol aan de noodhulp ter beschikking kunnen stellen? Alvast hartelijk dank daarvoor!

Taizé viering

Iedere eerste dinsdag van de maand is er in de Emmauskerk vóór de soepmaaltijd van 11.15 tot 12.15 uur een Taizé-gebedsviering.

Een Taizéviering kun je zien als één groot gebed, in zangvorm. Er worden Taizéliederen gezongen, korte muziekfragmenten op tekst, die zich steeds herhalen. Zo kun je steeds meer bij de diepere betekenis komen van de gezongen teksten en ze tot je laten spreken. Er wordt een Bijbeltekst voorgelezen, zonder preek. Ook is er een stilte van ca. 5 minuten, waarin je tot rust kunt komen, of je verder kunt bezinnen op de Bijbeltekst. Tijdens de viering is er de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken.

Bijbelgroep

De bijbelgroep onder leiding van pastoor Dernee is weer van start gegaan op de vrijdagmiddagen van 14.00 tot 15.30 uur in de parochiezaal van de Emmauskerk. De volgende data is er bijbelgroep: 7 en 21 februari, 6 en 13 maart, 3 en 24 april, 1 en 22 mei en 5 juni. U bent van harte welkom om het Evangelie te beluisteren, te lezen en te bespreken: wat wil Jezus ons vertellen en hoe kunnen we zelf inhoud geven aan zijn woorden?

Actie Kerkbalans

Van de week keek ik naar een ziekenhuisserie op tv. Ze zochten een nieuw bestuurslid. Zij moest rijk zijn, of CEO van een groot bedrijf, rijke vrienden hebben of goed ingevoerd zijn in de politiek. Dat levert meerwaarde voor het ziekenhuis (dacht men). Maar ze benoemden iemand zonder geld, zonder werk, zonder vrienden. Blijkbaar kun je ook dan nog interessant zijn..

Mgr Van den Hende, de bisschop van Rotterdam was in Schiedam om de actie Kerkbalans te starten. Hij wil graag benadrukken dat de Kerk een 'Netwerk van Liefde' vormt, maar dat het niet zonder geld kan. Elk jaar lopen de inkomsten uit Kerkbalans verder terug. 'Het laat zien dat wij als kerk kwetsbaar zijn', zegt Mgr Van den Hende. Hij spreekt over het belang van de kerk als instrument in de wereld van nu. 'De uitstraling van uw liefde zal vele harten en deuren openen', spreekt de bisschop tot de vrijwilligers. 'Zij hebben inmiddels de enveloppen met daarin een begeleidende brief met gironummer bij de ingeschreven kerkleden door de brievenbusbus gedaan.' En de bisschop hoopt op een goed en royaal antwoord van de gelovigen. Misschien weer iets meer dan het afgelopen jaar.

Maar of uw bijdrage groot is, of klein: ieders bijdrage is belangrijk. Ik denk altijd maar aan de penning van de weduwe. Zij gaf niet veel, maar zij gaf wat zij had. Dat geldt voor de actie kerkbalans, maar niet alleen daarvoor: het geldt voor alle activiteiten in onze parochie. Met elkaar moeten we het doen. U deed het al zo lang en zo trouw, dank daarvoor. En ik hoop dat u dit jaar weer mee wilt doen.

Uw bijdrage voor het jaar 2020

kunt u overmaken op NL90INGB0000114800

t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen.

Gerard van Dijk, voorzitter commissie kerkbijdrage

Wij vertrouwen aan Gods liefde en barmhartigheid toe:



06 - 01 Jan Giezeman

Gebedsintenties februari

za	1	17.00	Uit dankbaarheid
zo	2	10.00	To vdr Heiden-Thoen, Bets Hoogerwerf-vdr Laan, Cootje Boek-de Waal, uit dankbaarheid bij een 85 ^e verjaardag, Gods genade voor een wonderbare genezing van Tjerk
di	4	10.00	Uit dankbaarheid, Astrid de Bruijn-Oud, Gods genade voor een wonderbare genezing van Tjerk
za	8	17.00	Uit dankbaarheid voor onze moeder, Ci. Sukandi, man en kinderen
zo	9	10.00	Corry Koehler-Steijn, Fred Knooff, Gods genade voor een wonderbare genezing van Tjerk, Johan Sax vdr Weijden sr
di	11	10.00	Uit dankbaarheid, Gods genade voor een wonderbare genezing van Tjerk
za	15	17.00	Henk v Gageldonk
zo	16	10.00	Corry v Niel-Kneppers, Greet Boek-Beijersbergen, Gods genade voor een wonderbare genezing van Tjerk, ov ouders Verbeek-Landré
di	18	10.00	Uit dankbaarheid, Gods genade voor een wonderbare genezing van Tjerk
za	22	17.00	Uit dankbaarheid
zo	23	10.00	Bets Hoogerwerf-vdr Laan, Cootje Boek-de Waal, Anton Oosterwijk, ov ouders Jan en Dien Stokvis-Vonk, Johan Sax vdr Weijden jr, ov ouders Hartman-v Niel, Lida Determan en Wout Denie
di	25	10.00	Uit dankbaarheid, Astrid de Bruijn-Oud
za	29	17.00	Uit dankbaarheid

Liturgisch rooster februari

za	1	17.00 u.	Eucharistieviering met samenzang
zo	2	10.00 u.	Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor
di	4	10.00 u.	Viering
za	8	17.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
zo	9	10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
di	11	10.00 u.	Viering
za	15	17.00 u.	Eucharistieviering met samenzang
zo	16	10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Cantor
di	18	10.00 u.	Viering
za	22	17.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
zo	23	10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
di	25	10.00 u.	Viering
wo	26		Aswoensdag
		19.00 u.	Oecumenische viering m.m.v. Gezinskoor
za	29	17.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Cantor
zo	1	10.00 u.	Viering
di	3	10.00 u.	Viering

Activiteiten en belangrijke data voor jongeren

Repetitie Gezinskoor: maandagavond 19.00 – 20.00 uur

Kindernevendienst: elke 1^e en 3^e zondag tijdens de viering.

Misdienaar worden: bel met het secretariaat tel. 0703979413

Collecte

De collecte van de maand januari bedroeg € 2071,10

Voor de Advent actie heeft u 648,95 bijééngebracht.