



# Nieuwsbrief juni 2018

## R.K. Parochie de Vier Evangelisten

### Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen

#### **Priesterwijding**

Op zaterdag 2 juni wordt Daan Huntjes in de kathedraal van Rotterdam door Mgr. van den Hende, bisschop van Rotterdam, tot priester gewijd. De viering begint om 11.00 uur. Daan was jarenlang misdienaar en acoliet in onze parochie, met name de geloofsgemeenschap Emmaus.

#### **Vormelingen in actie**

Op zondag 17 juni komen de vormelingen in actie voor het Wereld Natuur Fonds. Dan zullen ze zelfgebakken koekjes en muffins verkopen na de viering voor € 0,50 per zakje. Wij zorgen ervoor, dat dit op elke locatie mogelijk is, zodat iedereen in de gelegenheid is om één of meerder zakjes te kopen. Want we streven ernaar om 300 zakjes te maken en het zou fijn zijn, als die allemaal worden verkocht!!!!

De vormelingen zullen u graag helpen 😊

#### **Zondag 17 juni: tijdcollecte**

Aan het eind van de viering op zondag 17 juni wordt, net als vorig jaar, een tijdcollecte gehouden. U kunt zich dan inschrijven om gedurende een dagdeel in september voor iemand een karweitje te doen of mee te helpen aan een sociale activiteit, b.v. het verzorgen van een spellenmiddag voor ouderen. Nieuw dit jaar is dat u ook kunt aangeven dat u zelf hulp kunt gebruiken bij een karweitje thuis, omdat u dat zelf niet kan én een vakman of -vrouw niet kan betalen. Neem, naast collectegeld, deze zondag ook een pen en uw agenda mee!

#### **Zaterdag 23 juni: film Evan Almighty**

Aansluitend aan de viering van 17.00 uur eten we, in de pastorie van geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen, samen een broodje, waarna we deze komische film, gebaseerd op het verhaal van Noach, bekijken. Betekent deze komedie alleen maar 'gezellig lachen' of valt er ook nog een Bijbelse boodschap uit te halen? Graag vooraf aanmelden bij het secretariaat van Maria van Eik en Duinen ([mariavaneikenduinen@p4ev.nl](mailto:mariavaneikenduinen@p4ev.nl), 070 3979413).

#### **Donderdag 28 juni: spirituele wandeling aan zee**

Loop mee met deze meditatieve wandeling langs de branding, begeleid door pater Klemens Hayon en diaken Jos van Adrichem.

secretariaat: Loosduinse Hoofdstraat 6, ma <sup>t</sup>/<sub>m</sub> vr 09.30 - 12.30 u. Telefoonnr. 070 3 97 94 13

E-mail: [mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl](mailto:mariavaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl)

website: [www.rkparochiedevierevangelisten.nl](http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl)

Pastoraatgroep: Jos van Adrichem, Peter Visser, Wil van der Lans, Lies van Dijk

We verzamelen bij de Pastoor van Arskerk waar we om 17.00 uur vertrekken naar Kijkduin. We gaan in principe op de fiets, dus neem deze mee! Tussen 19.00 u. en 19.30 u. zullen we weer bij de kerk terug zijn. Het is aan te bevelen om vooraf iets te nuttigen omdat u die avond waarschijnlijk later zult eten dan u gewend bent.

### **Priesterjubileum**

6 juli a.s. viert pastor Groenewegen zijn 50 jarig priesterjubileum. Die dag gedenken we op zondag 8 juli om 10.00 uur in een feestelijke viering. Na de viering is er gelegenheid de pastor te feliciteren. Van 14.00 uur tot 15.00 uur wordt u een concert aangeboden in de kerk. U bent van harte uitgenodigd.

### **Jongeregroep Inside Out**

Ben je nieuw in één van onze geloofsgemeenschappen en ben je nieuwgierig of wil je mee doen met onze activiteiten? Op de website vind je de activiteiten voor juni. Kom dus gerust naar één van onze bijeenkomsten.

Meer informatie vind je ook op onze website, [www.rkjinsideout.nl](http://www.rkjinsideout.nl) of onze facebookpagina, [www.facebook.com/rkjinsideout](https://www.facebook.com/rkjinsideout). Voor vragen kun je mailen naar [rkjinsideout@outlook.com](mailto:rkjinsideout@outlook.com)

### **Bedankje!**

De noodhulp in onze parochie “de Vier Evangelisten” en met name de locatie Emmaus, helpt iedere week ongeveer 65 mensen, die deze hulp ook hard nodig hebben. Voor deze hulp zijn we afhankelijk van giften, die we regelmatig mogen ontvangen en hopen te mogen blijven ontvangen, want zonder deze hulp zou dit niet mogelijk zijn.

Al deze gulle gevers willen wij, namens de werkgroep Diaconie locatie Emmaus, eens in het zonnetje zetten en hartelijk danken.

Deze gulle gevers zijn:

Anonieme giften vanuit de wijk en Wateringen, zodat er af en toe iets extra's gemaakt kan worden, zoals o.a. Kerstpakketten.

Church of Our Savior, die jarenlang gezorgd hebben voor houdbare levensmiddelen, huisraad en giften, zodat er voor de kinderen van de noodhulp een St. Nicolaasfeest kon worden georganiseerd.

De Britse school, die samen met de leerlingen inzamelingen houden van speelgoed, kleding en houdbare levensmiddelen.

Bakkerij Roodenrijs, die wekelijks manden met brood, broodjes en krentenbollen geeft.

Albert Hein, die regelmatig houdbare levens- en verzorgingsmiddelen geeft, zodat er maandelijks goed gevulde tasjes met levensmiddelen gevuld en gedeeld kunnen worden.

Parochianen van de vier locaties, die 1 x per maand houdbare levens- en verzorgingsmiddelen inzamelen, zodat er tasje gevuld en uitgedeeld kunnen worden. Daarnaast geven ze regelmatig goede tweedehandskleding, waaruit de mensen hun keus kunnen maken.

Ook geven zij jaarlijks fruit, voor de fruitbakjes, die de werkgroep met Palmпасen maakt en bezorgd bij langdurig zieken.

Om deze actie te kunnen blijven organiseren, zijn wij op zoek naar sponsors, die deze actie een warm hart toe dragen.

Namens de werkgroep Diaconie, locatie Emmaus:

Joke Borsboom en Corrie van Leeuwen

### **Beste mensen,**

Graag laat ik eens van mij horen, Ria Schmitz, beter bekend als de juffrouw van de koffie, voorheen de eerlijke handel winkel in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Hemelvaart. De eerlijke handel winkel is er niet meer maar het ontwikkelingswerk in Bangladesh is wel doorgegaan.

Inmiddels is het alweer 10 jaar geleden dat ik voor het eerst als fysiotherapeut en vrijwilliger naar Bangladesh reisde om daar te werken met en voor kinderen met een handicap. Nu zoveel jaren verder heb ik samen met enthousiaste bestuursleden Stichting PhySCI opgericht, wat staat voor Fysiotherapie en steun/hulp aan kinderen internationaal. Sinds 6 jaar heb ik in Bangladesh dagcentra opgezet voor kinderen met een lichamelijke en meervoudige beperking. Ik begon in de grote stad Mymensingh met 16 kinderen. Nu is het uitgegroeid tot drie dagcentra waar 70 à 80 kinderen hulp, therapie en zorg krijgen en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling zodat ze naar school kunnen. Zó krijgen ze een kans op leven, vaak de eerste kans in hun leven.

In 2016 hebben we onze activiteiten uitgebreid naar het platteland in het noorden van Bangladesh een onontgonnen gebied waar gehandicapte kinderen in een sociaal isolement leven. We hebben samen met Bengaalse werkers een dagcentrum geopend, eerst voor 102 kinderen, maar nu zijn er al 165 kinderen aangemeld en nog vele wachten op een plekje. We maken mooie stappen en het werk betekent echt iets voor de kinderen en hun moeders in Bangladesh die een moeilijk leven leiden.

Om ons werk mogelijk te maken organiseren we vele activiteiten. Een van die activiteiten is: 'Maaltijd voor Maaltijd'. We koken Bengaalse maaltijden bij mensen thuis of voor gezelschappen en met de opbrengst kunnen we de kinderen in Bangladesh een volwaardige maaltijd geven of zorg leveren. Dit is de reden waarom ik u schrijf. Want op woensdag 19 september gaan wij in de keuken van de pastorie

koken voor u! Wij bereiden dan een Bengaalse maaltijd voor alle parochianen die daar gebruik van willen maken.!

Onder de maaltijd laten wij ook iets zien van ons werk in Bangladesh. Dit is een vooraankondiging zodat u het vast in uw agenda kunt noteren.

Wees welkom op woensdag 19 september, om 17.00 u, bij de Bengaalse maaltijd in de pastorie van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. De kosten zijn € 25,-- en komen volledig ten goede aan de gehandicapte kinderen van Bangladesh.

Ik hoop u die avond te mogen begroeten,

Ria Schmitz,

Voorzitter Stichting PhySCI. [www.physci.nl](http://www.physci.nl)

### **Actie Kerkbalans - Vind de weg**

Op het land heb je wegwijzers, die een goed hulpmiddel zijn om je weg te vinden. Aan het landschap kun je veel herkennen en zo vind je de weg wel. Op zee ligt dat veel moeilijker. Geen bomen, geen kerktorens, niks te zien dan water. Zeelui hebben andere manieren om te kijken waar ze zijn en waar ze heen willen. Dicht onder de kust is dat nog vrij eenvoudig. Daar staan vuurtorens met elk hun eigen kenmerk. Zo weet je of je de goede kant uit gaat én waar de risico's zitten. Ervaring doet de rest.

Toen er nog geen elektriciteit was, moest iemand het vuurbaken met de hand aan de gang houden. Dat was, vooral als het zwaar weer was, een hele opgave. Maar ja, juist dán was het nodig!

Er is een 'pad' uitgestippeld voor de actie Kerkbalans. Wij weten ongeveer waar we naar toe willen, welke opbrengst nodig is voor de activiteiten van de parochie. Iedere maand weer kijken we of we nog steeds op koers liggen en uit ervaring weten we wel ongeveer hoe we uit zullen komen. En er is geen storm, geen zwaar weer; u doet allemaal goed mee. Dank daarvoor!

Toch zijn we niet helemaal zonder zorgen. De opbrengst van de actie Kerkbalans blijft ietsje achter bij vorig jaar. Op 21 mei was de stand: € 33.724,-. En dat terwijl de activiteiten doorlopen en zelfs op een hoger plan staan dan vorig jaar. Zou ik soms liever vuurtorenwachter zijn? In mijn eentje proberen het vuur brandend te houden? Nou, ik weet zeker dat die rol voor ieder van u van toepassing is: **Samen** houden we het vuur brandend!. Met elkaar kunnen we proberen ook anderen aan te steken met dat Heilig Vuur. We gaan ervoor! Dank voor uw bijdrage aan de actie kerkbalans en aan alle activiteiten van de parochie!

*Uw bijdrage voor het jaar 2018*

*kunt u overmaken op NL90INGB0000114800*

*t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen.*

*Gerard van Dijk, voorzitter commissie kerkbijdrage*

## Liturgisch rooster juni

za	2	17.00 u.	Eucharistieviering met samenzang
zo	3		Sacramentsdag
		10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Cantor
di	5	10.00 u.	Viering
za	9	17.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
zo	10	10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
di	12	10.00 u.	Viering
za	16	17.00 u.	Eucharistieviering met samenzang
zo	17	10.00 u.	Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengdkoor+VocAnimo
di	19	10.00 u.	Viering
za	23	17.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
zo	24	10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
di	26	10.00 u.	Viering
za	30	17.00 u.	Eucharistieviering met samenzang
zo	1	10.00 u.	Gezinsviering m.m.v. Cantor
di	3	10.00 u.	Viering
zo	8	10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
di	10	10.00 u.	Viering

## Jongerenactiviteiten

Repetitie Gezinskoor:	maandagavond van 18.45 - 19.45 u.
Misdienaar worden:	Bel naar het secretariaat: 3979413
Kinderwoorddienst:	Iedere 2 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup> en 4 <sup>e</sup> zondag van de maand

## Collecte

De collecte van de maand mei bedroeg € 1507,36

De collecte voor de missionarissen bedroeg u € 510,70

***Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!***

## Gebedsintenties juni

za	2	17.00	
zo	3	10.00	Uit dankbh en zegen fam Jeursen-v Son, Wim vd Wiel, Willy Bentvelzen-Gelderblom, Greta Vermeulen
di	5	10.00	Astrid de Bruijn-Oud
za	9	17.00	Uit dankbaarheid
zo	10	10.00	Ov oud Kerrebijn-Rijns, Lida Determan en Wout Denie, ov oud Arie Hartman en Mien Hartman-v Niel, Jo Tettero-Koehler, Annie Schreuder-Motshagen, Riek Jeursen-Verbeek, Els Velthoven-vdr Swaluwe, Wil vdr Ham, Wim vd Wiel, tot zegen over een huwelijk
di	12	10.00	Uit dankbaarheid
za	16	17.00	Uit dankbaarheid
zo	17	10.00	Ov oud Jan en Dien Stokvis-Vonk, Hans Jansen, Martien Boek, Wim vd Wiel, uit dankbh fam vdr Waart
di	19	10.00	Uit dankbaarheid
za	23	17.00	Uit dankbaarheid
zo	24	10.00	Chris Scheven en ov fam, Willy Bentvelzen-Gelderblom, Greta Vermeulen, Wil vdr Ham, Wim vd Wiel, tot zekere intentie
di	26	10.00	Astrid de Bruijn-Oud
za	30	17.00	Riek Jeursen-Verbeek, Els v Velthoven-vdr Swaluwe

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken  
op rekeningnummer: NL64INGB0000260089  
t.n.v. Maria van Eik en Duinen



- † 14 - 05 Piet Molenaar  
† 18 - 05 Trees Berest- Thomson  
† 25 - 05 Cees van den Bos