



Nieuwsbrief mei 2016

R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen

Rozenkrans bidden

In de meimaand bidden we weer de rozenkrans voor de viering van dinsdagmorgen en zaterdagmiddag, steeds 20 minuten voor aanvang van de viering.

Viering 4 mei

Op 4 mei vindt in onze kerk weer een oecumenische viering plaats voorafgaand aan de nationale dodenherdenking. Om 19.00 uur gaat de kerk open. Er kan dan een vredeswens aan de krans worden gehecht. Om half acht begint de viering en om 19.50 uur gaan wij gezamenlijk de krans bij het monument neerleggen.

Werkgroep Oecumene

Eind mei start vormselproject 'In vuur en vlam'

Samen met leeftijdsgenoten van groep 8 wordt uw kind met behulp van dit project bewust gemaakt van de kracht en de waarde van de H. Geest en leert het vertrouwen op deze Helper. Zo bouwen we met uw zoon/dochter aan een gelovig houvast voor de rest van zijn/haar leven. Na de voorbereiding zal in een feestelijke Eucharistieviering door of namens de bisschop, het sacrament van het heilig Vormsel worden toegediend.

Ín vuur en vlam is een eigentijds, actief en gevarieerd project, dat door vrijwel alle parochies van ons bisdom wordt gebruikt. Dit scheidt een band met andere vormelingen van ons bisdom die uw zoon/dochter zal ontmoeten bij de Vuurdoop, een jaarlijks door het bisdom georganiseerd evenement op de zaterdag voor Pinksteren.

U kunt uw kind aanmelden bij het Centraal parochiesecretariaat, tel. 070-3080414, e-mail: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl

secretariaat: Loosduinse Hoofdstraat 6 – ma ^t/_m vr. 09.30 – 12.30 u. Telefoonnr. 070 3 97 94 13

E-mail: marivaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl

website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl

Rekeningnummer NL90INGB0000114800

Pastoraatgroep: Jos van Adrichem, Peter Visser, Wil van der Lans, Lies van Dijk

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst waar aanvullende informatie wordt gegeven.

Voor vragen vooraf wendt u zich tot Engeline van der Ark, tel. 070-3465548,

e-mail: engelinevdark@gmail.com.

Werkgroep Vormselvoorbereiding

Vuurdoop

De Vuurdoop is een dag vol spanning, spektakel en actie voor jongeren die dit jaar gevormd worden of gevormd zijn. De Vuurdoop vindt plaats in de Kathedraal in Rotterdam, op zaterdag 14 mei.

Op www.bisdomrotterdam.nl/vuurdoop staan meer gegevens, waaronder het Vuurdooplied.

Lezing

Zaterdag 14 mei na de viering van 13.00 uur, zal pater Kees Maas een lezing geven over de Emmausgangers in de parochiezaal van de Emmauskerk. De lezing begint om 14.00 uur en zal eindigen rond 15.30 uur. U bent allen van harte uitgenodigd! De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Bedevaarten

Achter in de kerk liggen folders voor de jaarlijkse bedevaart, op maandag 23 mei a.s. naar St. Jozef in Smakt (Noord-Limburg). Het aanmeldingsformulier moet voor 13 mei verstuurd zijn.

Op 5 mei in de vroege ochtend zullen uit de 10 RK geloofsgemeenschappen van Den Haag pelgrims vertrekken richting de begraafplaats van Oud Eik en Duinen. Daar bevindt zich een ruïne waar we als pelgrims drie keer om heen zullen lopen. Daarna, om 7.15 uur, is er een eucharistieviering. Van de locatie Maria van Eik en Duinen vertrekken we om 6.15 uur.

Op 7 mei is de ééndaagse bedevaart naar Banneux, de tweedaagse valt op zaterdag en zondag 4 en 5 juni. De vijfdaagse uitgebreidere bedevaart met meer zorg, is van zaterdag 21 t/m woensdag 25 mei. Wacht niet te lang met opgeven! Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij Johan Blonk, tel. 06 22903857

Inside out

Ben je nieuw in één van onze locaties en ben je nieuwgierig of wil je mee doen met onze activiteiten? Kom dan gerust naar één van onze bijeenkomsten. Ga voor meer info naar www.rkj-insideout.nl of like onze Facebook-pagina Jongerengroep Inside Out. Of neem contact op met Bart van Leeuwen. Tel. 06-46282296. Email: rkjinsideout@outlook.com Daar kun je je ook aanmelden voor het digitale nieuwsblad.

Agenda jongerengroep Inside Out.

Zaterdag 07 mei	Jongerenviering (19:00 uur)	Pastoor van Ars
Zondag 08 mei	Bijbelquiz (12:30 uur)	Titus Brandsma
Zondag 22 mei	Jong voor Oud	Emmaus
Zondag 29 mei	Sportdag (12:30 uur)(10:00 uur viering)	Emmaus
Zondag 19 juni	Inzameling voedselbank (12:30 uur)	Loosduinen
Zaterdag 25 juni	Jongerenviering (19:00)	Titus Brandsma
Vrij 08 t/m zon 10 juli	Kampweekend	Loosduinen

Middag voor jonge muzikale enthousiastelingen

Speel je met plezier een muziekinstrument of zing je graag, en vind je het gezellig om met elkaar iets in te studeren, gewoon omdat het leuk is, kom dan op zaterdagmiddag 28 mei a.s. naar de pastorie van de Maria van Eik en Duinen. Om 12.30 uur beginnen we met een gezellige en lekkere lunch en om 13.00 uur gaan we samen aan de slag.

Om 14.45 uur laten we aan ouders/verzorgers en andere belangstellenden horen waar we samen die middag aan gewerkt hebben. We geven dan dus een miniconcertje. We hebben zelf een aantal nummers die we willen gaan zingen, maar heb je zelf bladmuziek van een mooi nummer dat je samen met anderen zou willen spelen of zingen, neem die dan mee. Neem natuurlijk ook, als dat kan, je muziekinstrument mee. Heb je zin om mee te doen? Meld je aan via mariavaneikenduinen@p4ev.nl of 070 3979413 en geef daarbij aan of je komt om te zingen of welk muziekinstrument je bespeelt.

Expositie over barmhartigheid

Op zaterdag 21 mei van 14.00 tot 17.00 uur en op zondag 22 mei van 11.00 tot 15.00 uur vindt er in de Emmauskerk een expositie over barmhartigheid plaats.

Door middel van verschillende vormen van kunst en op basis van diverse Bijbelverhalen wordt het thema barmhartigheid tentoongesteld. Aanmelden vooraf is niet nodig, de entree is gratis, maar een vrijwillige donatie voor het diaconale werk in de parochie is heel welkom. Als u over kunstwerken beschikt of zelf, op welk terrein dan ook, kunstenaar bent en iets kan laten zien dat over barmhartigheid gaat, dan kunt u dat melden aan diaken.josvanadrichem@p4ev.nl of door middel van een telefoontje aan het centraal parochiesecretariaat, 070 3080414.

Viering voor oudere parochianen

Op dinsdag 31 mei is er om 10.00 uur weer een viering voor oudere parochianen. Na de viering is er een gezellig samenzijn in de pastorie. Een grote groep parochianen ontvangt een uitnodiging, maar ook zonder uitnodiging bent u van harte welkom. Geeft u zich wel even op bij het parochiesecretariaat, 070 3979413.

Doppen sparen voor KNFG geleidehonden

Een hele eenvoudige manier om milieubewust bezig te zijn en daarmee ook nog eens mensen te helpen die om de één of andere reden een geleidehond nodig hebben, want geleidehonden zijn er al lang niet meer om alleen blinden te geleiden. Vanaf deze maand werkt onze parochie daarom van harte mee aan het inzamelen van alle harde kunststof doppen om met de opbrengst daarvan de opleiding van geleidehonden mogelijk te maken. Voor de basisopleiding van één hond zijn ongeveer 8 miljoen doppen nodig. Door als parochianen gezamenlijk te sparen, kunnen we daar, zonder veel moeite en zonder kosten, een flinke bijdrage aan leveren. In de pastorie/kerkportaal treft u dus voortaan een herkenbare container aan waar u de thuis verzamelde, schone hardkunststof doppen in kunt deponeren. Als doppen gemakkelijk te buigen zijn, mogen deze er niet bij! Ook mogen de kunststof doppen geen andere materialen bevatten (dus b.v. even het kartonnetje uit de dop van kunststof melkflessen verwijderen!).

Eerste Heilige Communie 5 juni 2016

Op zondag 5 juni a.s. zullen 12 jongens en meisjes, waarvan 2 uit de H. Pastoor van Ars, voor het eerst de H. Communie ontvangen.

Pater Richard zal op deze dag voorgaan samen met diaken Jos van Adrichem. Marijke, Wiktorija, Nadia, Michael, Marcel, Maks, Jimmen, Kuba, Oliwier, Igor, Luka en Tim zijn de kinderen, die daadwerkelijk hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Darian en Jeremiasz zullen begin mei in Polen hun Eerste Heilige Communie ontvangen, maar zullen op 5 juni wel meedoen tijdens deze viering en ontvangen dan hun "tweede communie". Wij hopen dat u allen aanwezig bent bij deze feestelijke gebeurtenis.

Anja de Kok, werkgroep Eerste Heilige Communie

Beleef een Cursillo-ervaring!



Cursillo is een kleine geloofscursus van maar 3 dagen. Niet vol theorie maar vol ervaringen en ontmoetingen met de Heer.

Paus Franciscus heeft gezegd: "Wat betekent evangeliseren? Gewoon vol vreugde bewijzen wat we zijn en wat we geloven."



Door eigen ervaringen te delen in een sfeer van vertrouwen kan de Heilige Geest Zijn werk doen.

En dat blijkt wel: veel deelnemers vertellen dat ze verrijkt naar huis gaan. Dat Paus Franciscus blij is met Cursillo heeft hij ons zelf verteld (zie Spirit). Kom zelf een Cursilloweekend ervaren!

Wanneer: 26 t/m 29 mei 2016

Waar: Bezinningscentrum Helvoirt, Udenhoutseweg 15, Helvoirt.

Opgeven: info@cursillo.nl/0164673976 Info: www.Cursillo.nl

U kunt het natuurlijk ook aan mij vragen:

Martha Vermeulen-Flachs, tel. 06-44422739

Actie Kerkbalans- Brief van thuis

Zondagavond. Mijn moeder pakt de schrijfmap en begint te schrijven. Minstens vijf brieven, aan de jongens die van huis zijn en soms nog een voor iemand die een hart onder de riem nodig heeft. Hoe gaat het ermee, hier is alles prima. Het wel en wee van de familie thuis wordt doorgegeven.

Elders zit op dat moment ook iemand te werken aan een brief voor thuis. Dierbare ouders...

Een vriend van de familie vertelde het volgende. “Als we dan op patrouille waren werd er van alles gedropt aan parachutes, want over de weg dat duurde te lang en ging niet goed. En dan, eens per week, kwam er na al die kisten met materiaal een kleine parachute naar beneden. Er zat een zak aan met de post van thuis. De kerels werden stil en trokken zicht terug met de berichten van thuis. Lief en leed passeerde, naast vreugde gaf dat ook verdriet en boosheid. Maar het ergste was het voor degenen die géén post kregen.”

Dat herinner ik me nu ook. Als wij op zomerkamp waren werd er iedere dag post uitgedeeld. Ruudje kreeg iedere dag minstens één kaart, maar soms wel twee. Naarmate de week vorderde had bijna iedereen wel een kaartje ontvangen. Maar toch, soms bleef er één over... Hopman Wiek vertelde dat hij na een aantal dagen de pen maar ter hand nam en dan zelf een kaartje aan die jongen richtte. Tante Gerda, schreef hij erop. Het kind kende tante Gerda niet, maar was toch blij met zijn kaart. Eindelijk, want niemand wil vergeten worden.

Vergeten doet u ons niet. De actie Kerkbalans loopt en de ontvangsten lopen langzaam op. Half april was de stand € 36.003,00. Met kleine stapjes werken we naar het eindbedrag toe. Dat is wel nodig, want de uitgaven lopen ook, en niet altijd met kleine stapjes. Deze maand werd het werk aan de parochiezaal afgerond. Zo, met die nieuwe vloerbedekking, ziet het er weer keurig uit. Een mooie ruimte om elkaar te ontmoeten, om te zingen, om te bidden, soms met vreugde, soms bij verdriet. Zo houden wij elkaar vast en helpen wij elkaar; zo willen wij parochie zijn, met elkaar en met Hem. Hij vergeet niet één!

*Uw bijdrage voor het jaar 2016 kunt u overmaken op
NL90INGB0000114800 t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik
en Duinen.*

*Gerard van Dijk,
voorzitter commissie kerkbijdrage*

Liturgisch rooster mei

za	30	13.00 u.	Eucharistieviering met samenzang
zo	1	10.00 u.	Woord- en Communie gezinsviering m.m.v. Gezinskoor
di	3	10.00 u.	Viering
wo	4		Dodenherdenking
		19.30 u.	Oecumenische herdenkingsdienst met daarna kranslegging bij het monument
do	5		Hemelvaartsdag
		10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
za	7	13.00 u.	Eucharistieviering met samenzang
zo	8	10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
di	10	10.00 u.	Viering
za	14		Pinksteren
		13.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
zo	15		Eerste Pinksterdag
		10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
ma	16		Tweede Pinksterdag
		10.00 u.	Gezamenlijke Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
di	17	10.00 u.	Viering
za	21	13.00 u.	Woord- en Communieviering met samenzang
zo	22	10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Cantor
di	24	10.00 u.	Viering
za	28	13.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
zo	29	10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
di	31	10.00 u.	Ouderenviering
za	4	13.00 u.	Eucharistieviering met samenzang
zo	5	10.00 u.	1 ^e Heilige Communieviering m.m.v. Gezinskoor

Jongerenactiviteiten

Repetitie Gezinskoor:	Iedere maandagavond van 18.45 - 19.45 u.
Misdienaar worden:	Bel naar het secretariaat: 3979413
Kindernevendienst 4-12 jaar	Iedere zondag m.u.v. bij de kinderviering
1 ^e H. Communieviering	Zondag 5 juni

Gebedsintenties mei

zo	1	10.00	Leo Steijn, ov fam Moeskops, fam Bergenhenegouwen en zijn gezin, Albert Hunck, Ibi Martina, Hetty Walschots-Hamer
di	3	10.00	
za	7	13.00	Uit dankbaarheid, Cees de Winter
zo	8	10.00	Aad v Dijk, Tiny Hoogervorst-de Wilde, ov oud Henk en Ina Scheffer-van Veen, Gretha de Haan-Bleijie, Ciny Noordermeer-Preusser, Annie Hoevers-Janssen, Sjaan Koehler-Duijvestijn, Fred Knooff, Cornelia Sax van der Weijden-Geerders
di	10	10.00	
za	14	13.00	Uit dankbaarheid
zo	15	10.00	Dien Stokvis-Vonk, Hetty Burger-Nuyten, Nicolaas van der Waart, Mieke van der Waart- v Grol, Theresia Verbeek-Landré
di	17	10.00	ov fam Boek-vdr Lans
za	21	13.00	Uit dankbh, Cees de Winter
zo	22	10.00	Ov oud Arie Hartman en Mien Hartman- v Niel en dochter Lida, Leo Steijn, Sjaan Koehler-Duijvestijn, Fred Knooff, Jan Hegge
di	24	10.00	
za	28	13.00	Koos en Frank vdr Waart
zo	29	10.00	Roel v Rossum, Nel vdr Hoeven-v Beek, Hetty Walschots-Hamer, Ibi Martina, Nicolaas van der Waart
di	31	10.00	

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken op rekeningnummer: NL64INGB0000260089

Collecte

De collecte van de maand april bedroeg € 2030,90.

De deurcollecte op roepingenzondag bracht € 233,35 op.

De deurcollecte voor de Oekraïne bracht € 171,31 op.

Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!