

## **MEDEDELINGEN op 29 en 30 april**

De vastenactie heeft het totale bedrag van € 1001,- opgebracht.

In tegenstelling tot andere jaren, heeft de pastoraatsgroep van onze geloofsgemeenschap besloten om de eucharistievieringen op de dinsdagmorgen ook in de zomermaanden in de grote zaal van de pastorie te houden, dit vanwege het geringe aantal aanwezige gelovigen.

Op donderdag 4 mei, 's-avonds om 19.30 uur wordt er weer een Oecumenische herdenkingsdienst gehouden. Na afloop hiervan wordt er een krans gelegd bij het oorlogsmonument aan de Lippe Biesterfeldweg. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Volgend weekeinde is het Roepingenzondag. "Alle christenen zijn geroepen om missionarissen van het Evangelie te zijn" schrijft paus Franciscus. Na afloop van de vieringen zal er dan een deurcollecte zijn voor de diaken- en priesteropleidingen.

(Alleen op zondag)

Na de viering bent u welkom voor koffie of thee in de pastorie)