



# Nieuwsbrief november 2016

## R.K. Parochie de Vier Evangelisten

### Geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen

#### **Presentatieviering vormelingen**

Op zondag 6 november komen de nieuwe vormelingen zich presenteren, dus geef ze een warm welkom! Ook dit keer komen we in elke kerk naar voren voor, tijdens of na de viering.

We starten in de Emmauskerk, waarna we de Titus Brandsmakerk, Maria van Eik en Duinen en de Pastoor van Ars binnen gaan.

Het zal vast een drukke, maar inspirerende tocht worden!

#### **Ouderenviering**

Op dinsdag 15 november vindt weer de jaarlijkse Ouderenviering van november plaats. De viering begint om 10:00 uur. Na de viering is er gelegenheid om elkaar onder het genot van koffie/thee en wat lekkers te ontmoeten in de pastorie.

De activiteiten duren tot ongeveer 12:00 uur.

#### **Gespreksbijeenkomsten Rouw en verlies**

De Contactgroep Rouw en Verlies organiseert in de maand november weer een gespreksgroep waarin lotgenoten met elkaar kunnen delen wat het betekent om in rouw te zijn. In de 4 bijeenkomsten van 2 uur op woensdagmiddag wordt in de groep met elkaar stil gestaan bij thema's rond rouw en verlies, zoals: hoe nu verder, herinneringen, gevoelens, het alleen zijn, speciale dagen, reacties vanuit de omgeving. De gespreksgroep, die start bij voldoende deelnemers (minimaal 6, maximaal 8 personen), zal worden begeleid door 2 (ervarings) deskundigen. Voorafgaand aan de bijeenkomsten is er een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Namens de *Contactgroep Rouw en Verlies*,

Ria Scholtes, tel: 070-3608691; email: [aamscholtes@ziggo.nl](mailto:aamscholtes@ziggo.nl)

Tineke Hafkemeijer, tel: 070-3972897/06-15860523; email: [hafkemeijerjor@ziggo.nl](mailto:hafkemeijerjor@ziggo.nl)  
of [crv@rkparochiedevierevangelisten.nl](mailto:crv@rkparochiedevierevangelisten.nl)

#### **Inzamelen voor de Voedselbank**

Ook dit jaar - het is inmiddels een goede traditie geworden - zamelt de Werkgroep Diaconie weer in de maand november houdbare voedselwaren (koffie, thee, rijst, pasta, chocolade, groenten- en/of vruchten in blik e.d.) in voor de Voedselbank.

secretariaat: Loosduinse Hoofdstraat 6 – ma t/m vr. 09.30 – 12.30 u. Telefoonnr. 070 3 97 94 13

E-mail: [marivaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl](mailto:marivaneikenduinen@rkparochiedevierevangelisten.nl)

website: [www.rkparochiedevierevangelisten.nl](http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl)

Pastoraatgroep: Jos van Adrichem, Peter Visser, Wil van der Lans, Lies van Dijk

Voor dit doel vindt u achter in de kerk weer de manden waar u uw gaven kunt achterlaten. Tijdens de offerande worden de manden aan de voet van het altaar geplaatst. De weekenden waarop de inzamelingen plaats vinden zijn 19/20 en 26/27 november.

### **Workshop 'adventskrans maken'**

Geef thuis gestalte aan de advent met een zelfgemaakte adventskrans. Neem vrijdag 25 november a.s. deel aan de workshop zodat de eerste kaars op zondag de 27<sup>e</sup> kan branden.

Voor de materialen wordt gezorgd. Neem wel een snoeischaar of een scherp mesje mee. Er worden in principe die vrijdag twee workshops georganiseerd: 10.00 – ca. 12.30 uur Emmauskerk, 14.00 - ca. 16.30 uur pastorie Maria van Eik en Duinen. De bijdrage voor deelname bedraagt € 10,- (materiaal + iets lekkers bij de koffie/thee). Voor deelname kunt u zich tot en met zondag 20 november aanmelden bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Geef daarbij uw mailadres en/of telefoonnummer door en of u 's ochtends of 's middags wilt deelnemen.

### **Film 'The encounter'**

'The encounter' ofwel 'De ontmoeting' is een film waarin vijf personen elkaar in de 'middle of nowhere' in een eetgelegenheid noodgedwongen ontmoeten. De eigenaar van de eetgelegenheid lijkt deze personen die niets met elkaar gemeen hebben, stuk voor stuk te kennen en hen meer dan 'vergankelijk voedsel' voor te schotelen. Deze film wordt getoond en besproken op zaterdag 26 november, van 14.30 tot uiterlijk 17.30 uur, in de H. Pastoor van Arskerk. Als u wilt deelnemen, meldt u zich dan aan bij het secretariaat van deze geloofsgemeenschap (070 3257269 of [pastoorvanars@p4ev.nl](mailto:pastoorvanars@p4ev.nl)).

### **Vespers tijdens de advent**

Gedurende de adventsperiode is er op elke werkdag, met uitzondering van de maandag, gelegenheid om gezamenlijk de vespers te bidden. Had u zich voorgenomen om tijdens de advent iets bewuster en actiever met het geloof bezig te zijn, dan is dit misschien een mooie invulling daarvan. De vespers worden vanaf dinsdag 29 november gebeden in de pastorie van de Maria van Eik en Duinen, aanvang 16.30 uur. U bent van harte welkom! Aanmelding vooraf is niet nodig.

### **Laudato si**

Op de eerste drie dinsdagen van de advent (29 november, 6 en 13 december) wordt in een serie bijeenkomsten de encycliek 'Laudato si' (Wees geprezen) behandeld. Hierin betreft paus Franciscus kerk en wereld bij zijn zorgen om de ont-

wikkelingen van Moeder Aarde, Gods schepping'. Na een inleiding door één van de pastores wordt met elkaar over de encycliek gesproken en samen geluncht. De bijeenkomsten beginnen om 11.00 uur en eindigen rond 13.30 uur. Heeft u interesse, meldt u zich dan aan bij het secretariaat van de Maria van Eik en Duinen (070 3979413 of [mariavaneikenduinen@p4ev.nl](mailto:mariavaneikenduinen@p4ev.nl)). Een vrije bijdrage voor deelname aan de verzorgde gezamenlijke lunch wordt zeer op prijs gesteld.

### **Oproep vrijwilligers kerstbrunch**

Ook dit jaar zullen we op eerste kerstdag weer een brunch verzorgen voor medemensen die anders die dag op zichzelf zijn aangewezen. Vorig jaar hebben, door de inzet van een tiental vrijwilligers, zo'n veertig gasten van een lekkere en gezellige maaltijd kunnen genieten. Hopelijk wil dit jaar weer zo'n groepje vrijwilligers de kerstbrunch helpen organiseren. Heb je eerste kerstdag nog wat tijd beschikbaar en vind je het leuk om je dan een paar uurtjes dienstbaar in te zetten, meld je dan aan bij diaken Jos van Adrichem ([diaken.josvanadrichem@p4ev.nl](mailto:diaken.josvanadrichem@p4ev.nl)) of via 070 3665562).

### **Inside Out**

Vanaf dit seizoen zullen de jongerenvieringen iedere 2<sup>e</sup> zondag van de maand plaatsvinden op een van de vier locaties.

Ben je nieuw in één van onze parochies en ben je nieuwgierig of wil je mee doen met onze activiteiten? Kom dan gerust naar één van onze bijeenkomsten. Ga voor meer info naar onze nieuwe website, [www.rkjinsideout.nl](http://www.rkjinsideout.nl) of check onze facebookpagina, [www.facebook.com/rkjinsideout](http://www.facebook.com/rkjinsideout) We hopen je snel te zien,

De jongeren van Inside Out

### **Spelers gezocht Kinderkerstspel**

Zoals ieder jaar met Kerstmis zal op zaterdag 24 december om 19.00 uur de traditionele kinderkerstviering plaatsvinden. Als je mee wilt spelen, laat dit dan weten aan het parochiesecretariaat.

Anja de Kok, werkgroep gezinsviering

### **Musical workshop**

Kinderen van 6 tot 16 jaar kunnen op zaterdag 10 december deelnemen aan een musical workshop in de Ignatiuskerk in de Elandstraat. Flyers met meer informatie vindt u achter in de kerk.

## **Actie Kerkbalans - Wachten...**

Karim vertelde mij over zijn opa. Die was in 1948 gevlucht en in een kamp in Syrië terecht gekomen. Vanuit dat kamp vluchtte de familie (Karim, zijn vader, moeder en zusjes) een jaar of drie geleden naar Turkije en van daar naar Libië. Via Italië kwam Karim in Nederland. Niet lang daarna belde zijn vader: 'Vanavond vertrek ik. Morgen ben ik bij je.' Karim heeft zijn huis opgeruimd en alles klaar gemaakt, maar zijn vader kwam niet. Hij wachtte en wachtte, wacht nog steeds. Vol hoop, want zelfs na twee jaar kan hij niet geloven dat zijn vader niet meer komt. Karim is verward, hij slaapt slecht, hij voelt zich alleen, in de steek gelaten. Hij mist zijn vader, zijn moeder, zijn zusjes.

Zou er ooit een einde komen aan zeventig jaar vluchten? Alle problemen kunnen wij niet oplossen, maar voor mensen kunnen we wel een groot verschil maken... In ieder geval de moed niet opgeven, blijven schrijven, blijven hopen en wachten.. én helpen waar we kunnen. 'Schrijf het visioen op, zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen! Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op. Komen doet het beslist en het komt niet te laat.' Dat hoorden wij een paar weken geleden de profeet Habakuk zeggen.

De sprong naar de actie kerkbalans is groot, maar ook weer niet. We schrijven regelmatig en we geven de moed niet op. Gelukkig weten wij ons gesteund door uw bijdrage, elke maand weer. Zo naderen wij het einde van het jaar en wij verwachten dat wij heel dicht bij het begrote bedrag komen, 19 oktober was de stand € 54.521. Hartelijk dank daarvoor.

Inmiddels zijn wij al weer bezig met de voorbereiding van de actie voor het volgende jaar. Misschien denkt u wel: 'Ik zou best eens wat willen doen voor de kerk, maar het moet niet zo veel tijd kosten.' Voor de actie kerkbalans zoeken wij nog een paar mensen die ons kunnen helpen bij de actie. Een paar enveloppen rondbrengen en weer ophalen, een praatje hier of daar, het kost niet te veel tijd. In twee weken is de actie afgerond. Denk er eens over!

*Uw bijdrage voor het jaar 2016 kunt u overmaken op NL90INGB0000114800  
t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen.*

*Gerard van Dijk,  
voorzitter commissie kerkbijdrage*

## Liturgisch rooster november

za	5	13.00 u.	Eucharistieviering met samenzang
zo	6	10.00 u.	Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Gezinskoor
di	8	10.00 u.	Viering
za	12	13.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
zo	13	10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Cantor
di	15	10.00 u.	Viering
za	19	13.00 u.	Woord- en Communieviering met samenzang
zo	20	10.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
di	22	10.00 u.	Viering
za	26	13.00 u.	Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
zo	27		Eerste zondag van de Advent
		10.00 u.	Woord- en Communieviering m.m.v. Cantorij de Vier Evangelisten
di	29	10.00 u.	Viering
za	3	13.00 u.	Eucharistieviering met samenzang
zo	4	10.00 u.	Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Gezinskoor

## Jongerenactiviteiten

Repetitie Gezinskoor:                      ledere maandagavond van 18.45 - 19.45 u.  
Misdienaar worden:                      Bel naar het secretariaat: 3979413

*Wij vertrouwen aan Gods liefde en barmhartigheid toe:*



† 20-10 Freek Staffeleu

## Collecte

De collecte van de maand oktober bedroeg € 1886,39

De deur collecte t.b.v. Diaconie is € 402,42

De collecte voor de Missie is € 562,21

De kinderen haalden € 36,70 op

De collecte op 2 oktober aan het eind van het concert vol van barmhartigheid voor de stichting straatpastoraat Den Haag heeft € 320,03 opgebracht.

***Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!***

## Gebedsintenties november

di	1	10.00	
wo	2	19.00	Nicolaas vdr Waart, Mieke vdr Waart-van Grol, Els Lardenoye, Leen de Groot en Bep de Groot-vdr Spek, Leo de Groot, Elma de Groot-Peltenburg, Rene Heijstek, Gerard Hoogerwerf, Hans en Alie Scholtes-Jansen, Frits Schotes, Doortje van Galen-Lelieveld
za	5	13.00	Wil van Zwet-Stil, Chris Scheven
zo	6	10.00	Jan Bentvelzen, ov oud Moeskops-Vignier, voor gezin Duyn-dam-Luppens, Wil v Zwet-Stil, Joop en Corry Rapati, Jos Ra-pati en Trudie Brouwer, Kees Jeursen
di	8	10.00	Koos en Frank vdr Waart, voor een ov broer, ov missionaris Henk Giezeman, voor het werk onder de straatkinderen in Kinshasa-Congo
za	12	13.00	Dorus vdr Lans, ov fam Boek- vdr lans, Frans Aben
zo	13	10.00	
di	15	10.00	Astrid de Bruijn-Oud
za	19	13.00	Chris Aben, Wil van Zwet-Stil, Aad de Kok
zo	20	10.00	Dien Stokvis-Vonk, Cini Noordermeer-Preuser, Annie Hoe-vers-Janssen, Jo Scholtes-Heppe en zoon Frits, Jan Bentvelzen, Johan Sax vdr Weyden Sr, ov oud vdr Lans-vdn Ende, ov oud Duivestein vd Bos, fam Willemse-Mutsaers, gezin Neunfinger-Jacobsen, Anton Wessels en ov fam, Adrianus Vieveen
di	22	10.00	
za	26	13.00	Koos en Frank vdr Waart, Frans Aben
zo	27	10.00	Ov oud Arie Hartman en Mien Hartman-v Niel en dochter Lida, Johan Sax vdr Weyden jr
di	29	10.00	Astrid de Bruijn-Oud

Uw bijdrage voor misintenties kunt u overmaken  
op rekeningnummer: NL64INGB0000260089  
t.n.v. Maria van Eik en Duinen